

Het Goede Nieuws van de

WERELD

Juni 1972

VAN MORGEN

Stadsuitbreiding

Wat onze LEZERS SCHRIJVEN

Schriftelijke cursus

„Wij zijn hier met een paar mensen reeds een drietal maanden bezig met bijbelstudie om te trachten deze te begrijpen in de optiek van onze tijd, de 20ste eeuw. Er blijven echter steeds vragen onbeantwoord of niet voldoende duidelijk. Daarom dat ik nu met beide handen uw aanbod aanneem om uw schriftelijke cursus aan te vragen. Deze zal ons dan zeker kunnen helpen om klaar te leren zien en de Bijbel te begrijpen.”

M.G., Brussel

„Overtuigd door uw artikels in *De WERELD VAN MORGEN* en gezien het feit dat ik slechts het verschijnen van een Nederlandse editie afwachtte, ben ik wel besloten de studie van de Bijbel aan te vatten.

Hoewel ik 'het Boek' wel heb gelezen en zelfs herlezen, moet een diepgaande studie ervan onder uw leiding een ervaring zijn die ik niet wil missen.

„Ik wou u dan vragen mij als abonnee in te schrijven op uw schriftelijke cursus.”

G.M., Herne (Bt.)

„In de zojuist verschenen uitgave van *De WERELD VAN MORGEN* las ik dat uw schriftelijke cursus nu ook in het Nederlands verkrijgbaar is. Sinds vorig jaar ben ik ingeschreven op de Engelse uitgave van deze cursus en ik heb nu zes lessen ontvangen. Omdat ik met deze Engelse lessen nogal eens moeite heb met het vertalen van bepaalde woorden zou ik het zeer op prijs stellen indien u mij de lessen in het vervolg in het Nederlands wilt toezenden.”

C.M.S., Vrouwenpolder

„Sinds januari lees ik uw uitgave *De WERELD VAN MORGEN*. Nu heb ik in het maartnummer gelezen dat uw college ook een cursus uit gaat geven tot een beter begrip van 'het Boek'.

(Zie verder pagina 6)

Meer over onze omslag

Evenals het een of andere reusachtige science-fiction-monster met een onverzadelijke, vraatzuchtige honger, zo breiden ook onze steden zich op een de perken te buiten gaande manier uit.

Onze omslagfoto toont een gedeelte van het district Nassau — nabij New York — gedurende vele jaren het snelst groeiende district van Amerika.

Een menselijke milieuvervuilinguitbreiding. Dat laat deze foto zien — de tastende tentakels van een stad die zich in alle richtingen een weg zoeken en alles wat in de weg staat opslokken. Zo zijn de steden van vandaag.

Maar er is goed nieuws op komst. De steden van morgen zullen anders zijn. Als prachtige en nuttige eenheden zullen zij het leven van de mens verrijken. Lees hierover te beginnen op pagina 7.

Foto: National Audubon Society, VS

In dit nummer

Wat onze lezers schrijven	Binnenzijde voorpagina
Persoonlijk	1
Lees het Boek	3
Een boeiend overzicht van de steden van morgen	7
Waarom zijn er profetieën?	11

Het Goede Nieuws van de **WERELD** VAN MORGEN

Juni 1972

Maandelijks uitgegeven door Ambassador College als een dienstbetoon in het algemeen belang. Uw reeds betaalde abonnement werd mogelijk gemaakt door de bijdragen van degenen die vrijwillig medewerkers geworden zijn in de ondersteuning van dit wereldomvattende werk. Ambassador College is als een afzonderlijke instelling verbonden aan de Worldwide Church of God, Pasadena, Californië, en een gedeelte van de financiële behoeften van het werk wordt door die Kerk gedragen. De uitgevers hebben niets te koop en hoewel bijdragen dankbaar worden aanvaard, wordt het publiek nooit om financiële steun verzocht.

le jaargang

No. 6

Wereldoplage 875 000

Wordt maandelijks uitgegeven. Engelstalige editie in Pasadena (Californië); Franse, Nederlandse en Duitse edities in Radlett (Engeland); Spaanse editie in Big Sandy (Texas). © 1972 Ambassador College (U.K.) Ltd. voor de gehele inhoud van deze uitgave*. Alle rechten voorbehouden.

HOOFDREDACTEUR

HERBERT W. ARMSTRONG

ADJ.-HOOFDREDACTEUR

David Jon Hill

CHEF-REDACTEUR

Herman L. Hoeh
Roderick C. Meredith
Albert J. Portune

REDACTEUR VORMGEVING

Brian Knowles

Kernredactie

Robert L. Kuhn William F. Dankenbring

Redacteurs en medewerkers

David Albert	Dennis G. Luker
Gary Alexander	Ernest L. Martin
David L. Antion	Leslie L. McCullough
Dibar K. Apartian	Raymond F. McNair
Ronald L. Dart	Richard F. Plache
Charles V. Dorothy	John Robinson
Gunar Freiberger	Paul S. Royer
J. Orlin Grabbe	Richard H. Sedlciak
Charles F. Hunting	Eugene M. Walter
Ronald Kelly	Clint C. Zimmerman
Paul W. Kroll	Basil Wolverton

Documentatie: Gene H. Hogberg, Dexter H. Faulkner, Donald D. Schroeder, Karl Karlov, Paul O. Knedel, David Price, Rodney A. Repp, W. R. Whitehart.

Fotografie: Norman A. Smith, Joseph Clayton, Lyle Christopherson, Frank Clarke, David Conn, Sam Duncan, Jerry J. Gentry, Ian Henderson, John G. Kilburn, John Portune, Eugene I. Smyda, David Verell, Warren Watson.

Administrateur:

Albert J. Portune

*De artikelen op pagina's 1 en 3 zijn reeds door een vroeger auteursrecht beschermd: © 1970, © 1971.

—Nederlandse Editie—

Redactiestaf: Roy McCarthy, Dick Gagel, Roger Franck, Matthieu Janssen, Han Wilms, Iepke Klarenberg, Thea Clay, Gerda Zonneveld.

Grafische verzorging: John Dunn.

UW ABONNEMENT is reeds door anderen betaald. Exemplaren voor massaverspreiding worden niet ter beschikking gesteld.

U gelieve uw correspondentie te richten aan:
Ambassador College
Postbus 496
Arnhem
Nederland.

BELANGRIJK: Opgave van adreswijziging graag zo spoedig mogelijk, met vermelding van zowel *oud* als *nieuw* adres.

Persoonlijk van



HEEFT u ooit bij de vraag stilgestaan: „Hoe ver kan ik gaan, zonder gevaar te lopen met datgene te doen wat ik *wil*, maar waarvan ik weet dat ik het *niet behoort te doen*?”

In deze rubriek, waar ik *persoonlijk* met onze lezers kan praten, bespreek ik graag dingen die ons stof geven om over *na te denken*.

Herinnert u zich gelezen te hebben over een figuur in het Oude Testament, Bileam genaamd, die zoals u in het boek Openbaring (tweede hoofdstuk) leest, in de woorden van Christus, het oude Israël deed zondigen?

Laat ik u eens enkele interessante nieuwe feiten over deze Bileam vertellen.

Bileam, zo blijkt nu, was in zijn tijd de opvolger in de positie die Nimrod, de stichter van 's werelds heidense beschaving had bekleed (Gen. 10). Bileam was de grootste profeet van die tijd — in de heidense godsdienst — de Pontifex Maximus van de heidense wereld — het hoofd-orakel van het heidendom.

Lijkt het dan vreemd dat hij tot God bad en een dienaar van God scheen te zijn?

Toen koning Balak van Moab gezanten zond om Bileam in dienst te nemen voor het uitspreken van een vloek over het volk Israël, vroeg Bileam de gezanten bij hem te overnachten zodat hij zich zou kunnen afzonderen om te bidden en God te vragen of hij met hen mee kon gaan. Indien hij de hoofdprofeet der heidenen was, en in feite in SATANS ZETEL zat, als hoofd van Satans godsdienst op aarde, waarom zou hij hierover dan tot God bidden?

Ik ben er vrij zeker van dat de meeste mensen die dit relaas gelezen hebben, verondersteld hebben dat Bileam een profeet van God was — niet van Satan. Heeft hij er dan niet goed aan gedaan God te raadplegen? Satan zou dat toch zeker niet doen!

Laten we het voorval eens vlug nagaan.

Onder leiding van Mozes hadden de Israëlieten hun tenten opgeslagen in de velden van Moab, ten oosten van de Jordaan, bij Jericho. De koning van Moab, Balak, had gezien wat deze Israëlieten — er waren er minstens twee of drie miljoen — met de Amorieten gedaan hadden. De angst sloeg hem om z'n hart. De Moabieten waren *ver* in de minderheid.

Koning Balak zond dus gezanten naar Bileam, die in Petor in Mesopotamië woonde — ver weg, dicht bij de Eufraat. Zij namen het waarzeggersloon met zich mee om Bileam aan te werven de Israëlieten te vervloeken.

„Want het [het volk Israël] is machtiger dan ik”, was Balaks boodschap aan Bileam, „want ik weet, dat, wie gij zegent, die zal gezegend zijn, en wie gij vervloekt, die zal vervloekt zijn.”

Let op wat Bileam zei toen de oudsten van Moab en Midian, Balaks gezanten, hem de boodschap overgebracht hadden:

„Vernacht hier deze nacht, zo zal ik u een antwoord wederbrengen, gelijk als de Heer tot mij zal gesproken hebben. Toen bleven de vorsten der Moabieten bij Bileam” (Num. 22:8).

God zei tot Bileam: „Gij zult met hen niet trekken; gij zult dat volk niet vloeken, want het is gezegend”.

„Toen stond Bileam des morgens op en zeide tot de vorsten van Balak: Gaat naar uw land; want de HEER weigert mij toe te laten met u te gaan” (vers 12-13).

Opnieuw zond koning Balak gezanten naar Bileam — deze keer nog aanzienlijker prinsen van hogere stand en meer geld. Weer vroeg Bileam hen de nacht door te brengen: „opdat ik wete, wat de HEER tot mij verder spreken zal” (vers 19). Deze keer stond God hem toe met hen mee te gaan, maar verbood hem een vloek over Israël uit te spreken. Niettemin hield Gods engel onderweg de ezel van Bileam tegen. Waarom?

Klinkt dit alles nu niet alsof Bileam de profeet van GOD was, en niet van Satan?

Maar kijk eens wat er in het Nieuwe Testament staat!

Petrus spreekt over valse profeten die „de weg [zijn] opgegaan van Bileam... die het loon der ongerechtigheid liefhad” (2 Petr. 2:15, *N. Vert.*).

Judas schrijft „Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken...” (vers 11, *id.*).

Jezus Christus zegt tot de Kerk van het tijdperk van Pergamum: „Maar ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar sommigen hebt, die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak

leerde de kinderen Israëls een strik te spannen . . ." (Openb. 2:14, *id.*).

Jezus Christus, Petrus en Judas zeggen ons dus allemaal dat Bileam een *valse* profeet was. Wanneer we zijn ware identiteit nagaan, ontdekken we dat Petor, waar hij verbleef, het hoofdkwartier van de hoogste priester der heidense Babylonische mysteriëngodsdienst was. Wanneer men Numeri 22, 23 en 24 leest, zou men kunnen veronderstellen dat Bileam slechts een of andere doodgewone, totaal onbelangrijke persoon was. Niettemin sloeg Balak, de koning van een natie zijn eigen hoogste priesters, tovenaars en astrologen van de heidense godsdienst over. Hij zond zijn aanzienlijkste prinsen, met rijke beloningen en de hoogste honoraria. Zij werden ver weg gezonden, naar Petor, dicht bij de Eufraat in Mesopotamië. Hij zou ze naar niemand anders dan de machtigste beoefenaar der waarzeggerij gezonden hebben.

Andere bijbelpassages laten zien dat deze hogere tovenaars in de waarzeggerij vaak door boze geesten bezeten waren. Deze Bileam zou mogelijkterwijs door de DUIVEL bezeten kunnen zijn, zodat het in werkelijkheid Satan zelf was die van de mens Bileam bezit had genomen, en in en door hem werkte. ZOU SATAN GOD HIEROVER RAADPLEGEN?

Het antwoord is klaar en duidelijk!

Satan zelf zou, net zoals Bileam, God onder dergelijke omstandigheden raadplegen! Bijbel-„geleerden" en commentatoren hebben verondersteld dat Bileam oorspronkelijk een ware profeet van God was. Dat is niet zo.

Het antwoord kan men in de eerste twee hoofdstukken van het boek Job aantreffen. Satan zelf wordt hier in gesprek met God voorgesteld betreffende Jobs gerechtigheid. God stond Satan toe Job te bezoeken — maar God stelde vast tot hoever Satan mocht gaan! God is de SOEVEREINE HEERSER van het heelal. Eerst stond God Satan toe alles te nemen wat Job bezat, maar Job zelf geen kwaad te berokkenen. Job bezweek niet onder de beproeving. Satan redeneerde dat een man al wat hij bezat zou opgeven om zijn eigen leven te redden — maar dat als hij Job zelf kon treffen, Job zich tegen God zou keren. Dus gaf God Satan alsnog toestemming ook zover te gaan — doch zijn leven te sparen.

Op dezelfde manier wist de door Satan beïnvloede (of door Satan bezeten, naar gelang het geval) Bileam héél goed dat God paal en perk aan zijn macht had gesteld. Satan is de god en de onzichtbare heerser van deze wereld —

niettemin is God de SOEVEREINE HEERSER over alles. Elke heerser heeft alleen maar zeggenschap en macht binnen zijn eigen grenzen of rechtsgebied. Er zijn *geen* grenzen aan Gods heerschappij — maar wél aan die van Satan. En hij weet dat drommels goed!

Er zou geen zonde — geen kwaad — kunnen zijn, tenzij God het *toestond!* En als God het niet toestond zou er geen vrije wil — geen vrije keuze — kunnen zijn, en dat zou Gods PLAN teniet doen!

Let erop dat zelfs Satans dienaren over God spreken en zich als Zijn dienaren voordoen (2 Cor. 11:13-15). Deze hogepriester van Satan wist dat Israël Gods eigen natie was, onder Gods bescherming. Deze goddelijke bescherming stelde grenzen aan zijn macht Gods natie schade toe te brengen. Satan is er zich wél van bewust dat er grenzen aan zijn macht zijn.

Bileam zou dolblij zijn geweest als hij in staat was geweest Israël te vervloeken, schade te berokkenen of te vernietigen. Maar hij *wist* — hij was er zich *ten volle* van bewust — dat dit buiten zijn macht lag — *tenzij*, zoals God Satan had toegestaan verder te gaan in het bezoeken van Job dan Hij oorspronkelijk toegestaan had, de Almachtige hem nu zou toestaan Israël te vervloeken en schade te berokkenen. Bileam *wilde* Israël vervloeken. Hij *begeerde* dat loon!

Let nu, met dit in gedachten, even goed op wat Bileam zei. Toen de aanzienlijkste prinsen van Moab voor het tweede bezoek kwamen, zei hij: „Al gaf Balak mij al het zilver en goud van zijn huis, het bevel van Jahwe *kan ik in geen geval overtreden*" (Num. 22:18, *Willibord-vert.*).

Het was geen kwestie of Bileam al dan niet gewillig was. Hij wás bereid Israël schade toe te brengen. Het was een kwestie *of hij al dan niet* de macht had dit te doen. Nadat hij met de gezanten van Balak meegegaan was, zei hij tot de koning:

„Zie, ik ben tot u gekomen; doch hoe kan ik iets anders spreken, dan hetgeen God mij in de mond zal leggen? Dát moet ik spreken" (Num. 22:38, *Lutherse vert.*).

Later zei Bileam dat God Israël gezegend had, „en ik kan *niet* veranderen" (Num. 23:20, *id.*). Over Israël zei Bileam: „De HEER, *zijn* God, is met hem . . er is GEEN TOVERIJ tegen Jakob, *noch waarzeggerij* tegen Israël"(vers 21, 23). Let erop dat God de God van Israël — ZIJN God — is, en niet de God van Bileam. Bileam bedreef waarzeggerij en tovenarij — en God stond dit niet toe TEGEN ISRAËL.

(Zie verder pagina 15)

LEES HET BOEK

Verleden jaar werden er ettelijke tientallen miljoenen van verkocht. Meer dan honderd firma's over de gehele wereld drukken dit Boek, en het totale aantal van de honderden miljoenen exemplaren die reeds gedrukt en verspreid werden, is onmogelijk te schatten. Het is nu al in meer dan 1400 verschillende talen vertaald. Jaar in jaar uit verreweg de bestseller, is de Bijbel het meest gedrukte, het meest gekochte, het meest gratis verspreide, het MINST GELEZEN Boek dat de mens kent! Bruce Barton noemde het „het Boek dat niemand kent". U dient dit Boek te kennen; om het te kennen dient u het te lezen.

door David Jon Hill

WAAROM zijn er zoveel Bijbels? Als u een onderzoek kon instellen hoe de ontelbare miljoenen Bijbels die ooit gedrukt werden, gebruikt worden, dan zouden de resultaten u versted doen staan. Denk eens even na — waar worden al deze Bijbels voor gebruikt?

Van oudsher hebben veel gezinnen een Bijbel. Menigeen heeft zijn afkomst kunnen nagaan aan de hand van de aantekeningen in de bladzijden van de familiebijbel. Lang voordat regeringen een burgerlijke stand instelden, was de familiebijbel de plaats waar huwelijken, geboorten en sterfgevallen opgetekend werden, en in vele gevallen werd deze familiebijbel van generatie tot generatie overgedragen.

Elke predikant heeft één of meerdere Bijbels. Bijbels worden gebruikt, of tenminste voor de dag gehaald, bij huwelijken, begrafenissen en kerkdiensten. Bijbels houden eenzaam de wacht op de schoorsteenmantel, de boekenplank, op het nachtkastje of ergens anders waar zij de *indruk* wekken dagelijks gebruikt te worden.

Menige Bijbel ligt in eenzame afzondering in een hotel- of motelkamer — de omslag bevlekt met koffie- en bierkringen, de bladzijden onaangevoerd!

In de rechtszalen van Engelssprekende landen (waar het principe van de scheiding tussen kerk en staat zo

dierbaar is), maken Bijbels deel uit van de paraferalia in elke rechtszaak. De getuigen worden verzocht hun hand op dit zwarte Boek te leggen, hun rechterhand omhoog te heffen en de eed af te leggen: „Ik zweer de waarheid te spreken, de hele waarheid en niets dan de waarheid, zo helpe mij God". Eigenaardig genoeg wordt binnen de omslag in die zelfde Bijbel, Diegene aangehaald, die al de 33 belangrijkste schrijvers van het Boek over een periode van ongeveer 1600 jaar geïnspireerd heeft — Diegene, die wij Jezus Christus van Nazareth noemen, die Zijn volgelingen gebod: „Maar *Ik* zeg u, IN HET GEHEEL NIET TE ZWEREN!... Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar bovenuit gaat, is uit den boze" (Matth. 5:34-37, *N. Vert.*).

Misschien hebben de mensen die deze procedure uitgedacht hebben *nooit de Bijbel gelezen!*

Jezus had dezelfde moeilijkheid met de rechtsgeleerden en de predikers van Zijn tijd. Zij werden verondersteld grote kenners van het Boek te zijn, discipelen van Mozes, zonen van David, volgelingen van Abraham. Zij hadden een groot deel van hun leven doorgebracht gebogen over manuscripten, met het van buiten leren van de meer dan één miljoen woorden van de inzettingen die door hun eerbiedwaardige voorvaders aan het Boek toege-

voegd waren. Zij kenden het Hebreuws, Grieks, Aramees, Chaldeeus en waarschijnlijk ook de Egyptische hiërogliefen van binnen en van buiten en van achteren naar voren. Maar om de een of andere reden zagen ze niet in waar het nu eigenlijk om ging. Zij konden het maar niet volkomen eens worden met Degene die Abraham, Mozes en David vereerden en waar zij zo uitgebreid over schreven. Daarom gaf Christus deze grote geleerden voortdurend de raad gewoon „*het Boek te lezen*". (Matth. 12:3, 5; 19:4; 21:16, 42; 22:31; Markus 2:25; 12:10, 26, Lukas 6:3).

„De eenvoud van Christus"

Een andere vriend en vereerder van Christus — Jesaja — somde het probleem op waar de mensheid in elke generatie mee schijnt te worden geconfronteerd. Hoewel de mensheid met het instructieboek van haar Schepper begiftigd werd, past zij niettemin ongaarne de principes ervan toe. Wijze en geleerde mannen kijken vanuit de hoogte van hun boekengeleerdheid langs hun erudiete neuzen neer op Diegene die zegt: „Lees alstublieft dit Boek" en antwoorden: „Ik kán dat Boek niet lezen omdat het verzegeld is — het was niet bedoeld om begrepen of letterlijk toegepast te worden. Het is alleen maar een archaische verzameling van bijgeloven waarvan de bete-

kenis voor ons vandaag verloren gegaan of verborgen is." Neem hetzelfde Boek, geef het aan de gewone man, en vraag hem het Boek te lezen en hij zal u antwoorden: „Ik heb geen enkele ontwikkeling gehad. Hoe kan ik nu begrijpen wat er in het Boek staat?" (Zie Jesaja 29:11-12.)

„En de Heer zeide: Omdat dit volk Mij slechts met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart verre van Mij houdt, en hun ontzag voor Mij een aangeleerd gebod van mensen is..." (Jesaja 29:13, *N. Vert.*.)

De mensen laten het graag voorkomen dat zij godsdienstig zijn. Zij willen graag hun luister en ceremonieën hebben — zij hebben graag hun ceremonieële Bijbel, maar zij willen hem niet in hun eigen leven toepassen. Dezelfde God die Jesaja inspireerde, inspireerde Paulus te schrijven: „Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, daar zij gruwelijk [verfoeilijk] zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt" (Titus 1:16).

De mensen die aan het roer van het kerkelijke en het politieke apparaat zitten, willen bij de massa de mening doen post vatten dat het Woord van God niet begrepen kan worden, en zeker niet door een leek. Als deze indruk niet gewekt zou worden en de Bijbel gelezen zou worden als het instructieboek van God aan de mens, dan zouden de mensen al gauw zien dat er in de hogere regionen vele dingen plaatsvonden die *lijnrecht in tegenspraak zijn met het Woord van God* wanneer men het gewoon neemt precies voor wat het zegt! Maar dát zou volstrekt ontoelaatbaar zijn!

De gewone man wil zich niet de moeite getroosten het Boek van zijn Schepper te lezen om tenminste twee redenen:

1) Hij is van mening dat de beroepsmensen op religieus gebied in staat zouden moeten zijn voor hem te lezen en te interpreteren welke Boodschap God dan ook moge hebben.

2) Diep in zijn binnenste is hij misschien bang dat hij iets in de boodschap van zijn Meester zou ontdekken wat hem ertoe zou kunnen dwingen *zijn levenswijze te veranderen!*

Daarom ziet bijna iedereen het eenvoudige verzoek van Christus over het hoofd — „Lees het Boek!"

Een goed voorbeeld

Het beste voorbeeld waar een dergelijke redenering toegepast wordt, is

misschien wel het boek Openbaring. Geestelijken en bijbelgeleerden zeggen ons dat het boek Openbaring wemelt van symbolen, allegorieën en gelijkenissen — vreemde visioenen van beesten uit het rijk der fantasieën — verborgen in diepe betekenissen die niemand begrijpen kan. Men zegt ons dat het boek Openbaring verborgen en verzegeld is — dat niemand het werkelijk kan begrijpen — en dat het zeker niet op iemands persoonlijk leven of op de Wereld van Vandaag van toepassing is! Daarom wordt men aangeraden geen moeite te nemen het te lezen, omdat het de mensen toch maar in verwarring brengt. Sommige mensen gaan zelfs zover te beweren dat teveel bijbelstudie u gek zou maken! En zeker de aanhangers van deze algemeen verspreide opinie over het boek Openbaring zijn het erover eens dat deze bewering, méér dan op enig ander boek van de Bijbel, op het boek Openbaring van toepassing is. Verder zal, tengevolge van opmerkingen die mensen eraan toegevoegd hebben, dit laatste boek in uw Bijbel waarschijnlijk de titel dragen: „De Openbaring van Johannes".

Laten we nu eens een proef nemen. Laten we eens heel eenvoudig wat onze Heiland zegt doen en „het Boek lezen." En inderdaad, in mijn vertaling van de Bijbel staat: „De Openbaring van Johannes". Maar wanneer ik „het Boek lees", ontdek ik dat in hoofdstuk 1, vers 1 — dat het geïnspireerde Woord van God is en niet de een of andere titel die de mens eraan gegeven heeft — geschreven staat: „De openbaring van Jezus Christus!"

Denk nu eens even na. We hebben enkel het eerste gedeelte van één zin van het Boek gelezen en het heeft in duidelijke, onomwonden taal de opinie van de bijbelgeleerden tegengesproken. 1) Het is niet de openbaring van Johannes — hij is alleen maar de schrijver voor Degene die de Openbaring geeft — Jezus Christus. 2) Het wordt evenwel „Openbaring" genoemd. Aangezien dit de juiste vertaling van het oorspronkelijke Grieks is, laten we dus onze woordenboeken opslaan en zien wat de titel van dit Boek betekent. Volgens de grote Van Dale betekent „openbaring": „1. Het openbaar maken, verkondiging, mededeling van iets dat nog niet bekend is; inz. . . door goddelijke ingeving. . . 2. In 't bijz. wat God aan de mens van Zijn verborgenheden te kennen geeft; de door God

geopenbaarde waarheden die neergelegd zijn in de Heilige Schrift."

Is dat niet verbazingwekkend? Helemaal geen omschrijving die op geheimhouding of verzegeling duidt!

Laten we dit Boek even verder doorlezen. In vers 3 lezen we: „Zalig is hij, die leest"! Uw Schepper Jezus Christus spreekt een rechtstreekse zegen over u uit als u de woorden van dit Boek leest — en dezelfde zegen is trouwens van toepassing op elk ander woord dat Hij geschreven heeft (Matth. 4:4; Lukas 4:4). Het lijkt wel alsof Jezus een reden had om zowel bijbelgeleerden als leken aan te raden gewoon de woorden te lezen die zij, naar zij beweerden, voor hun Heilig Boek hielden — deze woorden te lezen, ze te geloven en ernaar te handelen! Laten we de rest van dit derde vers lezen en dan verder gaan: „Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij".

Iets ouds en iets nieuws

De overgrote meerderheid van degenen die in het Oude Testament „geloven" zal proberen u te overtuigen dat het Nieuwe Testament van generlei waarde is. De overgrote meerderheid van degenen die in het Nieuwe Testament „geloven" zal u hetzelfde van het Oude Testament vertellen.

GELOOF GEEN VAN BEIDE!

Toen Jezus Christus door Satan de duivel verzocht werd, kwamen al Zijn antwoorden aan dit listige, subtiële wezen regelrecht uit het Woord dat Hij Zijn heilige mannen van ouds ingegeven had te schrijven. De allereerste uitspraak waarmee Hij Satan weelegde staat in Mattheus 4:4: „Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door de mond Gods uitgaat". Christus gebruikte voortdurend deze uitdrukking: „*Er staat geschreven*". Deze bepaalde uitspraak, die door en door nieuwtestamenteel is, kwam regelrecht uit de wet in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 8, vers 3. Lees dat Boek!

Behalve deze redenen die rechtstreeks van onze Schepper komen, zijn er nog vele andere redenen om dit Boek te lezen.

Jaar in jaar uit is het het meest opmerkelijke boek dat de wereld ooit gelezen heeft, en tevens het oudste!

Alleen al om zijn historische waarde is het enig onder alle boeken.

Het wordt althans opgeëist als de grondslag van onze judeo-christelijke maatschappij en het beïnvloedt zodoende de hele westerse beschaving en een groot gedeelte van de rest van de wereld.

Het bevat vele onomwonden, duidelijke, praktische en eenvoudige maar toch onschatbare raadgevingen hoe men z'n dagelijks leven moet inrichten.

Zó leest u het Boek

Voordat u het Boek kunt lezen moet u over het Boek beschikken. In het geval dat u geen Bijbel bezit, kan ik u vertellen dat u een Bijbel van goede kwaliteit bij uw plaatselijke boekhandel kunt kopen of bestellen.

Tweedehandse Bijbels zijn goedkoop — en vergeleken met andere boeken zijn tweedehandse Bijbels héél weinig gebruikt . . .

Hoe gek het ook mag schijnen, zou ik u willen voorstellen dat u dit Boek bij het eerste hoofdstuk begint te lezen: „In den beginne schiep God . . .” (Genesis 1:1). Een boek dat 1189 hoofdstukken bevat bij het begin van hoofdstuk 930 (Mattheus) te beginnen zou nogal vreemd aandoen, vindt u niet?! En nu, nadat u alle vooroordelen terzijde geschoven hebt, waarom begint u niet te lezen bij het begin, zoals bij elk ander boek en lees het dan zo vlug mogelijk door — doe geen moeite het deze keer te bestuderen — doe geen moeite de problemen nu op te lossen — „Lees het Boek” alleen maar.

Als u slechts een minimum van iets meer dan 200 woorden per minuut leest, en u alleen maar tien minuten per dag aan dit lezen van de Bijbel besteedt, zult u volgend jaar om deze tijd het Boek van Genesis tot Openbaring uitgelezen hebben: u zult de ongeveer 800 000 Schriftwoorden gelezen hebben.

Het is natuurlijk best mogelijk dat het u, terwijl u aan het lezen bent, gaat interesseren, en u er meer dan 10 minuten aan besteedt en het Boek daarom ook vlugger uitgelezen zult hebben! Er zijn allerlei interessante stukken in de Bijbel, en wanneer u zich erin gaat verdiepen, zult u ontdekken dat het al even moeilijk is de Bijbel terzijde te leggen als iedere andere pakkende roman, door welke auteur dan ook geschreven. Geschiedenis, intriges, seks, geweld, dichtkunst, logica, rede, profetie — dit alles volgt elkaar in de bladzijden van de Bijbel in snelle openvolging op.

U zult spoedig kennis maken met de

Mannen stierven om u het Boek te brengen

DOOR de eeuwen heen is de Bijbel door het bloed van moedige, door God geleide mannen, bewaard gebleven. Als een historisch document. Voor u en voor mij. Om te lezen.

Er was een langzaam en pijnlijk proces voor nodig om de Bijbel samen te stellen, te bewaren, en om u de huidige gedrukte Nederlandse tekst van het Oude en het Nieuwe Testament die wij „de Bijbel” noemen, te kunnen bezorgen.

Het oudtestamentische gedeelte van de Bijbel is het historische verhaal van het leven van mannen en vrouwen met geloof. Van Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sarah, Izak, Jakob, Jozef, Mozes, Rachab, Gideon, Barak, Deborah, Simson, Jetha, David, Samuël en van vele anderen. *Zonder hen zou er geen Oud Testament zijn — zou er geen Bijbel zijn die tot ons onderricht geschreven werd (Rom. 15:4).*

Wat voor leven leidden zij, zodat u dit door God ingegeven boek ter hand zou kunnen nemen? Lees het zelf in Hebreëen 11:33-38. Zij die door het geloof „koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloften verkregen, de mulen der leeuwen toegestopt; de kracht van het vuur hebben uitgeblust, de scherpte van het zwaard zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk geworden zijn, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht; de vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen; en anderen zijn uitgerek [gefolterd] geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En anderen hebben bespottingen en geselen geproefd, en ook banden en gevangenis; zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht; hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen; verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde; (welke de wereld niet waardig was).”

hoofdpersonages — Abraham, Izak en Jakob, Mozes, David en Salomo, Jesaja, Jeremia, en Maleachi, Mattheus, Jezus, Johannes, en Paulus! En nog vele anderen die we hier wegens plaatsgebrek niet kunnen opnoemen (Hebreëen 11:32). Al deze mensen, die gebeurtenissen doormaken die ons zó oud toeschijnen, zullen een directe betekenis voor u gaan krijgen. Al deze gebeurtenissen die deze mensen in het verre verleden overkwamen, vonden plaats en werden opgetekend en bewaard opdat wij ze zouden kunnen lezen en uit het lezen van hun

Joodse schriftgeleerden bewaarden zorgvuldig en getrouw elke „jota en titel” van de Hebreeuwse geschriften, evenals de Grieks kopiisten dit voor het Nieuwe Testament deden. Hun taak was nooit gemakkelijk.

Geregeld terugkerende Romeinse vervolgingen tegen christenen waren ook tegen dit boek gericht. Tijdens een poging om het christendom te vernietigen — misschien de ernstigste in de geschiedenis — beval Diocletianus in het jaar 303 al de heilige boeken van het christendom te verbranden — niettemin bleef de Bijbel bestaan.

Na Constantijn kwam er een einde aan de keizerlijke vervolgingen van de Bijbel en werd de Latijnse Vulgaat van Hieronymus tegen het einde van de vierde eeuw het erkende standaardwerk van de westerse wereld. Maar de dagen van vervolging waren niet voorbij.

In 1526 gaf Jacob van Liesveldt, een drukker te Antwerpen, een Bijbel uit, voorzien van „kanttekeningen” die bij iedere nieuwe editie steeds reformatorischer van inhoud werden. Hij moest zijn vrijmoedigheid met de dood bekopen — op 28 november 1545 werd hij te Antwerpen onthoofd. De eerste in de noordelijke Nederlanden te Dordrecht in 1571 gedrukte Gereformeerde Bijbel — een herdruk van de beroemde *Deux-Aes-Bijbel* — kostte Jan Canin, de drukker ervan, eveneens het leven. Vele Bijbels zagen het licht in Emden waarheen veel protestanten waren gevluht omwille van hun geloof. Ook de mensen die deze Bijbels kochten of verspreidden, werden bedreigd en stonden terecht voor ketterij en werden soms ter dood gebracht.

Velen stierven de marteldood om ons het boek te kunnen geven dat wij misschien zo achteloos terzijde schuiven. De offers die zij brachten hebben alleen dán betekenis wanneer wij er betekenis aan hechten door de lessen van dat boek door toegewijde studie te leren!

voorbeelden profijt trekken — in deze laatste dagen der mensheid vóór de tussenkomst van Jezus Christus! (1 Cor. 10:6, 11.)

Er staan u verrassingen te wachten

U zult ontdekken dat het Oude Testament noch afgeschaffd, noch dood, noch, wat dat betreft, „Oud” is! U zult ontdekken dat er een enorme hoeveelheid van het Nieuwe Testament in het Oude Testament opgesloten ligt en een verbazingwekkende hoeveelheid van het Oude in het Nieuwe Testament! U

zult vele verklaringen tegenkomen, misschien zelfs enkele in elk hoofdstuk, die in duidelijke, eenvoudige bijbelse taal (zoals we in het boek Openbaring gezien hebben) zullen tegenspreken wat u altijd geloofd hebt dat de Bijbel zei. Alleen maar omdat de een of de andere kanselredenaar dondert: „De Bijbel zegt...”, betekent dat nog niet dat de Bijbel dat inderdaad zegt. Jezus' vermaning die de evangelisten van de jonge kerk te horen kregen: „Lees het Boek!” (1 Thess. 5:21.)

Terwijl u verder leest zullen er vragen bij u opkomen. Ik zou willen voorstellen dat u een potlood neemt en een lijntje trekt in de marge waar de vraag opkomt, zodat u er later naar terug kunt gaan om sommige van deze vragen op te lossen. Vele van deze vragen zullen echter opgelost worden door eenvoudig het héle Boek door te lezen.

Als u het besluit genomen hebt het Boek te lezen, zal dit de lonendste taak zijn die u sinds lange tijd ondernomen hebt. Elk artikel dat u zult lezen in *De ECHTE WAARHEID* en de andere publikaties die u van Ambassador College krijgt, zullen meer dan ooit tot leven komen. Voor de eerste keer zult u in staat zijn het voorbeeld van de Bereeërs te volgen zoals vermeld in Handelingen 17:10-11, waar staat dat zij luisterden naar wat Paulus te zeggen had toen hij hen het Evangelie van Jezus Christus predikte. Daarop

gingen zij naar huis en onderzochten *dagelijks* de Heilige Schrift om te zien of de dingen waarover hij sprak, zo waren.

U zult een heel speciale vreugde ondergaan die voortvloeit uit het besef dat de eenvoudigste mens die door Gods Geest geleid wordt, Gods openhartige, eenvoudige, onomwonden Waarheid kan begrijpen! U zult zich zoals koning David beginnen te voelen toen hij zei: „Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag. Uw gebod maakt mij *wijzer* dan mijn vijanden, want het is altoos bij mij. Ik ben *verstandiger* dan al mijn leermeesters, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Ik heb meer inzicht dan de ouden, want ik bewaar uw bevelen. Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden, opdat ik uw woord onderhoude. Ik wijk niet af van uw verordeningen, want Gij onderwijst mij. Hoe aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte, meer dan honing voor mijn mond. Uit uw bevelen heb ik *inzicht* ontvangen; daarom haat ik elk leugenpad” (Ps. 119:97-104, *N. Vert.*).

Zelfs als u al eerder *gedeelten* van het Boek gelezen hebt, zou ik u toch willen aanraden het zo vlug mogelijk achter elkaar van het begin tot het einde door te lezen, zodat u zich de sfeer en het gevoel eigen maakt van het Boek dat uw Schepper aan u schreef.

Eén verzoek echter — ik zou het buitengewoon op prijs stellen van u te horen of u het Boek inderdaad gaat lezen. En wanneer u het uit hebt, zou ik het zeker op prijs stellen van u te horen dat u wat u zich voorgenomen had te doen, ook volbracht hebt.

Nog iets héél belangrijks: God zegt ons bij monde van Jesaja welke geesteshouding we behoren te hebben wanneer we Zijn Boek lezen: „[Maar] op zulken sla Ik acht: op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft. Hoort het woord des Heren, gij die voor zijn woord beeft: Uw broeders die u haten, die u verstoten om mijns Naams wil, zeggen [schamper]: Dat de HEER zijn heerlijkheid tone, opdat wij uw vreugde aanschouwen. Maar zij zelf zullen beschaamd staan.” (Jes. 66:2, 5, *N. Vert.*).

Moge God u rijkelijk zegenen wanneer u het Boek leest! □

Kan het bestaan van God wetenschappelijk bewezen worden? Hoe is het eerste leven ontstaan? Is het redelijk in God te geloven? Laten wij deze vragen eens onder ogen zien! Onze brochure *Bestaat God* en de overdruk van ons artikel *Zeven bewijzen dat God bestaat* geven u de antwoorden. Zij worden u op aanvraag gratis toegestuurd.

LEZERS SCHRIJVEN

(*Vervolg van binnenzijde voorpagina*)

Sinds ongeveer een jaar geleden ben ik begonnen met het lezen van 'het Boek' en ik wil u wel vertellen dat 'het Boek' het meest boeiende en interessante Boek is dat ik ooit gelezen heb. Het heeft mij geleerd dat tussen de mens van toen en nu niet veel of nauwelijks verschil bestaat.

„Ik ben begonnen met Genesis en ben nu gekomen tot de Spreuken, doch ik heb wel gemerkt dat uw redacteurs door hun aanwijzingen nog meer laten zien dan mij zelf is opgevallen.

„Zo zie ik dan ook met belangstelling het eerste exemplaar van deze cursus tegemoet.”

P.C.H., Utrecht

Ware christen

„Uw artikel *Wat is een ware christen* in het februarinummer heeft mij diep gegrepen. Met heel mijn hart sta ik achter deze boodschap die een mens

herinnert aan zijn tekorten en hem intenser dan voorheen doet bidden om overwinnende kracht op de machten van de wereld.

„Uw artikel is een bijbelse toetssteen en ik geloof dat uw bladen een behoefte vervullen en een boodschap brengen die in vele kerken niet wordt gepredikt.

„Daar ik regelmatig voorga in de prediking neem ik veel prachtige en diep ingrijpende opmerkingen uit uw bladen en verkondig die.”

D.G., Den Haag

Pasen

„Bij een zwager kwam mij het blad *De WERELD VAN MORGEN* onder ogen. Getroffen werd ik door de logische wijze van benaderen van bepaalde bijbelgedeelten, waardoor verrassende conclusies werden getrokken. Onder andere het artikel over het sterven van Jezus, het 3 dagen en 3 nachten in het graf zijn, en de betekenis van het Paasfeest [maart 1972] boeide mij juist daarom, omdat gestreefd werd op

logische wijze de Bijbel voor zichzelf te laten spreken. Het was verfrissend!”

A. de H., Emmen

Bijbels begrip

„Wij lezen elke dag een kalenderblaadje met de opgegeven tekst erbij uit de Bijbel, maar toen ik uw boekje *De ideale wereld van morgen* las, dacht ik: 'versta je wel wat je leest?' Veel is me duidelijker geworden, waar ik anders in de Bijbel gewoon over heen las of het niet begreep.”

J.K., Twijzelerheide

Vanuit de Bijbel

„Het blad *De WERELD VAN MORGEN* heb ik met grote verwondering en bewondering gelezen.

„Zelden of eigenlijk nooit heb ik een tijdschrift gelezen dat de actuele problemen op zo'n mijns inziens juiste wijze aanpakt en motiveert. U durft tenminste nog vanuit de Bijbel te redeneren en te bewijzen.”

Lezer, Groningen

Een boeiend overzicht van de STEDEN van MORGEN

De steden van morgen zullen er uitzien als fonkelende juwelen in het landschap — vol stralende schoonheid, vrede en voorspoed, vol gelukkige en gezonde mensen. De mensheid zal nooit zo iets gezien hebben! Klinkt het te mooi om waar te zijn? Is zo iets wel mogelijk? Jazeker! Zulke steden ZULLEN ER KOMEN — en wel vóór het einde van deze eeuw! Maar WAAR zullen ze gebouwd worden? En WIE zal ze bouwen — en HOE?

door Eugene M. Walter

DE FUNDAMENTELE plannen voor deze prachtige steden zijn al uitgewerkt. Alle benodigde middelen om het gehele project met succes uit te voeren zijn reeds voorhanden.

Het project is al zó ver uitgewerkt dat een uitgelezen groep mensen op dit ogenblik een opleiding op het hoogste niveau ontvangt om hen te bekwaamen voor hun toekomstige verantwoordelijkheden als bestuurders van deze steden.

Alles wordt in de puntjes voorbereid. Niets wordt aan het toeval overgelaten. De belangrijkste problemen van de hedendaagse steden zullen vooraf volledig opgelost worden nog voordat met de bouw van de steden van morgen wordt begonnen.

Problemen die om oplossingen vragen

De steden van vandaag zijn een warboel. En hoe groter de stad, hoe meer kans dat de chaos groter is.

Vandaag de dag is de stadslucht bezwangerd met elk voorstelbaar soort luchtvervuiler. Schadelijk roet, stof en industriële afvoergassen. Vergiftig koolmonoxyde en lood afkomstig van honderdduizenden motorvoertuigen. Muffe, vieze rook van de miljoenen sigaretten die per dag gerookt worden. In sommige wijken van grote steden slaan iedere maand vele tonnen per

vierkante kilometer van zulk afval en vuil neer!

Het stadswater wordt herhaaldelijk opnieuw gebruikt, vaker dan men zou willen toegeven. Het water dat vandaag in de ene stad wordt gebruikt, werd enkele dagen geleden in een andere stad door de W.C. naar het riool gespoeld.

Het voedsel dat door de stadsbewoners wordt gegeten — om te beginnen waarschijnlijk verbouwd op een uitgeputte bodem — wordt gepoetst, geboend, gekleurd, gepasteuriseerd, uit elkaar gehaald, verduurzaamd en chemisch „verrijkt” totdat het bedroevend weinig voedingswaarde meer bevat.

Geluidshinder is nog net op het randje van wat de menselijke geest kan verdragen zonder gek te worden.

De sleur van de normale werkdag begint en eindigt voor velen met een zenuwslopende worsteling door verkeer dat hopeloos vastzit. En wat valt er onderweg nog te bezichtigen (behalve het achtereind van de auto vóór u)?

Een afstotende wirwar van staal, glas, draad, asfalt en cement — van straten, supermarkten, winkelcentra, huizenblokken, kantoorgebouwen, spoorrails, hoogspanningsdraden en fabrieksschoorstenen.

Geen wonder dat zoveel mensen trachten de werkelijkheid te ontvluchten!

Maar dit zijn geenszins de enige problemen.

Blasé van de zegeningen van het leven — maar verlangend naar meer — vluchten vele stadsbewoners in de opwinding van wilde, losbandige feestjes — overladen met alcohol, drugs en seksuele uitpattingen.

En de stadsjeugd met te veel vrije tijd en te weinig ouderlijk toezicht, doorloopt de gebruikelijke toonladder van losbandigheid; van vandalisme en misdaad af tot aan promiscuïteit, soft drugs en LSD. Op elk niveau van stadsleven en in elke wijk van de stad treffen we ernstige problemen aan die om een oplossing vragen.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over corrupte handelspraktijken, omkoperij, bedrog, verbitterde arbeidsconflicten, georganiseerde misdaad, steekpenningen, een zwak en ondoeltreffend stadsbestuur en buitensporig hoge belastingen.

Tel al deze problemen bij elkaar en u krijgt langzamerhand begrip voor de enorme VERANDERING die van hoog tot laag noodzakelijk is willen onze steden aantrekkelijke oorden worden waarin men leven kan.

Maar Goddank, zo'n verandering is op komst — en wel spoedig!

Maar HOE? WIE en WAT zal dit tot stand brengen? Waar zou u beginnen

als u de verantwoording droeg voor de uitvoering van zo'n gigantisch project?

Het grootste probleem het eerst opgelost

Heden ten dage tracht men de problemen van onze steden op te lossen met geld, stadssanering, verlichting 's nachts ter voorkoming van misdaad, meer politie, minder auto's in de binnenstad, meer openbaar vervoer, enz.

Maar al deze methoden gaan voorbij aan de fundamentele oorzaak waarom de steden van vandaag zijn zoals ze zijn.

Wat vormt het *grootste* probleem in de hedendaagse steden? Wat maakt steden zo onleefbaar?

Het zijn de *mensen!*

Het is de man die 's morgens op weg is naar zijn werk, met een vijandige blik in zijn ogen, het lawaai van het verkeer in zijn oren, zijn longen en neusgaten vol vuile lucht en sigarettenrook, zijn maag vol met van voedingswaarde ontdaan eten, zijn aderen vol drugs en tranquillizers en zijn hoofd nog vol van de geweldpleging van de programma's op de televisie van de vorige avond of van zijn plannen om zijn zakenrelaties zoveel mogelijk in de luren te leggen als hij op zijn werk komt. Hij is het probleem in de steden van vandaag — te zamen met miljoenen andere mannen en vrouwen net zoals hij.

En wat *is* het dat de *mensen* zo slecht maakt? Het is hun niet-inbedwang-gehouden MENSELIJKE AARD. Deze aard is van nature ijdell, jaloers, wellustig en hebzuchtig.

In de steden van morgen zal deze fundamentele oorzaak van het menselijke lijden het eerst worden opgelost.

De menselijke aard zal worden veranderd.

Maar hóe?

Door de profeet Ezechiël geeft God ons het antwoord: „En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een hart van vlees geven. En Ik zal *Mijn Geest* geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen... dan zal Ik de steden doen bewonen, en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden” (Ezech. 36:26-28, 33). Zie ook Jeremia 31:31-33 en Hebreëen 8:10.

De menselijke aard zal blijven bestaan in de steden van morgen. De inwoners van deze steden zullen menselijke wezens van vlees en bloed blijven. Maar God zal deze mensen Zijn vermogen — Zijn heilige Geest — geven om de neerwaarts gerichte neiging van hun menselijke aard te weerstaan en de baas te worden. Ze zullen hun leven op opbouwende wijze kunnen inrichten, besturen en leiden. Ze zullen Gods wetten gehoorzamen. Ze zullen leven op een wijze die vrede, geluk en voorspoed voor iedereen brengt.

Gods heilige Geest staat vandaag de dag ter beschikking. Maar de mensheid in haar geheel heeft geen belangstelling voor Gods Geest. De mens staat van nature vijandig tegenover God en denkt dat hij zijn problemen zonder Gods hulp kan oplossen. Hij wil zich niet aan Gods weg onderwerpen tenzij hij ertoe wordt gedwongen. En dat is waar de burgemeesters van morgen aan de orde komen.

De burgemeesters van morgen

De burgemeesters in de steden van vandaag verschillen weinig of niets van degenen over wie ze gezag uitoefenen. Ook zij bezitten de menselijke aard. Ook zij zijn blootgesteld aan ijdelheid, jaloezie, wellust en hebzucht — maar al te vaak in verhevigde mate ten gevolge van hun positie.

En als een burgemeester een gezond voorstel doet om het een of andere euvel in zijn stad uit de wereld te helpen, de werkgelegenheid of het milieu te bevorderen, loopt het vaak vast of gaat geheel verloren in de ambtelijke molen of bij de politieke touwtrekkerij. Ondertussen blijft de stad op een oplossing wachten.

De burgemeesters van de steden van morgen zullen zulke problemen niet kennen. Zij zullen over de macht beschikken die ze nodig hebben. En zij zullen bij de uitoefening van deze macht niet door hebzuchtige of zelfzuchtige begeerten bewogen worden. Zij zullen wérkelijk de belangen van hun stadsgenoten voor ogen hebben.

De bestuurders van de steden van morgen zullen, hoe schokkend dit ook moge lijken, *geestelijke wezens* zijn. Ze zullen leden van de God-Familie zijn, het Koninkrijk Gods — onsterfelijke GEESTELIJKE WEZENS die in Gods regering op deze aarde onder Jezus Christus de macht zullen uitoefenen!

God heeft de positie van bestuurder

in de spoedig te verwachten wereld van morgen toegezegd aan AL DEGENEN die door hun leven in dit huidige tijdperk — de wereld van vandaag — voldoen aan de voorwaarden die God heeft gesteld.

„En die overwint [en dat houdt de menselijke aard in], en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem *macht* geven over de heidenen [volkeren, *Leidse vert.*]; en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf” (Openb. 2:26-27).

Voor sommigen zal deze „macht over de volkeren” *heerschappij over steden* met zich meebrengen. Dit blijkt uit de gelijkenis van de ponden in Lukas 19. In deze vergelijking wordt macht over vijf of tien steden gegeven aan hen die daarvoor de bekwaamheid bezitten. Zij die in grotere mate overwinnen en meer vrucht voortbrengen, krijgen de grootste beloning (vers 16-19). Zij die in gebreke blijven iets te produceren, krijgen geen beloning (vers 20-27).

God zal diegenen tot burgemeesters van morgen aanstellen die de bekwaamheden bezitten voor het ambt van bestuurder over steden. Indien u meer bijzonderheden wilt weten over het gehele patroon van Gods heerschappij zoals die eruit zal zien in de wereld van morgen, kunt u ons schrijven om ons gratis boekje *De ideale wereld van morgen — een blik in de toekomst*.

De steden van morgen zullen bestuurd worden door geestelijke wezens die God zijn. En op welke manier zullen zij heerschappij uitoefenen? Uiteraard met al de hulpbronnen van wijsheid, begrip, liefde, kracht en MACHT van de God-Familie!

Zó zal hun bestuur zijn

Deze bestuursfunctionarissen zullen niet bepaalde groepen en enkelingen ten koste van anderen voortrekken. Zij zullen niet in het minst door dorpspolitiek beïnvloed worden. Hun bestuur zal *rechtvaardig* zijn.

De burgemeesters van morgen zullen hun onderdanen *dwingen* God te gehoorzamen en Zijn zegeningen te ontvangen. Zij zullen een warm en barmhartig bestuur vestigen dat *verplichte vreugde* zal brengen! Ze zullen erop staan dat hun burgers gelukkig zijn. Ze zullen *eisen* dat hun leven overvloedig zal zijn. En ze zullen hun BEVELEN gezond te zijn en vervuld te worden van een gevoel van welzijn en tevredenheid!

En de meesten van deze onderdanen zullen vlug leren dat Gods weg de beste is. Ze zullen echt *willen* dat Gods Geest hen leidt en bestuurt. Ze zullen Gods wetten *willen* gehoorzamen. Ze zullen bekeerde, behulpzame mensen worden.

Met zulke bestuurders en zulke onderdanen is de rest louter vreugde om het je in te denken.

Kunnen steden schoon, mooi, veilig en inspirerend zijn?

Waarom kunnen de straten in steden geen mooie, met bomen omzoomde brede lanen zijn, afgewisseld met fonteinen, interessante pleinen en fraaie beeldhouwwerken? Waarom kunnen onooglijke palen, leidingen en draden niet over de gehele linie aan het gezicht worden onttrokken? Waarom kunnen de opzichtige neonlichtreclames niet wat worden getemperd en de lelijke aanplakborden niet worden geëlimineerd? Waarom kunnen de noodzakelijke kennisgevingen op gebouwen niet met nette en smaakvolle letters worden uitgevoerd?

Waarom kunnen de gebouwen architectonisch niet met een aantrekkelijke verfijning worden ontworpen, zodat ze elkaar aanvullen tot één esthetisch, harmonieus geheel? Waarom kunnen de openbare gebouwen, scholen en kerken niet verstoken blijven van heidense symbolen en er ongeschonden uitzien?

Waarom kan de stadslucht en het water niet schoon en zuiver zijn? Waarom kan aan het lozen van onnodig roet, vuil, afval en chemicaliën in de lucht en het water van de stad niet een halt worden toegeroepen? Waarom kunnen industriële vestigingen niet in een afzonderlijke wijk van de stad worden geplaatst, waar hun onvermijdelijk lawaai en vuil de huizen, scholen en de winkelstraten niet hinderen?

Waarom kunnen steden niet voldoende parken en speelterreinen hebben met bomen, struiken, bloemen, vogels, dieren, vijvers en beekjes?

Waarom kunnen steden geen snel, doeltreffend openbaar vervoer hebben dat de mensen vlug naar de binnenstad vervoert in plaats van dat ze met hun auto's verkeersopstoppingen veroorzaken? Waarom kunnen auto's niet zodanig gebouwd worden dat ze de lucht niet vervuilen?

Waarom kunnen steden niet *veilig* zijn? Waarom kunnen oudere mensen

geen avondwandelingetje maken zonder aangerand te worden? Waarom kunnen kinderen niet spelen zonder angst gemolesteerd te worden? Waarom kunnen mensen niet uit winkelen gaan zonder angst bestolen te worden — óf door een zakkenroller óf door de goedkope, prullige, ten onrechte als deugdelijke waar aangeprezen goederen die ze kopen? Waarom — van de andere kant bekeken — zou de winkelier voortdurend op z'n hoede moeten zijn voor winkeldiefstal?

Het antwoord op al deze vragen en dozijnen soortgelijke vragen is — HET KAN ZO ZIJN! Steden KUNNEN schoon, mooi, veilig en inspirerend zijn.

Maar ongeveer de enige hoop om zulke dingen in de steden van vandaag te bereiken, bestaat eruit *van de grond af aan opnieuw te beginnen!* En dat is precies wat er zal gebeuren. Maar hoe?

De steden van vandaag zullen vernietigd worden

Zoals we al hebben laten zien, zal God een programma opstellen om *de menselijke aard te rehabiliteren*. Als dit programma eenmaal volledig op gang komt, zullen de sociologische problemen — de problemen van misdaad, geweldpleging, zedeloosheid, echtscheiding, criminaliteit, enz. — worden opgelost.

Dan zal men kunnen beginnen te werken aan de *fysieke* aspecten van de stad — de straten, gebouwen, parken, huizen, scholen, het vervoer, enz.

Ook hier zal God van de grond af aan opnieuw beginnen in steden als Chicago, New York, Londen, Amsterdam, Brussel, Johannesburg, Tokio of Manila?

Op dezelfde wijze als Rotterdam, Warschau en andere Europese steden van de grond af aan opnieuw zijn opgebouwd nadat ze in de Tweede Wereldoorlog verwoest waren!

Ja, hoe ontstellend het ook moge zijn, bijbelse profetieën onthullen dat onze hedendaagse steden verwoest zullen worden door de gehele vernietigende kracht der moderne oorlogvoering! Maar WAAROM?

WAAROM onze steden verwoest worden

God zal toelaten dat onze steden verwoest worden juist omdat ze sowieso zwerende wonden zijn op het aardoppervlak — en de reden ervoor

is: ZONDE! Onze steden zijn vol van zonde. Natuurlijk zou dit alles kunnen worden voorkomen.

Sprekend tot de Verenigde Staten, de volkeren van het Britse Gemenebest en de democratieën van Noordwest-Europa, waarschuwt God: „Maar indien gij uw wegen en uw handelingen waarlijk goed zult maken; indien gij waarlijk zult recht doen tussen de man en tussen zijn naaste; de vreemdeling, wees en weduwe niet zult verdrukken, en geen onschuldig bloed in deze plaats vergieten; en andere goden niet zult nawandelen, u ten kwade; zo zal Ik u in deze plaats, in het land, dat Ik uw vaders gegeven heb, doen wonen van eeuw tot eeuw” (Jer. 7:5-7).

Als u nog niet wist dat de bijbelse profetieën met betrekking tot „Israël” — zoals deze van Jeremia — op Engeland, de Verenigde Staten en Noordwest-Europa slaan, schrijf dan onmiddellijk om ons gratis boek in de Engelse taal *The United States and British Commonwealth in Prophecy*.

Ja, als wij als volk *zelfs nu* zouden OPHOUDEN TE ZONDIGEN en ons tot God zouden keren, dan zou ons land en onze steden de binnenkort te verwachten catastrofes bespaard kunnen worden. Als we met God zouden willen samenwerken, zou Hij van onze steden fatsoenlijke plaatsen maken, waarin men kan leven — zonder de verwoestingen van een oorlog te moeten ondergaan. Maar de mens weigert dit te doen (Jer. 7:8-10, 28; 8:5-6; 9:5-6, 8).

Ja, het is wegens de ZONDE dat God ons gaat straffen en onze steden gaat verwoesten. Hele hoofdstukken en boeken van de Bijbel zijn gewijd aan waarschuwingen aan ons voor dit ontzuisterende WAARACHTIGE feit.

Let op de verschrikkelijke voorspelling van Ezechiël:

„In al uw woningen zullen de steden verwoest... worden... En Mijn oog zal niet verschonen, en Ik zal niet sparen; Ik zal u geven naar uw wegen, en uw gruwelen zullen in het midden van u zijn; en gij zult weten, dat Ik de Heer ben, Die slaat... Het zwaard is buiten, en de pest, en de honger van binnen; die op het veld is, zal door het zwaard sterven, en die in de stad is, die zal de honger en de pest verteren... Zij zullen hun zilver op de straten werpen, en hun goud zal tot onreinigheid zijn; hun zilver en hun goud zal hen niet kunnen uithelpen ten dage der

verbolgenheid des Heren . . . Maak een keten; want het land is vol van bloedgerichten, en de stad is vol van geweld. Daarom zal Ik de *kwaadste der heidenen* doen komen, die hun huizen erfelijk bezitten zullen . . . En gij zult weten, dat Ik de Heer ben, omdat gij in Mijn inzetten niet gewandeld, en Mijn rechten niet gedaan hebt, maar naar de rechten der heidenen, die rondom u zijn, gedaan hebt . . . Zij zullen hun brood met kommer eten, en hun water zullen zij met verbaasdheid drinken, omdat hun land woest zal worden van zijn volheid, vanwege het geweld van al degenen, die daarin wonen; *en de bewoonde steden zullen woest worden, en het land zal een wildernis zijn; en gij zult weten, dat Ik de Heer ben*" (Ezech. 6:6; 7:9, 15, 19, 23, 24; 11:12; 12:19, 20).

Wat een vreselijke tijd van verwoesting zal dat zijn. Maar gelukkig eindigt het verhaal hier niet!

De heugelijke wederopbouw

Een Alwijze God zal ons moeten aanpakken met de enige taal die we begrijpen — FYSIEKE KRACHT en BESTRAFFING.

Maar als Hij ons eenmaal op deze wijze heeft behandeld en als we eenmaal onze les geleerd hebben, dan zal Jezus Christus naar deze aarde terugkeren om Gods heerschappij op te richten. Dan zullen onze steden worden herbouwd — naar GODS wijze.

Let op de liefderijke toon waarop God hen troost die Hij heeft moeten straffen:

„Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen. In een kleine toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de Heer, uw Verlosser . . . Want gij zult uitbreken ter rechter- en ter linkerhand; en uw zaad zal de heidenen erven, en *zij zullen de verwoeste steden doen bewonen*" (Jes. 54:7, 8, 3).

„Want God zal Sion verlossen, en de steden van Juda bouwen; en aldaar zullen zij wonen, en haar erfelijk bezitten; en het zaad Zijner knechten zal haar beëerven; en de liefhebbers van Zijn Naam zullen daarin wonen" (Psalm 69:36-37).

Wanneer God de aanleg van de steden van morgen ter hand zal nemen, geholpen door Zijn geestelijke dienst-

knechten, hoe fantastisch zullen deze steden dan wel zijn denkt u? Natuurlijk onbeschrijflijk mooi!

En ze zullen bewoond worden door blijde, dankbare mensen:

„En Ik zal de gevangenis [gevangenschap] van Juda en de gevangenis van Israël wenden, en *zal ze bouwen als in het eerste* . . . In deze plaats (waarvan gij zegt: Zij is woest, dat er geen mens en geen beest in is), in de steden van Juda, en op de straten van Jeruzalem, die zo verwoest zijn, dat er geen mens, en geen inwoner, en geen beest in is, zal wederom gehoord worden, de stem der vrolijkheid en de stem der blijdschap, de stem des bruidegoms en de stem der bruid, de stem dergenen, die zeggen: Looft de Heer der heerscharen, want de Heer is goed, want Zijn goedertierenheid is in eeuwigheid!" (Jer. 33:7, 10, 11.)

Een stad kan slechts zo welvarend zijn als het achterland waar zij voor haar voedsel en grondstoffen van afhankelijk is. In de wereld van morgen zal dit probleem eveneens worden opgelost. Overal op het platteland zal de bloei in de landbouw ongelooflijk groot zijn. „En het verwoeste land [het grootste deel van de aarde vandaag de dag] zal bebouwd worden, in plaats dat het een verwoesting was, voor de ogen van een ieder, die er doorging. En zij zullen zeggen: Dit land, dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden; en de eenzame, en de verwoeste en verstoorde steden zijn vast [versterkt] en bewoond . . . Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen, als schapen" (Ezech. 36:34, 35, 37).

In de wereld van morgen zullen de stadsbewoners niet opengehoopt worden in kleine etagewoningen, koek-trommels zonder achtertuin en vrijwel zonder „privacy". In plaats daarvan: „. . . zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, en *wijngaarden* planten, en de wijn ervan drinken; *en zij zullen hoven maken*, en de vrucht ervan eten" (Amos 9:14).

Stelt u zich dat eens voor! Tuinen in de stad — waar werkelijk voedsel groeit! En stelt u zich de mensen eens voor, die belangstellen in het *bezit* van een tuin en daarin werken! Met goede voeding en voldoende lichaamsbeweging, frisse lucht en zonneschijn, zullen de stadsmensen sterk en gezond worden in plaats van bleek en ziekelijk.

Ja, de steden van de wereld van morgen zullen veel beter zijn dan wat

we nu op aarde zien. God belooft: „Ja, Ik zal mensen en beesten op u vermenigvuldigen, en zij zullen vermenigvuldigd worden en vruchtbaar zijn; en Ik zal u doen bewonen als in uw vorige tijden, ja, Ik *zal het beter maken* dan in uw begin; en gij zult weten, dat Ik de Heer ben" (Ezech. 36:11).

Jeruzalem zal de hoofdstad zijn

Tijdens de huidige generatie zal Jeruzalem de modelstad van de gehele wereld worden. In de wereld van morgen zal zij de wereldhoofdstad worden, de modelstad waaraan alle andere steden zich zullen spiegelen. Zij zal onbeschrijfelijk mooi worden.

Jezus Christus, als Opperste Heerser, zal daar Zijn intrek nemen, te zamen met vele andere hooggeplaatste geestelijke leiders en medewerkers die Hem zullen helpen bij het besturen van Gods wereldregering.

Hier volgen enkele hoogtepunten van de aanblik die Jeruzalem dan zal bieden.

„*Schoon van gelegenheid*, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion [een deel van Jeruzalem], aan de zijden van het noorden; de stad van de grote Koning. God is in haar paleizen; Hij is er bekend voor een Hoog Vertrek" (Psalm 48:3-4).

„Uit Sion, *de volkomenheid der schoonheid*, verschijnt God blinkende" (Psalm 50:2).

„Jeruzalem zal *veilig gelegen zijn*" (Zach. 14:11, N. Vert.).

„Jeruzalem zal dorpsgewijze bebouwd worden [zonder verdedigingswerken nodig te hebben], vanwege de veelheid der mensen en der beesten, die in het midden ervan wezen zal" (Zach. 2:4).

De poorten van Jeruzalem zullen dag en nacht open blijven (Jesaja 60:11) zodat de volken en naties hun goud, zilver en kostbaarheden kunnen inbrengen. Ze zullen hiervoor rijkelijk gezegend worden en zij die weigeren, zullen „gans verwoest worden" (vers 12).

Allerlei buitengewoon mooie houtsoorten zullen worden ingebracht „om te versieren de plaats van Mijn heiligdom, en Ik [God] zal de plaats van Mijn voeten heerlijk maken" (vers 13).

Jeruzalem zal genoemd worden: „De stad des Heren, het Sion van de Heilige Israëls" en zij zal worden gesteld: „tot een eeuwige heerlijkheid, tot een

(Zie verder pagina 15)

Waarom zijn er PROFETIEËN?

Eén derde van de Bijbel bestaat uit PROFETIEËN! Waarom werden ze geschreven? Waarom doen ze zo mysterieus aan? Waarom begrijpt bijna niemand ze? Hier zijn de antwoorden uit de Bijbel!

door Garner Ted Armstrong

BIJBELSE PROFETIEËN hebben miljoenen mensen verward! Er zijn vele honderden werken geschreven — artikelen, verhandelingen en traktaatjes gedrukt en duizenden preken gepreekt — allemaal over bijbelse profetieën!

En toch — kijk eens naar al die *verwarring!*

Veel mensen geloven dat ALLE profetieën vervuld zijn! Anderen geloven dat de profetieën alleen maar uitingen waren van opgewonden fanatici die door oordeelsvisioenen werden meege-sleept. Weer anderen geloven echter dat de profetieën alleen maar tot het Oude Testament beperkt zijn en dat ze allemaal *afgedaan* hebben.

Weer andere mensen prediken dat het grootste deel van de bijbelse profetieën op deze *huidige* tijd slaat!

Wat is nu de waarheid?

Wat is profetie?

Het Hebreeuwse woord voor profeet, *navi*, betekent „iemand die een boodschap van God verkondigt of brengt”. Het woord „profeet” betekent in het Nederlands in wezen hetzelfde: „iemand die opdracht heeft om in naam van Jahweh tot vermaning en waarschuwing te spreken” (Van Dale), hetzij een boodschap van vermaning en plicht, of een voorzegging van toekomstige gebeurtenissen.

Een profeet is iemand die *voor* God spreekt; vandaar het voorvoegsel *pro* dat zowel „voor” als „tevooren” betekent. Een profeet is dus iemand die *voor* God spreekt, of die *voorzegt*, iemand die *voorspelt* en profeteert.

Algemene misvattingen

Veel mensen nemen *ten onrechte* aan dat alle profetieën alleen maar de

ijselijke voorspellingen zijn van catastrofale gebeurtenissen — van de gramschap van een hardvochtige God die op het punt staat Zijn vreselijke toorn op Zijn ongelukkige onderdanen hier beneden los te laten!

Dit is *vé*r bezijden de waarheid! *Vele* van de profetieën voorzeggende een tijd van vrede, van geluk, van herstel, van vreugde, van grote welvaart en materiële rijkdom voor degenen die God dienen.

Veel profetieën voorzeggende alleen maar van te voren bepaalde gebeurtenissen die plaats zullen vinden, de opkomst en ondergang van naties, de *loop* der wereldgeschiedenis!

De profetieën zijn een kroniek van het grote PLAN dat God hier beneden volvoert! Zij beschrijven dit plan in *bijzonderheden*, daarbij aantonend dat God wist wat volgens de menselijke natuur, te zamen met andere *speciale interventies* van God, het verloop van dit plan zou zijn.

Profetie is *van te voren* geschreven geschiedenis!

Wie waren de profeten?

De profeten vormden geen speciale hiërarchie, een gilde of bepaalde „klasse” van mannen! Velen van hen werden uit verschillende van de twaalf stammen van Israël gekozen. In tegenstelling tot degenen van de stam Levi, ging de profetenfunctie niet over van vader op zoon.

„Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de *wil van een mens*, maar de heilige mensen Gods, van de heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken” (2 Petrus 1:21).

Daniël was een jood, uit de stam Juda, één van de *prinsen* van het land, met wie God zich begon in te laten

door hem de betekenis van Nebukadnezars dromen te onthullen en hem vele profetieën te laten schrijven die hij, Daniël zelf, niet begreep! (Dan.12:8-9).

Jeremia was iemand „uit de priesters” (Jer. 1:1), die betoogde dat hij *te jong* was om een profeet van God te worden! *Jona* liep weg voor Gods oproep; *Jesaja* beweerde dat hij een man van *onreine lippen* was en wilde niet profeteren en *Zefanja* was één van de vorsten van Juda, mogelijk een nakomeling van Hizkia.

Zoals Petrus door de heilige Geest geïnspireerd werd te schrijven, werden de profeten door God *geroepen* en als door God gemachtigde boodschappers uitgestuurd om een boodschap bekend te maken. In vele gevallen moesten ze ertoe worden *overgehaald* de boodschap van God uit te dragen. Deze mannen WAREN NIET OP ZOEK naar de één of andere vorm van „geestelijke ervaring”, zij verlangden *niet* vurig naar de positie van een „profeet”. Zij werden door *God* gekozen!

Let er maar eens op hoe God Amos riep!

„De woorden van Amos, die onder de *veeheders* was van Thekoa, *dewelke hij gezien heeft*...” (Amos 1:1). Amos leidde zijn dagelijks bestaan onder de *veeheders*, hij bemoeide zich met z'n eigen zaken, en God *OPENBAARDE* uitdrukkelijk een bepaalde boodschap aan hem. Later, toen Amos door Amazia, de priester van Bethel, werd aangesproken, die Amos zei niet te profeteren maar naar een ander land te gaan, antwoordde Amos: „... Ik was geen profeet, en ik was geen profeten-zoon; maar ik was een *ossenherder*, en las wilde vijgen af. Maar de Heer nam mij *van achter de kudde*; en de Heer

zeide tot mij: Ga heen, *profeteer* tot Mijn volk Israël" (Amos 7:14-15).

Amos *hoedde het vee* — hij „was niet uit" op de een of andere vorm van een religieuze „ervaring" — en GOD RIEP hem.

Wie waren de profeten? Zij waren edelen, schaapherders, boeren, vissers of priesters. Zij waren van vele verschillende stammen afkomstig en God riep hen in vele verschillende tijden.

Uw Bijbel zegt dat zij „*heilige mensen Gods*" waren! En op deze mensen, te zamen met de nieuwtestamentische apostelen, is de *Kerk van God* gegrondvest! „Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en, huisgenoten Gods; *gebouwd* op het *fundament* der apostelen en PROFETEN, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen" (Ef. 2:19-20).

Waarom werden de profetieën geschreven?

God koos Jona als profeet uit en, nadat Hij hem *bereidwillig* had gemaakt de boodschap van God te brengen, droeg Hij hem op naar de grote stad Ninevé te gaan. Jona ging tenslotte. Jona profeteerde en verhief zijn stem in luide waarschuwingen terwijl hij de grote, enorm uitgestrekte stad Ninevé doorkruiste!

Uiteindelijk kwam de waarschuwing de koning ter ore. De koning besefte de *ernst* van de profetie en „stond op van zijn troon, en deed zijn heerlijk overkleed van zich; en hij bedekte zich met een zak, en zat neder in de as. En hij liet uitroepen, en men sprak te Ninevé, uit bevel des konings en zijner groten, zeggende: Laat mens noch beest, rund noch schaaap, iets smaken, laat ze niet weiden, noch water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn, en zullen sterk tot God roepen... En God *zag hun werken*, dat zij zich bekeerden van *hun boze weg*; en het berouwde God over het kwaad, dat Hij gesproken had hun te zullen doen, en Hij deed het niet" (Jona 3:6-10).

Jona vervulde zijn opdracht! Jona's taak om de waarschuwing mondeling uit te roepen was voltooid! Jona was eerst gewillig gemaakt, had vervolgens *de boodschap aan Ninevé gebracht* en Ninevé had zich daadwerkelijk bekeerd!

Waarom — als de profetie zijn dienst had gedaan, als op de waarschuwing

acht was geslagen, als Jona's opdracht vervuld was — *was het dan nodig de profetie op te schrijven?*

Jona SCHREEF DIT ALLES OP en deze geschiedenis maakt thans deel uit van uw Bijbel!

Kijk nog eens naar het 36e hoofdstuk van Jeremia: „In het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, kwam dit woord van de Heer tot Jeremia: Neem een boekrol en schrijf daarop al de woorden die *Ik tot u over Israël*, Juda en alle volken *gesproken heb*... Misschien zal het huis van Juda luisteren naar al de rampspoed die Ik hun denk aan te doen, opdat zij zich bekeren, een ieder van zijn boze weg... Toen riep Jeremia Baruch, de zoon van Neria, en Baruch *schreef* uit Jeremia's mond al de woorden die de Heer tot hem gesproken had, op een boekrol" (Jer. 36:1-4, N. Vert.).

Let eens op wat er gebeurde na het schrijven van deze onheilspellende waarschuwing aan Israël en Juda! „Daarop gaf Jeremia aan Baruch deze opdracht: Ik ben verhinderd, ik kan niet in het huis des Heren komen. Ga gij dus en LEES van de rol die gij uit mijn mond hebt opgetekend, de woorden des Heren voor ten aanhoren van het volk in het huis des Heren op de vastendag... Misschien zal zich hun smeekebek uitstorten voor het aangezicht des Heren en zullen zij zich bekeren, een ieder van zijn boze weg... Baruch, de zoon van Neria, handelde daarop geheel, zoals de profeet Jeremia hem opgedragen had, en hij *las* uit het boek de woorden des Heren in het huis des Heren voor" (Jer. 36:5-8, *id.*).

Het volk hoorde het en eveneens één van de vorsten die aanwezig was. Hij bracht de boodschap naar de andere vorsten over, waarop zij Jehudi (vers 14) naar Baruch zonden om hem te vertellen dat hij komen moest. Hij begaf zich naar hen met de rol en begon hen deze voor te lezen. Zij op hun beurt *vertelden het aan de koning* (vers 20).

Let nu op wat er gebeurde! „De koning zond daarop Jehudi om de rol te halen, en deze haalde haar uit het vertrek van de schrijver Elisama. En Jehudi las haar voor ten aanhoren van de koning en van al de vorsten, die rondom de koning stonden. De koning nu was gezeten in het winterpaleis, in de negende maand, met het vuurbekken brandende vóór zich. Telkens als Jehudi drie of vier kolommen gelezen

had, sneed de koning ze met een schrijversmes af en wierp ze in het vuur dat in het bekken was, totdat *de gehele rol verteerd was* in het vuur dat in het bekken was" (vers 21-23, N. Vert.). De koning gebod toen (vers 26) dat Jeremia en Baruch gegrepen zouden worden. Zij ontsnapten evenwel en werden door God verborgen.

Sta hier eens een ogenblik bij stil. God had de boodschap aan Jeremia onthuld. Jeremia had de boodschap laten OPSCHRIJVEN. De boodschap had vervolgens *het gehele volk* bereikt. Daarna hadden *al de vorsten* het gehoord. Tenslotte was de boodschap terechtgekomen bij de KONING! Bij deze gelegenheid hadden, in tegenstelling to Ninevé, noch de koning noch de edelen noch het volk zich bekeerd!

Het doel van de profetie was evenwel *vervuld*, of niet soms? Iedereen had, mondeling, de *exacte woorden* van deze verbazingwekkende profetie *met zijn eigen oren horen voorlezen!*

Maar — als aan het volledige doel van deze profetie *reeds voldaan was* en als er geen TWEELDIGE toepassing van was — als er geen TOEKOMSTIGE vervulling van deze profetie zou zijn — WAAROM LIET GOD DAN IEDER WOORD VOOR DE TWEDE KEER OPSCHRIJVEN?

„Toen kwam het woord des Heren tot Jeremia, nadat de koning de rol met de woorden die Baruch had opgetekend uit de mond van Jeremia, verbrand had, aldus: Neem weer *een andere rol* en schrijf daarop AL DE VORIGE WOORDEN die op de eerste rol stonden, welke Jojakim, de koning van Juda, verbrand heeft" (Jer. 36:27-28, N. Vert.).

Ziet u dat? God liet iedere regel, ieder afzonderlijk woord en nog andere woorden bovendien, voor de tweede keer opschrijven! Hij liet Jona de profetie *opschrijven* hoewel de stad zich bekeerde. *God wilde dat deze woorden bewaard bleven!* God wilde dat zij tot in ónze tijd zouden overgeleverd worden.

Voor ONZE tijd geschreven!

Het eigenlijke doel waarom iedere profetie werd neergeschreven, is het *bewaren* van profetieën voor toekomstige generaties! God zorgde ervoor, zelfs door op miraculeuze wijze in te grijpen, dat Zijn heilige woorden voor alle generaties *bewaard* bleven.

Gedeeltelijk is de reden daarvan de

volgende: „En deze dingen zijn geschied *ons tot voorbeelden*, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkterwijs als zij lust gehad hebben” (1 Cor. 10:6). God zorgde ervoor dat deze profetieën voor ons *vandaag* als voorbeelden werden opgeschreven! „En deze dingen alle zijn hun overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven *tot waarschuwing van ons*, op welke de einden der eeuwen gekomen zijn” (1 Cor. 10:11).

God zorgde ervoor dat de profetieën opgeschreven werden om Zijn dienstknechten te TONEN waar de toestanden in de wereld op uit zouden lopen. „De openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om *Zijn dienstknechten te tonen* de dingen, die haast [weldra] geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft” (Openb. 1:1).

Waarom? Opdat Zijn dienstknechten in *dit* moderne tijdperk de profetieën zouden begrijpen en deze in de naties van tegenwoordig voor wie ze bestemd waren, zouden prediken! *Lees Ezechiël 33!*

God heeft een belofte gegeven, waaraan niet te tornen valt, dat Hij geen enkele grote wereldgebeurtenis zal laten plaatsvinden, noch dat Hij in de werelddangelegenheden zal ingrijpen, tenzij *Zijn dienaren* — zij die leden zijn van het lichaam van Jezus Christus — hiervan *eerst* weten! „Gewis de Here Heer zal *geen ding doen*, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, GEOPENBAARD HEEFT” (Amos 3:7).

Ruim een derde van de Bijbel bestaat uit profetieën — en ongeveer 90% van al die profetieën heeft betrekking op deze *tegenwoordige* tijd!

De verbazingwekkende profetie van Ezechiël

Lees eens wat er met Ezechiël gebeurde! „... Toen ik te midden der *ballingen* aan de rivier de Kebar was, werd de hemel geopend en zag ik gezichten van Godswegen” (Ezech. 1:1, *N. Vert.*). Lees het eerste hoofdstuk van Ezechiël eens! Hier is een beschrijving van de troon van God zelf, van Degene die later Jezus Christus werd! Ezechiël zag een grote stormwind (vers 4) in het midden waarvan zich vier wezens bevonden (vers 5), die boven hun hoofden een uitspansel van doorschijnend materiaal droegen (vers

22) dat de kleur had als van kristal. Boven dit uitspansel van prachtig kristalachtig materiaal was een troon! (vers 26.)

Op de troon was Iemand gezeten, „... die er uitzag als een mens. En ik zag iets schitteren als metaal; vanaf wat op zijn lendenen leek naar boven als vuur omvat door een hulsel [vergelijk met Openbaring 1:13-16]; en vanaf wat op zijn lendenen leek naar beneden, zag ik iets als vuur omgeven door een glans... ALDUS WAS *het voorkomen der verschijning van de heerlijkheid des Heren*”! (Ezech. 1:26-28, *N. Vert.*)

Ezechiël hoorde vervolgens een stem (vers 28) en de stem zei: „Mensenkind, sta op uw voeten, opdat Ik met u spreke... Hij zeide tot mij: Mensenkind, Ik zend u tot de Israëlieten... en gij zult tot hen zeggen: *ZO ZEGT DE HERE HEER*” (Ezech. 2:1-4).

Ezechiël werd door de Eeuwige God, de *Heer* van het Oude Testament — die de Jezus Christus van het Nieuwe Testament is — met een boodschap gezonden!

Ezechiël bevond zich echter in *ballingschap*. Toch werd hij naar het Huis Israëls gezonden! Hij kreeg ook profetieën tegen de Ammonieten uit te spreken (25:2), tegen Moab (25:8), tegen Edom (25:12), tegen de Filistijnen (25:15), tegen Tyrus (28:2) en tegen andere naties, *ver* verwijderd van waar hij zich in Babel bevond.

Maar Ezechiël *was in ballingschap*. Het woord van de Eeuwige God kwam tot hem; God gaf hem deze boodschappen — gaf hem de opdracht deze bewuste naties te waarschuwen!

Ezechiël *werd nooit vrijgelaten* om naar deze naties te gaan!

Een jood in gevangenschap

Stelt u zich dat eens voor! Denkt u zich eens een joodse knaap in die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp in Duitsland zit. Veronderstel eens dat de Almachtige God hem opzienbarende gezichten onthult, die in symbolen aangeven wat er met Egypte, Japan, Groot-Britannië en de Verenigde Staten zal gebeuren! God zegt tot hem: „Ga, begeef u naar Egypte, Japan, Engeland en de Verenigde Staten”.

Zouden de Duitsers die hem gevangen houden, gelóven dat hij zo'n boodschap heeft ontvangen? Zelfs als ze het zouden geloven — is het dan

waarschijnlijk dat zij hem zouden *laten gaan* om gedurende een tijd van oorlog de leiders van deze naties te bereiken? Zelfs indien het mogelijk was van de ene plaats naar de andere te reizen, zou het dan mogelijk zijn dat iemand met zo'n boodschap die beweert een door God gezonden profeet te zijn, direct in het Witte Huis van de president van de Verenigde Staten, het keizerlijk paleis in Tokio of 10 Downing Street in Londen binnengeleid worden?

Natuurlijk niet!

Ezechiël heeft deze naties nooit bereikt!

In plaats daarvan SCHREEF hij de profetieën op!

Beseft u dat Ezechiël, een joodse jongeman in gevangenschap in een echt „concentratiekamp” in Babel, profetieën voor *Israël* ontving meer dan 120 jaar *nadat Israël reeds in ballingschap was gegaan*? En dat hij de Israëlieten *nooit met die boodschap bereikte*?

Ezechiël zag visioenen van de op handen zijnde verwoestingen over Israël „op de vijfde van die maand (dit was het vijfde jaar van de wegvoering van de koning Jojachin)” (Ezech. 1:2.). Jojachin werd in 596 v.Chr. in ballingschap weggevoerd. Het vijfde jaar brengt ons tot ongeveer 592 v.Chr. of 125 jaar ná de wegvoering van de laatste der overgebleven stammen uit het noorden in 721-718 v.Chr.

De profetie van Ezechiël heeft in *de gehele geschiedenis* TOT NU TOE *nooit* de oren van de naties, volken of koningen bereikt voor wie de boodschappen bestemd waren!

Ezechiël stelde daarentegen deze verbazingwekkende profetieën op schrift! Hij schreef ze op omdat God van plan was ze voor *ONZE* tijd te bewaren!

De profetieën zijn *TWEELEDIG!* Let op het tweeledige *thema* dat door heel de Bijbel loopt. Er was de eerste mens Adam en de tweede Adam, Christus (1 Cor. 15:45-47). Er is het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Er was het oude Jeruzalem en een nieuw hemels Jeruzalem. Bestudeer Mattheus 24 eens! Hier beantwoordt Jezus de vragen van de discipelen over *het einde van een tijdperk* en Zijn op handen zijnde wederkomst! Veel mensen geloven dat Mattheus 24 in 70 n.Chr. volledig *VERVULD* werd met de verwoesting van Jeruzalem. Dit is geheel zonder grond! Zij moeten, door dit te

veronderstellen, geloven dat Jezus een leugenaar was! Maar Jezus heeft niet gelogen. Wat in 70 n.Chr. gedeeltelijk gebeurde was slechts een *vóórloper*, een eerder *type* van de WERKELIJKE VERVULLING van ALLE profetieën van Mattheus 24!

Ezechiëls profetieën zijn ook TWEE-ledig! En de werkelijke, LETTERLIJKE vervulling van de profetieën van Ezechiël ligt VLAk VÓÓR ONS!

Hoe we de profetieën kunnen verstaan!

Er zijn definitieve *sleutels* om bijbelse profetieën te ontsluiten. De meeste mensen hebben nooit begrepen wat voor sleutels dat zijn! De sleutels tot ontsluiting van de profetieën zijn verloren geraakt!

Van *groot* belang is de huidige *identiteit* van de naties die in de bijbelse profetieën genoemd worden.

Ook werd in vroegere tijden, wanneer een profeet van God een koning bereikte (zoals de koning van Ninevé), de boodschap soms *geloofd* en dan kwam er een grote *HERVORMING* tot stand. Van tijd tot tijd werden er in Israël bepaalde *hervormingen* uitgevoerd, nadat God richters en profeten gestuurd had. Sommige koningen van Israël zagen tenminste in dat deze profeten niet volgens hun eigen slim bedachte menselijke inzichten spraken, maar volgens de geïnspireerde *woorden van God!* Hoe geheel *ANDERS* zouden wij hier tegenwoordig op reageren!

U weet wel degelijk dat staatslieden tegenwoordig het prediken van profetieën *over wat God zegt dat er gebeuren zal*, als je reinste fanatisme zouden beschouwen. Zij zouden ieder noemen van „bijbelse profetieën” honen, bspotten en beschimpen.

Tegenwoordig schijnt *profetie* met een eigenaardig, fanatiek soort godsdienst geassocieerd te worden dat geen betrekking op feiten of op de huidige toestanden in de wereld heeft.

Wat een *SCHOK* zullen wereldleiders nog te incasseren krijgen!

U kunt de profetieën in de Bijbel begrijpen. En wel als volgt: God zei tot Daniël dat de woorden die hij ontvangen had, *gesloten en verzegeld* waren — maar slechts tot een bepaalde tijd. Lees het! „En Hij zeide: Ga henen, Daniël! want deze woorden zijn toegesloten en *verzegeld TOT de tijd van het einde*. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de

goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de VERSTANDIGEN ZULLEN HET VERSTAAN” (Dan. 12:9-10).

Wie zijn de „verstandigen”? God zegt: „De *vreze des Heren* is het *BEGINSEL* der wijsheid” (Spr. 9:10). Wijsheid komt van God! „Want de Heer geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand” (Spr. 2:6).



De manier om wijsheid te verkrijgen — om bijbelse profetieën te kunnen begrijpen — is de Almachtige God te VREZEN, d.w.z. *ontzag* voor Hem te hebben! „Alzo zegt de Heer: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank van Mijn voeten; waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen, en waar is de plaats van Mijn rust? Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heer; maar op deze zal Ik zien, op de arme en verslagene van geest, en die voor Mijn woord beeft”! (Jes. 66:1-2.)

Het allereerste *BEGIN* van wijsheid is God te vrezen. Vervolgens moet men leren het geïnspireerde Woord van God

te *eerbiedigen*, te *vrezen* en ervoor te *BEVEN!*

Daarom begrijpen de mensen de Bijbel niet! U kunt de Bijbel, en de profetieën in de Bijbel, alléén dan begrijpen, als u werkelijk begint te VREZEN en ONTZAG begint te krijgen *voor wat de Bijbel zegt!*

De apostel Paulus zei: „Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en HIJ KAN ZE NIET VERSTAAN, omdat ze *geestelijk onderscheiden worden*” (1 Cor. 2:14). De discipelen van Jezus Christus konden zelfs de eenvoudigste gelijkenissen niet begrijpen die Jezus hun persoonlijk leerde! *NADAT* zij evenwel *bekeerd* waren, *nadat* zij de heilige Geest van God hadden ontvangen, konden zij ze wél begrijpen!

Alleen wanneer men waarlijk God gaat vrezen, God gaat *GEHOORZAMEN*, zich *BEKEERD* heeft en Gods heilige Geest heeft ontvangen, kan het ware *begrip* van Gods profetieën komen.

Wat profetie voor u betekent!

Jezus Christus gaf Zijn Kerk opdracht het Evangelie van het Koninkrijk Gods tot een *GETUIGENIS* aan de gehele wereld te prediken (Matth. 24:14; 28:18-20). Het Evangelie is profetisch! Het heeft met het huidige wereldnieuws en de *TOEKOMST* van de gehele aarde te maken!

De *volle betekenis* van het Evangelie is *PROFETISCH*. Jezus Christus zei: „*Waakt* dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, *die geschieden zullen* [die *voorspeld* zijn in de *TOEKOMST* te zullen plaatsvinden], en te staan voor de Zoon des mensen”! (Lukas 21:36.)

U dient de profetieën te gaan *BEGRIJPEN!* Alleen door de profetieën van de Bijbel te begrijpen kunt u met verstand *WAKEN* — en Jezus bedoelde het *wereldnieuws* in 't oog houden. Wanneer u *vooruit wéét* wat er *ZAL* gebeuren — dan kunt u werkelijk een waker, een wachter van de Almachtige God zijn! *Dáárom* zorgde God ervoor dat de profetieën werden opgetekend — om *NU* de wereld te *waarschuwen!*

BESTUDEER UW BIJBEL — VRAAG God dat Hij u een nederige, gehoorzame, onderworpen geesteshouding geeft — dat Hij u een steeds dieper en eerbiediger *ONTZAG* geeft voor Zijn woord! U kunt het zich niet veroorloven dit *NIET* te doen — uw *leven* — uw *TOEKOMST* staat op het spel! □

Persoonlijk

(Vervolg van pagina 2)

Bileam wilde maar **JUIST ZOVER** de verkeerde weg opgaan als hij durfde.

Dat is de weg van Satan!

Precies *hoe ver* kunt u nu zonder gevaar te lopen gaan met te doen wat u wilt, in plaats van te doen wat u behoort te doen?

Heeft u het niet dikwijls met uw geweten op een akkoordje gegooid? Heeft u niet vaak iets *willen* doen, waarvan u wist dat u het eigenlijk niet zou mógen doen? En bent u soms niet tenminste een *gedeelte* van de weg gegaan, met de gedachte dat, indien u die weg van verkeerd handelen niet helemaal volgde, u misschien niet „in de gaten zou lopen?”

Hoevelen gaan, onder de verleiding ontucht of overspel te bedrijven, die weg niet *gedeeltelijk* op — misschien alleen maar om wat te „vrijen”? En hoe vaak leidt dit er niet toe, juist *nóg* iets verder te gaan — en dan later misschien *wéér* een klein beetje verder? Dat *eerste gedeelte* van de weg op te gaan, betekent de daad reeds *geestelijk* te begaan — volgens de geest of de

bedoeling van de wet! Toen u dat deed was u al **SCHULDIG** in Gods ogen.

Natuurlijk werd Satan *in bedwang gehouden* en kon hij **NIET** verder gaan dan hij met Job gegaan was. Bileam werd *beteugeld* en kon niet méér tegen de Israëlieten ondernemen dan wat hij reeds gedaan had. Het is mogelijk voor u, *als u wilt*, verder te gaan in de zonde of op de verkeerde weg. U heeft een vrije wil. Maar zover te gaan als u durft is **SATANS WEG, NIET GODS WEG!**

GODS WEG is oprecht, van ganser harte, *zover* mogelijk de **GOEDE** richting op te gaan.

Gods weg is méér te doen dan wat er van u vereist wordt.

Jezus zei: „Dankt hij [een meester] ook die dienstknecht omdat hij gedaan heeft, hetgeen hem bevolen was? Ik meen, neen. Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt: Wij zijn onnutte dienstknechten; want wij hebben maar gedaan, hetgeen wij schuldig waren te doen” (Lukas 17:9-10).

Zelfs als u niet zover in de verkeerde richting gaat als u veilig dunkt — als u doet wat geboden is — wat God, door Zijn Woord, laat zien dat **UW Plicht** is, maar niet *nog verder* in de **GOEDE** richting gaat en méér doet dan uw plicht is, dan zegt Jezus Christus dat

u een **ONNUTTE KNECHT** bent! Het is duidelijk dat Christus van ons verwacht dat we méér dan onze plicht doen in de *goede* richting!

En wat gebeurt er met de onnutte knecht?

In de gelijkenis van de talenten zei Jezus van degene die vasthield wat hij had, maar niet in genade en kennis toegenomen was — niet overwonnen had — die deed wat zijn plicht was en niet meer: „En werpt de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis; daar zal weinig zijn en knersing der tanden” (Matth. 25:30).

Het christelijke leven is een leven van groeien en verbeteren in karakter — van overwinnen — van meer en meer zoals Christus worden! □

Volgens een door het Gallup-instituut in Nederland gehouden opiniepeiling zijn er tweemaal zoveel mensen die niet in de duivel geloven als die er wél in geloven! Bestaat er een duivel en heeft God hem geschapen? Of is de duivel slechts het symbool van al het kwaad op aarde? Onze gratis overdruk van het artikel *Heeft God een duivel geschapen?* zal dit duidelijk maken. Op aanvraag gratis verkrijgbaar.

STEDEN van MORGEN

(Vervolg van pagina 10)

vreugde van geslacht tot geslacht” (Vers 14-15).

„Voor koper zal Ik goud brengen, en voor ijzer zal Ik zilver brengen, en voor hout koper, en voor stenen ijzer; en zal uw opzieners vreedzaam maken, en uw drijvers rechtvaardigen. Er zal geen geweld meer gehoord worden in uw land, verstoring noch verbreking in uw landpale; maar uw muren zult gij Heil heten, en uw poorten Lof” (vers 17-18).

„Gij zult een stad der gerechtigheid, een getrouwe stad, genoemd worden” (Jesaja 1:26).

Waarlijk „Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods!” (Psalm 87:3.)

Delegaties uit alle landen zullen naar Jeruzalem optrekken om daar te aanbidden, lof en dank te brengen, om geestelijk verheven en bezielde te worden en van God en Zijn dienaren onderricht te ontvangen.

„Jeruzalem is gebouwd als een stad, die wel samengevoegd is; waarheen de

stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis Israëls, om de Naam des Heren te danken. Want dáár zijn de stoelen des gericht gezet, de stoelen van het huis van David. Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen” (Psalm 122:3-7).

„Wederom zullen er volken komen en inwoners van vele steden, en de inwoners van de ene zullen zich begeven naar die van de andere, en zeggen: Laten wij toch heengaan om de gunst des Heren af te smeken en om de Heer der herscharen te zoeken; ook ik wil gaan. Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen om de Heer der herscharen te Jeruzalem te zoeken, en de gunst des Heren af te smeken” (Zach. 8:20-22, *N. Vert.*).

Zo zal Jeruzalem er over enkele jaren uitzien!

De steden van morgen en u

Er is veel, veel meer dat over de steden van morgen zou kunnen worden verteld. Bezoekers zullen er restau-

rants aantreffen waar overvloedige maaltijden zullen worden opgediend door opgewekt en hoffelijk personeel — *zonder* dat er een walgelijk gordijn van sigarettenrook in de lucht hangt. Er zullen geen obscene en gewelddadige films zijn — alleen films van opvoedende aard en waar men met plezier naar kijkt — alles onder het toezicht van Gods regering. Ze zullen muziekuitvoeringen van hoog gehalte gepresenteerd krijgen. Er zullen ideale recreatiecentra zijn. Er zullen interessante musea zijn op het gebied van kunst, wetenschap en natuurlijke historie.

Steden horen plaats te zijn waar men heengaat om intellectueel en mentaal gestimuleerd te worden, om door contact met andere mensen nieuwe kracht op te doen, om cultureel verrijkt en geestelijk geïnspireerd te worden!

De grote vraag voor u is: zult u daar zijn om ervan te genieten? Zult u er deel aan hebben deze steden tot fantastische oorden te maken waar mensen in kunnen leven? □

ANTWOORD

op uw vragen

● „Wat is zonde?”

Deze vraag maakt het onderwerp uit van urenlange godsdienstige debatten. Niemand schijnt het eens te kunnen worden.

„Zonde”, zo omschrijft de Bijbel, „is de ongerechtigheid” (1 Joh. 3:4) of preciezer „wetsovertreding” (Leidse Vert.). „De wet is geestelijk” (Rom. 7:14). „De wet is heilig ... en rechtvaardig, en goed” (Rom. 7:12). „De LIEFDE is de vervulling der wet” (Rom. 13:10).

Wat is gerechtigheid? „Al uw geboden zijn gerechtigheid” (Ps. 119:172, *N. Vert.*). Zonde is het overtreden van LEVENDE WETTEN die God in werking gesteld heeft. Die wetten zijn ACTIEF. Zij zijn eeuwig, onveranderlijk, onverbiddelijk (Ps. 111:7-8).

Als wij ze overtreden, volgt er een straf. Er is GEEN ONTKOMEN aan de straf! Daarom gaf God Zijn enige Zoon om in onze plaats die straf, voor allen die Hem willen aannemen, te betalen. De WET is in werking gesteld en zij is de machtigste, onweerstaanbaarste zaak van heel de wereld! Meedogenloos gaat zij door en blijft steeds, zonder mankeren, haar straf eisen. Die wet is ZO STERK — zo onweerstaanbaar — zo onveranderlijk — dat zij zelfs het leven nam van Christus, de Zoon van de levende God zelf! Zij was STERKER dan Hij! Zij eiste Zijn leven toen Hij uw en mijn zonden op Zich nam. Toen deze zonden van ons op Hem lagen — die „zoete” maar verboden vruchten! — kwam Hij in onze plaats onder de straf en was zelfs het leven van Jezus Christus niet sterk genoeg om die onverbiddelijke wet ervan te weerhouden haar straf te eisen — DE DOOD!

Jezus nam de wet niet weg. De wet nam HEM weg — Zijn stoffelijke, aardse leven! Het is alleen omdat God Hem door een opstanding uit de doden opwekte dat Hij nu leeft. Hij maakte geen eind aan de wet — nee, de wet maakte een eind aan Zijn leven! En de wet zal een eind aan het uwe maken, tenzij al uw zonden op Christus gelegd zijn. De wet is eeuwig, onveranderlijk — zij werkt onweerstaanbaar door!

Toch is Gods wet niet slecht, maar GOED! Zij is LIEFDE! Zij is de weg naar vrede, geluk en blijdschap! Houd haar en u bent gelukkig, breek haar en u lijdt. Het is Gods grootste gave aan de mensheid — gegeven om de mens gelukkig te maken, hem naar een vol en overvloedig leven te voeren, zijn geluk te beschermen en hem eeuwig leven te geven! Maar u en ik hebben de wet overtreden — we hebben gezondigd — en de dood is de straf. Het bloed van Jezus betaalt de straf — neemt de begane zonden weg en verzoent ons met God. Daarna geeft God ons Zijn HEILIGE GEEST — de Geest van LIEFDE — „de liefde Gods in onze harten uitgestort door de heilige Geest”. En dit is de geestelijke liefde in ons, die alléén Gods wet kan vervullen of houden! Het zijn alleen degenen die de wet houden — door de inwoning van de heilige Geest — die gered kunnen worden en eeuwig leven kunnen beërven. Alle anderen zijn zondaren en de straf is de dood! Alleen zij die zodanig de wet houden kennen vrede, geluk en BLIJDSCHAP!

Tenslotte laat de Bijbel zonde zien als de weg die de mensheid JUUST toeschijnt. De weg die er aantrekkelijk en begeerlijk uitziet! Maar het is een valstrik en zelfbedrog! De mensheid zoekt pret, plezier, genoegen. Zonde geeft gewoonlijk een tijdelijke sensatie van plezier of vrolijkheid. Maar zij is zo vals als de hel zelf, want er moet altijd een prijs voor betaald worden! Soms is het de kater van de volgende morgen. Zonde vereist een buitensporige hoge PRIJS die altijd later betaald moet worden — en zij is een meedogenloze inner! En de allerlaatste afbetaling is de DOOD! Het is een vreselijk slechte koop!

● Zei Christus in Mattheus 16:18-19 dat Hij Zijn Kerk op Petrus zou bouwen?

Kijk een naar deze verzen in de Statenvertaling. De sleutel tot het begrijpen van wat Christus bedoelde ligt in de juiste vertaling van de Griekse woorden die hier als „Petrus”

en „petra” weergegeven worden. Het woord dat in de Bijbel met „Petrus” vertaald is, is „petros”. Het betekent eenvoudig „kei” of „kleine steen”.

Het woord „petra” betekent echter een „heel GROTE ROTS” — „een massieve rots of rotswand”. Beide Griekse woorden komen van dezelfde stam. Maar Mattheus vermeldde twee verschillende vormen van deze stam, zodat wij de woorden van Christus niet zouden misverstaan. Christus wilde niet dat wij zouden gaan denken dat Hij de Kerk op Petrus zou bouwen! Christus zei dat Hij de Kerk op Zichzelf — op de *petra* of „massieve rots” — niet op Petrus, de *petros* of „kleine steen” zou bouwen. Christus is de „steenrots” — de *petra* — zoals duidelijk uitkomt in 1 Corinthhe 10:4. Let op wat er staat: „En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots [*petra*], die volgde; en de steenrots [*petra*] was Christus”. Als we de Bijbel de Bijbel laten uitleggen, kan er geen twijfel bestaan over de identiteit van de rots die het fundament van de Kerk is.

Christus is ook de uiterste Hoeksteen, waarop de Kerk gebouwd is (Ef. 2:20).

Kort na Zijn uiteenzetting over de „rots” in Mattheus 16:18, moest Christus Petrus streng berispen voor zijn verkeerde houding (vers 21-23). Dit laat duidelijk zien dat Hij Petrus niet het *onfeilbare* hoofd van Zijn Kerk had gemaakt.

Petrus was niet eens de hoofdapostel in het bestuur van de Kerk van God. Zie Handelingen 15:1-19. Dit was een belangrijke conferentie van Gods dienaren over fundamentele kerkelijke dogma's (vers 6). Bezat Petrus het opperste gezag? Nee! Petrus stond alleen maar op om zijn gezichtspunt naar voren te brengen (vers 7), evenals Paulus. Maar het was Jakobus die de UITEINDELIJKE BINDENDE BESLISSING nam (vers 13-19) betreffende de geloofsvragen waarover twijfel bestond. Jakobus was de hoofdapostel wat de kerkelijke zaken betrof — niet Petrus.

Sommige mensen hebben Mattheus 16:19 verkeerd uitgelegd in de betekenis dat Petrus (en zijn opvolgers) het recht hadden bindende en ontbindende beslissingen te nemen die zelfs een verandering van de wet van God zouden kunnen insluiten.

Dit is niet het geval. Nogmaals, dit wordt heel duidelijk wanneer het vers in kwestie naar behoren uit het oorspronkelijke Grieks vertaald wordt.

Het moet luiden: „Zo wat gij bindt

op de aarde, zal in de hemelen *gebonden geweest* zijn; en zo wat gij ontbindt op de aarde, zal in de hemelen *ontbonden geweest* zijn”.

Wanneer bij voorbeeld Gods diena- ren iets binden of ontbinden, maken zij alleen maar datgene bekend wat Gods Woord aantoon **REEDS GEBONDEN OF ONTBONDEN** te zijn in de hemel. Zij hebben *geen* gezag iets te ontbinden dat God reeds gebonden heeft, of *iets* te binden tegen de gevestigde wet van God in. Zij hebben beslist geen gezag om zonde te vergeven; dat kan alleen God.

● Mogen christenen een eed af- leggen?

De leer van Jezus en van de jonge ware nieuwtestamentische Kerk was *niet te zweren*, onder geen enkele omstandigheid. De Bijbel is op dit punt heel duidelijk: „*Doch voor alle dingen, mijn broeders, ZWEERT NIET . . .* maar uw ja, zij ja, en het neen, neen; opdat gij in geen oordeel valt” (Jakobus 5:12). (Volgens de grondtekst dient het woord „oordeel” feitelijk vertaald te worden als „huichelarij”.)

Christus' eigen woorden waren: „. . . Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet, noch bij de hemel, omdat hij de troon van God is; noch bij de aarde, omdat zij de voetbank van Zijn voeten is; noch bij Jeruzalem, omdat zij de stad is van de grote Koning; noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken; maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze” (Matth. 5:34-37).

Hier waarschuwt Jezus tegen het afleggen van een eed, omdat wij de eed niet gestand kunnen doen en wij daardoor de naam van God ijdelijk zouden gebruiken.

Niet alleen is het verkeerd onder ede te liegen, maar wij sterfelijke mensen zijn zo geneigd tot een verkeerd oordeel of tot gebrek aan kennis, dat iedere fout die wij onder ede zouden maken, *een ijdel gebruik van Gods naam* zou zijn. Het is zonde!

Wij behoeven naar ons beste weten alleen maar „ja” of „nee” te zeggen. Dan zijn wij niet schuldig aan het ijdel gebruiken van Gods naam. In de meeste landen wordt een belofte — „Dat belof ik” — of bevestiging — „Dat verklaar ik” — toegestaan, zonder daarbij de vingers voor het zweren omhoog te steken.

Als de mensen dan geen eed mogen afleggen, hoe moeten wij dan het feit verklaren dat God bij Zichzelf zweert? (Hebr. 6:13-17; Ps. 110:4; Lukas 1:73).

In Jesaja 45:23 heeft God gezworen dat elke knie zich alsnog voor Hem zal buigen.

Het antwoord is eenvoudig. Het recht van een eed behoort God toe. Alleen God beschikt over een onfeilbaar oordeel. De profetieën bewijzen dat wanneer wij onsterfelijke leden van de God-familie geworden zijn, wij bij God zullen zweren, omdat *wijzelf God zullen zijn* — leden van Gods familie. Dan zullen wij de macht bezitten onze eed gestand te doen. Nu kunnen wij dit niet.

Toen Jezus als sterfelijk mens leefde *zwoer Hij niet*, ons ten voorbeeld (1 Petrus 2:21). De mensen uit het Oude Testament zwoeren wél, maar het was hun niet geopenbaard dat *alleen God* van zo'n recht een juist gebruik kan maken.

Op het *woord* van een christen moet *vertrouwd* kunnen worden. Eén GROOT kenmerk van God is de *onfeilbaarheid*, de ABSOLUTE zekerheid van Zijn *Woord!* Ons woord — ons eenvoudige „ja” of „nee” moet veel méér waard zijn dan duizenden eden bij het een of het ander te zweren! Paulus riep inderdaad God als getuige aan! Paulus zei: „. . . voor het aangezicht van God, IK LIEG NIET!” (Gal. 1:20, *N. Vert.*). Hij bevestigde dat hij de WAARHEID sprak, maar hij zwoer *nergens* bij.

Mensen worden verantwoordelijk gehouden naar de mate van kennis die zij bezitten. Wij hebben nu uit de mond van Christus zelf gehoord dat het voor sterfelijke mensen verkeerd is, wanneer dan ook, een eed af te leggen. Een eed doen is een goddelijk voorrecht.

● Moet een vrouw een hoed dragen in de kerk?

Veel vrouwen dragen een hoofddoek of hoed in de kerk. Zij baseren deze gewoonte op 1 Corinthe 11:5-6: „Maar iedere vrouw, die bidt of profeteert met een ongedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden ware. Want indien een vrouw niet gedekt is. dat zij ook geschoren worde . . .”

Wanneer we deze teksten goed begrijpen, zeggen ze NIETS over hoeden of hoofddoeken. Het onderwerp waarover het gaat is de lengte van het haar. Let eens op het volgende. „Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is; omdat het lange HAAR voor een deksel haar is gegeven” (vers 15). Onder goddelijke ingeving spreekt Paulus hier over lang haar als een „deksel” — niet over een hoed of hoofddoek.

Let nu op vers 6: „Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worde; maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich *dekke*”. Paulus heeft hier vier haarlengten opgenoemd: (1) Haar dat niet lang genoeg is om als bedekking te dienen; (2) een geschoren hoofd; (3) afgesneden haar, en (4) haar dat lang genoeg is om een „deksel” te zijn. Een geschoren hoofd duidt op een volkomen kale schedel. Afgesneden haar is heel kort geknipt haar. Kort haar is geen behoorlijke „bedekking” voor een vrouw. Dat wil zeggen: de lengte van het haar dient zodanig te zijn dat men direct kan zien dat men een vrouwelijke persoon voor zich heeft. Met andere woorden: de haarlengte moet vrouwelijk, niet manlijk aandoen. Het dichtst bij de gemiddelde haarlengte ligt waarschijnlijk haar dat lang genoeg is en het hoofd en de nek bedekt. Dit slaat vanzelfsprekend op de lengte, niet op de stijl. Lang haar kan ook boven op het hoofd gedragen worden in een rol of knot of in een andere stijl.

Omdat er hier van „lang haar” sprake is, denken sommige vrouwen dat ze hun haar helemaal niet mogen afknippen. In de tekst staat niet ongeknipt haar; er staat alleen „lang haar”. Een vrouw dient haar haar zo nodig te laten knippen, zodat zij er netjes en aantrekkelijk uitziet. Lang haar wijst erop dat een vrouw gewillig is een man onderdanig te zijn, en dat ze erkent speciale bescherming nodig te hebben. □



Wat ontbreekt er in het leven van miljoenen vrouwen — en in het leven van hun echtgenoten, hun kinderen en de maatschappij in haar geheel? Dit boekje zal u aantonen wat God onder echte vrouwelijkheid verstaat. Vraag er een gratis exemplaar van aan!

Waartoe de Bijbel?
 De Bijbel geeft ons de belangrijke kennis -- de fundamentele feiten en principes, waar de mens onmogelijk zelf achter kan komen. Kennis die op geen andere wijze beschikbaar is.

Onze zo juist verschenen schriftelijke cursus is een praktisch hulpmiddel voor bijbelstudie. Deze cursus helpt u op unieke wijze dit levensbelangrijke Boek beter te begrijpen. Schrijf ons om de eerste les van onze gratis cursus.



Ambassador College

SCHRIFTELIJKE CURSUS

Een internationale cursus voor bijbels begrip



Wat is de betekenis van het ruimtetijdperk?

Richt uw aanvraag aan:

AMBASSADOR COLLEGE

Postbus 496

Arnhem (Nederland)



LES 1

Wat is de „voleinding der wereld“?

1. Werden Jezus ooit vragen gesteld betreffende de „voleinding der wereld“ en de tekenen die op Zijn wederkomst zouden wijzen? Mattheus 24:3. Waar hadden Christus' discipelen het eigenlijk over toen ze Hem over de „voleinding der wereld“ vroegen?

OPMERKING: Het Nieuwe Testament, zoals het oorspronkelijk door God was geïnspireerd, was in het Grieks geschreven. Het Griekse woord dat hier in Mattheus 24:3 met „wereld“ vertaald is, is *aiton*, planeet waarop we wonen. Het Nieuwe Testament, zoals het oorspronkelijk door God was geïnspireerd, was in het Grieks geschreven. Het Griekse woord dat hier in Mattheus 24:3 met „wereld“ vertaald is, is *aiton*, planeet waarop we wonen.

Wat Jezus werden dus vragen gesteld betreffende het einde van een „tijdperk“ en Zijn vastgestelde terugkeer, in plaats van over de verwoesting van de aarde.

Een tijd van grote verdrukking

1. Profeteerde Jezus dat er vlak vóór Zijn terugkeer een tijd van grote verdrukking op aarde zou komen? Matth. 24:21.

2. Wat liet Jezus weten dat er zou gebeuren als zou worden toegestaan dat deze dagen van verdrukking zouden voortduren? Matth. 24:22.

OPMERKING: De Willibrord-vertaling geeft dit vers duidelijker weer als „zou geen mens gespaard worden van een geestelijke behoudenis, maar op het gereed worden van een fysieke vernietiging“ van Jeruzalem met totale vernietiging bedreigd zouden worden? Of zei Hij onomwonden dat NIEMAND zijn? Zelfde vers.

3. Profeteerde Jezus dat alleen de inwoners van Jeruzalem met totale vernietiging bedreigd zouden worden? Of zei Hij onomwonden dat NIEMAND zijn? Zelfde vers.

4. Wie zal in het wereldgebeuren ingrijpen om deze tijd van verdrukking in te korten en daardoor

de uitroeping van heel de mensheid te verkrijgen? Markus 13:20.

OPMERKING: Deze verzen betekenen niet zal veranderen, maar dat Hij, zoals Hij oorspronkelijk beramd had, juist op het moment waarop de mensheid zich anders zou vernietigen, tussen beide zal komen. Hij zal de dagen van menselijk bestuur, die anders op de vernietiging van al het menselijk leven zouden uitlopen, door zijn vastgestelde interventie inkorten, door zijn

Een tijd zonder weergal

1. Is er ooit eerder een tijd van verdrukking geweest zoals er vlak voor Christus' terugkeer zal zijn? Matth. 24:21; Markus 13:19.

2. Had iemand der oudtestamentische profeten deze zelfde tijd van wereldomvallend gevaar voorzien? Jeremia 30:7; Daniël 12:1.

OPMERKING: Daar elk van de vier voorafgaande verzen duidelijk maakt dat een soortgelijke crisisperiode nooit eerder is voorgekomen en zich alleen maar op EEN GROTE CLIMAX-VORMENDE periode van wereldomvallend gevaar zal trekking hebben!

3. Hoe beschreef de profeet Joël symbolisch de afgruiselijke gebeurtenissen die aan het einde van dit tijdperk zullen plaatsgrijpen? Joël 2:1-3. Zal er ooit weer een dergelijke tijd komen? Vers 2.

OPMERKING: De door God geïnspireerde profetie van Joël beschrijft precies dezelfde verschrikkelijke tijd die ook door Christus, Jeremia en Daniël was geprofeteerd. Vers 2 laat duidelijk zien dat er in de geschiedenis geen andere periode zal zijn die deze tijd zal evenaren. Daarom moet deze profetie op gebeurtenissen betrekking hebben die zich binnenkort, aan het eind van deze tegenwoordige eeuw, zullen afspelen. Want een dergelijke omvangrijke en algehele verdelging en uitroeping van het menselijk leven is pas in deze eeuw met mogelijk geworden!