



AMBASSADOR COLLEGE  
**Bijbel-**  
CURSUS



**DE MENSELIJKE GEEST**  
Waarom zo geweldig superieur  
aan dierlijke hersenen?

# Wat maakt de mens uniek?

*De mens is Gods unieke fysieke schepping. Maar IN WELK OPZICHT is de mens uniek? WAT maakt hem volkomen anders dan enig ander levend wezen? Nog belangrijker, WAAROM is hij uniek?*

---

HET meest complexe, werkelijk unieke mechanisme dat ooit ontworpen en gemaakt is, is de mens met zijn fantastisch denkvermogen en lichaam.

Met zo'n complexe schepping was het niet meer dan natuurlijk dat onze Maker Zijn "instructieboek" meestuurde – evenals een fabrikant samen met het instrument of apparaat dat hij fabriceert, een instructieboek meestuurde dat beschrijft waartoe zijn product is ontworpen.

## De bron van ontbrekende kennis

Het instructieboek dat God zond, bent u nu met behulp van deze lessen aan het bestuderen. Dat boek is de Bijbel. Dat openbaart de *ontbrekende dimensie* in kennis – het ongelooflijke menselijke potentieel. Die allerbelangrijkste kennis wordt geopenbaard en duidelijk gemaakt voor hen die het willen lezen, bestuderen en geloven wat het zegt.

Gods instructieboek zegt ons *wat* we zijn, *waarom* we bestaan, *waar* we heen gaan en de *weg* om daar te komen!

Het openbaart, zoals we in vorige lessen hebben gezien, dat "God" een goddelijk familie is die is samengesteld uit twee opperste geestelijke Wezens (Johannes 1:1). God, het hoofd van die familie, heeft eeuwig bestaan. Naast Hem bestaat, ook eeuwig, "het Woord", een tweede Persoon die ook God is. God schiep alle dingen door dit naast Hem bestaande geestelijke Wezen (de verzen 2-3).

Het Woord schiep eerst engelen – samengesteld uit geest, ofschoon op een lager niveau dan God en niet beschikkend over scheppende vermogens.

Daarna werd het fysieke universum, inclusief de aarde, tot bestaan gebracht. Een derde deel van de engelen werd op aarde geplaatst. Zij werden onder de heerschappij van God gesteld, die op aarde werd uitgeoefend door de grote aartsengel Lucifer.

Onder het bestuur van God – dat in werkelijkheid het uitoefenen is van Gods levenswijze van uitgaande *liefde* zoals uitgedrukt in de tien geboden – was de aarde initieel vervuld van vrede, geluk, vreugde en fantastische prestaties. Maar uiteindelijk leidde Lucifer zijn engelen tot opstand. Het bestuur van God werd verworpen – werd niet langer uitgevoerd. Als resultaat daarvan werd de aarde woest en ledig, chaotisch en volslagen duisternis.

Later vernieuwde God in zes dagen het oppervlak van de aarde (Psalm 104:30). Tijdens deze scheppingsweek van Genesis 1 maakte God de fysieke levensvormen – de flora en daarna de fauna – die zichzelf voortplanten. Deze levensvormen werden geschapen zonder denk-, redeneer- en besluitvormingsprocessen, en zonder ethische of morele capaciteiten – in tegenstelling tot de mens, Gods meesterstuk van scheppend vakmanschap.

De aspecten die deze karakteristieken op goddelijk niveau *in de mens mogelijk* maken, zijn het fascinerende onderwerp van deze les!

Maar zorg ervoor dat u uw Bijbel bij de hand hebt voordat u met deze studie begint, zodat u elk schriftgedeelte dat in antwoord op de vragen wordt gegeven, kunt opslaan. *Lees* deze verzen *altijd* om volledig profijt te hebben van uw studie.

---

## LES 15

### De mens is een STERFELIJKE "ziel"

In het FUNDAMENT van kennis, Gods instructieboek voor de mens, openbaart de Schepper God veel kennis die geheel uitgaat boven het vermogen van de mens om voor zichzelf te ontdekken – die kennis omvat de kennis en het begrip van wat de mens *is*, *waarom* hij op die manier werd gemaakt, evenals wat hij moet *worden*.

God schiep de eerste mens. En Hij zegt ons hoe Hij hem maakte, zodat er geen twijfel zou bestaan betreffende wat we werkelijk zijn.

1. Waaruit vormde God de mens? Genesis 2:7. Sloeg het op de *hele mens* – "gij" – die uit stof werd gemaakt? Genesis 3:19.

OPMERKING: Adam werd uit het stof der aarde gemaakt en bestond daarom uit stof der aarde!

2. Wat deed God, nadat Hij de mens had gevormd – alle cellen in zijn lichaam had gemaakt – om hem *fysiek* leven te geven? Genesis 2:7.

OPMERKING: God blies *lucht* – "de levensadem" – door de neusgaten in de longen van de mens; deze lucht bevatte zuurstof en de mens begon te leven! Let erop dat het vers niet zegt dat God een

onsterfelijke ziel in de mens blies.

**3.** Gaat de "levensadem" ook door de neusgaten van dieren? Genesis 7:21-22. Wordt daarom de levensadem afgesneden als een menselijk wezen of een dier sterft? Vers 23.

OPMERKING: De bron van het fysieke leven in de mens en in alle dieren is dezelfde. Geen enkele keer verwijst de "levensadem", zelfs niet in de verte, naar een onsterfelijke ziel of een leven los van het fysieke lichaam. Anders zouden dieren, vogels en zelfs insecten – muggen, vlooien, muskieten – een onsterfelijke ziel hebben, want ze hebben allemaal dezelfde "levensadem"!

**4.** Wat werd de mens nadat God de levensadem in Adams neusgaten had geblazen? Laatste deel van Genesis 2:7?

OPMERKING: De mens *heeft* geen ziel – de mens IS een "ziel"! Het oorspronkelijke Hebreeuwse woord voor "ziel" is *nephesh*. Bagsters *Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon* definieert het als "alles wat ademt, een dier." Het kan ook verwijzen naar een "persoon", of zelfs "iemand die dood is, een dood lichaam". In Genesis 1:21, 24; 2:19; 9:10, 12, 15, 16 en Leviticus 11:46 wordt *nephesh* vertaald met "wezen" als het naar dieren verwijst. En *nephesh* wordt in Leviticus 19:28; 21:1; 22:4; Numeri 5:2; 6:11 en 9:6, 7, 10 vertaald met "een dode" of "een lijk".

De mens is dus een wezen. De mens *is* een ZIEL. Dieren zijn ook wezens of zielen! De "ziel" is niet meer dan fysiek leven dat onderworpen is aan dood en verderf.

De ziel van de mens is duidelijk *materieel*, niet geestelijk. Hij is *niet* onsterfelijk!

**5.** Wordt er duidelijk gezegd dat de mens "sterfelijk" is? Job 4:17. En wordt ons nadrukkelijk gezegd dat "zielen" kunnen sterven? Ezechiël 18:4, 20.

OPMERKING: Daar de mens een ziel is en de ziel sterfelijk is, is de mens dus sterfelijk, onderworpen aan de dood. Daarom noemt de Schrift menselijke wezens "sterfelijke mensen".

**6.** Stond Adam bloot aan de doodstraf als hij zou zondigen? Laatste deel van Genesis 2:17. Wat zou hij na de dood worden? Genesis 3:19. Zou alleen het lichaam sterven of was het de *hele* mens – "gij" – die zou sterven? Zelfde vers.

**7.** Welk zelfde lot treft *zowel* de mens als het dier? Prediker 3:19. Gebeurt dit omdat er niet langer lucht in hun longen komt? Zelfde vers.

**8.** Gaan alle mensen – evenals alle dieren – bij de dood naar dezelfde plaats? Vers 20.

OPMERKING: Als een dier sterft is het dood. Als een mens sterft is hij ook volledig dood. Beiden gaan naar het graf. En alle mensen en dieren worden weer stof.

**9.** Welke vraag stelt Prediker 3:21?

OPMERKING: Het Hebreeuwse woord *ruach* dat hier met adem is vertaald, wordt in de NBG 21 keer met adem vertaald, 83 keer met wind en 203 keer met geest. Het woord *ruach* heeft dus een heel ruime betekenis en kan op een breed scala van dingen worden toegepast die allemaal gemeenschappelijk hebben dat ze *onzichtbaar* zijn. Het kan "houding" betekenen evenals – zoals reeds vermeld – "geest", en met het woord "heilige" betekent het de Heilige Geest van God.

Salomo vraagt daarom, aangezien hetzelfde lot – de dood – zowel de mens als het dier treft: "Wie weet of de adem [*ruach*] van een mens naar boven opstijgt of die van een dier omlaag gaat?" Al overkomt beiden dezelfde dood, toch laat de Bijbel zien dat er, zoals we binnenkort zullen zien, een geweldig verschil bestaat tussen mens en dier – en dat verschil heeft *niet* vandoen met de een of andere "onsterfelijke ziel".

**10.** Als iemand sterft – *levenloos* wordt – heeft hij dan toch nog een bewust bestaan los van het lichaam vanwege een "onsterfelijke ziel" die in hem bestond? Prediker 9:5; Psalm 146:4.

**11.** Kunnen de doden God loven? Psalm 115:17. Is men zich in de dood nog op enigerlei manier van God bewust? Psalm 6:6.

**12.** Is de "ziel" iets dat *vernietigd* kan worden? Mattheüs 10:28. Liet Jezus toen niet duidelijk zien dat de ziel van de mens niet onsterfelijk is? Laten we precies begrijpen waar Jezus het over had.

OPMERKING: Er zijn mensen die deze tekst gebruiken om het algemene geloof in de onsterfelijke ziel van de ziel te onderbouwen. Toch zegt dit vers duidelijk dat de ziel iets is dat in het graf *vernietigd* kan worden! Wat die "ziel" dan ook maar moge zijn, hij kan NIET onsterfelijk zijn!

Het nieuwtestamentische Griekse woord dat hier met "ziel" is vertaald, is *psuche*. Het Griekse woord *psuche* betekent gewoon "leven", "*bestaan*", net als het oudtestamentische Hebreeuwse woord *nephesh*.

In Mattheüs 10:28 verwijst het woord ziel naar leven dat de mens niet permanent kan vernietigen – maar God kan dat wel. Wat voor soort leven zou dit kunnen zijn? Kennelijk leven dat God door een opstanding TERUGGEEFT!

De mens kan het leven dat God door een opstanding hernieuwt, niet permanent vernietigen. Jezus zegt dat al kan de mens fysieke lichamen doden, echte christenen weten dat de mens het eeuwig leven dat God bij de opstanding heeft beloofd, niet van hen kan wegnemen. Maar GOD kan *permanent* elk uitzicht op eeuwig leven vernietigen. Hoe? Door een *fysiek* uit de doden opgestaan iemand in de "poel des vuurs" te werpen om volledig te worden verteerd – nooit meer te worden opgewekt. Dat is de uiteindelijke straf voor de zonde (Romeinen 6:23) – *de eeuwige dood!*

Het boek Lucas maakt de betekenis duidelijker: "Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, NADAT Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen." (Lucas 12:5a). God heeft niet alleen de macht ons huidige fysieke leven te nemen, maar Hij heeft ook de macht ons uit de doden te doen opstaan en – als we hebben bewezen ongehoorzaam en onverbeterlijk te zijn – ons in de poel des vuurs te werpen van waaruit GEEN toekomstige opstanding zal zijn! (Openbaring 20:14-15; 21:8)

Deze mogelijkheid van eeuwige vernietiging is een belangrijke reden dat God de mens sterfelijk heeft gemaakt!

### Waarom sterfelijk geschapen

Herinner u van onze vorige studies dat het bestuur van God niet langer op aarde werd uitgeoefend na de opstand van de aartsengel Lucifer (die nu Satan wordt genoemd) en een derde deel van de engelen. Later schiep God de eerste mens, Adam, met het potentieel zich te kwalificeren Satan als heerser over de aarde te vervangen, om zodoende het bestuur en de levenswijze van God te herstellen. Maar om als opvolger van Satan te kwalificeren moest de menselijke opvolger Satans levenswijze *verwerpen* en zich onder het bestuur van God stellen.

Gods basisplan om Zijn doel met het menselijk ras te bewerkstelligen kreeg al gestalte voordat de mens werd gemaakt. Als de sterfelijke mens zou zondigen door Gods bestuur te verwerpen – zoals allen met uitzondering van Jezus hebben gedaan – zou God het mogelijk maken dat hij berouw zou hebben en zich bekeren – *zich van het begaan van zonde zou afwenden*, verzoend zou worden met God en volgens Gods levenswijze zou leven om uiteindelijk als leden van Gods eeuwige familie uit God geboren te worden!

1. Meldde het Woord zich van tevoren als vrijwilliger aan om Zich tijdelijk te ontdoen van Zijn opperste macht en heerlijkheid die Hij in alle eeuwigheid had bezeten, om door God te worden verwekt en uit menselijk vlees geboren te worden met het doel te sterven om de straf voor de zonden van sterfelijke mensen te betalen? Johannes 1:1, 14; 17:5; Hebreëen 2:9; Filippenzen 2:5-8; Romeinen 5:6-9; 1 Petrus 1:19-21; Openbaring 13:8.

OPMERKING: Daar God de feitelijke schepping van de mens delegeerde aan het Woord (Johannes 1:3), zou het Woord, als Hij eenmaal fysiek als menselijk wezen met het doel te sterven geboren was, in die dood een leven geven dat van veel grotere waarde was dan het totaal van alle menselijke levens bij elkaar opgeteld. En daar Hij zowel goddelijk als menselijk was – zowel God als mens – vermeed Hij, de persoon van Christus, te zondigen

door de volheid van de Heilige Geest die Hij bezat. Zodoende kon Hij, die nooit zondigde, al werd Hij in alle opzichten evenals wij verzocht (Hebreëen 4:15), in Zijn dood in onze plaats de straf betalen die wij hebben opgelopen, namelijk de eeuwige dood (Romeinen 6:23).

Daar God de Vader de macht heeft over leven en dood, wekte Hij Christus tot onsterfelijk leven op uit de dood – op die manier maakte Hij een opstanding tot onsterfelijk, uit geest samengesteld leven ook mogelijk voor de mensheid (Romeinen 5:10).

2. Roept God daarom alle mensen op zich te bekeren? Marcus 1:14-15; Handelingen 17:30; 2:38. Waar kiezen we in werkelijkheid voor als we ons bekeren? Deuteronomium 30:19-20.

OPMERKING: Bekering is het zich afkeren van Satans levenswijze tot het bestuur van God. Het is het aanvaarden van Gods heerschappij over ons leven door Zijn wet van liefde. Het is het aanvaarden van Jezus Christus als Verlosser en spoedig komende Koning – de "tweede Adam" die Zich door Satan te overwinnen kwalificeerde (daar waar de eerste Adam niet slaagde) om het bestuur van God op de aarde te herstellen. Zij die met Christus zullen regeren moeten zich tijdens dit sterfelijke leven ook kwalificeren door zich af te wenden van Satans levenswijze en deze te verwerpen en dag aan dag te overwinnen, en werkelijk te leven op basis van Gods wet van liefde.

3. Zullen zij die het leven kiezen – die zich van zonde bekeren en God gehoorzamen – bij hun eerste opstanding uit onsterfelijke geest geboren worden? 1 Corinthiërs 15:42-54; Johannes 3:3-8.

4. Maar wat gebeurt er met hen die zich niet zullen bekeren en Christus' offer als betaling voor hun zonden niet zullen aanvaarden – zij die weigeren zich van Satans levenswijze af te wenden en weigeren zich in hun leven onder Gods bestuur te plaatsen – wat zal er uiteindelijk met hen gebeuren? Romeinen 6:23; Openbaring 20:14-14; Maleachi 4:1-3.

OPMERKING: God wil dat ieder mens die ooit heeft geleefd de gelegenheid krijgt zich te bekeren en eeuwig te leven (2 Petrus 3:9; 1 Timotheüs 2:3-4). Maar God zal niemand dwingen het leven te kiezen. Voor hen die weigeren Gods levenswijze die uitloopt op eeuwig leven te volgen zal er de "tweede dood" zijn – het lot van alle zondaren die zich NIET bekeren willen. Zij zullen voor altijd ophouden te bestaan. Het zal zijn alsof ze nooit hebben bestaan!

We kunnen nu zien dat God om een belangrijke reden ervoor koos de mens eerst uit fysieke materie te maken in plaats van uit geest. Voorafgaande aan de schepping van de mens had Hij engelen gemaakt uit onsterfelijke geest – geen sterfelijk vlees en

bloed dat onderworpen is aan de dood. En een derde deel van deze engelen zondigde door in opstand te komen tegen het bestuur van God. Maar de straf voor zondigende engelen is niet de fysieke dood.

Engelen zijn samengesteld uit geest en kunnen daarom niet sterven. Aangezien een derde deel van de engelen de weg der zonde koos, is hun straf het eeuwige verlies van de schitterende gelegenheid die God hun gaf om Zijn doel op aarde te bewerkstelligen. En hun zonden hebben geresulteerd in eeuwige hopeloosheid en frustratie, waardoor hun denken werd vervuld met haat, bitterheid en opstandigheid. Geluk en vreugde is *voor altijd* bij hen verdwenen!

God plande van tevoren in dat als de mens, bestaande uit materie, zondigde en weigerde zich te bekeren, hij zou sterven – het zou zijn alsof hij nooit had bestaan. God zal *geen* enkel onverbeterlijk menselijk wezen toestaan om zoals de engelen eeuwig te leven met mentaal lijden en mentale kwellingen. Dit plan weerspiegelt de grote barmhartigheid van God jegens de sterfelijke mens!

Als hij door God geroepen wordt en gaat beseffen dat hij heeft gezondigd, kan de mens zich BEKEREN – zich *van zijn zonde naar* Gods levenswijze wenden. En als zijn koers eenmaal is gewijzigd, kan hij met Gods hulp een leven van gehoorzaamheid aan God nastreven. Hij kan groeien in geestelijke kennis en het karakter van God ontwikkelen – verkeerde gewoonten, zwakheden en fouten overwinnen. (Later meer daarover.) En dit wordt allemaal gedaan op basis van de vrije wil en keuzemogelijkheid *in het denken van ieder mens*. Dat brengt ons tot de essentie van deze les!

Onder Gods fysieke schepselen heeft alleen de mens het schijnbaar wonderlijke vermogen tot denken, redeneren, plannen maken en ontwerpen en conclusies trekken op basis van verworven kennis. Dieren kunnen het concept van goed en kwaad niet begrijpen. Zij bekeren zich niet.

Hebt u zich ooit afgevraagd waarom? Hebt u ooit nagedacht over het *onmetelijke verschil* tussen het dierlijke brein en het menselijk denken, en wat daar mogelijk de oorzaak van is?

### **Dierlijk brein versus menselijk denken**

Er is een grote, *onoverkomelijke* KLOOF tussen het dierlijk brein en het menselijk denken. De evolutietheorie veronderstelt dat mensen dieren zijn. Maar één ding dat de evolutie nooit kan verklaren is het totale verschil tussen het dierlijk brein uitgerust met instinct en het menselijk denken met creatieve, beredenerende vermogens van intellect en verstoken van instinct in de strikte betekenis waarin de dieren het hebben.

Sommige dieren hebben fysieke hersenen die even groot of groter zijn dan de menselijke herse-

nen, en met een soortgelijke complexiteit van de hersenschors – maar geen enkel dier heeft het vermogen van intellect, logica, zelfbewustzijn en creativiteit.

De fysieke hersenen van een dolfijn, walvis of olifant zijn groter dan de menselijke hersenen, terwijl die van een chimpansee een beetje kleiner zijn. Kwalitatief is het verschil tussen hen en de menselijke hersenen heel klein – niet genoeg om in de verste verte rekenschap te geven van de onmetelijk superieure intelligentie en prestaties van de menselijke hersenen. De kloof tussen het dierlijk brein en het menselijk denken is ongelooflijk groot!

1. Werden de dieren naar Gods beeld geschapen – of werd elke soort naar zijn *eigen* aard geschapen? Genesis 1:21, 24-25. Wie werd naar het "beeld" en de "gelijkenis" van God geschapen? Genesis 1:26-27. Was het de bestemming van de mens om over alle andere schepselen te heersen? Vers 26.

OPMERKING: Deze verzen openbaren Gods grote doel – Zijn uiteindelijke doel met de mens. Toen God Adam vormde uit het stof der aarde, werd hij gemaakt naar de "gelijkenis" – de uitwendige vorm en gedaante – van GOD Zelf! God maakte geen enkel ander schepsel als een kleireproductie van Zichzelf. Deze unieke vorm en gedaante werd *alleen aan de mens gegeven*. De reden hiervan is dat de mens werd geschapen met het potentieel God te worden!

Elk dier werd geschapen met een brein dat geschikt was voor die specifieke diersoort. Maar dieren hebben niet het potentieel van DENKEN en KARAKTER, dat God alleen aan de mens gaf. Geen enkel dier werd ooit de gave van *denkvermogen* gegeven – het vermogen te denken, te redeneren, keuzes te maken en beslissingen te nemen – zoals de mens dat heeft gekregen!

*Deze heel SPECIALE EIGENSCHAP VAN DENKEN EN KARAKTER onderscheidt de mens van de dieren!*

Dieren bezitten iets wat we instinct noemen. Hun hersenen zijn zo te zeggen door God "voorgeprogrammeerd" met specifieke instinctieve talenten om op een bepaalde manier te leven en te handelen. Zij volgen *instinctieve* gewoontepatronen in hun eten, nesten maken, trek en voortplanting. Zodoende bouwen bevers dammen, vogels nesten, enzovoort. Deze aanleg wordt *geërfd*, is niet het resultaat van logische, cognitieve of gedachteprocessen.

Bijvoorbeeld op het noordelijk halfrond trekken jaarlijks als de winter nadert miljoenen vogels naar het zuiden. Ze denken er niet over na "waarom" ze dit doen, ze vragen zichzelf niet af of ze het wel zouden doen, ze "plannen niet van te voren" een reisroute voor de tocht. Op een bepaald inwendig signaal – zoals bij een ingestelde wekker – verlaten

ze hun voedselgebieden voor de zomer in het noorden en trekken honderden, soms wel duizenden kilometers naar het zuiden. Wetenschappers begrijpen het hoe en waarom nog steeds niet volledig – ze observeren slechts de werking van dit verbazingwekkende dierlijke instinct.

Elke soort vogels bouwt een ander type nest en eet specifieke soorten voedsel. Vele trekken op verschillende tijden naar uiteenlopende bestemmingen. Maar geen van deze handelingen wordt door de vogels van tevoren *gepland*. Zij hebben slechts het vermogen en de neiging om te doen wat de almachtige God bij de schepping in het instinct van elk inbouwde.

Maar het denken van de mens is totaal anders dan het dierlijke instinct. De mens is in staat diverse manieren uit te denken om iets te doen of een bepaald doel te bereiken. De mens kan kennis verwerven en op basis daarvan redeneren. Hij kan conclusies trekken, besluiten nemen, willen handelen in overeenstemming met een uitgedacht plan.

De mens kan verschillende typen huizen uitdenken en bouwen, en daarbij verschillende ontwerpen en verschillende bouwmaterialen gebruiken. De mens eet ook een variëteit aan voedsel dat op vele verschillende manieren wordt bereid. De ene mens kan een totaal verschillende levensstijl hebben dan de andere. En als iemand zijn levensstijl wil veranderen kan hij dat! De mens is niet onderworpen aan instinct. Hij wordt niet bestuurd door een verzameling van tevoren vastgestelde gewoontepatronen zoals dat bij dieren het geval is.

De mens kan *kiezen* – hij heeft een vrije wil. Hij kan gedragscodes bedenken en zelfdiscipline toepassen. De mens kan ideeën bedenken en kennis evalueren omdat hij een DENKVERMOGEN heeft *dat gevormd is naar Gods eigen denken!* De mens kan bedenken, plannen maken en zijn plannen in vervulling doen gaan omdat hem enkele van de scheppende vermogens van God gegeven werden!

Alleen de mens kan zich afvragen: "*Waarom werd ik geboren? Wat is het leven? Wat is de dood? Is er een doel met het menselijk bestaan?*" Anders dan de dieren weet de mens niet slechts hoe bepaalde dingen te doen, maar hij WEET ook dat hij weet – dat wil zeggen hij is er zich van *bewust* dat hij "kennis" heeft. Hij is zich *bewust* van dat feit. Hij is zich van *zichzelf* bewust, is zich bewust van zijn bestaan als een uniek wezen.

Deze eigenschappen van denken en karakter maken de mens tot Gods UNIEKE fysieke schepping. God heeft enkele van Zijn eigen capaciteiten met de mens gedeeld. En God verwacht dat de mens zich ontwikkelt en meer en meer gaat lijken op het *geestelijke* "beeld" van Gods volmaakte denken en heilige karakter (Mattheüs 5:48) – evenals de mens nu gevormd is naar het *fysieke* "beeld" van God.

## De "menselijke" geest maakt het verschil uit!

De mens werd geschapen om een bijzondere relatie met God te hebben die totaal niet bestaat voor dieren. De mens werd naar de gelijkenis van de GOD-soort gemaakt. Hij werd naar het beeld van God gemaakt, zodat hij op zekere dag in Gods goddelijke familie geboren kan worden!

Gods doel met het maken van de sterfelijke mens naar Zijn eigen gelijkenis vereiste een denkvermogen in de mens dat gevormd is naar *Gods eigen denkvermogen*. Daarom is het meest opmerkelijke punt aan de mens zijn denkvermogen.

Wat bepaalt dan het verschil tussen de mensheid en het dierenrijk? Wat geeft de mens dit vermogen van intellect op goddelijk niveau?

Kort samengevat komt het neer op een *niet-fysieke* component in de menselijke hersenen die niet in de dierlijke hersenen aanwezig is. Deze niet-fysieke component maakt de mens zo onmetelijk verschillend van dieren. Deze maakt de mens werkelijk UNIEK!

1. Spreekt de Bijbel, ondanks dat de mens geen onsterfelijke ziel in zich heeft die hem in staat stelt na de dood los van zijn lichaam te leven (bedenk dat de mens een *sterfelijke* ziel is), toch over een "geest IN de mens"? Job 32:8, 18; Zacharia 12:1; 1 Corinthiërs 2:11.

OPMERKING: Veel schriftgedeelten laten zien dat er een "geest" IN de mens is! Deze geest is *niet de mens* – het is iets *in* de mens. Verenigd met de fysieke hersenen van de mens, vormt het het menselijke DENKVERMOGEN. Die geest geeft de menselijke hersenen hun uniek vermogen van intellect en persoonlijkheid – het vermogen rationeel te denken en beslissingen te nemen op basis van vrije wil. Hij geeft het vermogen tot het leren van wiskunde, talen of andere vormen van kennis zoals muziek, kunst, timmeren, vliegen, enzovoort.

Maar dat is alles. De geest die *in* de mens is, heeft geen bewustzijn van zichzelf. Het is *geen* "onsterfelijke ziel".

2. Wordt deze "geest *in* de mens" duidelijk *onderscheiden* van de Heilige Geest van God? 1 Corinthiërs 2:11.

OPMERKING: De geest die *in* de mens is, kan de "menselijke" geest worden genoemd, want hij is in ieder mens aanwezig. Die geest is een *geestelijke substantie* en geen materie. Hij is geen geestverschijning, geestelijk wezen of de Heilige Geest. Hij is niet de mens, maar een geestelijke substantie IN de mens. Hij is GEEN ziel – de fysieke mens *is* een ziel.

De *menselijke* geest, die door God aan ieder menselijk wezen gegeven is, voorziet niet in menselijk leven – het menselijk leven zit in het fysieke bloed, dat door zuurstof voorzien wordt van

de levensadem (Leviticus 17:11). Maar de geest in de mens geeft aan de menselijke hersenen het vermogen van intellect. Deze niet-fysieke component in de menselijke hersenen is niet aanwezig in de hersenen van dieren.

De geest in de mens is een geestelijke substantie, evenals in de materiële wereld lucht een gasvormige substantie is. Maar deze "menselijke" geest kan niet zien. De fysieke hersenen zien door de ogen. De menselijke geest in iemand kan niet horen. De hersenen horen door de oren. Deze menselijke geest kan niet denken. De hersenen denken. De menselijke geest geeft het vermogen tot denken op een niveau dat ver uitgaat boven het niveau waarop de hersenen van redeloze dieren functioneren. Zonder zo'n geest kunnen dieren niet op originele manier denken.

Alle kennis die de hersenen door de vijf zintuigen binnenkomt wordt onmiddellijk in de "menselijke" geest in die persoon (in het geheugen) opgeslagen. Dit lijkt veel op de manier waarop een computer informatie opslaat. Die geest stelt de hersenen in staat de opgeslagen kennis in de geest onmiddellijk op te roepen, waardoor de hersenen in staat zijn stukjes kennis in het proces van DENKEN en REDENEREN te gebruiken.

De menselijke geest verleent de fysieke hersenen op twee manieren het vermogen van intellect: 1) hij verschaft de hersenen het vermogen tot het zich onmiddellijk herinneren van wat de hersenen oproepen uit de kennis die in het geheugen is opgeslagen; 2) hij voorziet de hersenen van de energie die nodig is om te kunnen denken – dat wil zeggen het samenvoegen van de stukjes informatie die in de geest zijn opgeslagen, in het proces dat we "denken", "redeneren" en "trekken van conclusies" noemen. De menselijke geest is ook het middel dat God in ons heeft geplaatst om een persoonlijke relatie tussen de menselijke MENS en de goddelijke GOD mogelijk te maken. (Straks meer daarover.)

Dieren kunnen ook zien, horen, ruiken, proeven en voelen, maar wat zij door hun zintuigen waarnemen wordt niet opgeslagen zoals in de menselijke geest. Er is in de dieren geen geest om de fysieke hersenen tot een proces van denken, redeneren en het verwerven van kennis te brengen.

**3.** Waarom heeft de wereld in deze tijd de waarheid over deze "menselijke" geest in de mens niet begrepen? Openbaring 12:9.

OPMERKING: De fantastische waarheid over de "geest in de mens" is zo belangrijk dat Satan deze lang geleden heeft verdraaid en verdorven. Hij verduisterde het denken van de mens en leidde hen al in de tijd van Adam en Eva ertoe zijn "grote leugen" te geloven.

**4.** Wat zei Satan tegen Eva? Genesis 3:4.

OPMERKING: Hier hebben we de *oorsprong*

van de leer over de "onsterfelijkheid van de ziel" die in deze tijd zo gangbaar is! Satan zei Eva dat ze "geenszins zou sterven" – met andere woorden ze had een "onsterfelijk ziel" die eeuwig zou leven. Eva geloofde deze leugen. En het merendeel van de wereld in deze tijd gelooft nog steeds in een of andere variatie van die oude "grote leugen"!

### Er is een tweede geest nodig

De mens heeft het intellectuele vermogen om ruimteschepen te ontwerpen die hem naar de maan en terug brengen, om de computer uit te vinden en andere fantastische wapenfeiten in de fysieke, materiële wereld op zijn naam te zetten. Toch heeft hij tijdens zijn bijna 6000 jaar op aarde bewezen dat hij zijn problemen met zijn medemens niet kan oplossen.

Waarom is dit zo? Omdat de werkelijke problemen van de mens *geestelijk* van aard zijn en de natuurlijke mens zijn geestelijke problemen gewoonweg niet kan oplossen. In de productie van computers of het vliegen naar de maan gaat hij om met fysieke materie die hij kan begrijpen vanwege de menselijke geest in hem. Maar hij kan geen problemen met de medemens oplossen, omdat hierbij kennis en begrip nodig is van *geestelijke principes*, die hij niet kan begrijpen zonder de toevoeging van een *ander geestelijk element* aan zijn denken!

**1.** Wat werd de apostel Paulus geïnspireerd te schrijven over het begrip dat de mens heeft van de geestelijke dingen van God? 1 Corinthiërs 2:9-11. Wat moet worden *toegevoegd* voordat een mens geestelijk geopenbaarde kennis kan begrijpen? Zie het laatste deel van vers 11 en vers 14.

OPMERKING: De mens werd gemaakt met de behoefte aan *een andere* geest – de Heilige Geest van God! Evenals een mens de dingen van de menselijke kennis niet zou kunnen kennen zonder de menselijke geest in hem, zo kan hij ook de dingen van God – geestelijke kennis – niet kennen zonder de toevoeging van de Geest van God.

Net zo zeker als de dierlijke hersenen – zoals bijvoorbeeld van een koe – zonder de *menselijke* geest geen *menselijke* zaken kunnen begrijpen of bevatten, net zo min kan het menselijk denken zonder de Heilige Geest begrip hebben van geestelijke waarheden op goddelijk niveau!

Zelfs de grootste wetenschappelijke en filosofische koppen kunnen met hun natuurlijk denken eenvoudigweg geen GEESTELIJKE waarheden kennen en begrijpen. Gods waarheid is "dwaasheid" voor hen. De natuurlijke mens met zijn menselijke geest is *bepikt* tot materiële kennis.

Geestelijke dingen kunnen met het oog niet worden gezien, met het oor niet worden gehoord, met de handen niet worden gevoeld. Het menselijk denken dat slechts kennis kan verwerven via de

fysieke zintuigen, kan nooit echt geestelijke concepten en principes bevatten zonder de Heilige Geest van God. Een mens kan dat wat geestelijk is slechts leren kennen door Gods Heilige Geest die samenwerkt met de menselijke geest in zijn denken. Dat is de enige manier waarop het menselijk denken kennis kan ontvangen, begrijpen en verwerven van Gods GEWELDIGE DOEL met het bestaan van de mens!

2. Openbaart God dat de schepping van de mens een *tweeledig* doel heeft? 1 Corinthiërs 15:45-49. Is het nodig dat de mens *wedergeboren* wordt om het koninkrijk ofwel de familie van God binnen te gaan? Johannes 3:3-8.

OPMERKING: De sterfelijke mens werd onvolledig geschapen. De volledige schepping van de mens moet in twee fasen worden voltooid: 1) de *fysieke* fase die met de eerste mens, Adam, werd voltooid; en 2) de *geestelijke* fase die met de tweede Adam, Jezus Christus, begon. En om de geestelijke fase te voltooien werd de mens gemaakt met de behoefte aan een andere geest – de Heilige Geest van God.

3. Hoe ontvangt iemand de Heilige Geest? Handelingen 2:38; Johannes 7:37-39.

OPMERKING: Door Christus, de tweede Adam, kunnen we Gods gave van Zijn Heilige Geest ontvangen. Na berouw en bekering en geloof in Jezus Christus, met wiens dood in onze plaats de straf voor de zonde werd betaald, kunnen we met God verzoend worden en de Heilige Geest van God ontvangen, die dan *toegevoegd* wordt aan de menselijke geest.

4. Worden we daardoor de *verwekte* kinderen van God? 1 Petrus 1:3; Romeinen 8:14-17. (Bedenk dat we deze fantastische waarheid in les 8 hebben bestudeerd.)

OPMERKING: De menselijke geest in de mens en de Heilige Geest van God *verenigen* zich om iemand tot een verwekt kind van God te maken, evenals de mannelijke zaadcel en de vrouwelijke eicel zich verenigen om een verwekt menselijk wezen tot stand te brengen, een wezen dat nog niet volledig ontwikkeld is en nog niet gereed is als menselijk wezen te worden geboren.

Als Gods Heilige Geest zich in het menselijk denken verenigt met de menselijke geest, doet hij twee dingen: 1) hij verwekt de mens met goddelijk, eeuwig leven om later volledig bestaand uit geest als goddelijk wezen in de Godfamilie geboren te worden; 2) hij verleent aan het denken het vermogen tot begrip van *geestelijke* kennis – om de dingen van God te begrijpen.

5. Hadden Adam en Eva door Gods Heilige Geest verwekt kunnen worden? Genesis 2:9, 16-17.

OPMERKING: Zoals in de vorige les grondig werd uiteengezet werd de eerste menselijke wezens

deze tweede en hard nodige Geest vrijelijk aangeboden. De ene symbolische boom in de hof van Eden, de "boom des levens", vertegenwoordigde Gods Heilige Geest. Als ze van die boom hadden gegeten, dan zouden ze Gods Heilige Geest hebben ontvangen, welke zich dan met hun menselijke geest zou hebben verenigd en hen bevrucht zou hebben tot verwekte (nog niet geboren) kinderen van God.

Maar door te eten van de vrucht van de "boom van kennis van goed en kwaad" verwierpen onze eerste ouders Gods Geest die het leven van God in hen zou hebben verwekt en hen in staat zou hebben gesteld geopenbaarde *geestelijke* kennis te begrijpen. Op die manier sneden zij zichzelf en hun nakomelingen af van de toegang tot Gods Geest en *beperkten* ze zich en het menselijk ras tot materiële kennis en begrip, behalve voor hen die God specifiek zou roepen (Johannes 6:44).

6. Wanneer zullen geestelijk verwekte christenen in Gods geestelijke familie geboren worden? 1 Corinthiërs 15:50-53; 1 Thessalonicenzen 4:16-17.

OPMERKING: De door de Geest verwekte christen heeft nu voorwaardelijk eeuwig leven in zich doordat hij (of zij) een deel van de Geest van de Vader heeft ontvangen. Maar dit betekent niet dat hij een onsterfelijk geestelijk wezen is. Hij bestaat nog niet volledig uit Gods Geest. Hij is nu een "erfgenaar" van God (Romeinen 8:16-17) – nog geen ontvanger of bezitter van de erfenis, nog niet "wedergeboren". Maar als de Heilige Geest in ons woont zal God, bij Christus' wederkomst naar de aarde als Koning der koningen, ons door Zijn Geest die in ons woont onsterfelijkheid geven (Romeinen 8:11).

Evenals bij de menselijke voortplanting het bevruchte embryo, dat later een foetus wordt, nog niet geboren is, maar voor een bepaalde tijdsperiode door de menselijke moeder gevoed moet worden, zo is de verwekte christen nog niet in de Godfamilie geboren. Het goddelijke leven is niet meer dan verwekt. Het moet nu *groeien*!

### Waarom we geestelijk moeten groeien

De ontwikkeling van *rechtvaardig, geestelijk karakter in de mens* is inbegrepen in Gods doel met de schepping van de mens! Let nogmaals op wat God in Genesis 1:26 zei: "Laat Ons mensen maken naar ons *beeld* ..." Het oorspronkelijke Hebreeuws duidt hier op veel meer dan alleen maar de vorm en gedaante van God – Zijn uiterlijke gelijkenis. "Beeld" verwijst ook naar het *denken* en *karakter*! Het was Gods bedoeling met de mens – aan wie Hij de gave van een denkend en redenerend denkvermogen gaf – dat hij uiteindelijk hetzelfde denken en karakter als *GOD* zou hebben!



Gods doel met het scheppen van de mens is *Zichzelf voortplanten* met het volmaakte, geestelijke karakter dat alleen God bezit. De mens werd daarom naar Gods eigen beeld en gelijkenis geschapen – Zijn eigen vorm en gedaante met een soortgelijk denkvermogen als het Zijne – zodat God kon beginnen om Zijn eigen karakter in hem tot *ontwikkeling* te brengen.

1. Worden geestelijk verwekte christenen daarom aangespoord geestelijk te groeien? 2 Petrus 3:18; 1 Petrus 2:1-2. Op wie zullen we uiteindelijk gaan lijken? Mattheüs 5:48; Efeziërs 4:15; 1 Johannes 3:2, 9.

OPMERKING: Evenals het menselijk lichaam en de menselijke hersenen tijdens de zwangerschap langzamerhand vorm beginnen te krijgen, zo moet ook het rechtvaardige en heilige karakter van God zich beginnen te vormen en te *groeien* als men eenmaal door Gods Geest is verwekt.

Het is duidelijk dat we niet absoluut volmaakt in karakter kunnen worden voordat de opstanding zal plaatsvinden en God het proces zal voltooien door elk van ons een nieuw, volmaakt lichaam met zijn volmaakte – zondeloze (1 Johannes 3:2, 9) – natuur te geven die net zo is als die van Christus en de Vader. Maar God wil dat we in de tussentijd dagelijks *groeien* in Zijn geestelijk karakter door aan Zijn geboden gehoorzaam te zijn en zonde te overwinnen en uit ons leven uit te bannen – zodoende *naar* die geestelijke volmaaktheid toe *groeien*!

Zulk volmaakt, heilig karakter kan niet op bevel geschapen worden. Het moet worden ontwikkeld en dat vereist tijd en ervaring. God geeft ons tijd waarin we moeten leren dat alleen Zijn levenswijze werkelijke vrede, geluk en een vreugdevol, overvloedig leven brengt. We zullen dan hebben geleerd dat zonde alleen maar hartzeer, ellende, lijden en dood voortbrengt.

2. Wat is een belangrijke manier waarop we moeten groeien als we eenmaal door God zijn verwekt? Mattheüs 4:4; 2 Timotheüs 3:16-17.

OPMERKING: We worden bij de ontvangst van de Heilige Geest, als we worden verwekt, geestelijke "embryo's". En om geestelijk te groeien moeten we *geestelijk* voedsel tot ons nemen. Evenals het embryo in de baarmoeder door de placenta met levengevend voedsel gevoed moet worden, zo moeten wij gevoed worden door het woord van God. Jezus zei: "De woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven" (Johannes 6:63). Die woorden zijn vastgelegd in de Bijbel – en Jezus zei dat we bij elk woord van God moeten leven. We drinken deze levengevende woorden vanuit de Bijbel in door ze te lezen, door ze te bestuderen en te mediteren (nadenken) over wat we lezen.

Geestelijke karakterontwikkeling vereist tijd en komt grotendeels door ervaring tot stand – door het

in ons dagelijks leven in praktijk brengen van het woord van God. Men bouwt het rechtvaardig karakter van God op als men door Gods openbaring in de Bijbel dat wat juist is gaat onderscheiden van dat wat verkeerd is – de echte waarden onderscheidt van de valse – waarheid van dwaling, en dan voor het juiste kiest en het verkeerde verwerpt, en met hulp van Gods Heilige Geest aan het verkeerde *weerstand biedt* en het juiste DOET! Groeien in geestelijke kennis en geestelijk karakter is een *geleidelijk* proces dat de rest van iemands leven doorgaat.

3. Is gebed ook essentieel voor onze geestelijke groei en overwinnen? Mattheüs 6:5-15; Efeziërs 6:18.

OPMERKING: Naast bijbelstudie is serieus gebed absoluut noodzakelijk. We absorberen ook geestelijke voeding door persoonlijk, dagelijks contact met God. Als u de Bijbel bestudeert spreekt God tot u. Als u bidt spreekt u tot Hem. U gaat op deze manier God werkelijk kennen, evenals u door gesprekken andere mensen beter leert kennen.

4. Is de liefde die we in de christelijke omgang met andere geestelijk verwekte mensen in Gods kerk delen een andere belangrijke manier waarop we in Gods karakter groeien? 1 Johannes 1:3, 7; Hebreëën 10:25.

5. Welk deel speelt Gods kerk precies in de groei van de individuele christen? Galaten 4:26; Handelingen 20:28; Efeziërs 4:11-15.

OPMERKING: Gods kerk is de geestelijke "moeder" van allen die door Gods Heilige Geest zijn verwekt. God heeft Zijn geroepen en gekozen dienaren in Gods kerk aangesteld om "de kudde te voeden", zodat de individuele leden *geestelijk* kunnen *groeien*. Christus heeft Zijn dienaren de verantwoordelijkheid gegeven om de leden van de kerk te instrueren, te onderwijzen en te adviseren. Dus evenals een menselijke moeder het in haar baarmoeder verwekte kind door de placenta en de navelstreng voedt, zo worden Gods kinderen *binnen de ware kerk* met geestelijk voedsel gevoed.

En evenals de menselijke moeder haar ongeboren baby in dat deel van haar lichaam draagt waar ze deze het best tegen fysieke schade kan beschermen, zo is ook de functie van Gods kerk om de verwekte kinderen tegen geestelijke schade te beschermen – schade die kan worden veroorzaakt door valse leerstellingen van valse dienaren die zich voordoen als vertegenwoordigers van Christus, maar feitelijk (of dat nu bewust of onbewust is) Satan en zijn levenswijze vertegenwoordigen (2 Corinthiërs 11:13-15).

6. Wanneer zullen wij, als we geestelijk verwekte christenen zijn, volledig volwassen, volledig uitgegroeide leden van Gods goddelijke familie worden? 1 Thessalonicenzen 4:16-17; Filippenzen

3:20-21; 1 Johannes 3:2.

OPMERKING: Als we bij de wederkomst van Christus eenmaal uit de doden zijn opgewekt of van sterfelijk vlees in onsterfelijke geest veranderd zijn, zal het ongelooflijke menselijk potentieel zich uiteindelijk tot werkelijkheid hebben ontwikkeld. We zullen in de goddelijke familie van God zijn GEBOREN en het *volledige* karakter van God bezitten!

De sterfelijke lichamen van hen die uit de doden opgewekt moeten worden, zijn echter reeds tot het stof der aarde zijn teruggekeerd. *Hoe* zal God dan hun vorige gedaante en bijeenvergaarde schat aan kennis weer herstellen? En wat te denken van het rechtvaardig karakter dat God tijdens hun leven in hen heeft opgebouwd? Het antwoord op deze intrigerende vragen heeft vandoen met de "geest in de mens"!

### **Geestelijke "opname" maakt de opstanding mogelijk**

Er is een oud gezegde: "Je kunt niets het graf in meenemen." U kunt uzelf meedogenloos aansporen om in dit leven een financieel fortuin te vergaren, maar als u sterft zult u alles daarvan achterlaten.

Er is echter iets van oneindig veel meer waarde in het leven dat niet verloren gaat als iemand sterft. En dat is het rechtvaardige, heilige karakter dat God, de Meester-formeerder (Jesaja 64:8), aan het vormen is in diegenen van ons die Zijn geestelijk verwekte kinderen zijn. In de opstanding zult u er niet alleen uitzien zoals nu (natuurlijk zonder handicaps of onvolkomenheden), u zult ook dezelfde kennis hebben als die u tijdens u leven hebt vergaard – en hetzelfde karakter!

Mannen van God zoals Abraham, Mozes, David en Daniël stierven duizenden jaren geleden. Maar zij zullen bij Christus' wederkomst tot leven worden teruggebracht. Aangezien ze samengesteld waren uit vergankelijk vlees en bloed, zijn hun lichamen reeds lang uiteengevallen en tot stof teruggekeerd. Hoe kunnen zij dan opnieuw als individuele persoonlijkheden bestaan? God moest in een of andere manier voorzien om hun vorm, gestalte, voorkomen, denken en karakter te *bewaren*.

God kan een gestorven iemand tot leven terugbrengen, zelfs al desintegreert een lichaam dat eens leefde, ook al valt het uiteen of wordt het gecremeerd en naar de vier windstreken verstrooid. De "geest in de mens" bewaart onze vorm, gestalte, geheugen en karakter. Het opgewekte onsterfelijke lichaam in de eerste opstanding zal precies lijken op het vroegere, ook al is het nu uit geest samengesteld.

Bedenk dat God in iedere persoon een aparte "menselijke" geest plaatst. Zoals we eerder benadrukten geeft deze geest geen leven, kan deze geest

niet zien, horen, voelen of denken. Maar deze geest verschaft het denkvermogen aan de hersenen. En deze geest *legt* ieder stukje kennis *vast* dat door de vijf zintuigen wordt ontvangen, en het *legt* het karakter *vast* dat zich tijdens iemands leven heeft gevormd. De "geest in de mens" *legt* ook de persoonlijkheid van het individu *vast* en de fysieke samenstelling van het hele lichaam!

1. Maar wat gebeurt er bij de dood met de geest in de mens? Prediker 12:7.

OPMERKING: Als we sterven houdt alle bewustzijn op te bestaan (Prediker 9:5; Psalm 146:4). De fysieke hersenen verteren. Maar de "menselijke" geest, die geen bewustzijn heeft omdat hij gescheiden is van de menselijke hersenen die bewustzijn mogelijk maken, keert terug tot God. God bewaart deze in ongeschonden staat *tot de opstanding!* Dit is het enige ingrediënt IN de mens dat het voor *individuen* mogelijk maakt opnieuw te bestaan. Daarom spreekt de Bijbel over de doden alsof ze ondertussen "in slaap" zijn (Daniël 12:2).

Als iemand dus sterft, keert de geestelijke "opname" terug tot God en wordt "opgeborgen" tot de tijd dat God deze zal "afspelen" om de opstanding tot leven en bewustzijn van de identieke persoonlijkheid teweeg te brengen!

Om te helpen illustreren hoe de geest in de mens de persoonlijke samenstelling, kennis, karakter, persoonlijkheid – in feite de hele persoon – ongeschonden tot de opstanding vastlegt, denk eens aan hoe het magnetisch op band vastleggen nu wordt gebruikt om zowel geluid als beeld te bewaren. Bij het vastleggen van geluid wordt een stem of de muziek of een orkest elektromagnetisch vastgelegd. Uw blote oog kan niets zien van wat er op de band werd vastgelegd, toch is het daar aanwezig. Dit geluid wordt dan *weergegeven* of "opgewekt" als de band op een daartoe geschikt apparaat wordt afgespeeld. Zolang dat niet het geval is, brengt die band geen enkel geluid voort. Maar als hij via zo'n apparaat wordt afgespeeld, komt het volledige geluid "weer tot leven" precies zoals het klonk toen het oorspronkelijk werd vastgelegd.

In het geval van een video-recording worden zowel video (beeld) als audio (geluid) vastgelegd. Dit komt als het wordt afgespeeld "weer tot leven" in de vorm van een levendig, veelkleuren beeld met geluid!

Dit lijkt in deze tijd allemaal heel gewoon. We zijn zover gekomen dat we deze "moderne wonderen" in het alledaagse leven als een vanzelfsprekend iets aannemen. Waarom zou het dan voor de Schepper, de God die wonderen doet, te moeilijk zijn om de unieke individuele karaktertrekken die we hebben door middel van de "geest in de mens" te bewaren?

2. Wat voor soort lichaam zullen de doden in

Christus bij de opstanding ontvangen? Filippenzen 3:20-21; 1 Corintiërs 15:42-44, 52.

OPMERKING: De opgewekte persoon, die nu uit God geboren is, zal uit *geest* zijn samengesteld, niet uit materie zoals het menselijke model. Hij zal plotseling met zijn nieuwe lichaam tot leven komen. Het zal erop lijken dat dit de eerstvolgende seconde is nadat hij op het tijdstip van zijn dood het bewustzijn verloor. Hij zal ontdekken dat zijn geheugen volledig intact is. Hij zal er net zo uit zien als toen hij een fysiek menselijk wezen was. Het

karakter dat hij in zich opbouwde zal aanwezig zijn. En hij zal *voor altijd* leven!

We zien nu duidelijk het geweldige doel dat de Schepper God had toen Hij de mens UNIEK maakte in Zijn hele fysieke schepping. De sterfelijke mens heeft de fantastische werkelijkheid van een opwekking uit de doden en het ontvangen van onsterfelijkheid binnen zijn bereik – om voor altijd deel uit te maken van de familie van God die over het universum regeert!

---

Engels © 1982 Worldwide Church of God (19914/8502/1008)