



AMBASSADOR COLLEGE

Bijbel- CURSUS



Meesterpottenbakker aan het werk

Wat is Gods doel met de mensheid?

God schiep menselijke wezens voor een ontzagwekkend doel. Slechts weinigen hebben dat doel echter ooit begrepen! De Bijbel openbaart het ongelooflijke potentieel van de mens en laat zien hoe God zijn schitterende doel op aarde aan het uitwerken is!

Veronderstel eens dat u zojuist een reis hebt gewonnen waarbij al uw uitgaven worden betaald. Zou u niet willen weten *waar* u heen gaat, *hoe* u daar zult komen, en daarnaast zoveel mogelijk over de reis zelf?

Ons huidige sterfelijke leven kan met een reis worden vergeleken. Maar hoeveel mensen weten – of hebben ooit aan de mogelijkheid gedacht – dat God iets over onze reis te zeggen heeft?

God openbaart in feite door Zijn geïnspireerde woord de ongelooflijke bestemming van onze reis! Hij geeft ons de reisbeschrijving voor de tocht en zegt ons welke fantastische dingen we zullen doen als we daar aankomen. Maar om onze reis met succes te voltooien moeten we de reisplannen die Hij voor ons heeft opgesteld nauwgezet volgen.

Wat houdt de opwindende bestemming van de mens – de geweldige toekomst die God voor *u* heeft gepland – eigenlijk precies in?

De mens zal heersen

Koning David van het oude Israël mijmerde over Gods doel met de mens. Hij bestudeerde de sterrenhemel en werd geïnspireerd te schrijven: "O HERE, ... aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?" (Psalm 8:1, 4-5).

Van zo'n tien kilometer hoogte lijkt de mens op zeer kleine, onbelangrijke mieren! Ja, waarom zou God Zich druk maken over de nietige mens?

De relatie tussen de mens en de sterren werd enigszins aan David geopenbaard, want hij gaat verder: "Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond." Hoe deed God dit? "Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd: schapen en runderen altegader en ook de dieren des velds, de vogelen des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorkruist." (Psalm 8:6-9).

David verwijst hier naar de "heerschappij" van de mens als datgene waarover God de mensheid autoriteit gaf toen Adam werd geschapen. Dit is inclusief het vaste aardoppervlak, de atmosfeer, de zee en alle schepselen die God schiep (Genesis 1:26-28). Deze staan in deze tijd, geheel of gedeel-

telijk, onder de jurisdictie van de mens.

Maar in de nieuwtestamentische geschriften, die veel later geschreven werden, wordt een *veel* *grootere* bestemming en heerschappij voor de mens geopenbaard!

Het ongelooflijke potentieel van de mens

In het boek Hebrreeën lezen we: "Want *niet* aan engelen heeft Hij [God] *de toekomstige wereld*, waarvan wij spreken, onderworpen" (Hebrreeën 2:5). Het onderwerp van de eerste helft van dit hoofdstuk is "de wereld die komt" – het Millennium en daarna!

Dan te beginnen in vers 6 vinden we een aanhaling van de verzen 5 tot 7 uit Psalm 8. Alweer laat de schrijver van het boek Hebrreeën zien dat God het aardoppervlak, de atmosfeer van de aarde, de zee en alle levende wezens *in deze tijd* onder de mens heeft geplaatst. Maar de schrijver wordt geïnspireerd iets te zien dat oneindig veel diepzinniger is, iets dat in de wereld die komen gaat, met de mens zal plaatsvinden.

Deze geopenbaarde kennis van Gods doel met de mens – van het ongelooflijke, ontzagwekkende potentieel van de mens – gaat het voorstellingsvermogen ver te boven! De wetenschap weet daar niets van. Het hogere onderwijs verkeert in dit opzicht in totale onwetendheid. En zeer zeker is er geen enkele religie die hier weet van heeft.

Verder met deze passage in Hebrreeën, aan het einde van de aanhaling uit Psalm 8 wordt het ontzagwekkende potentieel van de mens geopenbaard: "*Alle dingen* hebt Gij onder zijn voeten [die van de mens] onderworpen. Want bij dit: alle dingen hem onderworpen, heeft Hij [God] *niets* uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn" (Hebrreeën 2:8).

Hier wordt NIETS buitengesloten!

Het Griekse woord dat met "alle dingen" is vertaald, komt ook voor in hoofdstuk 1, de verzen 2 en 3, en het wordt in de Moffatvertaling vertaald met "het universum". Dat is de betekenis die in Hebrreeën 2:8 wordt bedoeld.

Met andere woorden God openbaart ons dat het oneindige universum, met al zijn melkwegstelsels, zijn ontelbare sterren en planeten – *alles* – uiteindelijk onder de heerschappij van de mens zal worden geplaatst! "Doch thans zien wij *nog niet*, dat hem [de mens] alle dingen [het universum] onder-

worpen zijn" (vers 8). Bedenk dat het hier gaat over de "wereld die komen gaat" – niet de wereld van deze tijd. De mens zal over "alle dingen" worden geplaatst nadat Gods plan met de mens op aarde voltooid is – nadat de laatste mens uit God geboren is.

Maar wat zien we in deze tijd? "Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, ... met heerlijkheid en eer gekroond" (vers 9). De mens, met uitzondering van Christus, is *nog niet* gekroond met eer en heerlijkheid. Maar *dat zal* in een nieuw tijdperk *gebeuren* – een tijdperk dat nog in de toekomst ligt.

De levende Christus houdt het hele universum reeds door Zijn onbeperkte goddelijke kracht in stand (Hebreeën 1:3). De passage in Hebreeën 2 laat daarna zien dat Hij als de verwekte en geboren Zoon van God superieur is aan de engelen.

Engelen zijn individueel geschapen geestelijke wezens. Onzichtbaar voor het menselijke oog zijn zij dienaren van God en zij dienen hen die nu op een lager niveau dan de engelen staan, maar die *erfgenamen* zijn van behoud. De Bijbel openbaart dat deze erfgenamen de *uit de Geest geboren* zonen van Gods heersende familie zullen worden, net zoals Christus dat nu reeds is! (Hebreeën 1:4-14)

God heeft een verbazingwekkende, schitterende erfenis voor Zijn door de Geest verwekte kinderen weggelegd. Zij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus om het universum te beërven! (Romeinen 8:14-17)

Oorspronkelijke doel met de engelen

Wat God scheidt onderhoudt Hij ook. Wat Hij scheidt scheidt Hij met een *doel*. Het is Zijn bedoeling dat er gebruik van wordt gemaakt – een juist gebruik dat bewaart en verbetert. Dit gebruik, dit onderhoud en deze verbetering wordt onder controle gehouden door het bestuur van God.

Deze aarde was oorspronkelijk bedoeld als de opleidingsbasis voor een derde deel van Gods engelen. De engelen vonden de aarde bij de schepping ervan zo prachtig dat ze spontaan van vreugde juichten (Job 38:4-7)! De aarde zou hun een schitterende gelegenheid bieden haar te bewerken, productief te zijn en haar schoonheid te bewaren en te doen toenemen.

Gods oorspronkelijke schepping kan vergeleken worden met niet afgemaakte meubelen die in sommige zaken worden verkocht. Deze meubelen zijn compleet op het laatste polijsten, lakken of vernissen na. Zulke meubelen kunnen van voortreffelijke kwaliteit zijn – toch ontbreekt de laatste verfraaiende afwerking.

Zo is het ook met Gods schepping. Het universum met zijn ontelbare melkweg- en zonnestelsels

die planeten bevatten zoals onze aarde, werd compleet geschapen, maar had nog een verfraaiende afwerking nodig en het was Gods bedoeling dat de engelen dit zouden doen.

De oorspronkelijke "onvoltooide" schepping werd door God voortgebracht. Deze was volmaakt en ordelijk. Maar het was Gods bedoeling dat de engelen dit deel van Zijn schepping zouden afmaken door de laatste verfraaiende afwerking aan te brengen en de nodige gebruikersaspecten toe te voegen aan wat zo de uiteindelijke voltooide schepping zou worden! God wilde de vreugde die schepende prestaties met zich meebrengen met alle engelen delen!

En of dit nu wel of niet aan de engelen was geopenbaard, het zou *een uiterste beproeving en test* worden om te zien of ze aan Gods bestuur zouden blijven gehoorzamen tijdens de uitvoering van hun taak om de aarde te verfraaien en af te werken. Als zij Gods instructies waren blijven volgen, zou hun de verantwoordelijkheid zijn toevertrouwd om de miljarden andere planeten in het uitgestrekte, oneindige universum af te werken!

Dit was het potentieel dat God oorspronkelijk in gedachten had voor Zijn geschapen engelen.

Het potentieel van de mens is veel groter!

In plaats van verder te blijven gaan met Gods plan voor hen, kwam een derde deel van de engelen in opstand tegen het uitoefenen van het bestuur van God. Uiteindelijk probeerden ze God te vervangen en de heerschappij over het universum over te nemen. Het verslag van deze zonde wordt geopenbaard in Jesaja 14 en Ezechiël 28.

God besefte toen volledig dat Hij en het Woord, dat later Jezus Christus werd, de enige Wezens waren die *nooit* zouden zondigen. Slechts de leden van de Godfamilie hebben dat soort heilige, rechtvaardige karakter. Hoe kon dan de laatste verfraaiing en afwerking van het oneindige universum tot stand worden gebracht? Slechts door de toevoeging van veel meer leden aan de Godfamilie die ook hetzelfde heilige, rechtvaardige karakter als God de Vader en Jezus Christus de Zoon zouden hebben.

God schiep dus de mens met het doel om meer leden van de Godfamilie voort te brengen. Nadat zij als fysieke wezens hun opleidingsprogramma voltooid zouden hebben en in Zijn familie geboren zouden zijn, zouden ze helpen het bestuur van God op aarde te herstellen. Daarna zouden ze verdergaan met de afwerking van Gods schepping, waarbij ze Gods bestuur zouden uitbreiden tot de uiterste einden van het universum!

Adam kreeg de gelegenheid God te gehoorzamen maar slaagde daar niet in. Als hij zou hebben gehoorzaamd, zou zijn gehoorzaamheid hem hebben gekwalificeerd om Satan, die toen de heer-

ser over de aarde was en dit nu nog steeds is, te vervangen. Doordat Adam niet slaagde om Satan te vervangen, slaagde hij ook niet voor de taak om de hof van Eden waarin God hem had geplaatst, te onderhouden en te verfraaien.

De aarde, onze plaats van opleiding

God heeft deze aarde aan ons gegeven als een plaats van opleiding en de periode van dit sterfelijk leven als de tijd voor onze opleiding. Zoals we in vorige lessen leerden, zou Adam Gods Heilige Geest hebben ontvangen als hij van de vrucht van de boom des levens zou hebben gegeten. Hij zou daarmee een begin hebben gemaakt met het proces van geestelijke karaktergroei en uiteindelijk zou hij in de Godfamilie geboren zijn. Hij zou dan de gelegenheid hebben gekregen de schepping van de aarde en de rest van het universum te voltooien. Maar Adam begon nooit aan zijn opleidingsprogramma.

Zodoende kwam Christus, de tweede Adam (1 Corinthiërs 15:45, 47), ongeveer 4000 jaar later naar de aarde om Zich te kwalificeren Satan te vervangen en Hij *slaagde daarvoor!* Hij kwalificeerde Zich om Gods bestuur op aarde te herstellen en de verantwoordelijkheid toevertrouwd te krijgen de leiding te hebben over de voltooiing van de schepping van het universum.

Christus werd ook de Leidsman van ons behoud (Hebreeën 2:10). Hij bevindt Zich nu als onze Hoepriester bij Gods troon in de hemel. Hij helpt de door de Geest verwekte christenen om zich te kwalificeren Zijn eeuwige helpers te worden. Met hulp van Christus, door Zijn Geest, groeien de leden van Gods kerk tijdens dit sterfelijk leven, dat hun opleidingsperiode vormt, in goddelijk karakter door gehoorzaamheid aan Gods wet.

Ons ongelooflijk potentieel is heilige, zonde-loze, machtige uit de Geest geboren leden in Gods goddelijke, heersende familie te worden! Onze geestelijke geboorte in Zijn familie zal ons GODDELIJKE wezens maken, evenals de Vader en Jezus Christus dat zijn!

Ja, God schiep de mens met een veel groter potentieel dan de engelen, want geen enkele engel kan ooit een geboren zoon van God worden. God is nu bezig Zichzelf door de mens voort te planten. Hij brengt nu zonen van God voort die vertrouwd kunnen worden nooit te zondigen – die nooit in opstand zullen komen tegen Gods bestuur zoals Lucifer, maar die altijd hun geestelijke Vader zullen gehoorzamen.

Laten we aan de hand van deze les met onze studie van Gods woord beginnen en meer details leren van Gods schitterende doel met de mens.

LES 22

God is een familie

De Bijbel openbaart dat we geboren werden voor een geweldig, ontzagwekkend doel. Maar weinig mensen begrijpen werkelijk wat dit doel is. Laten we, om Gods geweldige doel met de mens volledig te begrijpen, deze studie beginnen in het eerste hoofdstuk van Genesis.

1. Wat zeggen de allereerste woorden van de Bijbel ons over God? Genesis 1:1. Geeft de Bijbel duidelijk aan dat er meer dan één goddelijk Wezen is? Vers 26. (Let op de meervoudige voornaamwoorden "ons" en "onze" die in Genesis 1:26 naar God verwijzen.)

OPMERKING: Zoals we in vorige lessen hebben geleerd is het oorspronkelijke Hebreeuwse woord dat in Genesis 1:1 en verder in het scheppingsverslag in Genesis met "God" wordt vertaald, *Elohim*. Dat is een zelfstandig naamwoord, meervoudig in vorm, duidend op meer dan één persoon – zoals de woorden kerk, familie of (konink)-rijk. Evenals er een dierenrijk is en een mensenrijk of -familie, laat Genesis 1 zien dat er ook een Godsrijk of Godfamilie is!

Er is één God, maar God is een familie, een fa-

milie die is samengesteld uit meer dan één lid. *Elohim*, wat de "Machtigen" betekent, is de naam van die Godfamilie.

2. Uit hoeveel goddelijke Wezens is de Godfamilie momenteel samengesteld? Johannes 1:1-2. Schiep het "Woord" alle dingen? Vers 3. Wat werd het Woord later? Vers 14. Wie is dus het Woord? Efeziërs 3:9 (Statenvertaling); Hebreeën 1:2. En wie is het andere goddelijke Lid van de Godfamilie? 1 Corinthiërs 8:6.

OPMERKING: Johannes 1:1 en Genesis 1:1 nemen ons mee terug naar dezelfde tijd in de prehistorie – naar de oorspronkelijke schepping van het universum. Beide verzen openbaren dat de twee opperste Wezens die de Godfamilie vormen, alle dingen schiepen.

Het Griekse woord dat in Johannes 1:1 in het Nederlands vertaald is met "Woord", is *Logos*. Dat betekent "woordvoerder" of "iemand die spreekt". Het was in feite de *Logos* – de Woordvoerder, het Woord van de Godfamilie – die "sprak en het [de schepping] was er" door de kracht van de Geest van God (Psalm 33:6-9; 104:30). En zo werd alles geschapen en gemaakt door het goddelijke Wezen van de Godfamilie dat later de mens Jezus Christus

werd.

3. Is God de Vader van Jezus Christus? Johannes 1:14, 18, 34.

OPMERKING: Ongeveer 2000 jaar geleden werd dezelfde goddelijke Persoon die alle dingen schiep, in de baarmoeder van de maagd Maria verwekt door God, die als gevolg van deze wonderbaarlijke verwekking Zijn Vader werd. Toch was het Woord in de prehistorische tijd van Johannes 1:1 nog niet de Zoon van God. Hij werd later Gods Zoon "gemaakt" doordat Hij door God werd verwekt en als menselijk wezen uit Maria geboren werd, en weer later als een goddelijk Wezen uit God geboren werd.

Zo werd Jezus de Zoon van God. Hij noemde het grote opperste Wezen dat het hoofd is van de Godfamilie "Vader". Vader is een familietitel – de titel van het hoofd van de familie! Een vader-zoonrelatie is een *familierelatie*.

God gaat Zijn familie uitbreiden

Er zijn op dit moment slechts twee leden in de Godfamilie of het Godsrijk – God de Vader en Jezus Christus de Zoon. Maar uw Bijbel openbaart dat God Zijn familie die het universum bestuurt, gaat *uitbreiden*. En *u* kunt lid worden van die eeuwige uit geest samengestelde familie! Let er eens op hoe deze fantastische waarheid zich in uw Bijbel ontvouwt.

1. Naar wiens "beeld" en "gelijkenis" werd de mens geschapen? Genesis 1:26-27; laatste deel van Jacobus 3:9.

OPMERKING: In Gods patroon voor alle leven brengt iedere soort leven voort naar zijn aard. Evenals elke plant of elk dier zich naar zijn eigen aard voortplant, zo brengen mensen mensen voort. Maar anders dan de dieren werd de mens naar Gods eigen "beeld" en "gelijkenis" geschapen. God maakte de mens gelijkend op Zichzelf – dezelfde vorm en gedaante. De verbazingwekkende waarheid is dat het Gods doel is de mens te scheppen naar de aard van God!

Eenvoudig gezegd is God Zich aan het voortplanten. Alle menselijke wezens hebben het ontzagwekkende potentieel om Gods letterlijke kinderen te worden – *leden* van Gods eigen goddelijke familie!

2. Verklaart God duidelijk dat het Zijn doel is Zijn goddelijke familie te vergroten door er vele zonen in te brengen? Hebreëen 2:9-11; Openbaring 21:7.

OPMERKING: De meeste schriftgedeelten die betrekking hebben op de geestelijke kinderen van God verwijzen taalkundig naar hen in de *mannelijke* vorm. Dit gebeurt omdat er in de Bijbel taalkundig naar God in de mannelijke vorm verwezen wordt. We zijn echter allemaal *één* in

Christus (Galaten 3:26-28) en zullen niet meer mannelijk of vrouwelijk zijn als we uit God geboren zijn (Mattheüs 22:30).

3. Zijn zij die door de Geest zijn verwekt – de echte christenen – reeds de kinderen van God en erfgenamen van de Godfamilie? 1 Johannes 3:1-2; Romeinen 8:16-17.

OPMERKING: Zoals we in onze vorige studies leerden, zijn bekeerde christenen nu de verwekte maar nog niet geboren kinderen van God. Zij zullen bij de wederkomst van Jezus Christus in Gods familie geboren worden. Om deze reden stelde God voor menselijke wezens de familierelatie in als onderdeel van hun opleiding voorafgaande aan hun geestelijke geboorte in Gods familie. Geen andere wezens – of dat nu engelen of dieren zijn – hebben deze relatie.

God stelde de menselijke familie in als een fysiek *type* van Zijn eigen goddelijke familie. Hij wilde dat de mens bepaalde essentiële lessen zou leren die met deze relatie samenhangen (lees Efeziërs 5:21-33).

4. Zijn de door de Geest verwekte christenen ook de aanstaande bruid van Christus? Efeziërs 5:25-27; 2 Corinthiërs 11:2; Openbaring 19:7-9.

OPMERKING: De familierelatie vereist de man-vrouwrelatie. En die vereist huwelijk, wederzijdse liefde en trouw aan de huwelijksband. De kerk van God is samengesteld uit de verwekte kinderen van God. En de kerk, als lichaam, is de aanstaande bruid van Christus en zal bij Christus' tweede komst wanneer de eerste opstanding plaatsvindt met Hem in het huwelijk treden.

Het komende huwelijk van de kerk met Christus is aanvullend bewijs dat het Koninkrijk van God een *familie* is – met Vader, Zoon en vrouw – en dat God Zijn goddelijke familie gaat *uitbreiden*! Let verder op het volgende:

5. Zullen de mensen die bij Christus' komst nog in leven zijn, bestuurd en onderwezen worden door Christus en de heiligen die dan reeds onsterfelijk zijn geworden – degenen die de collectieve vrouw van Christus zullen zijn geworden? Daniël 7:18, 27; Openbaring 2:26-27; 5:10; 20:6.

OPMERKING: De sterfelijke mensen op aarde zullen door onsterfelijke wezens worden bestuurd en onderwezen. Degenen die middels Christus behoud zoeken, zullen dan Gods gave van Zijn Heilige Geest ontvangen. En, na een leven van groei in Gods karakter, net zoals de door de Geest verwekte kinderen van God dat in deze tijd moeten doen, zullen zij in de familie van God geboren worden.

Het huwelijk van de kerk met Christus zal zodoende tijdens de duizendjarige regering van Christus en de heiligen resulteren in de verwekking en de geboorte van nog meer kinderen – ontelbare

miljoenen uit de Geest geboren leden van Gods familie!

Van alle levensvormen die God geschapen heeft, kan de mens, ja alleen de mens, in de Godfamilie – het Koninkrijk van God – geboren worden. Daar de mens voor het specifieke doel om te worden verwekt en daarna in Gods familie geboren te worden op aarde werd geplaatst, heeft de Eeuwige aan de mens – ja, alleen aan de mens – de familierelatie, een relatie op goddelijk niveau, geschonken.

Wat een fantastisch voorrecht om de huwelijks- en familierelatie te hebben ontvangen – zodat we voorbereid kunnen worden op het geestelijke huwelijk met Christus en de goddelijke familiestatus in het Koninkrijk van God voor alle eeuwigheid!

Christus, de eerstgeboren Zoon

1. Is Jezus Christus feitelijk de *eerstgeborene* van VELE zonen van God? Romeinen 8:29; Handelingen 26:23; Colossenzen 1:18. Wanneer zullen de andere zonen van God in Zijn familie geboren worden? 1 Corinthiërs 15:22-23.

OPMERKING: Christus is de enige Zoon van God die reeds wedergeboren is door een opstanding uit de doden. Andere zonen zijn nu nog maar door de Geest verwekt, nog niet geboren. Zij zullen wedergeboren worden (Johannes 3:3-8) – geboren uit God – in de eerste opstanding als Christus terugkeert om de aarde te besturen.

2. Is Christus, als de eerstgeboren Zoon van God, door Zijn lijden, dood en daaropvolgende opstanding tot heerlijkheid feitelijk de "leidsman" of voorloper van ons behoud? Hebrëeën 2:9-10. Heeft Hij reeds alle macht en heerlijkheid in Gods heersende familie beërfd? Vers 9.

3. Waardoor was het mogelijk dat Christus als de eerstgeboren Zoon van God werd opgewekt? Romeinen 8:11; Efeziërs 1:19-20. Zullen wij uit de Geest geboren leden van Gods familie worden als Gods Geest nog steeds in ons woont tegen de tijd dat Christus terugkomt of wanneer we sterven? Dezelfde verzen. Lees ook 1 Corinthiërs 15:49-53.

OPMERKING: God de Vader deed Christus duidelijk door de wonderbaarlijke kracht van de Heilige Geest uit de doden opstaan tot heerlijke onsterfelijkheid, autoriteit en macht – evenals Hij Christus' door de Geest verwekte broers en zusters tot dezelfde heerlijke onsterfelijkheid en macht zal doen opstaan, alleen met minder autoriteit.

Zoals we in les 20 leerden zijn de door de Geest verwekte kinderen van God nu "in opleiding" voor de tijd dat ze in Gods familie geboren zullen worden. Zij zullen dan onder hun oudere Broer, Jezus Christus, hun posities van heerschappij op aarde ontvangen.

God wil dat er uiteindelijk miljarden volmaakte, rechtvaardige kinderen in Zijn familie geboren

worden, een familie die geregeerd wordt door Zijn bestuur met als doel niet slechts de schoonheid, majesteit en heerlijkheid van de andere planeten van ons zonnestelsel te *voltooien*, maar ook die van ons melkwegstelsel en de ontelbare andere melkwegstelsels van het onmetelijke, oneindige universum! (Meer over deze fantastische toekomst verderop in deze les.)

Gods verwekte kinderen groeien nu geestelijk

Nu is het *nog niet* de tijd voor de geboorte van de kinderen van God. Zij verkeren nu nog maar in de toestand van "verwekking" voorafgaande aan de geboorte. Het is voor hen nu de tijd voor hun *geestelijke groei* voorafgaande aan hun wedergeboorte als leden van de Godfamilie. En de aarde is de plaats van hun geestelijke groei – het "opleidingsterrein" voor het binnengaan van het Koninkrijk van God.

Het universum is niet het terrein waar we worden opgeleid om als God te worden – dat is de *beloning* die we krijgen nadat we onze opleiding hier op aarde met succes hebben voltooid!

1. Laat de Bijbel zien dat God bezig is om Zijn verwekte kinderen te vormen en te kneden zoals een pottenbakker met klei werkt? Jesaja 64:8. Beseft Job dat God op een bijzondere manier met hem werkte tijdens zijn opleidingsperiode op aarde? Job 14:14-15.

OPMERKING: Let op het laatste deel van vers 15. "Naar het maaksel uwer handen zoudt Gij verlangen." Dat "maaksel" was Job. Job wist dat hij een werkstuk was in handen van de Meesterpottenbakker. Job was tijdens zijn sterfelijk leven van geestelijke opleiding bezig met het ontwikkelen van het karakter van God.

2. Wat zei God voordat Hij Adam schiep, wat Zijn bedoeling met wat Hij in de mens wil bewerkstelligen, verder openbaart? Genesis 1:26.

OPMERKING: Let nog eens op de bewoordingen in Genesis 1:26: "Laat Ons mensen maken naar ons *beeld*." Het Hebreeuwse woord voor "beeld" duidt op veel meer dan slechts de uiterlijke verschijning van God. Het verwijst ook naar het *denken* en *karakter*. Het is Gods bedoeling dat de mens aan wie Hij de gaven van een denkend, redenerend verstand gaf, het denken en karakter van *God* ontwikkelt!

De eigenschappen van het menselijk denken en karakter maken de mens echt tot Gods unieke fysieke schepping. God deelde iets van Zijn eigen kwaliteiten met menselijke wezens en het is Zijn bedoeling dat wij tijdens dit sterfelijk leven Zijn karakter ontwikkelen.

3. Wist de apostel Paulus dat de door de Geest verwekte kinderen van God door God gevormd worden voor een specifiek doel? Efeziërs 2:10.

OPMERKING: Paulus heeft het niet over de schepping van Adam die nu bijna 6000 jaar geleden plaatsvond. Hij heeft het over echte christenen die nu geschapen worden tot *goede werken*. Wij zijn Gods "maaksel" – de Schepper is nog steeds bezig met Zijn schepping. Hij kneedt en vormt ons, verandert en transformeert ons totdat wij uiteindelijk Zijn eigen edele, rechtvaardige, heilige, *geestelijke karakter* zullen hebben!

Dit proces begint in het denken. Bekering is de eerste stap. Het is een *verandering* van denken. Het ontvangen van de Heilige Geest is een *vernieuwing* van het denken. Geleidelijk aan, door bijbelstudie, leren we bij "ieder woord van God" te leven. Daarbij worden we voortdurend door Zijn woord gecorrigeerd terwijl we in dagelijks gebed dicht bij God blijven en door de Geest van God worden gesterkt en geleid. Zo wordt de NIEUWE MENS – met heilig, geestelijk karakter – naar Gods geestelijke "beeld" geschapen.

Als tijdens dit leven van geestelijke opleiding ons denken en onze manier van doen wordt veranderd totdat we in goddelijk karakter in Christus Jezus nieuwe schepselen worden, dan kan dat kleimodel dat van alle kanten is bewerkt, gekneet en gevormd zoals God het hebben wil, uiteindelijk, wanneer het uit God geboren wordt, in de voltooide geestelijke schepping veranderd worden.

4. Verwees Paulus naar de voltooiing van zijn opleiding? 2 Timotheüs 4:7.

OPMERKING: Paulus voltooide zijn geestelijke opleiding ter voorbereiding op zijn geboorte in de familie van God met succes. In deze tijd zijn de eerste 6000 jaar van de menselijke geschiedenis bijna voorbij. Het moment waarop Paulus en de andere menselijke wezens die tijdens hun leven van opleiding "de cursus hebben voltooid", niet langer aan de aarde gebonden zijn, breekt spoedig aan. Zij zullen als zonen van God in de eeuwige, geestelijke Godfamilie geboren worden!

5. Wat zal er gebeuren nadat we de "cursus" van onze opleiding hebben voltooid? 1 Corinthiërs 15:47-53. Wanneer zal onze verandering naar samenstelling uit geest plaatsvinden? Vers 52; 1 Thessalonicenzen 4:16-17.

OPMERKING: Degenen die gereed zijn om bij Christus' wederkomst uit God geboren te worden, zullen zegevierend en plotseling de familie van God binnengaan. Zij zullen voor het instandhouden van hun leven niet langer aan deze aarde gebonden zijn, want zij zullen als gave van God *inherent* eeuwig leven ontvangen hebben!

6. Wat doen zij die ernaar uitkijken zonen van God te worden nu in deze tijd? 1 Johannes 3:1-3. Let in het bijzonder op vers 3.

OPMERKING: Bij de opstanding zal God voorzien in het juiste geestelijke lichaam dat nodig zal

zijn voor de galactische ruimtereizen om de verantwoordelijkheden van de familie van God die het universum regeert, uit te voeren. Ondertussen laten degenen die God nu aan het opleiden is, Hem toe met hen te werken om eerst hun karakter te volmaken.

Alvorens we in de toekomst uit de Geest geboren kinderen van God worden, gaan we nu door een proces waarin we ons moeten "reinen" door met de hulp van Gods Heilige Geest ons lichaam in toom te houden en onze gedachten onder controle te houden.

Het is nu de tijd ernaar te *streven* rein in karakter *te worden* zoals God Zelf rein is en zonder gebrek (Mattheüs 5:48). Het is nu de tijd van onze opleiding ter voorbereiding op het met Jezus Christus, onze oudste Broer, beërven van het hele universum.

Gods doel verloopt volgens plan

In vorige lessen leerden we dat Adam in de hof van Eden zondigde en zich daarbij afsneed van blijvend contact met de Schepper God. Als gevolg daarvan werden zijn nakomelingen ook afgesneden van de toegang tot de Geest van God en eeuwig leven. Adam zou door God kunnen zijn verwekt om uiteindelijk als zoon van God in Zijn heersende familie geboren te worden, indien hij van de vrucht van de boom des levens zou hebben gegeten.

Verijdelde Adams zonde Gods plan met de mens of verloopt het gewoon verder zoals oorspronkelijk gepland?

Rekening houdend met de waarschijnlijkheid van Adams zonde had God een 7000-jarig basisplan ontworpen, dat hoe dan ook zou slagen, om Zijn doel met de mens hier op aarde te bereiken. Hij veroordeelde de mens tot datgene wat Adam in feite voor het menselijk ras had verlangd, namelijk het gaan van zijn eigen weg, afgesneden van God, doen wat hem goed leek en alleen op zichzelf vertrouwen. De resultaten van de menselijke weg, zoals beïnvloed door Satan de duivel, zijn catastrofaal geweest!

Laten we een aantal fundamentele schriftgedeelten doornemen die bewijzen dat Gods plan met de mens op schema ligt.

1. Heeft God Satan toegestaan de hele wereld op sluwe wijze te misleiden? Openbaring 12:9. Is de duivel in werkelijkheid de god van deze wereld? 2 Corinthiërs 4:4.

OPMERKING: Satan leidde de eerste mensen tot zonde (Genesis 3:1-6). Zo begon de mens de 6000 jaar van zijn vonnis waarin de onzichtbare duivel door misleiding over hem zou heersen! Vanaf Adam tot nu toe heeft Satan menselijke wezens met succes beïnvloed tot het vormen van hun eigen regeringsvormen, hun eigen religies, maatschap-

pijn en beschavingen gebaseerd op zijn levenswijze van "nemen" in plaats van Gods levenswijze van "geven".

2. Kan ieder die dat maar wil in deze tijd waarin de mens vanwege de zonde van God is afgesneden, tot Christus komen? Johannes 6:44, 65.

OPMERKING: Met uitzondering van wanneer God tussenbeide komt om iemand specifiek tot bekering en behoud te roepen – tot een leven van opleiding voor Zijn Koninkrijk – kan *niemand* tot Christus komen. Jezus zei dat! Iedereen is nog steeds door de zonde afgesneden, behalve de weinige mensen die God uit hun leven van zonde roept.

Nadat Adam zondigde was het Gods doel om door 6000 jaar van menselijke ervaring te bewijzen dat Satans levenswijze van "nemen", die ingaat tegen de levenswijze van Gods bestuur, de oorzaak is van onnoemelijk veel lijden, pijn en de dood – juist het tegenovergestelde van wat de mens werkelijk wil.

Ongeveer 4000 jaar nadat Adam zondigde zond God, zoals van te voren gepland (Openbaring 13:8), Jezus Christus naar de wereld om hen die God roepen zou, te redden van de doodstraf die alle mensen door het overtreden van Zijn geboden hebben opgelopen.

3. Jezus was ook een door God gezonden Boodschapper. Welke boodschap van hoop en goed nieuws bracht Hij de mens? Marcus 1:14-15; Johannes 3:3-8.

OPMERKING: Jezus kondigde de tijd aan waarin de hele mensheid *niet langer* van God afgesneden zal zijn en niet langer door Satan bestuurd zal worden. Hij kondigde aan dat het bestuur van God op aarde zou worden hersteld door het Koninkrijk van God, samengesteld uit de uit de Geest geboren leden van Gods familie.

Jezus verkondigde het goede nieuws dat zij die door God geroepen worden, Gods eigen kinderen kunnen worden, om uiteindelijk van materiële in geestelijke samenstelling veranderd te worden, waardoor ze leden worden van Gods heersende familie. Van de vele duizenden mensen die Jezus' boodschap hoorden, gingen er ongeveer 120 verder als Zijn discipelen (Handelingen 1:15). Zij werden door God de Vader uitgekozen om de pionierleden te zijn van Zijn nieuwtestamentische kerk. Door de prediking van de apostelen die daarop volgde, werden vele duizenden mensen aan de kerk toegevoegd.

Maar voor 70 n.Chr. werd de boodschap die Christus en Zijn apostelen brachten, snel onderdrukt door een groeiende, misleide, onechte kerk. Het evangelie van het Koninkrijk van God werd tot januari 1934 niet meer aan de wereld verkondigd. Toen begon Gods gekozen dienaar en apostel, wijlen de heer Herbert W. Armstrong, het evangelie te

verkondigen over een nietig 100-Watt radiostation in Eugene, Oregon, in de Verenigde Staten van Amerika.

4. Profeteerde God lang geleden de kennisexplosie van deze tijd? Daniël 12:4.

OPMERKING: Na bijna 6000 jaar menselijke geschiedenis, en tijdens het leven van Gods apostel in deze moderne tijd, zien we ontzagwekkende materiële vooruitgang in de wereld. Bijna alle moderne technologie en industrie is in de afgelopen 200 jaar tot ontwikkeling gekomen, en veel meer dan de helft van alle technologische, wetenschappelijke en industriële ontwikkelingen in de wereld hebben in deze 20^e eeuw plaatsgevonden!

Het machinetijdperk, het atoomtijdperk en het ruimtetijdperk zijn elkaar snel opgevolgd. De auto, het vliegtuig, de radio, de televisie en veel arbeidsbesparende apparatuur zijn allemaal in heel recente tijden uitgevonden.

De mens heeft ook fantastische computers ontworpen en geproduceerd, en zelfs astronauten naar de maan gestuurd en terug. En niet meer dan enkele tientallen jaren geleden ontwikkelde de mens massavernietigingswapens die alle menselijk leven op deze planeet zouden kunnen uitroeien, ware het niet dat de grote God beloofd heeft tussenbeide te komen en de mensheid voor totale uitroeiing te behoeden!

Bijna 6000 jaar menselijke geschiedenis heeft bewezen dat het denken van de mens zonder Gods Heilige Geest beperkt is tot begrip van en werken met de fysieke wereld. Menselijke systemen van opleiding zijn helemaal materialistisch geworden, en de meeste motieven van de mens komen voort uit de houding van "nemen". De mens weet niet hoe hij in harmonie en vrede moet leven met zijn medemens, maar is wel in staat om naar de maan te gaan en terug te komen! De ontstellende rampen en problemen naast ontzagwekkende wetenschappelijke vooruitgang zijn het resultaat van de zonde van Adam en Eva in de hof van Eden!

Bijna 6000 jaar lang heeft Gods plan met de mens de voortgang geboekt die Hij vanaf het begin had *gepland*. Spoedig zal geestelijk behoud worden opengesteld voor de hele mensheid, nadat Christus komt om Satan van de troon op aarde te verwijderen en de heerschappij over alle volken over te nemen, waarvoor Hij Zich bijna 2000 jaar geleden kwalificeerde.

Wij leven nu in de allerlaatste generatie van de 6000-jarige periode waarin de mens afgesneden van God zou zijn. Wij naderen nu de tijd waarin Gods heerlijke doel met hen die Hij voorafgaande aan Jezus' tweede komst heeft geroepen, *werkelijkheid* zal worden. Zij zullen dan als God worden, want zij zullen als echte Goden in Zijn familie geboren worden!

Waarop we zullen lijken als we uit God geboren zijn

Degenen die door God geroepen worden, die Zijn Geest ontvangen en die geestelijk groeien en overwinnen, zullen als Christus terugkeert uit God geboren worden. Maar wat zal het voor ons betekenen om lid van Gods goddelijke familie te zijn? Welke karakteristieken en bekwaamheden zullen we hebben? Laten we een voorvertoning bekijken van wat het voor ons zal betekenen *God te zijn!*

1. Wat moet er plaatsvinden om Gods familie binnen te gaan? Johannes 3:3-8. Zullen we, als we uit God geboren zijn, zijn zoals Hij? Romeinen 8:29; 1 Johannes 3:1-2.

OPMERKING: Naar "het beeld" van Christus te worden gevormd betekent worden *als Hij* is – verheerlijkt te worden zoals Hij verheerlijkt is – lid te worden van de heerlijke FAMILIE VAN GOD zoals Christus dat nu is! De Bijbel openbaart dat we door een geestelijke geboorte gelijkvormig aan de twee leden van de Godfamilie zullen worden. We zullen dezelfde bekwaamheden en karakteristieken hebben als God de Vader en onze oudste Broer Jezus Christus.

2. Wanneer zal de geestelijke geboorte van christenen plaatsvinden? 1 Corinthiërs 15:52. Wanneer zal de opstanding plaatsvinden? 1 Thessalonicenzen 4:15-17. Zullen zij op dat moment in geest veranderd worden? 1 Corinthiërs 15:42-49; Filippenzen 3:20-21.

OPMERKING: Als Jezus Christus naar de aarde terugkeert zullen de door de Geest verwekte kinderen van God die door alle eeuwen heen gestorven zijn, door de Geest van God tot geestelijk leven worden opgewekt, en zij die nog in leven zijn zullen ogenblikkelijk in geestelijke wezens veranderd worden. Op dat moment zullen zij "wedergeboren" worden, deze keer als leden van Gods eigen familie. En Gods eigen nakomelingen zullen dat eeuwig leven inherent in zichzelf hebben, evenals Jezus Christus, hun oudste Broer, dat heeft!

3. Waarmee vergeleek Jezus iemand die uit de Geest geboren is? Johannes 3:8.

OPMERKING: De effecten van de wind zijn gemakkelijk te onderscheiden, maar de wind zelf kan niet worden gezien. Als u uit de Geest van God geboren bent, zult u *onzichtbaar* zijn voor het menselijk oog, tenzij u ervoor kiest u te manifesteren.

4. Was Jezus na Zijn opstanding, met Zijn uit geest samengesteld lichaam, in staat plotseling te verschijnen en te verdwijnen? Lucas 24:36-37, 31. Was Hij in staat door muren heen te gaan? Johannes 20:19, 26. Kan iemand die samengesteld is uit geest als dat nodig is als sterfelijk vlees met anderen verschijnen? Lucas 24:38-40. Kan hij zelfs

eten als hij dat wenst? De verzen 41- 43.

5. Zijn geestelijke lichamen in staat om met ongelooflijke snelheden door de ruimte te reizen – ongetwijfeld sneller dan het licht? Vergelijk Johannes 20:17, 19-20 met Mattheüs 28:9.

OPMERKING: Eerder op de dag na Zijn opstanding uit de doden wilde Christus niet dat Zijn discipelen Hem aanraakten, omdat Hij nog niet naar de troon van Zijn Vader in de hemel was opgevaren. Maar later op dezelfde dag stond Christus Zijn discipelen wel toe Hem aan te raken. Dat laat duidelijk zien dat Christus op *een en dezelfde dag* naar de hemel reisde en naar de aarde terugkeerde!

Er is een oud gezegde: "Waarheid is vreemder dan fictie." De fantastische, opwindende waarheid over uw ontzagwekkende potentieel, zoals in de Bijbel geopenbaard, stelt elk spannend science-fictionverhaal dat u ooit zou kunnen lezen of zien totaal in de schaduw!

6. Kan iemand als hij eenmaal in geest is veranderd, ooit nog sterven? Lucas 20:35-36. Is de Godfamilie eeuwig of eeuwig levend? Psalm 90:2; 102:25-28.

OPMERKING: Beide leden van de Godfamilie hebben altijd bestaan, al kan ons beperkt menselijk denken niet begrijpen hoe dat mogelijk is. Desondanks zegt God ons door Zijn geïnspireerde woord dat wij, evenals God en Christus, eeuwig zullen leven als we eenmaal in de familie van God die het universum bestuurt, geboren zijn!

7. Werd Jezus na Zijn opstanding "verheerlijkt"? Johannes 17:5; Hebrëeën 2:9. Hoe verscheen Christus' verheerlijkte geestelijke lichaam toen Hij Zich in een visioen aan de apostel Johannes manifesteerde? Openbaring 1:13-16.

OPMERKING: "Verheerlijkt" betekent grote macht en een schitterende uitstraling ontvangen hebben. Voordat Christus een menselijk wezen werd, had Hij een heerlijk, schitterend, machtig, geestelijk lichaam gelijk aan dat van Zijn Vader. Na Zijn opstanding kreeg Hij dezelfde macht en heerlijkheid terug. Christus' machtige, geestelijke lichaam straalt licht uit dat net zo fel is als de zon!

8. Zal God ook allen die leden van Zijn goddelijke familie worden, verheerlijken door hun diezelfde macht en heerlijkheid te geven? Romeinen 8:17. Colossenzen 3:4; Mattheüs 13:43. Gaf Jezus drie van Zijn discipelen in een visioen een kortstondige glimp van deze toekomstige verheerlijkte conditie? Mattheüs 17:1-2, 9. Welk ander schriftgedeelte geeft ons een idee van de toekomstige verheerlijkte toestand van hen die bij de opstanding uit God geboren zullen worden? Daniël 12:2-3.

OPMERKING: De heerlijkheid die de door de Geest verwekte kinderen van God bij de opstanding zullen krijgen, zal zo groot zijn dat het hen doet schijnen als de schitterende sterren aan de hemel –

als de zon in volle kracht!

Maar dit is slechts een onderdeel van wat God met Zijn uit de Geest geboren leden van Zijn familie voor heeft. Laten we aandacht schenken aan andere fantastische eigenschappen die zij, als Gods kinderen, zullen bezitten.

9. De belangrijkste eigenschap van God de Vader en Christus, de eerstgeboren Zoon van God en onze oudste Broer, is hun karakter. Wat zijn enkele van de aspecten van Gods goddelijke karakter die Gods kinderen in *volle mate* zullen bezitten als ze uit God geboren zijn? Galaten 5:22; 2 Timotheüs 1:7.

OPMERKING: Zoals we in les 11 leerden bezit God heilig, rechtvaardig karakter. En het is Zijn bedoeling dat wij dezelfde liefde, blijdschap, geduld, barmhartigheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, matigheid, zelfbeheersing en juist zelfbestuur zullen hebben als Hij. Karakter omvat ook kennis, wijsheid, doelgerichtheid en bekwaamheid.

Dit karakter zullen de door de Geest verwekte kinderen van God in volle mate bezitten als ze eenmaal in Zijn familie geboren zijn. Ondertussen wil God dat wij met hulp van Zijn Geest deze aspecten van Zijn karakter tijdens ons sterfelijk leven ontwikkelen.

10. Hoe definieert de Bijbel de natuur en het karakter van God? 1 Johannes 4:8. Wat is de liefde van God? 1 Johannes 5:2-3. Is Gods *liefde* het belangrijkste aspect van Zijn karakter? 1 Corinthiërs 13:1-13. Waarom? 1 Johannes 4:16.

OPMERKING: Gods karakter kan in één woord worden opgesomd – LIEFDE. Gods karakter is in overeenstemming met Zijn wet – de weg van LIEFDE. Het is de weg van geven, dienen, helpen – van uitgaande bezorgdheid voor anderen. God heeft dat karakter!

God heeft een uitgaande bezorgdheid voor de hele mensheid. Hij gaf Zijn eniggeboren Zoon om ons met Hem te verzoenen, en Hij maakt het ons mogelijk de vreugde van eeuwigdurend leven te hebben. Hij overlaadt ons met alle goede kostbare gaven, inclusief de Heilige Geest, die we kunnen ontvangen bij onze verwekking nadat we ons bekeren van het overtreden van Zijn wet, ons afkeren van de verkeerde levenswijze van deze wereld, daar weerstand aan gaan bieden, en ons door geloof in Jezus Christus als onze persoonlijke Verlosser tot Hem gaan wenden!

Als we in de familie van God geboren zijn, zullen we de liefde van God in alle volmaaktheid bezitten. En door die liefde zullen we in alle eeuwigheid Gods bestuur op aarde uitoefenen, en later ook in het hele universum.

11. Zullen zij die uit God geboren zijn ooit zondigen? 1 Johannes 3:9. Zullen zij absoluut volmaakt zijn evenals de Vader en Christus dat nu zijn?

Mattheüs 5:48. Zal dat volmaakte, heilige en rechtvaardige karakter ooit veranderen? Maleachi 3:6; Hebrëeën 13:8.

OPMERKING: Het karakter van zowel God de Vader als van Christus de Zoon is van geestelijke heiligheid, rechtvaardigheid en absolute volmaaktheid. Dat karakter kan, zoals we zojuist hebben gezien, in het ene woord "liefde" worden samengevat, wat wordt gedefinieerd als een uitgaande, liefhebbende bezorgdheid voor anderen. Het is de levenswijze van geven, dienen, helpen, delen – niet de levenswijze van "nemen".

Het is de levenswijze *waarin geen* begeerte, lust en hebzucht, ijdelheid en zelfgerichtheid, wedijver, strijd, geweld en verwoesting, naijver en jaloezie, wrok en bitterheid voorkomt – allemaal eigenschappen van Satans natuur.

Gods inherente natuur is de levenswijze van vrede, rechtvaardigheid, barmhartigheid, geluk en vreugde die uitstraalt naar hen die Hij heeft geschapen. Hij *is* de belichaming van volmaakt, heilig en rechtvaardig karakter!

Daar God volmaakt karakter bezit, heeft Hij bepaald dat Hij niet zal ingaan tegen de volmaakte, heilige, geestelijke wet die Hij in levende, actieve, onverbiddelijke werking heeft gezet om de oorzaak te zijn van alles wat goed is en dit voort te brengen. God heeft Zijn wil dusdanig gericht dat Hij *niet kan* zondigen of Zijn wet overtreden.

Het karakter van zowel God de Vader als Christus de Zoon, dat een derde deel van de engelen *niet gelukte* te kopiëren en ontwikkelen, is de levenswijze van Gods wet. En zoals we reeds hebben geleerd is Hij nu bezig om ditzelfde goddelijke karakter te scheppen in de door de Geest verwekte christenen terwijl zij op basis van hun eigen keuze en met hulp van Gods Heilige Geest leven in overeenstemming met Zijn rechtvaardige levenswijze.

Als we uiteindelijk uit God geboren worden – als we een geestelijk lichaam ontvangen, na eerst geestelijk gegroeid te zijn en Gods karakter te hebben ontwikkeld tijdens onze opleidingsperiode – zullen we beginnen met een heerlijk, nooit eindigend leven binnen de familie van God die het universum regeert!

Een heerlijke, nooit eindigende toekomst!

Het Koninkrijk van God is de heersende familie van God. En zij die deel gaan uitmaken van die familie zijn voorbestemd de aarde 1000 jaar met Jezus Christus te besturen. Zij zullen koningen en priesters worden, die in de wereld van morgen heersen en onderwijzen.

Miljarden mensen zullen in die periode leren om volgens Gods levenswijze te leven en in Zijn heersende familie geboren worden. Dan, na het Millennium, zullen de miljarden mensen die stierven vóór

Christus' tweede komst zonder de gelegenheid te hebben gehad Gods levenswijze tot behoud te kennen en te begrijpen, in een fysieke opstanding uit de doden worden opgewekt. Hun zal – zoals we in de vorige les leerden – tijdens deze periode van oordeel (Openbaring 20:11-12) de gelegenheid gegeven worden zonen van God te worden.

Deze extra miljarden mensen zullen aan Gods geestelijke familie worden *toegevoegd* bij de afsluiting van Gods plan met de fysieke mensheid.

Er wordt geschat dat er van de tijd van Adam tot heden zo'n 40 miljard mensen hebben geleefd. Het is moeilijk nauwkeurig te schatten hoeveel mensen er tijdens het Millennium geboren zullen worden en hoeveel mensen er tijdens het Millennium en de periode van het oordeel van de grote witte troon Gods Koninkrijk zullen binnengaan. Er bestaat geen twijfel aan dat dit vele miljarden mensen zullen zijn.

Maar laten we eens veronderstellen dat er uiteindelijk 200.000.000.000 (200 miljard) mensen in Gods familie geboren zullen worden. Daar God actief aan het werk, het scheppen en in stand houden is van wat Hij geschapen heeft (Johannes 5:17), weet Hij dat Zijn zonen niet gelukkig zouden zijn tenzij ook zij werken en productief zijn. Wat kan deze ongelooflijk grote familie van goddelijke Wezens voor alle eeuwigheid bezighouden?

1. Hoe groot is de autoriteit die Jezus Christus reeds heeft geërfd? Hebreeën 1:1-2; Mattheüs 28:18; 1 Corinthiërs 15:27-28. Zullen zij die in Gods familie geboren zijn als mede-eigenaren en medeheersers met Christus *delen* in die erfenis? Romeinen 8:16-17; Openbaring 21:7. En zal Gods bestuur zich voor alle eeuwigheid blijven uitbreiden? Jesaja 9:6-7; Openbaring 22:5.

OPMERKING: De Moffatvertaling geeft "alle dingen" in Hebreeën 1:2 correct weer als "het universum". Dit kan ongelooflijk klinken, maar uw uiteindelijke potentieel en het potentieel van ieder menselijk wezen is medeheerser met Jezus Christus en God de Vader over het *universum*!

Maar is er "daar in de ruimte" werkelijk genoeg om over te heersen voor ons geschatte aantal van 200 miljard uit de Geest geboren zonen van God?

De *Encyclopaedia Britannica* schat dat er meer dan 10.000.000.000.000.000.000.000 (10 triljard) sterren in het universum zijn. Dit getal is praktisch onmogelijk te begrijpen. Als een schatting van 200 miljard zonen van God als mogelijkheid wordt aangenomen, betekent dat dat *elk lid* van Gods familie verantwoordelijk zou zijn voor het onderhouden en ontwikkelen van 50 miljard sterren en de daarmee

samengaande planeten – genoeg om een volledig melkwegstelsel te vormen!

Ons ontzagwekkende potentieel is om in de heersende familie van God geboren te worden, de macht van God te ontvangen! Samen zullen alle geboren zonen van God uiteindelijk de jurisdictie ontvangen over het hele universum!

2. Wordt de hele schepping gekarakteriseerd als met reikhalzend verlangen uit te zien naar de geboorte van de zonen van God? Romeinen 8:19-23.

OPMERKING: Paulus personifieert hier de hele schepping van God, inclusief de sterren en planeten. Hij laat zien dat het hele universum reikhalzend uitziend naar de feitelijk geboorte en het openbaar worden van de zonen van God. De reden hiervan is dat deze miljarden volmaakte, rechtvaardige wezens onder Gods bestuur alles vanuit de toestand van *verval* die het gevolg was van Lucifers opstand, zullen herstellen en de schepping van majesteit en heerlijkheid in al zijn schoonheid zullen *voltoeien*, niet alleen de andere planeten van ons zonnestelsel (die nu een volslagen woestijn zijn en in een toestand van totaal verval verkeren), maar ook de rest van ons melkwegstelsel en alle andere onnoemelijk vele melkwegstelsels in het universum.

Wat gaan we nog meer doen? God is in de eerste plaats Schepper. Zij die de zonen van God worden zullen ook *scheppers* zijn! De Schriften duiden erop dat we LEVEN zullen geven aan miljarden dode planeten zoals deze aarde leven heeft gekregen. We zullen scheppen zoals de Vader aangeeft en instrueert. Planeten zullen veranderen in schitterende, productieve, leven in stand houdende werelden. *We zullen tot in alle eeuwigheid blijven scheppen en heersen!*

Openbaring 21 en 22 laten zien dat er dan geen pijn, lijden of kwaad zal zijn, omdat allen geleerd zullen hebben te kiezen voor Gods levenswijze, die leidt tot alles wat goed is. Het zal een eeuwig leven van prestaties zijn, waarbij voortdurend in vreugdevolle verwachting wordt uitgekeken naar nieuwe scheppingsprojecten, maar waar ook met geluk en blijdschap wordt teruggekeken naar wat reeds tot stand zal zijn gebracht.

We zullen nooit moe of lusteloos worden. We zullen altijd vol vreugde leven – vol van energie, vitaliteit, enthousiasme, kracht en vermogen! Dit is het ongelooflijke potentieel van ieder menselijk wezen!

Bent u bezig met de voorbereiding om dit door God gestelde *schitterende doel* met uw leven te bereiken?