

---

# **De Ideale Wereld van Morgen**

---

Een blik in  
de toekomst

---

# **De Ideale Wereld van Morgen**

**Een blik in  
de toekomst**

**DIT BOEKJE MAG NIET WORDEN VERKOCHT.**  
Het is een kosteloze publikatie, uitgegeven in  
het algemeen belang door de Wereldwijde  
Kerk van God.

Oorspronkelijke titel:  
*The Wonderful World Tomorrow —  
What It Will Be Like*

Oorspronkelijke tekst van Herbert W. Armstrong (1892-1986)  
© 1988 Worldwide Church of God  
*Alle rechten voorbehouden*  
Printed in U.S.A.

ISBN 1-55825-016-6

## *Inhoud*

---

<i>Hoofdstuk Een</i> DRIE VISIES; SLECHTS ÉÉN WORDT WERKELIJKHEID .....	1
<i>Hoofdstuk Twee</i> EEN „NECROLOGISCHE” BLIK OP DE WERELD .....	4
<i>Hoofdstuk Drie</i> DE OORZAAK VAN ALLE WERELDPROBLEMEN .....	13
<i>Hoofdstuk Vier</i> DE NIEUWE WERELDREGERING .....	22
<i>Hoofdstuk Vijf</i> ONDERWIJS EN GODSDIENST VAN MORGEN .....	30
<i>Hoofdstuk Zes</i> ZIE NU DE WERELD VAN MORGEN! .....	37
<i>Hoofdstuk Zeven</i> ... EN ALLEN WERKEN SAMEN .....	50



# DRIE VISIES; SLECHTS ÉÉN WORDT WERKELIJKHEID

**U** hoeft het niet te geloven. Het zal hoe dan ook gebeuren. Het staat vast, het is de enige zekere hoop van de wereld. Dit goede nieuws, vooruitlopend op wat gaat komen, is zo zeker als de zonsopgang van morgen.

De mensheid zal het niet tot stand brengen, het zal ons overkomen. De mensheid zal worden gedwongen van wereldvrede te genieten, te zien dat universele overvloed en vreugde de hele aarde overspoelen.

Een utopie? Waarom niet? Er is een oorzaak voor de tegenwoordige chaos in de wereld en de dreigende ondergang van de mensheid. Die oorzaak zal worden verdrongen door datgene wat een utopie zal brengen die reëel is, die met succes zal functioneren!

Vanwaar al het kwaad in de wereld van vandaag? Hoe zal het beëindigd worden? Wat zal er de oorzaak van zijn dat in deze wereld vrede en overvloed zullen aanbreken? Hoe zal zo'n ongehoorde overgang tot stand worden gebracht?

En hoe zal die wereld van morgen eruitzien? Hoe zal zij bestuurd worden? Wie zal er regeren?

In dit boekje krijgt u eerst een nuchter overzicht van de omstandigheden, feiten, oorzaken en ontwikkelingen in de door en door zieke wereld van vandaag. En daarna krijgt u een verrassende visie te lezen op wat werkelijk op komst is — en waarom.

Tegenwoordig zijn er drie visies, waarvan er twee door

veel mensen worden aangehangen. Maar slechts één van de drie zal werkelijkheid worden. En deze vormt het beste nieuws dat ooit in de geschiedenis van de mensheid is verkondigd. Wat uiteindelijk van dit alles het resultaat zal zijn voor onze jachtige, door vermaak dolgedraaide, prullaria-kopende, en tegelijk chaotische, verdeelde en zieke wereld, wordt door politici en wetenschapsmensen totaal niet voorzien.

### Vrees van pessimisten

De twee meest aangehangen visies lopen uiteen, ze wijzen in tegengestelde richtingen.

Veel mensen verwachten tegenwoordig — hoewel zij waarschijnlijk niet lang bij de gedachte zullen stilstaan — dat nucleaire vernietiging tenslotte, misschien al spoedig, het menselijk leven op deze aarde zal uitwissen.

Afgezien van nucleaire vernietiging zijn er nog andere manieren waarop de mensheid van het aardoppervlak weggevaagd zou kunnen worden: chemische oorlogvoering, biologische oorlogvoering, hongersnood, epidemieën en milieuvervuiling.

Vooraanstaande geleerden kijken naar dit beeld van de wereld en geven ronduit toe dat zij bang zijn. Zij waarschuwen ons dat de enige hoop van de mens ligt in het erkend onmogelijke: dat de naties een overkoepelende *wereldregering* vormen, in staat om eensgezind en op wereldwijde schaal op deze problemen te reageren voordat het te laat is. Maar de elkaar vijandig gezinde naties zullen nooit een dergelijke regering kunnen vormen. En degenen die dan aan de macht komen, zullen niet in staat zijn al dit niet-militaire kwaad dat de mensheid met de ondergang bedreigt beter het hoofd te bieden dan de huidige leiders.

Deze wijdverbreide visie op de toekomst biedt geen hoop.

### De magische wereld van de wetenschap

Anderzijds zijn er wetenschapsmensen en technologen die ons, paradoxaal genoeg, een schitterende toverwereld van eigen makelij voorspiegelen. Het moet een fantastische drukknop-droomwereld worden met als kenmerk „de drie L's”: luxe, luiheid en losbandigheid. Zij ontwerpen allerlei ingewikkelde apparaten, waarvan zij denken dat die deze wereld in een verheerlijkte hemel veranderen. Soms zijn hun grootste inspanningen erop gericht bepaalde maatschappelijke proble-

men op te lossen, maar zoals bekend zonder resultaat.

Aldous Huxley merkte op: „Toekomstvoorspellingen vervallen doorgaans in uitersten: totale hopeloosheid of het meest buitensporige optimisme. Volgens de ene groep profeten gaat de wereld rampen tegemoet; volgens de andere groep is de wereld bestemd om, binnen een generatie of twee, te veranderen in een gigantisch pretpark, waar het menselijk ras permanent geluk zal vinden, spelend met een eindeloos assortiment van steeds ingenieuzer mechanisch speelgoed.”

Hoe waar. Maar ook: hoe ironisch, dat diegenen die de meest glansrijke voorspellingen van de wetenschap en industrie weergeven, de grimmige werkelijkheid van de toestand in de wereld volkomen schijnen buiten te sluiten, en niet in staat schijnen de complicaties en problemen die hun voorspellingen met zich zouden meebrengen te voorzien.

Kan een klein deel van de wereldbevolking verwachten steeds duizelingwekkender hoogten van materiële welvaart te bereiken, spelend met een steeds verbijsterender assortiment van technisch speelgoed, en de ontstellende problemen van de rest van de wereld onopgelost laten?

De paradoxale en vaak tegenstrijdige prognoses van wetenschap, industrie en technologie zijn haast eindeloos. Economen, sociologen, genetici, psychiaters, zelfs zoölogen en antropologen hebben er een handje van een veelkleurige en kaleidoscopische droomwereld te voorspellen, schitterend en aantrekkelijk voor een kleine minderheid, vol akelige angstvisioenen voor de massa.

### **Het zal niet gebeuren**

Dit zijn dan de twee tegengestelde, uiteenlopende visies van geleerden, staatslieden, pedagogen en wereldleiders, de ene glanzend van optimisme over de vooruitgang van de maatschappij; de andere volstrekt zonder hoop.

Beide zienswijzen zijn echter onjuist!

De mens wil tot het uiterste proberen de maatschappij die hij op deze aarde heeft opgebouwd te redden. Maar deze maatschappij, deze beschaving, kan niet gered worden! De mens zelf brengt deze wereld naar de ondergang. De Almachtige God zal spoedig tussenbeide komen, en een nieuwe maatschappij scheppen: de wereld van morgen.



# EEN „NECROLOGISCHE” BLIK OP DE WERELD

**V**oordat we gaan kijken naar wat ons werkelijk te wachten staat — de vreedzame, gelukkige, vreugdevolle wereld van morgen — slaan we een laatste, „necrologische” blik op de maatschappij zoals de mensheid die op aarde heeft opgebouwd.

Uiteraard zien velen alleen het klatergoud en de schone schijn van de huidige wereld en zij denken dat die goed is. Zij zien de tijdelijke pleziertjes en zijn blind voor de harde, kille feiten van de werkelijkheid. Anderen, die meer oog hebben voor de wereld waarin zij leven, trachten eraan te ontkomen in afgelegen, ongerepte gebieden, waar zij opnieuw kunnen beginnen „weg van alles” en in harmonie met de omgeving. Maar in dit tijdperk van kernraketten is er op aarde geen absoluut veilige plek meer.

## Het decadente onderwijs

Laten wij de beschaving van deze wereld eens met een realistische blik bezien.

Eerst kijken wij naar het moderne onderwijs, omdat dat de moeder — de alma mater — is die wetenschappers, industriëlen, zakenlieden, politici en machthebbers, de leiders van de moderne samenleving, en de theologen, voortbrengt.

De wereld van vandaag is wat haar leiders ervan hebben gemaakt. En deze leiders zijn het produkt van het moderne



onderwijs. Onderwijs kan worden omschreven als een systeem waardoor de volwassen leiders van een gemeenschap hun denkbeelden, filosofieën, gewoonten en cultuur injecteren in het verstand van de jongere generatie. Het onderwijs is, en was in de loop der eeuwen steeds, in wezen heidens van oorsprong en karakter. De grondslag voor het academisch stelsel werd door de filosoof Plato gelegd.

In de negentiende en twintigste eeuw werd in de Westerse wereld het Duitse rationalisme in het onderwijs opgenomen; in deze denkrichting wordt de menselijke rede als de hoofdbron en toetssteen van kennis beschouwd. Bijbelse openbaring wordt verworpen.

Het moderne onderwijs leidt leerlingen op om met een of ander beroep in hun levensonderhoud te voorzien, maar onderwijst hun niet hoe zij moeten leven! Het begaat de misdaad de technologie steeds verder te ontwikkelen, terwijl het tekortschiet in het ontwikkelen van de mens.

In het moderne onderwijs vinden wij maar al te vaak het bestendigen van valse waarden, onderricht van verminkte geschiedenis, verwrongen psychologie, gedegeneerde kunsten en wetenschappen.

Aan de vruchten kent men de boom. Een verwarde, ongelukkige en angstige wereld, chaotisch, innerlijk verdeeld, vol verdriet, frustraties, uit elkaar gevallen gezinnen, jeugdige delinquenten, misdaad, geestesziekte, rassehaat, onlusten en geweld, oorlog en dood; gespeend van eerlijkheid, waarheid en rechtvaardigheid; geconfronteerd met vernietiging door toedoen van de mens — dit is wat het moderne onderwijs mede heeft teweeggebracht.

God noemt zulke kennis dwaasheid: „Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God” (1 Kor. 3:19).

Maar het hedendaagse onderwijs zal spoedig verdwijnen en worden vervangen door het juiste en ware onderwijsstelsel van de wereld van morgen.

### **Wetenschap en technologie**

De wereld kijkt heden ten dage met ontzag naar de moderne wetenschap als de messias die haar van armoede, onwetendheid, ziekten en ongeluk zal bevrijden, die al haar problemen zal oplossen. In combinatie met handel en indus-

trie beloven wetenschap en technologie de magische droomwereld van luxe, luiheid en losbandigheid.

De wetenschap is niet in staat het doel van het menselijk leven of een verklaring van de zin ervan aan de wereld te onthullen. Velen zeggen dat dit niet de taak van de wetenschap is. Omtrent de werkelijke waarden blijft ze dan ook onwetend. De *weg* naar vrede kent ze niet! Ze heeft de wereld niet kunnen verlossen van armoede, honger, ziekte, angsten, zorgen en verdriet. Ze heeft de wereld niet kunnen bevrijden van ontwrichte huwelijken, misdaad, geestesziekten en immoraliteit.

Wetenschap en technologie beperken zich tot het fysieke. Doel en zin van het leven? Werkelijke waarden? Het ontdekken van de *weg* naar vrede, geluk en vreugde? Wij zien dat deze eerste voorwaarden voor menselijk welzijn buiten haar terrein liggen.

Kijk nog eens naar de vruchten. Wij zien dan weliswaar dat er steeds meer ingewikkelde apparaten worden uitgevonden en geproduceerd, arbeidsbesparende mechanismen die bewondering afdwingen en spectaculaire dingen om ons te onderhouden en te vermaken.

Maar ook zien wij dat de mensen niet is geleerd de extra uren, dagen, weken vrije tijd nuttig te besteden. De vruchten bestaan hier uit een toename van het nietsdoen, werkschuwheid, hebzucht, steeds meer begeerte naar allerlei dingen — en ontevredenheid wanneer men ze heeft verworven! In de praktijk blijken deze waarden vals te zijn en de mensen alleen maar ongelukkiger te maken.

Tevens zien wij dat een steeds groter deel van de jeugd, in het bezit van geld maar zonder enige zinnige bezigheid om handen, in het zicht van een hopeloze toekomst gefrustreerd raakt, en zich aan immoraliteit, drugs, geweld en, maar al te vaak, zelfmoord overgeeft!

En tenslotte is de voornaamste verworvenheid van de moderne wetenschap en technologie de produktie van steeds angstaanjagender wapens voor massavernietiging. Een drukknop-wereld? Inderdaad, er zijn nu mensen die maar op een knop hoeven te drukken om uitgestrekte gebieden te vernietigen, met als waarschijnlijke afloop de totale ondergang van de mensheid.

De moderne wetenschap is een valse messias, een monster van Frankenstein dat zijn schepper, de mensheid, dreigt te vernietigen.

### Handel en industrie

Vestigen wij onze aandacht op het terrein van handel en industrie, dan vinden wij *hier* toch een schouwspel van grootse ontwikkelingen dat onze enthousiaste bewondering wekt. De verbluffende vorderingen op dit terrein zouden mensen van honderd jaar geleden, als zij plotseling weer tot leven konden komen, van verbazing met open mond doen staan.

Telefoon, radio, televisie, snelle transportmiddelen en onbemande ruimteschepen die close-up foto's van het oppervlak van verre planeten maken; apparaatjes en elektrische snuffjes, ongelooflijke computers — om slechts enkele moderne wonderen te noemen.

Handel en industrie zijn elk een wereld op zich, een razendsnelle, bruisende wereld van koortsachtige activiteit. Al deze wonderbaarlijke dingen kunnen toch niet verkeerd zijn? Nee — maar de meeste worden behalve voor goede ook voor verkeerde doeleinden gebruikt.

En als wij verder kijken blijken deze werkvelden van tintelende hoogspanning te zijn gebaseerd op wedijver en hebzucht, en blijkt dat het aan de man brengen van hun produkten gepaard gaat met een beroep op ijdelheid en verkeerde verlangens, met oneerlijkheid, misleiding, bedrog en kwade praktijken. De drijfveer is zo min mogelijk te geven en er zo veel mogelijk voor te laten betalen.

Een evaluatie van het moderne zakenleven onthult zelfzuchtige motieven, veronachtzaming van het algemeen belang, gehaaide methoden, oneerlijkheid, moordende concurrentie! Wij vinden hier duidelijk niet de werkelijke waarden en onbaatzuchtige zorgzaamheid voor anderen die de wereld gelukkig zouden maken.

### De overheid

Politici en overheid staan naar men zegt in dienst van het algemeen welzijn. Zij beweren „dienaars van het volk” te zijn. Zij zijn bevestigd in ambten van gezag en macht. Zij

voeren de wetten uit die het handelen van de mensen regelen en besturen. Zij hebben de macht om de maatschappij te besturen, te leiden en haar te maken tot wat ze is. Zij zijn de leiders van het volk.

Richten wij ons zoeklicht op de overheid in de hedendaagse moderne wereld, dan krijgen wij ook hier teleurstelling en ontgoocheling te verwerken. Evenals in de Oudheid doen al te veel mensen die naar een positie met macht over de bevolking van een stad, provincie of land streven, grote beloften, en doen zij zich als weldoeners voor, terwijl hun diepere beweegredenen op persoonlijke macht en rijkdom zijn gericht. Zelfzuchtige, hebzuchtige en uiterst ijdele mensen, ambitieus in hun machtswellust, intrigeren om de teugels van de macht te grijpen voor persoonlijk gewin en zelfverheerlijking. Tot op de hoogste niveaus zijn er geheime overeenkomsten, corruptie, immoraliteit, misleiding, oneerlijkheid.

Regeringen beloven vrede, maar brengen niet zelden oorlog. Ze beloven weldaden aan het volk, en persen vervolgens het volk het geld af dat voor die weldaden en voor een bureaucratische overheid nodig is. In het menselijke bestuur vinden wij geen enkele kennis van de zin van het leven of de verspreiding van de werkelijke waarden.

### **De maatschappelijke orde**

De beschaving wordt vaak gezien als de som van al het goede dat de mensheid vanaf de dageraad van de geschiedenis moeizaam heeft opgebouwd. Veel mensen zien de beschaving als de hoogontwikkelde, intelligente, goed georganiseerde menselijke samenleving die zo goed als volmaakt is. Het toppunt van menselijke vooruitgang! Misschien hangt ook u deze opvatting aan.

Maar is de beschaving van deze wereld werkelijk goed, een blijk van vooruitgang, een trots monument van menselijke prestaties? Wij kijken dus weer achter de schermen.

Eerst bezien wij de volkrijkste landen, met meer dan de helft van de wereldbevolking. En wat zien wij? Analfabetisme, honger, ziekte; mensen die in armoede, vuil en stank leven. Het zijn slachtoffers van honger en epidemieën: op tal van plaatsen sterft de helft van alle zuigelingen in het eerste

levensjaar. Ongelukkige mensen, slechtbehuisd, slechtgevoed, slechtgekleed.

Is dat deel, het grootste deel, van de mensheid op deze wereld een toonbeeld van vooruitgang en cultuur?

Laten wij ons nu op de welvarende landen richten. Zien wij dat de maatschappelijke orde van de Westerse wereld op inzicht in het doel en de zin van het leven is gebaseerd, dat de werkelijke waarden die geluk voortbrengen worden nagestreefd?

Helaas is het tegendeel het geval. Bij zuiver sociale gelegenheden en contacten vinden wij doorgaans een ongelukkige wedijver in snobisme en ijdelheid, standsverschillen, rassendiscriminatie, religieuze kwezelarij en zelfzuchtige bedoelingen.

Neem nu de amusementswereld en de vrijetijdsbesteding. Het heersende beeld in de film en op de televisie is dat van onwettige sex, geweld en moord. Jonge kinderen geven zich haast bezeten over aan popmuziek. Jongeren zien een hope-loze toekomst tegemoet, komen in opstand tegen de samenleving en organiseren zich in bendes.

Veel mensen hebben tegenwoordig psychische problemen. Misdaad en geweld grijpen om zich heen. Het aantal echtscheidingen in de Westerse wereld neemt hand over hand toe, met als gevolg uiteengevallen gezinnen en frustraties. Zelfs degenen die „de ladder van het succes” beklimmen zijn nooit tevreden als zij iets eenmaal hebben verworven.

De beschaving van deze wereld is psychisch, moreel en geestelijk ziek! Ze geeft geen doel in het leven, weet niets van werkelijke waarden en heeft geen idee van de ware betekenis van het woord „succes”.

### **Wat hebben de godsdiensten bijgedragen?**

Tenslotte zouden wij bij de godsdiensten de kennis verwachten omtrent het doel van het leven, de werkelijke waarden en de juiste wegen om van deze wereld een betere wereld te maken, een gelukkige wereld, een vredige wereld. Hier moeten we toch een stabiliserende en verheffende invloed op de samenleving aantreffen.

Maar, schokkend genoeg, ongelooflijk genoeg, als wij de schijnwerper op de feiten zetten en deze reëel en met open

oog bekijken, vinden wij juist hier de meest stuitende ontgoocheling.

Al zijn wij nog zo onwillig het te erkennen, wij zien niettemin dat de religieuze organisaties die de naam van Jezus Christus belijden, in veel gevallen precies het tegenovergestelde van zijn leer verkondigen: zij veroordelen de gebruiken die Hij predikte en volgen in plaats daarvan de gebruiken die Hij veroordeelde! De kerken zijn verdeeld en verkeren in verwarring.

Het zogeheten christendom van deze wereld heeft zich de naam van Christus toegeëigend, heeft de wereld verkondigd dat Jezus van Nazareth de Christus is, heeft Christus' naam gepredikt met een boodschap omtrent zijn persoon, maar het heeft zijn evangelie van het koninkrijk van God verworpen — het evangelie dat God door Hem aan de hele mensheid zond, het evangelie dat Hij predikte.

Bekijk ook de andere godsdiensten van de wereld. In de meeste landen waar deze godsdiensten worden beleden vinden wij analfabetisme, armoede, verval, lijden en wanhoop — algemene ellende. Geen van alle hebben ze een gelukkige wereld voortgebracht.

### Waar we heen gaan

Wij hebben nu de belangrijkste facetten van de moderne beschaving aan een nadere beschouwing onderworpen: het onderwijs, de wetenschap en technologie, de handel en industrie, de regeringsstelsels, de maatschappelijke orde en de godsdiensten, kortom, de beschaving die de mens heeft ontwikkeld. En wij hebben ontdekt dat ze alle onvolmaakt zijn, tekortschieten, decadent zijn. Ze staan op het punt te verdwijnen.

Waar hebben deze belangrijke takken van de beschaving ons gebracht? Hoe staat het nu precies met de twintigste-eeuwse „vooruitgang”? Wat is de werkelijke toestand van de huidige wereld?

Niets anders dan dit.

Als wij de omstandigheden en ontwikkelingen met nuchtere, koele, realistische blik bezien, dan wijzen ze ontegenzeggelijk op een snel naderende crisis, een combinatie van kernoorlog, hongers, onbeheersbare epidemieën, misdaad en geweld en



de ondergang van het menselijk leven op deze planeet.

De mens heeft geen oplossing! Hoe meer hij probeert, hoe destructiever zijn verrichtingen worden.

En toch: spoedig zal een volmaakt Utopia zich over deze aarde verspreiden, nog in onze tijd, en wij zullen wereldvrede zien. Wij zullen zien dat ziekte wordt uitgebannen; dat de mensen weer gezond en sterk zijn; dat onwetendheid wordt vervangen door universeel juist onderwijs; dat armoede wordt vervangen door algemene welvaart; dat verdriet en gewee- klaag veranderen in geluk en vreugde. Ongelooflijk? Waarom zou het dat moeten zijn?

Waarom? Ja, waarom zouden wij een wereld moeten hebben waarin meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in vernederende onwetendheid en armoede, geteisterd door ziekte en pijn, in vuil en stank en ellende? Waarom zouden er zelfs in onze welvarende Westerse landen zoveel ziekte en pijn moeten zijn, zoveel misdaad, geweld en oproer, uiteenge- vallen en ongelukkige gezinnen, delinquente kinderen van delinquente ouders, frustraties zonder hoop voor de toe- komst?

Waarom? Heeft het enige zin?

Beseffen wij niet dat er voor ieder gevolg een oorzaak is?

Men kan natuurlijk voor de bestaande feiten en ontwik- kelingen zijn ogen sluiten. Maar die toestand en ontwikkelin- gen gaan niet vanzelf voorbij. Iets moet ervoor zorgen dat ze verdwijnen!

# DE OORZAAK VAN ALLE WERELD- PROBLEMEN

**H**et zij nogmaals gezegd: ieder gevolg heeft een oorzaak. Als de misdaad sterk afneemt en vervolgens wordt uitgebannen, dan moet daarvoor een oorzaak zijn.

Wat is de oorzaak van oorlogen? Het antwoord is: de menselijke natuur. Waarom plegen mensen diefstallen, moorden, overspel en ontucht, begeren zij wat niet van hen is? De menselijke natuur.

Wij zullen pas Utopia op aarde hebben als de menselijke natuur is veranderd. Maar, zegt u, de mens kan de menselijke natuur niet veranderen. Nee, maar God wel. En dat is precies wat de levende Christus zal doen wanneer Hij terugkomt om alle volken van de aarde te regeren.

## Wat is de menselijke natuur?

Doorgaans gaan wij er vanuit dat de menselijke natuur iets is waar mensen mee worden geboren.

Maar laten we eens goed nadenken. Als God de Schepper bestaat, heeft Hij dan datgene wat wij de menselijke natuur noemen ontworpen en in de mensheid ingeschapen? Of, voor wie de evolutietheorie aanhangt, heeft de mens die geërfd van een lagere soort gewervelde dieren waarvan hij naar men aanneemt afstamt? Er zijn tamme en wilde dieren. Deze hebben een instinct dat de mens niet wordt aangeboren. Maar de menselijke natuur? Wat is de menselijke natuur eigenlijk?

Ik definieer deze als ijdelheid, begeerte en hebzucht met betrekking tot zichzelf, en als nijd, afgunst, vijandigheid met betrekking tot anderen, en afkeer van gezag. De omschrijving van de Bijbel is: „Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het” (Jer. 17:9); en: „Daarom dat de gezindheid van het vlees [d.w.z. de menselijke natuur] vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet” (Rom. 8:7).

Deze houding of natuur kan men niet aan de redeloze dieren toeschrijven. Is het logisch te veronderstellen dat een God van liefde, barmhartigheid en grote onbaatzuchtige zorgzaamheid voor zijn menselijke familie ons met opzet zo zou hebben geschapen dat wij van nature vijandig tegenover onze Maker staan, niet onderworpen aan zijn wet zijn, maar arglistig en verderfelijk?

Lees het bijbelse verslag van de schepping van de mens. Voordat Satan bij Adam kwam, bracht God „al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels” (Gen. 2:19) bij Adam en verzocht Adam om het namen te geven. Kwam Adam in opstand? Zei hij: „Doe het zelf maar”? Weigerde Adam om de opdracht van God uit te voeren? Het antwoord: „En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds . . . ” (vers 20). Adam deed meteen wat God hem vroeg.

Vanaf Genesis 3 evenwel wordt in de hele Bijbel tot aan Openbaring 20 veel over Satan gesproken. In Jesaja 14 wordt deze als de voormalige aartsengel Lucifer geïdentificeerd. En Ezechiël 28 bevestigt dat hij een geschapen superwezen was, volmaakt in alles totdat hij uit eigen vrije wil ongerechtigheid in zich liet opkomen.

Lucifer kwam in opstand tegen God; hij keerde zich tot bedrog, vijandschap; hij werd sluw, listig en uiterst verderfelijk. Hij raakte vol ijdelheid, begeerte en hebzucht. Hij keerde zich af van Gods weg van liefde (d.w.z. onbaatzuchtige zorgzaamheid jegens anderen en het verlangen om te helpen en te delen, de levenswijze van geven) naar de weg van nemen.

### **Slechts twee basisprincipes**

Er zijn slechts twee levenswijzen of levenshoudingen, in het algemeen gesproken: geven, d.w.z. de weg van liefde; en

nemen, d.w.z. de weg van ijdelheid, zelfzucht, vijandschap en wrok.

Nadat Satan door middel van Eva greep op Adam had gekregen, keerde deze zich tot de weg van nemen.

Wij hebben die levenswijze van nemen echter niet bij onze geboorte van Adam geërfd. Adam werd er niet mee geschapen; hij kreeg deze door Satan. En verworven eigenschappen worden niet via de erfelijkheid doorgegeven.

Door de verkeerde beslissing te nemen hebben Adam en Eva de neem-houding van Satan gekregen. Hun nageslacht, de hele menselijke familie, met als enige uitzondering Jezus Christus, heeft deze, na de geboorte, van Satan gekregen.

U vraagt misschien hoe dat mogelijk is?

Satan was er nog toen Jezus werd geboren. Satan probeerde het Christuskind te laten doden. Later trachtte hij Christus te verleiden, tevergeefs.

Satan was er nog steeds toen de apostel Paulus zijn geïnspireerde tweede brief aan de kerk van Korinthe schreef. „Ik vrees,” schreef hij, „dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden” (2 Kor. 11:3). De gemeenteleden in Korinthe waren niet met deze verdorven geest geboren, zij liepen het risico deze te verwerven.

### **Satan zendt uit**

Dit wordt verklaard in Efeze 2:2: „Waarin gij vroeger gewandeld hebt . . . overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid.” Satan is een geestelijk wezen, en een zeer groot geestelijk wezen. Hij is „de overste van de macht der lucht”. Hij „zendt uit”. Door de lucht! Hoe werkt hij dan in de mensen?

Toen God koning Kores van Perzië op de gedachte wilde brengen een oproep uit te vaardigen om een contingent Joden naar Jeruzalem terug te sturen teneinde de tweede tempel te bouwen, „wekte [Hij] de geest van Kores, de koning van Perzië, op” om dit te doen (Ezra 1:1).

Iedere mens heeft vanaf zijn geboorte niet de „menselijke natuur”, maar een geest (in de vorm van een geestelijke

essentie, geen „ziel”) die aan de menselijke hersenen het denkvermogen verleent. Alle kennis die via de zintuigen de fysieke hersenen binnenkomt, wordt evenwel automatisch „opgeslagen”, zoals in een computer, geregistreerd in het geheugen in de menselijke geest. Deze geest in de mens zorgt ervoor dat de kennis die erin ligt opgeslagen onmiddellijk weer door de hersenen kan worden opgeroepen. Bij het proces van denken, redeneren en beslissingen nemen maken de hersenen gebruik van deze oproepmogelijkheid.

De menselijke geest denkt niet — hij stelt de fysieke hersenen tot denken in staat. Deze menselijke geest schenkt geen menselijk leven. Het menselijk leven komt van de fysieke ademhaling en door fysiek bloed.

En zoals God in de Oudheid de geest van koning Kores gebruikte als instrument om in Kores' verstand de gedachte op te wekken om die oproep uit te vaardigen, zo brengt Satan houdingen, aandriften, verlangens van ijdelheid, begeerte en hebzucht, van naijver en afgunst, wedijver en opstand tegen gezag over door de lucht — hij zendt deze uit.

### **Op Satans golflengte afgestemd**

De geest in iedere mens is automatisch op Satans golflengte afgestemd. Zelfs nadat men bekeerd is. Zo was ook Jezus' menselijke geest voor de golflengte van Satan ontvankelijk, maar Jezus was ook, door de heilige Geest, afgestemd op God. Daarom wees Jezus iedere verleiding tot ijdelheid, zelfzucht, vijandschap jegens God onverwijld af. Dat kan, en moet, iedere bekeerde christen ook doen.

Satan heeft niet de macht te dwingen. Hij kan niemands geest met geweld doen toegeven aan de houding die hij uitzendt en tracht in te prenten. Iedere mens heeft een vrije wil en is voor zijn eigen houding, besluiten en daden verantwoordelijk. Satan zendt niet uit met woorden — alleen in houdingen. Als de menselijke geest gewillig is, zal hij Satans houdingen aanvaarden en eraan toegeven — houdingen die wij ten onrechte „de *menselijke* natuur” noemen.

Bij de geboorte bezit de mens niet Satans vijandige, zelfzuchtige houdingen. Evenmin wordt een mens geboren met de goddelijke natuur die de werkelijk bekeerde christen kan verwerven. Zodra een kind bij het denkproces zijn ver-

stand gaat gebruiken, beginnen Satans uitzendingen van de zelfzuchtige levenshouding via de menselijke geest van het kind tot zijn denken door te dringen. Jezus, en alleen Hij, had de heilige Geest volledig vanaf zijn geboorte als mens. Toch werd ook Hij evenals wij allen op alle punten beproefd, zonder echter ooit toe te geven (Hebr. 4:15).

Daar de geest van een normaal kind al vanaf de vroegste kinderjaren deze impulsen om Satans houdingen te aanvaarden ontvangt, zal het, tenzij ouderlijk vermaan en ouderlijke invloed dit tegengaan, deze zinnelijke houding vanzelf gaan accepteren. Deze wordt dan een natuur door gewoonte.

### **Hoe God de menselijke natuur zal veranderen**

De Bijbel maakt duidelijk dat wij de echte utopie op aarde nooit zullen bereiken voordat de menselijke natuur is veranderd, en dat de menselijke natuur de verschrikkelijke oorzaak van al het kwaad in deze wereld is. En al kan de mens zijn menselijke natuur weliswaar niet veranderen, God kan dat wel — en zal dat ook doen. Dit is precies wat de verheerlijkte wereldheerser Christus zal doen wanneer Hij met goddelijke macht op aarde terugkeert.

Nu beginnen wij het te begrijpen.

Bedenk eerst hoe de levende Christus, als onze Hogepriester, deze menselijke natuur verandert in degenen die God in de huidige dag van de mens tot behoud roept.

Elke individuele mens heeft morele vrijheid van handelen en dat voorrecht zal God niet wijzigen! Iedereen moet uit vrije wil tot bekering en tot geloof in Jezus Christus worden gebracht. Dat zijn de voorwaarden (Hand. 2:38). Deze veranderen de menselijke natuur niet. Het zijn voorwaarden die God ons stelt. Als wij dan uit eigen vrije wil aan deze twee voorwaarden voldoen, dan begint God het veranderingsproces.

God vernietigt de menselijke natuur niet zolang wij een menselijk lichaam hebben. Maar bij werkelijk berouw en geloof geeft Hij de kostbare gave van zijn heilige Geest, die in het verstand van de mens binnendringt. Dit is dan de goddelijke natuur (2 Petr. 1:4). Toch zal deze de menselijke natuur niet uitschakelen. Satan zendt nog steeds uit.

Als iemand evenwel werkelijk berouw heeft gekregen en

volkomen gelooft, dan zal hij door Gods Geest geleid willen worden. „Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods” (Rom. 8:14). Als men besluit zich door de nieuwe goddelijke natuur te laten leiden, is Gods Geest, die men dan in zich heeft, tevens de kracht van God en het geloof in Christus die het mogelijk maken de menselijke natuur te weerstaan en de goddelijke natuur te volgen. Als een bekeerd iemand de neigingen van de menselijke natuur weerstaat en door Gods Geest tot gehoorzaamheid aan God wordt geleid, groeit hij in geestelijk karakter, tot het ogenblik van de opstanding, wanneer zijn menselijke natuur verdwenen zal zijn en alleen de goddelijke natuur overblijft.

### **Hoe Utopia tot stand zal komen**

Laten wij eens zien hoe de utopie van morgen zal aanvangen. Alle belangrijke stappen in deze gebeurtenissen die spoedig plaatsvinden worden in de bijbelse profetieën aan ons geopenbaard.

Dezelfde Jezus Christus die meer dan 1900 jaar geleden in het heilige land over de bergen en door de dalen en in de straten van Jeruzalem liep, komt weer terug. Nadat Hij was gekruisigd, wekte God Hem na drie dagen en drie nachten op uit de doden (Matth. 12:40; Hand. 2:32; 1 Kor. 15:3-4). Hij steeg op naar de Troon van God, het hoofdkwartier van de regering van het universum (Hand. 1:9-11; Hebr. 1:3; 8:1; 10:12; Openb. 3:21). Hij is de „man van hoge geboorte” uit de gelijkenis, die naar Gods Troon, het „verre land”, ging om te worden gekroond tot Koning der koningen over alle volken en dan naar de aarde terug te keren (Lukas 19:12-27). Hij is in de hemel tot „de tijden van de wederoprichting aller dingen” (Hand. 3:19-21). ‘Wederoprichting’ betekent herstel van een vroegere toestand. In dit geval het herstel van Gods regering op aarde en dus het herstel van wereldvrede.

De huidige beroering in de wereld, de escalerende oorlogen en conflicten zullen uitlopen op dermate grote wereldproblemen dat geen mens in leven zal blijven, tenzij God ingrijpt (Matth. 24:22). Op het toppunt, wanneer uitstel ertoe zou leiden dat al het leven van deze planeet zou worden weggevaagd, komt Jezus Christus terug. Deze keer komt Hij als God. Hij komt met alle heerlijkheid en macht van de Schep-

per die het heelal bestuurt (Matth. 24:30; 25:31). Hij komt als „Koning der koningen en Here der heren” (Openb. 19:16) om een grote wereldregering te vestigen en alle volken „met een ijzeren staf” te besturen (Openb. 19:15; 12:5).

Stelt u het zich voor. De verheerlijkte Christus, die komt in alle pracht, met de bovennatuurlijke macht en de glorie van de Almachtige God; die komt om de mensheid het leven te redden; die komt om een einde te maken aan de escalerende oorlogen, nucleaire massavernietiging, menselijk lijden en verdriet; die komt om vrede, overvloedig welzijn, geluk en vreugde te brengen voor de hele mensheid.

Opstand tegen Gods wet en Gods bestuur moet, en zal ook spoedig, worden neergeslagen. Realiseert u zich dat al het verdriet, al het kwaad dat de mensheid overkomt het gevolg is van het overtreden van Gods wet?

Als niemand ooit een andere god boven de ware God had gesteld; als alle kinderen werd geleerd hun ouders te eren, te respecteren en te gehoorzamen, en alle ouders hun kinderen in Gods wegen zouden opvoeden; als niemand ooit de geest van moord in zijn hart zou toelaten, als er geen oorlogen waren, als er geen mensen door mensen werden gedood; als iedereen zou zorgen dat zijn huwelijk gelukkig bleef en de kuisheid vóór en tijdens het huwelijk zou bewaren; als iedereen zoveel zorg voor het bezit en welzijn van anderen had dat niemand zou stelen, en wij alle sloten, sleutels en brandkasten konden wegdoen; als iedereen de waarheid zou spreken, iedereen was op zijn woord te vertrouwen, iedereen was eerlijk; als niemand ooit begeerde wat niet van hemzelf was, en iedere mens zoveel onbaatzuchtige zorgzaamheid voor het welzijn van anderen had omdat hij werkelijk geloofde dat het zaliger is te *geven* dan te ontvangen — wat zouden wij dan een gelukkige wereld hebben!

In zo'n wereld, waarin allen met hun hele verstand, hart en kracht God zouden liefhebben en eren, waarin ieders zorg voor het welzijn van anderen gelijk zou zijn aan de zorg voor zichzelf — in zo'n wereld zou echtscheiding niet voorkomen, noch jeugd delinquentie; geen misdaad zou er zijn, geen gevangnissen, geen politie, behalve voor openbare dienstverlening om vreedzaam regelend en begeleidend op te treden, geen oorlogen, geen militaire vestigingen.



Er zouden geen ziekten, pijn en lijden zijn. Integendeel, wij zouden een krachtige gezondheid hebben; wij zouden vervuld zijn van een dynamische belangstelling voor het leven, een geestdriftige interesse in opbouwende bezigheden die geluk en vreugde geven. Er zou schoonheid zijn, bruisende activiteit, werkelijke vooruitgang; geen achterbuurten, geen achtergebleven gebieden of omstandigheden.

### Opgestane heiligen

Zoals de opgestane Christus ten hemel opvoer in wolken, zo zal Hij ook in wolken op aarde terugkomen (Hand. 1:9-11; Matth. 24:30). Precies op het *moment* dat Hij terugkeert (1 Thess. 4:14-17), zullen de doden in Christus, degenen die Gods heilige Geest hebben ontvangen en erdoor werden geleid (Rom. 8:11, 14), bij een reusachtige opstanding herrijzen en onsterfelijk gemaakt worden, inclusief alle profeten (Lukas 13:28). Zij die dan leven en de Geest van God bezitten, zullen in een ogenblik van sterfelijk onsterfelijk worden gemaakt (1 Kor. 15:50-54) en zij zullen, tezamen met hen die zijn opgestaan, worden weggevoerd op de wolken in de lucht, de neerdalende, verheerlijkte Christus tegemoet (1 Thess. 4:17). Zij zullen vervolgens — met Hem — uit de wolken neerdalen en daarom op diezelfde dag met Hem op de Olijfberg staan (Zach. 14:4-5). Deze veranderde, bekeerde heiligen, die dan onsterfelijk zijn gemaakt, zullen vervolgens, onder Christus, regeren over de naties, de uit sterfelijke mensen bestaande volken (Dan. 7:22; Openb. 2:26-27; 3:21).

### Satan verwijderd

Door deze schitterendste gebeurtenis in de hele wereldgeschiedenis — de verheerlijkte, almachtige Christus die op bovennatuurlijke, majesteitelijke wijze in de wolken op aarde neerdaalt — zal er ten lange leste een einde komen aan de arglistige, bedrieglijke, onzichtbare heerschappij van Satan.

De komst van Christus is in Openbaring 19 beschreven. Maar in Openbaring 20:1-3 is op voorhand al ander nieuws vastgelegd: „En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de

afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.”

De dagen van de mens, beheerst, bedrogen en misleid door Satan, zullen na 6000 jaar voorbij zijn. Satan zal niet langer in staat zijn door de lucht uit te zenden naar de geest van de mens. Zijn satanische natuur, die wij ten onrechte „de menselijke natuur” zijn gaan noemen, zal hij niet meer op nietsvermoedende mensen kunnen overbrengen.

### **De menselijke natuur verdwijnt niet ineens**

Dit betekent echter niet dat de aangeleerde houding van Satan onmiddellijk uit het denken van de mensen verdwijnt. De mensen hebben die houding aangeleerd. En zelfs al wordt het Satan dan belet om deze nog over te brengen, wat door gewoonte is aangeleerd gaat niet automatisch weg.

God heeft ons echter ook een vrije wil gegeven. Hij heeft ons beheersing van ons eigen denken gegeven, behalve voorzover wij misleid door Satans geneigdheid tot het kwaad zijn verblind.

Daarom kan de utopische wereld niet ineens in zijn geheel beginnen. Talloze miljoenen zullen aan hun opstandige houding vasthouden, aan hun ijdelheid, begeerte en hun hebzucht. De sterfelijke mensen op aarde zullen echter niet langer misleid worden! De almachtige Christus en de onsterfelijke heiligen die onder zijn leiding regeren zullen de schellen van de ogen wegnemen.

Vanaf het moment van Christus' bovennatuurlijke machtsovername en Satans verbanning zullen uit Sion Gods wet en het woord van de Eeuwige uitgaan en zich over de hele aarde verbreiden (Jes. 2:3).

De *straf*tijd van 6000 jaar die God Adams wereld oplegde, de tijd van afgesneden-zijn van God, zal voorbij zijn. Christus zal beginnen alle sterfelijke mensen op aarde tot berouw en geestelijk behoud te roepen. Gods heilige Geest zal zich vanuit Jeruzalem verbreiden (Zach. 14:8).

Een nieuwe tijd breekt aan. Er zal vrede zijn. De mensen zullen zich van de weg van „nemen” afkeren naar de weg van „geven”, naar Gods weg van liefde.

Een NIEUWE BESCHAVING zal de aarde omvatten!

# DE NIEUWE WERELDREGERING

**W**e zullen nu iets nader bezien hoe de nieuwe wereldregering zal functioneren. Het zal geen democratie zijn. Het zal geen socialisme zijn. Het zal geen communisme of fascisme zijn. Het zal evenmin een menselijke monarchie, oligarchie of plutocratie zijn. Het zal geen regering zijn van mensen over mensen. De mens heeft zijn onbekwaamheid om zichzelf te besturen afdoende bewezen.

Het zal een goddelijke regering zijn: de regering van God. Het zal geen regering zijn van onderaf. Het zal geen regering van of door het volk zijn, maar wel een regering *voor* het volk. Het zal een regering zijn van bovenaf (van de Almachtige God).

Er komen geen verkiezingscampagnes. Geen oneerlijke politieke strijd waarin iedere kandidaat zichzelf in het gunstigste licht probeert te stellen door zijn tegenstanders te belasteren, te beschuldigen en zwart te maken. Er zal geen tijd worden verspild aan het gooien met modder uit machtswellust.

Geen enkele mens krijgt enige regeringsfunctie. Het hele regeringsapparaat zal bestaan uit goddelijke geestelijke wezens, leden van het koninkrijk van God: het goddelijke gezin.

Alle functionarissen zullen worden benoemd, en wel door de goddelijke Christus, die het hart van de mens leest en kent en zijn innerlijk en bekwaamheden of onbekwaamheid kent.

Een beschrijving van Christus' bovennatuurlijke inzicht in het diepste wezen van anderen vindt u in Jesaja 11:2-5:

„En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren; ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien [naar het uiterlijk], noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen [praatjes of roddel]; want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken . . . ” (Jes. 11:2-4).

Bedenk dat God de Allerhoogste is die liefde is, die geeft, die met onbaatzuchtige zorgzaamheid voor zijn onderdanen zal regeren. Hij zal regeren voor het hoogste nut van het volk. De bekwaamsten, de rechtvaardigsten, zij die het meest voor een functie in aanmerking komen, krijgen de ambten die verantwoordelijkheid en macht met zich meebrengen.

### **Wat is het nieuwe verbond?**

Wat wij onder het nieuwe verbond dat Christus op aarde zal instellen, zullen zien is geluk, vrede, overvloed en gerechtigheid voor allen. Heeft u ooit gelezen waar dit Nieuwe Verbond precies uit zal bestaan? Dacht u dat het Gods Wet zou afschaffen? Precies het tegendeel. „Want dit is het verbond [dat Christus gaat instellen]: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven . . . ” (Hebr. 8:10).

Wanneer Gods wetten in ons hart zijn, wanneer wij Gods wegen liefhebben en daar in ons hart naar willen leven, dan wordt de menselijke natuur onderworpen: de mensen willen dan de weg volgen die leidt tot vrede, geluk, overvloed en vreugdevol welzijn.

Maar vergeet niet dat de mensen die na Christus' terugkeer nog op aarde leven de menselijke natuur nog hebben. Zij zijn dan nog onbekeerd.

Christus en het regerende Koninkrijk van God zullen het komende Utopia langs twee wegen tot stand brengen:

1) Alle misdaad en georganiseerde opstand zullen door Gods bovennatuurlijke kracht worden onderdrukt.

2) Christus zal de taak op zich nemen de wereld nieuw onderwijs te geven en geestelijk te redden of te bekeren.

Eerst richten wij ons op de wijze waarop de maatschappelijke en godsdienstige gebruiken door goddelijke kracht zullen worden veranderd.

Oorspronkelijk heeft God zeven jaarlijkse feesten en heilige dagen gegeven. Deze zijn van grote betekenis. Ze geven een voorstelling van Gods plan met de mensheid. Ze zijn voor eeuwig ingesteld. Jezus vierde ze en gaf ons daarmee een voorbeeld. De apostelen vierden ze (Hand. 20:6, 16; 1 Kor. 5:8; 16:8). De vroege nieuwtestamentische Kerk, met inbegrip van de bekeerlingen van het heidendom, vierde ze.

Het zijn Gods wegen — Gods gebruiken voor zijn volk. Maar de mensen verwierpen Gods wegen en gebruiken en keerden zich liever tot de wegen en gebruiken van de heidense godsdiensten. De mensen deden wat hun juist schijnt. Dezelfde verkeerde gebruiken schijnen tegenwoordig veel mensen juist toe!

Maar laten wij goed beseffen: „Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood” (Spr. 14:12 en 16:25).

God zei door Mozes: „Gij zult geenszins doen wat wij hier thans doen: ieder geheel naar eigen goeddunken” (Deut. 12:8). En: „Neem u er dan voor in acht, dat gij u niet laat verleiden . . . hun voorbeeld [heidense religieuze gebruiken] te volgen, en dat gij hun goden niet zoekt, zeggende: hoe dienden deze volken hun goden? zo wil ik het ook doen. Niet alzo zult gij de Here, uw God, dienen; want al wat de Here een gruwel is, wat Hij haat, doen zij voor hun goden . . .” (Deut. 12:30-31).

De belijdende christelijke wereld verwerpt tegenwoordig Gods heilige dagen, die heilig zijn voor Hem, maar niet voor een misleide „christenheid”. In plaats daarvan houden zij zich aan heidense dagen: kerstmis, nieuwjaar, pasen en andere. Zij bedoelen het wellicht niet kwaad. Zij zijn misleid. Een misleid mens weet niet dat hij ongelijk heeft. Toch zegt God dat Hij zulke aanbidding of verering niet aanvaardt. Het is Hem een gruwel „die Hij haat”.

Het zijn echter juist de ogen van de bedrogenen die God voor zijn waarheid zal openen wanneer Christus terugkomt om over alle volkeren en nog levende stervelingen te regeren.

### **Allen zullen Gods feestdagen vieren**

De mensen zullen niet meer blind en misleid zijn met betrekking tot Gods geboden en wegen.

„Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt [d.w.z. zij die zich niet in de op bovennatuurlijke wijze vernietigde legers bevonden], zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren” (Zach. 14:16).

Het Loofhuttenfeest is een van de zeven jaarlijkse feesten die Gods volk op zijn gebod moest vieren. Maar het oude Israël kwam in opstand. Het verwierp Gods feestdagen en keerde zich tot heidense feesten. Sinds de tijd van Ezra en Nehemia hield het Joodse volk zich er wel aan. Maar bedrieglijke „christelijke” geestelijken leerden dat Gods feestdagen „deel uitmaakten van het oude Mozaïsche systeem, en niet voor ons in deze tijd zijn bestemd”. De clerus maakte het volk bevooroordeeld en bracht het op een dwaalspoor. De mensen werden ertoe verleid te geloven dat kerstmis, nieuwjaar, pasen en dergelijke, feestdagen waren die Christus had ingesteld.

Maar nu komt Christus op aarde terug om Gods weg, met inbegrip van Gods feesten, in ere te herstellen. Zij die hardnekkig weigeren zich aan Gods heilige dagen te houden, ze met vernietigende minachting bespotten, zullen zich eraan houden wanneer Christus terugkeert.

„Maar wie uit de geslachten der aarde [inclusief de heidenen] niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de Here der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen, en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Here de volken zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren” (Zach. 14:17-19).

Uit deze passage kunnen wij zien op welke wijze Christus met „een ijzeren staf” zal heersen, hoe Hij bovennatuurlijke kracht zal gebruiken om de mensen van alle naties op zijn

rechte wegen te brengen, de wegen die de oorzaak van ware zegeningen zijn.

### De volmaakte regering

Inderdaad, Jezus Christus zal zeer spoedig op aarde terugkeren. Hij zal met macht en glorie komen. Hij komt om over alle naties te *regeren*.

Dit bestuur, deze heerschappij zal Hij echter niet geheel alleen uitoefenen. Hij komt om een wereldregering op te richten. Het zal een regering met een hoge organisatiegraad zijn. Er zullen veel gezaghebbende functies zijn.

Wij zullen nu in grote lijnen de werking van deze volmaakte vorm van bestuur uiteenzetten.

In de eerste plaats is het de regering van God — geen menselijke regering. Men wil het nog niet erkennen, maar door 6000 jaar ondoelmatig, klungelig menselijk wanbestuur heeft de mens bewezen absoluut niet in staat te zijn zichzelf te regeren.

Wat betreft de bekwaamheid van de mens om te regeren en te besturen zegt God over de huidige regeringsfunctionarissen: „Er is niemand die een gegronde aanklacht indient, en niemand die naar waarheid richt; zij vertrouwen op ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van moeite en baren onheil . . . Hun voeten snellen naar het kwade en haasten zich om onschuldig bloed te vergieten; hun gedachten zijn onheils-gedachten, verwoesting en verderf zijn op hun wegen. De weg des vredes kennen zij niet, en er is geen recht in hun sporen; zij gaan langs kronkelpaden; niemand die ze betreedt, kent vrede” (Jes. 59:4-8).

En onder dit menselijk wanbestuur zegt het volk: „Daarom blijft het recht ver van ons en de gerechtigheid bereikt ons niet. Wij wachten op licht [de oplossing van maatschappelijke, persoonlijke, nationale en wereldproblemen] en zie, er is duisternis; op stralende helderheid en wandelen in dichte donkerte. Wij tasten als blinden langs de wand, als wie geen ogen hebben, tasten wij; wij struikelen op de middag als in de schemering, wij zijn in de kracht van ons leven aan doden gelijk” (Jes. 59:9-10).

Dan wordt in dit hoofdstuk, dat onze tijd voorspelt, de uiteindelijke oplossing gegeven: „Maar als Verlosser komt Hij

voor Sion . . . ” (vers 20). En verderop: „Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op” (Jes. 60:1).

De enige hoop op gerechtigheid, op vrede, op waarheid, op de juiste oplossingen voor alle problemen van deze wereld, is de komst met macht en majesteit van Christus. Hij zal een wereldregering oprichten, een rechtvaardige regering, de regering van God.

In deze en tal van andere passages laat God in zijn Woord aan de mensheid zien hoe volslagen hulpeloos de mens is in het besturen van zichzelf en zijn medemensen. De Almachtige God had niettemin een groot doel voor ogen toen Hij de menselijke familie schiep en ons hier op aarde plaatste. Hij heeft ook een volmaakt meesterplan om dit doel te bereiken.

Dit meesterplan beslaat een tijdsruimte van 7000 jaar. De zeven dagen van de schepping waren een type. Ze laten het patroon zien. De eerste zes waren dagen van fysieke scheppingsdaden. Op de zevende dag van die eerste week begon de geestelijke schepping, die nog steeds doorgaat. Op die dag schiep God zijn sabbat die als heilige dag ten behoeve van geestelijke doeleinden werd afgezonderd. Op die dag onderwees God de eerste man en vrouw in zijn geestelijke waarheid. Op die dag predikte Hij hun het evangelie, en verklaarde hun het eeuwige leven, zijn wonderbaarlijke gave, die door de „boom des levens” in de hof van Eden werd gesymboliseerd en die Hij hun gratis aanbood. Tevens verklaarde Hij dat het loon van de zonde — opstand tegen zijn regering — de dood is.

Bij God is „één dag . . . als duizend jaar en duizend jaar als één dag” (2 Petr. 3:8). God wees dus de eerste 6000 jaar aan de fysieke mens toe om zijn eigen levenswijze te leiden (misleid en beheerst door Satan), om door het 6000 jaar lang lijden aan het ergste kwaad te bewijzen dat alleen Gods weg de verlangde zegeningen kan brengen. Deze 6000 jaar zouden we de „dagen van de mens” kunnen noemen.

Met andere woorden, de eerste 6000 jaar werden aan Satan toegewezen om hem zijn werk van het misleiden van de wereld te laten uitvoeren, gevolgd door 1000 jaar (één duizendjarige dag) waarin Satan zijn „werk” van bedrog niet



zal mogen verrichten. Nog anders gezegd, God bestemde zes duizendjarige dagen om de mens toe te staan zich aan het geestelijke werk van de zonde over te geven, gevolgd door een duizendjarige dag van geestelijke rust onder de hem opgelegde regering van God.

God heeft ons niet met zoveel woorden verteld hoe zijn komende super-wereldregering precies zal zijn georganiseerd. Hij heeft ons echter wel een globaal schema gegeven.

Wij weten dat het de regering van God zal zijn. De Almachtige God — de Vader van Jezus Christus — is de Hoogste Wetgever en staat boven Christus en alles wat is. Wij weten dat Christus Koning der koningen en Heer der heren zal zijn, over zowel de kerk als de staat, die door Hem verenigd zullen zijn. Wij weten dat koning David van het oude Israël (Ezech. 37:24) koning wordt over de twaalf grote naties die uit de fysieke afstammelingen van de twaalf stammen van Israël zijn samengesteld. Wij weten dat elk van de twaalf apostelen koning zal zijn, en op een troon zal zitten, over een van die uit de stammen van Israël voortgekomen naties (Lukas 22:30).

Het zal een regering van bovenaf zijn. Er zal een duidelijke gezagsketen zijn. Niemand wordt door het volk gekozen. Sterfelijke mensen hebben bewezen niet te kunnen oordelen over kwalificaties, en het innerlijk, het hart, de bedoelingen en bekwaamheden van mensen niet te kennen. Allen zullen op goddelijke wijze van bovenaf worden aangesteld. Iedereen die een gezaghebbende positie bekleedt zal iemand zijn die tot onsterfelijkheid is opgestaan en uit God is geboren — geen mensen van vlees en bloed meer.

Nog een principe wordt in Gods Woord duidelijk: Kerk en Staat zullen onder Christus verenigd zijn. Er komt één regering, over alle naties. Er zal één Kerk zijn, één God, één godsdienst, één onderwijsstelsel, één maatschappelijke orde. En deze zullen worden verenigd, zoals in Gods oorspronkelijke schema voor het oude Israël.

In Gods komende wereldregering zullen deze koningen en machthebbers opgestane onsterfelijken zijn, die als geestelijke wezens in het koninkrijk (gezin) van God zijn geboren, geen sterfelijke mensen van vlees en bloed. En steeds zullen het diegenen zijn die zich niet alleen door bekering, maar ook

door zelfoverwinning, de ontwikkeling van goddelijk karakter en groei in de kennis van Christus voor hun positie hebben gekwalificeerd. Zij hebben geleerd zich te laten regeren door Gods wet en regering en zijn getraind in het leiding geven.

De gelijkenis van de ponden (Lukas 19:11-27) en die van de talenten (Matth. 25:14-30) maken dit volkomen duidelijk. Hij die zijn geestelijke vermogens vertienvoudigde wordt beschreven als degene die macht krijgt over tien steden. Hij die zich slechts half zoveel in Gods karakter en vermogens ontwikkelde wordt beschreven als degene die over vijf steden macht ontvangt. De gelijkenis van de talenten laat hetzelfde zien, maar bovendien dat wij worden beoordeeld naar wat wij doen met dat *waarmee* wij het moeten doen. Dat wil zeggen dat iemand met minder talent wordt beoordeeld naar motivatie, inzet, ijver en volharding in verhouding tot zijn gaven. Van wie veel — in natuurlijke begaafdheid en geestelijke gaven — heeft geërfd en gekregen, wordt veel geëist. Iemand van minder vermogen heeft evenveel kans op een beloning in Gods koninkrijk als een hoogbegaafde — mits hij even hard streeft.

In het volgende hoofdstuk bespreken we de wereld van morgen op het niveau van het individu in relatie tot de Kerk, de godsdienst en het onderwijs.

# ONDERWIJS EN GODSDIENST VAN MORGEN

**W**anneer Jezus Christus in de volle, hoogste macht en majesteit van de Schepper-God op aarde terugkeert, dan komt Hij deze keer om de wereld geestelijk te redden.

Wanneer Hij op zijn glorieuze troon te Jeruzalem zit, zullen alle volken daar voor Hem staan. Hij zal beginnen met de schapen van de bokken te scheiden. „Dan zal de Koning tot hen [de schapen], die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af” (Matth. 25:34).

De mensen die zich nu bekeren zijn erfgenamen. Bij Christus' komst beërven zij het koninkrijk. De doden in Christus zullen worden opgewekt, zullen als eersten opstaan, als onsterfelijke geesten. Wij die dan leven in Christus, worden in een oogwenk veranderd in eveneens onsterfelijke geesten en gaan met degenen die zijn opgestaan de neerdalende Christus in de lucht tegemoet (1 Thess. 4:16-17).

Door de onsterfelijkheid zijn wij dan van de sterfelijke mensen op aarde afgezonderd.

Waar Jezus ook is, vanaf dat ogenblik zullen wij altijd met Hem zijn. Waar zal Hij dan zijn? Zijn voeten zullen dezelfde dag op de Olijfberg staan (Zach. 14:4).

Hierna komt dan het scheiden van de schapen (zij die zich bekeren, geloven en de heilige Geest ontvangen) en de

bokken (zij die zich verzetten, ook al kennen zij de waarheid). Deze scheiding — de opleiding van bekeerlingen voor Gods koninkrijk — blijft de gehele periode van Christus' duizendjarige heerschappij op aarde voortduren.

Gods zuivere waarheid zal aan alle mensen worden verkondigd. Niemand zal meer worden misleid. Maar „de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken” (Jes. 11:9).

Jezus Christus is „de wortel van Isaï”, de vader van David. Dus de heidenen zullen dan zoeken naar Christus (Jes. 11:10). Christus zal zich er dan op toeleggen geheel Israël te behouden (vers 11). (Zie ook Romeinen 11:25-26.)

Al dit werk van evangelieprediking in de gehele wereld — het geestelijk redden van de wereld (als geheel, misschien niet ieder individu, maar zeker een meerderheid) — maakt het tegelijkertijd nodig de wereld nieuw onderwijs te geven.

### Het heronderwijzen van de wereld

In Gods duizendjarige beschaving zal openbaring de basis van alle verspreiding van kennis zijn. Licht komt in de plaats van duisternis, waarheid in de plaats van dwaling. Inzicht komt in de plaats van grof materialisme. Ware kennis in de plaats van intellectuele onwetendheid.

Een van de grootste problemen waar de teruggekeerde verheerlijkte Christus voor komt te staan is dat van het opnieuw onderwijzen van de zogenaamd ontwikkelde mensen. Hun denken — en het zijn inderdaad de beste denkers — is door verkeerd onderwijs dermate vervormd dat zij niet in staat zijn waarheid te accepteren voordat zij hun dwalingen hebben *afgeleerd*. Het is minstens tien keer zo moeilijk een dwaling af te leren als die vast in het verstand is verankerd, als met niets te beginnen en nieuwe waarheid te leren.

Het is mogelijk dat zij uiteindelijk meer tijd nodig hebben om tot kennis van de waarheid te komen, om waarlijk ontwikkeld te worden, dan de ongeletterden van deze wereld.

Gods geïnspireerde Woord, de Bijbel, is het fundament van alle kennis. Maar zij zijn erin getraind dit fundament met bevooroordeelde minachting terzijde te schuiven.

Het onderrichten en heronderrichten van de wereld zal zeker een van de belangrijkste taken zijn waar het koninkrijk

van God, na Christus' terugkeer als Heerser, voor komt te staan. Tegenwoordig volgen de mensen valse en bedrieglijke waarden. Hun hele denken zal een heroriëntatie vereisen, een verandering van richting.

### **Een Kerk met een hoofdkwartier**

Wij hebben gezien dat de aarde, als deze duizendjarige periode eenmaal is begonnen, even vol ware kennis zal zijn als de oceaan vol water is (Jes. 11:9). Hoe zal dat tot stand komen?

De profeet Micha geeft een deel van het antwoord: „En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen” (Micha 4:1).

De profetie gebruikt het woord „berg” als symbool van een groot land, en „heuvelen” als symbool van kleinere landen. Met andere woorden, het koninkrijk van God, het koninkrijk van de opgestane onsterfelijken — het regerende koninkrijk — zal met volledige autoriteit boven de grote naties (van sterfelijke mensen) worden gevestigd en boven de kleine naties worden verheven; en de mensen zullen in groten getale naar Gods koninkrijk stromen.

„En vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion [de Kerk] zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij [Christus] zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren” (vers 2-3).

Deze kennis, dit onderwijs in Gods wet zal van de Kerk uitgaan en van Jeruzalem, de nieuwe wereldhoofdstad.

Dit Hoofdkwartier van de Kerk in Christus' eigen wereldhoofdstad Jeruzalem krijgt dan ongetwijfeld de leiding over het nieuwe onderwijsstelsel van de wereld.

Het voornaamste doel waarvoor Christus op aarde terugkomt is om in de mensheid Goddelijk karakter tot ontwik-

keling te brengen en de wereld te behouden. De meeste godsdienstige mensen, (fundamentalistische) predikanten en evangelisten nemen aan dat deze tegenwoordige tijd de enige „dag des heils” is. Maar indien Christus geprobeerd had de wereld te „behouden”, dan zou Hij de wereld behouden hebben. De wereld is niet „behouden”. God maakt geen gebruik van een babylon van verwarde, twistende religieuze organisaties, die door honderden verschillende opvattingen van theologische leerstukken verdeeld zijn.

De ware evangelieprediking in de wereld zal worden verzorgd vanuit het Hoofdkwartier van de Kerk, dat zal bestaan uit opgestane onsterfelijken, onder rechtstreekse persoonlijke supervisie van Christus zelf.

Een andere zeer grote taak die vanuit dit Hoofdkwartier zal worden geleid is die van het besturen van al de kerkgemeenten overal ter wereld. Deze gemeenten zullen bestaan uit de mensen die zich bekeren, zij die, ofschoon nog sterfelijk, door God zijn verwekt door de ontvangst van de heilige Geest.

Zoals de bekeerde christen in dit huidige tijdperk een leven van zelfoverwinning en geestelijke groei en ontwikkeling moet blijven leiden (2 Petr. 3:18), zo zullen de mensen dat ook in het millennium moeten doen. Gelukkig hoeven zij dan niet meer Satan te overwinnen. Maar alle slechte neigingen, gewoonten of verleidingen zullen zij wel moeten overwinnen.

Met slechts één Kerk — één godsdienst, één geloof — zullen er toch vele plaatselijke kerkgemeenten zijn. Er zullen districtshoofden, dienaren, oudsten, diakenen en diakonessen in iedere plaatselijke kerk zijn.

Hiermee hebben we dan enig inzicht in de manier waarop de wereld georganiseerd zal zijn. Hiermee is aangetoond hoe een super-wereldregering op aarde kan en zal worden gevestigd.

### **Lang tevoren gepland**

De Almachtige God verwezenlijkt hier op aarde een doel. En de Eeuwige God heeft iedere stap voor het bereiken van dat doel zorgvuldig gepland.

Zijn eerste belofte aangaande deze gelukkige toestand werd aan Abraham gedaan. God beloofde Abraham de hele

aarde als een eeuwig erfdeel voor hemzelf en zijn nakomelingen. God beloofde dat door middel van Abraham alle volken ter wereld zouden worden gezegend.

Tegelijkertijd trof God maatregelen voor de doelmatigheid en volmaaktheid van zijn regering over de wereld, door Abraham, Isaak, Israël en Jozef gedurende hun hele leven op te leiden in een aantal basisvereisten die nodig zijn voor de hoogste staf in een volmaakte regering.

Eerst komt de juiste geesteshouding. Dat is de basis. God let op het hart, de geest, de houding. Daar lette Hij op toen Hij David koos als koning over Israël (1 Sam. 16:6-7, 11-12). Daar let Hij ook op bij u en bij mij. Deze mannen werden getraind in onderwerping aan God en aan het boven hen gestelde gezag. Zij werden getraind in harmonieuze samenwerking.

Ten tweede behelsde hun opleiding de kennis van de werkelijke waarden.

Vervolgens werden zij getraind in het besturen van mensen, in het verstandig omgaan met mensen en rijkdom — zonder hun hoofd op hol te laten slaan.

Op dezelfde manier werd koning David opgeleid en moest hij zich ontwikkelen.

Allen die, eenmaal onsterfelijk, in de komende super-wereldregering belangrijke bestuurlijke ambten zullen bekleden hebben deze essentiële opleiding ontvangen. Allen realiseren zich ten volle, niet alleen de macht, maar ook de wijsheid, de liefde, de heiligheid en volmaaktheid van de Almachtige God. Allen weten met overtuiging dat zijn wegen de juiste wegen zijn, zijn wetten de juiste en volmaakte wetten, zijn heerschappij en regering de volmaakte Regering die alle mogelijke zegeningen zal brengen voor hen over wie geregeerd wordt.

Op deze wijze heeft de Eeuwigelevende God zijn koninkrijk voorbereid. Lang geleden begon Hij met het uitkiezen van mensen die zich volledig aan Hem zouden overgeven en die hun diepste wezen zouden laten doordrenken van de beginselen en eigenschappen die de zeven basiswetten voor succes in het leven vormen.

Deze zeven fundamentele wetten zijn niet erg bekend. Men realiseert zich in het algemeen ook niet waarom ze zo belangrijk zijn. In werkelijkheid vormen ze de grondslag van

ieder goed karakter. Hier volgen ze kort samengevat:

1) *Het juiste doel*: te worden geboren in Gods koninkrijk; het doel dat de motivatie opwekt en de ambitie stimuleert om dit doel te bereiken.

2) *De juiste leer of opvoeding*, Ieder van deze mensen werd bevrijd van de boeien van de heidense leer, traditie, valse kennis, een vals waardenbesef en heidense gebruiken. Zij werden allen getraind in Gods weg, die is gebaseerd op Gods wet en de beginselen van die wet. Zij werden getraind in de wegen van rechtvaardigheid. Zij werden kundig in het toepassen van de principes van Gods geboden, wetten, instellingen en oordelen.

3) Zij werden opgeleid in het ontwikkelen van een *goede gezondheid*: het vermijden van de oorzaken van ziekte, kwalen, handicaps. Zij leerden hun geest scherp, helder, alert, evenwichtig en gezond te houden.

4) Ieder werd getraind in het ontwikkelen van *drijfkracht*: het voortdurend aansporen van zichzelf, niet alleen om meer te presteren, maar ook om zich boven verkeerde verlangens, neigingen en verleidingen uit te werken, en naar de juiste wegen van Gods wet toe te groeien. Hun opleiding omvatte het vermijden van verleidingen. (Zij waren allen menselijk. Zij zondigden, soms ernstig, maar zij kregen berouw; zij leerden van hun fouten; zij overwonnen dit soort dingen.)

5) Deze mensen werden een leven lang geschoold in *vindingsrijkheid*. God liet toe dat zij tal van problemen, risico's, hindernissen tegenkwamen, om hen te beproeven. Zij leerden hoe zij een probleem tegemoet moesten treden en oplossen, en zich er niet door te laten verslaan.

6) Deze mannen *volhardden*. Zij hielden hun oog voortdurend op het doel gericht. Wanneer het zo moeilijk werd dat zij zelfs met hun vindingsrijkheid niets konden bedenken, wanneer zij volkomen verslagen leken, wanneer doorgaan hopeloos leek, dan gaven zij het niet op, nooit lieten zij de zaak in de steek! Door dik en dun hielden zij vol; zij volhardden tot het einde. Zij volhardden door hun geloof in God.

7) En in combinatie met deze eigenschappen vertrouwden deze mannen op *de leiding en hulp van God*. Zij wandelden met God. Zij spraken met God. Zij luisterden naar God,



of Hij nu letterlijk, persoonlijk tot hen sprak of door zijn geschreven Woord. Zij zochten wijsheid bij God. Zij vertrouwden op God voor leiding, voor bescherming en voor de vervulling van alle behoeften. Zij onderwierpen zich aan God en gehoorzaamden Hem.

Tenslotte. Laat uw gedachten hier eens over gaan.

Neem uitnemende, hoogstaande mensen, die een leven lang in succes en volmaaktheid zijn getraind. En verander deze mensen dan door een opstanding zodat zij de volmaaktheid van de onsterfelijkheid bezitten.

Bedenk dan dat de onsterfelijkheid hun gaven, bekwaamheden en krachten sterk zal vermenigvuldigen in vergelijking met wat zij als mens bereikten, doordat de macht en glorie van God hen zal vullen.

Dit is wat God gaat doen!

En hier hebt u dan het belangrijkste uitvoerende personeel, onder Christus, van de nieuwe wereldregering.

Laat uw ogen zich een tijdje verlustigen in het beeld van de komende wereld die Gods Regering zal voortbrengen, zoals wij dadelijk zullen doen, en als u dan uw blik weer op deze armzalige, lelijke en door zonde bedorven wereld vol corruptie, geweld en lijden richt, dan zult u diep bedroefd worden.

Maar krijgt u geen zin te juichen als u beseft wat voor wereld, wat voor beschaving er werkelijk op komst is?

# ZIE NU DE WERELD VAN MORGEN!

**W**e hebben de organisatie van de regering die de wereld van morgen zal besturen in grote trekken besproken.

Vorm u nu een beeld van de veranderde omstandigheden!  
Bezie de opgeloste problemen!

Werp nu een blik op een wereld zonder analfabetisme, een wereld waar armoede en honger niet voorkomen, waar de misdaadcijfers snel afnemen, en de mensen eerlijkheid, zedelijkheid, vriendschappelijkheid en gelukkig-zijn aanleren — een wereld van vrede, welvaart en overvloedig welzijn.

## **Oplossing van de bevolkingsexplosie**

God voorspelt verstrekkende hervormingen in het wonderbaarlijke utopische tijdperk dat zoals Hij zegt spoedig op aarde zal aanbreken.

Kunt u het zich voorstellen? Een wereld die grote voorde-  
ringen maakt in het oplossen van de cruciale problemen die de mensheid teisteren.

Op het ogenblik is de bevolkingsexplosie een van de allergrootste en verschrikkelijkste problemen. In een groot aantal landen gaat de groeiende bevolking de mogelijkheden van de wereld om de mensen te voeden steeds meer te boven. En de gebieden waar de bevolking het snelst groeit zijn de onderontwikkelde delen van de wereld — de „have-not” na-

ties van armoede, analfabetisme, ziekte en bijgeloof.

De dagelijkse, onheilspellende druk van de mensenmassa is in veel gebieden een van de werkelijk onoplosbare problemen van vandaag.

Maar God heeft de oplossing, en hoe eenvoudig is die niet. Maak eenvoudig het grootste deel van de aarde voor landbouw geschikt. Verlaag de kale, met sneeuw bedekte en rotsige bergen, verhoog de diepe, dorre woestijndalen, verander in de hele wereld de weersomstandigheden. Maak alle woestijnen groen en vruchtbaar. Maak grote stukken van de aarde als de Kalahariwoestijn, het Tsjaadbekken en de Sahara in Afrika, de Gobiwoestijn in Azië en de grote Amerikaanse woestijnen toegankelijk. Breng de uitgestrekte wildernissen van Mongolië, Siberië, Saoedi-Arabië en een aantal westelijke staten van de V.S. tot bloei.

Ontdooi het dikke pakijns, de sneeuwbergen, de permafrost en toendra's van de enorme, haast grenzeloze vlakten van Antarctica, Noord-Amerika, Groenland, Noord-Europa en Siberië. Nivelleer het ontzagwekkende hoogland van Pamir, de reuzen van de Himalaya, het Atlasgebergte, de Taurus, de Pyreneeën, de Alpen, de Rocky Mountains, de Sierra's, de Hindoe-Koesj, de Andes en alle andere grimmige, kilometers hoge en zo goed als onbewoonbare gebergten van de aarde.

Laat vervolgens goede, zachte regen vallen, in de juiste hoeveelheid, op de juiste tijden. En wat gebeurt er?

Miljoenen en miljoenen hectaren ongelooflijk vruchtbaar, produktief, prachtig bouwland komen ter beschikking — ze liggen te wachten om te worden ontdekt en ontgonnen.

Onmogelijk? Zeker — voor mensenhanden.

Maar zie wat God belooft: „Vrees niet, gij wormpje Jakob, gij volkje Israël! Ik ben het, die u help, luidt het woord des Heren, en uw Verlosser is de Heilige Israëls. Zie, Ik stel u tot een scherpe, nieuwe dorsslede met dubbele sneden; gij zult bergen dorsen en verbrijzelen, en heuvelen zult gij tot kaf maken. Gij zult ze wannen, en de wind zal ze opnemen en de storm zal ze verstrooien; maar gij zult juichen in de Here, u beroemen in de Heilige Israëls.

„De ellendigen en de armen zoeken naar water, maar het is er niet, hun tong verdroogt van dorst; Ik, de Here, zal hen

verhoren; Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten. Ik zal op kale heuvels rivieren doen ontspringen en bronnen te midden der valleien; Ik zal de woestijn tot een waterplas maken en het dorre land tot waterbronnen. Ik zal in de woestijn ceder, acacia, mirt en olijfwilg zetten; Ik zal in de wildernis cypres naast plataan en denneboom planten, opdat men zie en tevens erkenne, bedenke en tevens begrijpe, dat de hand des Heren dit gedaan en de Heilige Israëls het geschapen heeft" (Jes. 41:14-20).

### Zuiver water, vruchtbare woestijnen

Kunt u zich dit fantastische landschap voorstellen? Woestijnen die groen en vruchtbaar worden, parkachtige landerijen met bomen, struiken, sprankelende beekjes en bronnen; bergen die omlaaggehaald en bewoonbaar gemaakt worden.

Zie hoe God deze omstandigheden op tal van plaatsen in de Bijbel beschrijft.

„Dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe, en het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen; waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn" (Jes. 35:6-7).

Lees het hele 35e hoofdstuk van Jesaja.

God zegt: „De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis; zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen" (vers 1-2).

Denk nu eens aan de uitgestrekte kale gebieden van deze aarde. Klinkt het ongelooflijk, onmogelijk dat God ze kan laten bloeien als een narcis? Waarom zou het?

De bergen werden *gevormd*. Grote krachten veroorzaakten geweldige bewegingen, enorme barsten en verschuivingen in de aardkorst. Grote blokken graniet werden de lucht in geslingerd — de aarde schokte en slingerde in de stuiptrekkingen van de grootste aardbevingen aller tijden. Bergen werden gemaakt — ze zijn er niet bij toeval.

De God van alle macht, die de bergen en heuvels vormde (Amos 4:13; Ps. 90:2), zal ze ook hervormen; Hij zal het aanzien van de aarde herscheppen.



**KUNT U ZICH VOORSTELLEN** dat woestijnen groen worden? Denk u de vreugde in van de verarmde woestijnbewoner als hij de vervulling ziet van de profetie: „... in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe, en het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen...” (Jes. 35:6-7)

*Nik Wheeler—Sagma; Marty Brown — Liaison; Henri Bureau—Sagma*





U kunt lezen over de reusachtige aardbevingen die nog komen en die rechtstreeks zullen zorgen voor de vernieuwing van het aardoppervlak. (Zie Openb. 16:18; Zach. 14:4.) God zegt: „De bergen beven voor Hem en de heuvelen versmelten . . .” (Nahum 1:5).

### **Landwinning door drooglegging**

Het is bekend dat een groot deel van de rijkdom van de aarde onder de zeebodem ligt. Olie en tientallen mineralen blijven onbereikbaar en liggen onaangeboord diep onder de wereldzeeën. Bovendien bevat zeewater veel goud en ligt het grootste deel van de goudvoorraad van de wereld onder de oceanen.

Veel streken op aarde worden door eb en vloed geteisterd, door het eindeloze beuken van de branding die geleidelijk steeds meer land wegknabbelt. De lage landen van Europa, Nederland in het bijzonder, bestaan voor een aanzienlijk deel uit van de zee teruggewonnen land.

Denk eens aan de vele miljoenen extra hectaren waarover de mensheid zou kunnen beschikken als enkele oceanen zouden worden ingekrompen.

Op het ogenblik realiseert men zich in de Verenigde Staten dat het watertekort kritiek wordt. De waterverspilling door het enorme verbruik in de industrie, door vervuiling en door de ontzaglijke hoeveelheden die iedereen iedere dag gebruikt, betekent het onheilspellend naderen van de dag waarop schoon water schaars is.

Bijgevolg worden er plannen gemaakt voor meer reusachtige dammen; er worden buitensporig dure installaties voor de ontzilting van zeewater gebouwd. Tot nu toe echter maken de kosten van ontzilting exploitatie onmogelijk. Maar God beschrijft een fantastisch tijdperk vol ontdekkingen en uitvindingen in de wereld van morgen, wanneer grote gebieden van de aarde zullen worden drooggelegd en produktief gemaakt.

### **Geluk in gezondheid**

Wanneer Jezus Christus de grote machthebber van deze aarde wordt, zal Hij die macht gebruiken om de volken weer

gezondheid te geven. In een visioen zag Johannes de engelen Christus prijzen bij zijn komst op aarde om te regeren.

Zij zeiden: „Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard” (Openb. 11:17).

De gecombineerde werking van de juiste gezondheidsleer en genezing van ziekte zal zorgen voor volmaakte, utopische gezondheid.

Luister naar deze schitterende belofte: „Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën. Zegt tot de versaaften van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen . . . ” (Jes. 35:3-6).

Als de mensen gehoorzaam zijn aan Gods wetten van barmhartigheid en liefde, dan zal God hen belonen: „Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten” (Jes. 58:8).

Bij het beschrijven van de toestand van goede gezondheid en overvloed die op aarde zal aanbreken zegt God: „Want Ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen . . . ” (Jer. 30:17).

„Zo komen zij jubelend op de hoogte van Sion en stromen toe naar het goede des Heren, naar koren, most en olie, naar schapen en runderen; hun ziel zal zijn als een besproeide hof, zij zullen nooit meer versmachten.

„Dan verheugt zich het meisje in de reidans, jongelingen en grijsaards tezamen. Ik verander hun rouw in vreugde. Ik troost en verblijd hen na hun smart. Ik laaf de ziel der priesters met het vette en mijn volk wordt met het goede van Mij verzadigd, luidt het woord des Heren” (Jer. 31:12-14).

Waarom zouden wij niet gezond zijn?

Waarom willen wij zo graag geloven dat een dergelijke staat van gezondheid en vreugde onmogelijk is?

Er zijn zegeningen voor wie zich aan Gods wetten houdt.

Let op wat God aan zijn volk beloofde: „Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onder-







**EEN HYDRO-ELEKTRISCHE CENTRALE** aan de St. Jamesbaai in Canada; in India worden met de hand gemaakte bakstenen in de zon gedroogd. De wereld van morgen zal van de grond af opgebouwd moeten worden, omdat de mensen in de wereld van vandaag niet hebben geleerd wat de weg naar vrede is. De mens zal moeten leren hoe hij in harmonie met zijn naaste de natuurlijke hulpbronnen moet delen door de weg van geven te volgen, en niet de weg van hebzucht en nemen.

J.P. Laffont—Sygma; Bizos—Gamma

houdt . . . [dan zullen] de volgende zegeningen . . . over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de Here, uw God: Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw bodem en de vrucht van uw vee: de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee. Gezegend zullen zijn uw mand en uw baktrog" (Deut. 28:1-5).

Op het ogenblik ontvangen wij deze zegeningen echter niet. In plaats daarvan leven wij onder een vloek!

Onze steden zijn voortwoekerende zweren gevuld met de herrie en verwarring van het verkeer, rellen, rasehaat, misdaad, pornografie, luchtvervuiling en een ellendige, ongelukkige bevolking die snel veel geld wil verdienen om de onaangename omgeving van de asfaltvlakten en „betonjungles" van onze tijd te kunnen ontvluchten!

Of we het willen erkennen of niet: onze volken leven vandaag onder een vloek.

Spoedig echter zal de grote God ons dwingen de zegeningen aan te nemen. Hij zal de koppige opstandige mensheid zijn liefdevolle en barmhartige bewind opleggen en ons verplicht geluk brengen. Hij zal erop staan dat wij gelukkig zijn; Hij zal veel goede dingen in ons leven van ons verlangen; Hij zal ons opdragen gezond te zijn, met een gevoel van welzijn en tevredenheid.

En zo zullen de angstwekkende, talrijke problemen van het slechte weer, ziekten en kwalen, evenals alle problemen die uit de groei van de bevolking voortvloeien — zoals overbevolking, vervuiling, toenemende misdaad en de psychische druk van het leven in grote steden — worden opgelost, en nog in onze dagen.

### **Hoe zal de bevolkingsspreiding plaatsvinden?**

Zal er wel plaats zijn voor de vele miljarden mensen op aarde?

Natuurlijk. Vergeet niet dat op dit moment slechts 15 procent van het aardoppervlak bewoonbaar is, en slechts 10 procent bebouwbaar. Maar wanneer God de hele aarde bewoonbaar maakt en zelfs de weerspatronen, de oceaanstromen, de stroom van poollicht, de straalwinden, de vorm van gebergten en de ligging van de continenten op aarde veran-



**DE WERELD VAN VANDAAG** wordt geteisterd door talloze degeneratieziekten. Op de foto boven de eerste hartoperatie bij een kind. Dit gebeurde in Parijs. Het onderwijs biedt weinig hulp om de oorzaken van de hedendaagse ziekten op te lossen. Waarom kunnen zo weinig mensen al het door God gegeven voedsel op de juiste wijze bereiden?

Syigma; The Plain Truth



dert, dan zal de hele aarde bevolkt raken.

God laat zien dat de afzonderlijke rassen naar hun eigen land terugkeren om dit weer te bevolken en weer op te bouwen.

„Want zie, Ik kom bij u en keer Mij tot u, gij zult bewerkt en bezaaid worden. Ik zal de mensen op u talrijk maken: het ganse huis Israëls; de steden zullen weer bewoond en de puinhopen herbouwd worden. Ja, Ik zal mensen en dieren op u talrijk maken, zij zullen zich vermenigvuldigen en vruchtbaar zijn; Ik zal u bevolken als vanouds . . . ” (Ezech. 36:9-11).

Lees hoofdstuk 36 van Ezechiël in zijn geheel. God zegt: „ . . . [dan] zal Ik de steden weer bevolken en zullen de puinhopen herbouwd worden . . . Dit land dat verwoest was, is geworden als de hof van Eden; de steden die, verwoest en vernield, in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond” (vers 33, 35).

En de andere volkeren? Let als voorbeeld op de volgende utopische voorspelling:

„Te dien dage zal er een heerbaan wezen van Egypte [Egypte bestaat dan nog als natie] naar Assur [Assyrië, het gebied van noordoost-Syrië en noord-Irak], en Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur, en Egypte zal met Assur de Here dienen. Te dien dage zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde, omdat de Here der heerscharen het gezegend heeft met de woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Israël” (Jes. 19:23-25).

Dit is ware vooruitgang.

Op deze wijze openbaart de Bijbel dat er nog naties zullen bestaan, en wel op vastgestelde plaatsen. Hij openbaart dat de verwoeste gebieden weer bewoond zullen worden; ze waren tijdelijk onbruikbaar door de verwoestingen die oorlogen en rampen hadden aangericht.

In Jesaja 2:2-4 en in Micha 4:1-3 lezen we: „En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande

zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natïën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren."

Stel u voor! Geen oorlogen meer. Geen vrees voor mens of dier. Eindelijk wereldvrede. Iets zal die vrede hebben teweeggebracht. De wet van God zal van Jeruzalem uitgaan en de aarde zal zo vol worden van de kennis van Gods levenswijze als de oceanen vol water zijn.

Zelfs de wilde dieren zullen tam worden: „Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund . . . Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken" (Jes. 11:6-9).

Wat een fantastische wereld zal dat zijn!

# ... EN ALLEN WERKEN SAMEN

**K**unt u zich een wereld met slechts één taal indenken? Laat uw gedachten er eens over gaan. Een van de grootste belemmeringen voor wederzijds begrip en samenwerking tussen de volkeren is de taalbarrière. Als de een de ander niet kan verstaan, is vrije uitwisseling van ideeën, filosofieën, begrippen en meningen niet mogelijk. En in een vertaling gaan het persoonlijke contact, de verstandelijke en emotionele nuances van wat er wordt gezegd gemakkelijk verloren.

Als u ooit heeft ervaren dat u met behulp van een tolk met iemand moest spreken, dan herinnert u zich waarschijnlijk hoe ongemakkelijk dat was.

De grote rassen, die verschillende talen spreken, schijnen niet tot gemeenschappelijkheid van denken te kunnen komen. En verschillende mensen denken verschillend. Een andere taal betekent een andere cultuur, andere muziek, andere gewoonten, ander onderwijs, andere waarden en normen en een geheel andere en speciale benadering van het leven.

## **Alfabetisme voor iedereen**

Bedenk eens wat een ongelooflijke stap voorwaarts het zou zijn als alle mensen overal dezelfde taal zouden kunnen spreken, lezen en schrijven.

Op het moment echter hebben grote gebieden van de

aarde zelfs geen geschreven taal. Miljoenen en miljoenen zijn analfabeet; zelfs hun eigen naam kunnen zij niet lezen of schrijven.

Miljoenen anderen zijn bedroevend beperkt in hun mogelijkheden om zich uit te drukken, zelfs in hun eigen taal, en zij hebben niet de moeite genomen de taal van een ander volk te leren.

Als de taalbarrière werd weggenomen — en iedereen goed kon lezen en schrijven, een ontwikkelde geest had, de gedachten van anderen kon vatten, in dezelfde termen kon denken, een ander volledig kon verstaan — bedenk eens wat een geweldige veranderingen dan tot stand gebracht zouden kunnen worden.

Eens was er, gedurende een korte periode na de zondvloed in de tijd van Noach, een band tussen de mensen door een gemeenschappelijke taal (zie Genesis 11:1). Zij gebruikten hun vermogen tot samenwerken echter ten kwade: zij poogden een beschaving op te zetten die slechts kan eindigen met zelfvernietiging.

Toen God bij de toren van Babel de talen verdeelde, belemmerde Hij slechts de uiteindelijke tijd van wereldchaos, die nu de mensheid dreigt uit te roeien.

Maar wanneer de terugkerende Christus eenmaal de aarde heeft veroverd, zal Hij een tijdperk doen aanbreken waarin iedereen geletterd en goed opgeleid is, en zal Hij de wereld een nieuwe, zuivere taal geven.

God zegt: „Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, opdat zij allen de naam des Heren aanroepen; opdat zij Hem dienen met eenparige schouder” (Zef. 3:9).

Denk eens aan het komende tijdperk met goede literatuur, goede muziek en zonder al die misverstanden door taalproblemen. Wat een tijd zal dat zijn, wanneer de gehele wereld werkelijk goed onderwijs krijgt — en dezelfde taal spreekt en begrijpt.

### **Het economische stelsel**

God laat zien dat Jeruzalem de financiële hoofdstad van de wereld wordt.

De Schepper zegt van de vernieuwde stad: „Dan zult gij het zien en stralen van vreugde; uw hart zal zich ontroerd



verruimen, want tot u zal de rijkdom der zee [de wereldvoorraad goud en zilver ligt voornamelijk onder de zeebodem] zich wenden, het vermogen der volken zal tot u komen" (Jes. 60:5).

En wat zit er niet een rijkdom in zeewater! De Dow Chemical Company, fabrikant van ongeveer 500 verschillende stoffen die direct uit zeewater worden gewonnen, beweert dat een kubieke mijl zeewater zo'n 175 miljoen ton opgeloste chemicaliën bevat.

Elke kubieke mijl zeewater bevat grote hoeveelheden goud, zilver, uranium en talloze andere mineralen, elementen en opgeloste chemicaliën.

En zoals we al hebben gelezen, zegt de Almachtige God dat Hij veel plaatsen die nu door het water van de oceanen zijn bedekt zal verhogen, dat Hij veel meer land beschikbaar zal stellen. Het is de wetenschap bekend dat de meeste grondstoffen zich in de aardlagen onder de zeebodem bevinden.

God zegt dat deze enorme schatten tijdens de regering van Jezus Christus op aarde ter beschikking komen.

God zegt dat de rijkdom van de wereld vanuit Jeruzalem zal worden verdeeld en dat de enorme herbouwprogramma's, renovatieprojecten en geheel nieuwe plannen met deze rijkdom zullen worden gefinancierd.

„... Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ja, Ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Here der heerscharen. Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, luidt het woord van de Here der heerscharen" (Haggai 2:7-9).

Gods grote schatkamer zal evenwel in het openbaar worden benut. Geen goudstaven die in diepe, onderaardse kerkers liggen, die nergens toe dienen en alleen een symboolfunctie hebben — geen vrees voor diefstal en beroving. In plaats daarvan adembenemend mooie versieringen voor het hoofdgebouw, de tempel waarin Christus verblijft.

Er zal een stabiel economisch systeem worden opgezet. Welvaart zal worden verworven door eerlijke, produktieve inspanningen die de mensheid ten goede komen, niet door

speculatie, manipulatie, woekerrente die de armen ten laste wordt gelegd en andere corrupte praktijken. Wie de armen en zwakken verdrukt zal niet meer vrijuit gaan.

Er zal geen uitbuiting en geen armoede meer zijn.

Het principe van onbaatzuchtige zorgzaamheid voor anderen zal alle financiële relaties en transacties beheersen. De sterke en wijze zal de arme helpen bekwaamheden en vakken-nis te ontwikkelen. Schulden zullen elk zevende jaar worden kwijtgescholden en de arme zal worden geholpen onafhankelijk te worden (Deut. 15).

Overal zal het tiendenstelsel gelden.

De tegenwoordige overheden eisen successierechten, inkomstenbelasting, indirecte belastingen en accijnzen; rijks-, gemeente- en provinciale belastingen.

God daarentegen verlangt slechts tien procent. En van die tien procent financiert Hij het hele bestuursapparaat, het onderwijs en de godsdienst van de hele wereld.

„Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? [En God antwoordt:] In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Brengt de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmee, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten” (Mal. 3:8-10). Dit is een profetie voor nu.

Wat een zegen zal dat zijn. Niets van de financiële last waar tegenwoordig zoveel volken onder gebukt gaan.

De mensen hoeven dan niet meer zo nodig hetzelfde als de burens te hebben en zullen dus niet meer boven hun stand willen leven.

Zij zullen zo worden opgevoed dat zij weerstand bieden aan impulsief koopgedrag, evenals aan het begerige kopen van allerlei nieuwheidjes en luxe voorwerpen die zij zich niet kunnen veroorloven en die zij niet nodig hebben.

Als het commerciële element van allerlei feestdagen wordt weggenomen, als de heidense oorsprong van de diverse feestdagen wordt onthuld, dan zullen de mensen meer geld hebben voor de noodzakelijke dingen van het leven.

Verminder de werkelijk grote uitgaven in de meeste

huishoudens; hef alle belastingen op, de direkte en de indirekte. Geen vermogensbelasting, geen schoolgeld (aangezien het hele onderwijs door het gezin van God zal worden verzorgd), geen andere belastingen. Breng de kosten van gezondheidszorg, die zo astronomisch zijn als gevolg van verkeerde levenswijzen, tot een minimum terug.

Met deze maatregelen zullen de financiële plagen waar de meeste mensen mee kampen worden uitgeroeid.

God zegt dat geldelijke zegeningen aan de orde van de dag zullen zijn.

Neem diefstal, beroving, ongelukken, weerschade en roest weg uit fabrieken, magazijnen en werkplaatsen. Hoeveel goedkoper zou alles dan niet kunnen worden met toch billijke winst?

Neem problemen door het weer, insecten, planteziekten en schimmel weg uit het boerenbedrijf. Hoe zou het de boeren dan vergaan?

God zal dit alles tot stand brengen.

Hoe zal Hij dat doen?

Ten eerste, door de natuur van de mensen te veranderen; door verandering van hun levensopvatting; door hun wellust en zelfzucht, hun begeerte en hebzucht weg te nemen, daar die hen tot materialistische doeleinden drijven.

Hoe zal dat dan gebeuren? In hoofdzaak door de verbanning van de uiterst machtige Satan, de overste van de macht der lucht, het geestelijke wezen dat nu zijn werk doet in bedrogen, misleide mensen (Ef. 2:2; Openb. 20:1-3). Satan is de bron van wat de menselijke natuur wordt genoemd, de natuur die de mensen van hem overnemen.

Jeremia werd geïnspireerd te schrijven: „Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?” (Jer. 17:9.) De menselijke natuur is begerig. Zij verlangt naar de dingen die voor geld te koop zijn. Zij verlangt ernaar aanzien te hebben, erkend en bewonderd te worden en populair te zijn. Zij verlangt naar macht, eer en rijkdom.

Vraag willekeurig welke groepering van de bevolking van onze tegenwoordige wereld wat ze het liefst in dit leven wenst, en het antwoord is haast onveranderlijk: „Geld”! In wezen wil men de dingen die voor geld te koop zijn. Men weet dat aanzien en erkenning het gevolg zijn van het bezit van

materiële goederen. Men weet dat de meeste mensen andere mensen beoordelen naar wat zij bezitten: naar het soort kleren dat zij dragen, het soort huis dat zij bewonen, het soort auto waarin zij rijden en de materiële goederen die zij bezitten.

Geen wonder dat God zegt: „Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, indien zij gepaard gaat met tevredenheid. Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen. Als wij echter onderhouden en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn” (1 Tim. 6:6-8).

Christus gebod: „Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” (Matth. 6:19-21).

Hij zei verder: „Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst zijn Koninkrijk [de spoedig komende, rechtvaardige regering van God op aarde, de regering en haar resultaten die in dit boekje worden belicht] en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden” (Matth. 6:31-33).

Het is geen zonde om rijk te zijn. Het is wel zonde om rijkdommen te begeren, of zijn zinnen op materiële dingen te zetten.

Onze God en hemelse Vader is multimiljardair. „Van Mij is het goud”, zegt Hij (Haggai 2:9).

En God wil ook dat ieder kind van Hem waarlijk voorspoed heeft. „Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt...” (3 Joh. 2). Christus zei: „Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed” (Joh. 10:10).

God wenst volheid en overvloed in ieders leven.

In Gods koninkrijk zullen Gods geboden worden gehoorzaamd. Deze worden dan de norm voor handel, industrie en financiën en voor de hele economische structuur van de wereld.

Alles gaat dan op basis van geven. Christus zei: „Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemet worden” (Lukas 6:38).

Onder Gods bewind op deze aarde wordt de maatstaf van *geven* gehanteerd — niet die van het hebberige, complotterende, wedijverende, bedrieglijke, clandestiene, steelse, gemene, sluwe, oplichterige en leugenachtige gesjoemel dat tegenwoordig normaal is.

Kijk eens naar de corruptie in de wereld wegens de begeerte naar geld. Het is geen wonder dat God zegt: „... wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de [juiste vertaling: een] wortel van alle kwaad is de geldzucht” (1 Tim. 6:9-11).

Maar wanneer God de opstandige mensheid door het vertoon van zijn grote macht bekeert, wanneer Hij zijn belofte vervult, dan zal dat veranderen: „Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven” (Rom. 14:11). Wanneer Hij de ijdele, trotse geest van de mens vernedert, dan zal de mens bereid zijn tot geven.

Totdat God de hooghartigheid van de mens heeft gebroken (Jes. 2:10-12, 17), zullen de volken der aarde niet bereid zijn deze prachtige, liefdevolle, edelmoedige, eerlijke maatstaf van geven voor de hele economie te aanvaarden.

Er zou een heel boek nodig zijn om zelfs maar het begin van de wonderbaarlijke omstandigheden te beschrijven die op deze aarde zouden kunnen heersen, en die uiteindelijk ook *zullen* heersen, wanneer het hart van de mens bekeerd is, en de mens de natuur van God zelf heeft gekregen (2 Petr. 1:4).

Eenmaal in iedere 50 jaar zal elke familie naar het eigen erfgoed terugkeren (Lev. 25:8-17). Het zal niet meer mogelijk zijn dat generatie op generatie door armoede wordt verbrijzeld.

Aangezien het bestuur dan overal in handen van het geestelijke gezin van God zal zijn, en deels wordt uitgeoefend door menselijke leiders onder rechtstreeks gezag van dat grote regerende gezin, en aangezien er daarom geen reusach-

tige onpersoonlijke overheidsafdelingen meer nodig zijn; geen militair complex; geen inlichtingendiensten of organisaties als Interpol; geen gigantische kartels, monopolies, bonden, noch reusachtige overheidsuitgaven — daarom zal de economie van de wereld zich herstellen.

Iedere noodzakelijke industrie, onderwijsinstelling en onderneming zal op solide financiële basis bestaan.

Wat een wereld zal dat zijn!

### Samenvatting

Staatslieden, geleerden, onderwijskundigen weten dat de enige hoop op voortbestaan en op vrede voor de mensheid een wereldregering is. Wij zouden vele tientallen leiders van de wereld kunnen citeren om deze bewering te staven.

We zouden nog eens tientallen wereldleiders kunnen citeren die zeggen dat het onmogelijk is.

Het is dus „een wereldregering of anders vernietiging” enerzijds, „een wereldregering is onmogelijk” anderzijds.

Dit is de grimmige paradox van de angst waarmee de hele mensheid nu wordt geconfronteerd. Geen wonder dat de Almachtige God zegt: „De weg des vredes kennen zij niet” (Rom. 3:17).

Maar wat de mens zelf niet kan, dat zal de Grote Levende God voor hem doen. Een wereldregering, een volmaakte regering, komt nog in onze tijd, uitgeoefend door de Grote Regerende Christus met talloze duizenden medebestuurders, aan wie onsterfelijkheid is gegeven.

Dit goede nieuws nu is het ware evangelie van Jezus Christus. Christus zal niet alleen de troon van de wereld beërven, maar ook die van David (Lukas 1:32-33), die, volgens Gods belofte aan David, op deze aarde nooit zou ophouden te bestaan (2 Sam. 7:13). Jezus zei tot Pilatus dat Hij uitdrukkelijk voor dit doel was geboren (Joh. 18:36-37).

Jezus predikte voortdurend het goede nieuws van het komende koninkrijk van God (Matth. 4:23; 6:10; 7:21; Markus 1:15; 4:11; 14:25; Lukas 4:43; 8:10; 9:2, 11, 62 enz.). Hij beschreef zichzelf als de jonge hooggeborene die vertrok (naar de hemel) om te worden gekroond en naar de aarde terug te keren (Lukas 19:12-27).

Herhaaldelijk heeft Jezus gezegd dat Hij op aarde zou

terugkeren (Matth. 24:27, 30-31, 42; 25:13; Markus 13:26; Lukas 12:42-43; 17:24; 18:8; 19:12; 21:27; Joh. 14:3 enz.). „En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats [een positie, een taak] bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben” (Joh. 14:3). Hij zal dan op de aarde zijn — vergelijk Zacharia 14:3-4 met 1 Thessalonicenzen 4:16.

De levende Christus komt met alle macht en glorie van de Almachtige God, als „Koning der koningen en Here der heren” (Openb. 19:11-21), om de opstand van de oorlogvoerende naties neer te slaan (Openb. 17:14), en Gods wereldregering over alle naties in te stellen (Dan. 2:44; 7:9, 13-14, 18, 22, 27; Jes. 9:6).

Geen wonder dat de hele hoop van een ware christen de opstanding is (Hand. 23:6; 24:15), de opstanding tot onsterfelijkheid, tot eeuwig leven, en tot medebestuurder onder Christus. Jezus zei: „En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf . . . ” (Openb. 2:26-27). En verder: „Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon [op deze aarde] . . . ” (Openb. 3:21; Lukas 1:32-33). En: „ . . . zij zullen als koningen heersen op de aarde” (Openb. 5:10).

De apostel Johannes zag in een visioen het begin van dat bestuur en die wereldregering: „En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven . . . en [zij] heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang” (Openb. 20:4).

Jezus zei dat niemand het koninkrijk van God kan zien of binnengaan voordat hij uit God is geboren (Joh. 3:3-5). Hij maakte duidelijk dat iemand die uit God is geboren, evenals God, geest zal zijn. Wij zijn nu, als mensen, uit het vlees geboren, en daarom zijn wij vlees. Maar God is geest (Joh. 4:24), en wanneer wij uit God worden geboren, uit de Geest, dan zullen wij geest zijn (Joh. 3:6-8). Nu zijn wij stoffelijk, uit de aarde (1 Kor. 15:48). Wij zijn „vlees en bloed” uit de aarde, uit materie (vers 50); en mensen van vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven (hetzelfde vers). Maar zoals wij het beeld van de stoffelijke — sterfelijke — mens gedragen hebben, zo zullen wij, wanneer wij uit God geboren

zijn, het beeld van de hemelse, dat wil zeggen, geestelijke dragen (vers 49).

Jezus Christus is de eerstgeborene van vele broeders (Rom. 8:29; Kol. 1:18) die door een opstanding uit God geboren zullen worden (Joh. 5:25-29; 6:39, 40, 44).

Christus, de Koning der koningen: volmaakt van karakter, volkomen in eerlijkheid, integriteit, getrouwheid, loyaliteit en oprechtheid, vervuld van onbaatzuchtige zorgzaamheid voor degenen over wie Hij regeert, voor hun welzijn en behoud; met alle kennis, begrip en wijsheid. Volmaakte liefde, barmhartigheid, geduld, vriendelijkheid, mededogen, vergevensgezindheid. Maar ook met absolute macht, en zonder ooit maar een millimeter af te wijken van zijn volmaakte wet, die de weg van de liefde is. Hij zal Gods wet, Gods regering op aarde handhaven. Hij zal hooghartige, zinnelijke, opstandige mensen tot volledige onderwerping aan Gods regering dwingen.

Niemand zal worden misleid — zoals met de meeste mensen van vandaag het geval is. Allen zullen de waarheid kennen. Geen godsdienstige verwarring meer. De ogen zullen voor de waarheid worden geopend. De mensen zullen vatbaar voor onderwijs worden. De mensen zullen volgens Gods weg gaan leven, de weg van onbaatzuchtige zorgzaamheid voor anderen, de weg van de werkelijke waarden, de weg van vrede, van geluk, van welzijn en vreugde.

Misdaad, ziekte, kwalen, pijn, lijden: voorbij. Armoede, onwetendheid: uitgebannen. Een glimlach op ieder gezicht. De wilde dieren getemd. Luchtvervuiling, watervervuiling, bodemvervuiling: voorbij. Zuiver, kristalhelder water om te drinken; schone, tintelende, zuivere lucht om in te ademen; volle zwarte grond waar vroeger woestijnen, bergen en zeeën waren, en waarop nu smakelijk voedsel wordt verbouwd en een fantastische schoonheid aan bloemen, struiken en bomen groeit. Een wereld vol met gelukkige, stralende mensen, die worden geleid, geholpen, beschermd en bestuurd door onsterfelijken die eertijds sterfelijk waren; en alle mensen beseffen dat ook zij het eeuwige leven kunnen beërven in het hoogste geluk en sprankelende vreugde.

Wat een fantastisch beeld!



## ADRESSEN

**Nederland en België:** Postbus 444, 3430 AK Nieuwegein, Nederland

**Verenigde Staten:** P.O. Box 111, Pasadena, California 91123

**Canada:** P.O. Box 44, Station A, Vancouver, B.C. V6C 2M2

**Canada (Frans):** B.P. 121, Succ. A, Montreal, P.Q. H3C 1C5

**Mexico:** Institución Ambassador, Apartado Postal 5-595, 06502 México D.F.

**Zuid-Amerika:** Institución Ambassador, Apartado Aéreo 11430, Bogotá 1, D.E., Colombia

**Caribisch gebied:** G.P.O. Box 6063, San Juan, Puerto Rico 00936-6063

**Engeland en Midden-Oosten (Engels):** P.O. Box 111, Borehamwood, Herts. WD6 1LU, Engeland

**Frankrijk, Zwitserland en België (Frans):** Le Monde à Venir, Case Postale 10, 91 rue de la Servette, CH-1211 Genève 7, Zwitserland

**Duitsland:** Postfach 1129, D-5300 Bonn 1, West-Duitsland

**Denemarken:** Box 211, DK-8100 Aarhus C

**Noorwegen:** Box 2513 Solli, N-0203 Oslo 2

**Zweden:** Box 5380, S-102 46 Stockholm

**Australië:** P.O. Box 202, Burleigh Heads, Queensland 4220

**Nieuw-Zeeland en Polynesië:** P.O. Box 2709, Auckland 1, Nieuw-Zeeland

**Filippijnen:** P.O. Box 1111, MCPO, 1299 Makati, Metro Manila

**Israël:** P.O. Box 19111, Jeruzalem

**Zuid-Afrika:** P.O. Box 5644, Cape Town 8000

**Zimbabwe:** P.O. Box U.A.30, Union Ave, Harare

**Nigeria:** PMB 21006, Ikeja, Lagos State

**Ghana:** P.O. Box 9617, Kotoka International Airport, Accra

**Kenia:** P.O. Box 47135, Nairobi

**Mauritius:** P.O. Box 888, Port Louis, Mauritius

### **DIT BOEKJE WORDT IN HET ALGEMEEN BELANG GRATIS UITGEGEVEN DOOR DE WERELDWIJDE KERK VAN GOD.**

Het wordt mogelijk gemaakt door de vrijwillig gegeven tienden en bijdragen van de gemeenteleden en anderen die zich geroepen voelen het werk van de Kerk te steunen. Bijdragen worden dankbaar aanvaard. Ieder die op vrijwillige basis wil meehelpen in dit wereldwijde Werk van God, is van harte welkom als medewerker aan dit belangrijke streven: het Evangelie aan alle volken te verkondigen.

348759/8812/1.0

GAC

