

# WORLDWIDE CHURCH OF GOD

POSTBUS 444, 3430 AK NIEUWEGEIN, NEDERLAND

HERBERT W. ARMSTRONG  
PRESIDENT en PASTOR

## DE RECENTE GESCHIEDENIS VAN HET FILADELFIA-TIJDPERK

### VAN DE WORLDWIDE CHURCH OF GOD

Herbert W. Armstrong

Alle leden moeten op de hoogte worden gebracht van de geschiedenis van het Filadelfia-tijdperk van Gods ene onvervalste, in het jaar 31 door Jezus Christus opgerichte Kerk - in het bijzonder van de laatste 15 jaar van haar bestaan.

Jezus Christus zei dat zijn Kerk in de wereld beproevingen en vervolgingen zou hebben. Hij voorspelde geen gemakkelijk leventje. GEEN VREDIG BESTAAN IN EEN VIJANDIGE WERELD. "Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen", zei Hij. Bovendien worden wij in Gods Woord gewaarschuwd "dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan".

"Want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden" (Matth. 7:14). De apostel Paulus waarschuwde de oudsten van de kerk te

Efeze dat grimmige wolven bij hen zouden binnendringen om de kudde te verwoesten, en dat bovendien sommigen uit hun midden ernaar zouden streven discipelen achter zich aan te trekken (Hand. 20:29-30).

Waarom is dit zo? Waarom is Gods Kerk in dit Filadelfia-tijdperk door een periode van onenigheid, van verdeeldheid en van afscheidingen binnen de Kerk gegaan, waarbij gedurende de jaren '70 bepaalde dienaren de Kerk verlieten om volgelingen achter zich aan te trekken.

Dit was al zo in het voorafgaande Sardes-tijdperk. En waarom heeft de Kerk deze onenigheid en ook een zekere tweedracht in ons midden kunnen weerstaan en is zij eruit tevoorschijn gekomen in eenheid, harmonie, eendracht en de huidige voorspoedige vooruitgang?

Waarom publiceerde de Los Angeles Times onlangs een verhaal met een grote kop over zes kolommen, waarin werd gezegd dat de Worldwide Church of God "gedijt door onenigheid"?

Dit zijn feitelijke gebeurtenissen die in de afgelopen 15 jaar ons eigen leven hebben geraakt. Om ze goed te begrijpen moeten wij even ons geheugen opfrissen inzake hoe het allemaal begon, 6000 jaar geleden, bij de grondlegging van de wereld en van het menselijk geslacht op aarde met de schepping van de eerste mens Adam.

God begon aan zijn grootste prestatie aller tijden: de vermenigvuldiging van Zichzelf. God had eerst engelen geschapen. De grote aartsengel Lucifer was op de troon van de aarde geplaatst toen God de aarde en het onmetelijke universum schiep. Lucifer was tegen Gods regering in opstand gekomen en had eenderde van alle engelen tot opstand aangezet. Hij werd Satan de duivel, en zijn engelen werden geperverteerde demonen. Vervolgens schiep God de eerste mens, Adam, sterfelijk, uit het stof van de aarde, met slechts een tijdelijk fysico-chemisch bestaan, maar met het aanbod van eeuwig Goddelijk leven en de gelegenheid om Satan op de troon van de aarde te vervangen. Ook Adam kwam tegen God en zijn regering in opstand, wees de boom

des levens af, en verkoos zich de kennis van goed en kwaad toe te eigenen, waarbij hij voor kennis en de juiste levenswijze op zichzelf in plaats van op God vertrouwde.

Daarop sloot God de boom des levens (de heilige Geest) af, behalve voor hen die speciaal worden geroepen, totdat Christus, de tweede Adam, Satan op de troon zal hebben vervangen, iets wat de eerste Adam had moeten doen.

Het traditionele christendom, theologen en bijbelgeleerden schijnen nog nooit te hebben opgemerkt dat de boom des levens - de heilige Geest die Goddelijk leven schenkt - voor de wereld werd afgesloten en in deze tijd nog steeds afgesloten is. God had gezegd: "Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis" (Gen. 1:26). "Beeld" heeft betrekking op karakter; "gelijkenis" heeft betrekking op vorm en gestalte. God schiept in twee fasen. De mens naar Gods beeld maken betekent naar het geestelijke beeld - een geestelijk wezen met Gods volmaakte heilige karakter.

Het eerste stadium van deze schepping was de fysieke mens, sterfelijk, met een tijdelijk fysiek bestaan. In die mens schiep God evenwel de menselijke geest om het fysieke brein van intellect te voorzien. Deze geest gaf de sterfelijke mens niet alleen intelligentie en denkvermogen met betrekking tot fysieke en materiële zaken, maar ook het vermogen tot het doen van goed of kwaad, zij het op het menselijke vlak - het vleeselijke of zelfzuchtige vlak. Door middel van de symbolische boom des levens maakte God voor Adam Gods heilige Geest toegankelijk om in hem Goddelijke onsterfelijkheid en tevens het Goddelijke verstand te verwekken voor het verwerven van Gods geestelijke kennis en karakter. Toen God de boom des levens afsloot, sloot Hij de mensheid uit van dit contact met God de Vader, onsterfelijkheid, het Goddelijke denken en met wat de wereld "behoud" noemt.

Maar het tweede personage van het Goddelijke gezin, het Woord, gaf zijn goddelijkheid op en werd als mens uit de maagd Maria geboren. Hij was God in het menselijk vlees,

zowel God als mens, maar in zijn dienaarswerk op aarde functionerend als mens. Hij kwam om zich te kwalificeren, waarin de eerste Adam had gefaald, teneinde Satan op de troon van de aarde te vervangen. Tevens kwam Hij om Gods Kerk uit de wereld te roepen; die moet zich eveneens kwalificeren om met Hem op deze troon te kunnen zitten, en om met Hem als Goddelijke wezens onderwijs te kunnen geven en te regeren - als de allereerste vruchten van Gods oogst van zijn zelfvermenigvuldiging. Hij kwam ook om de mensheid los te kopen van Satan, die de gehele mensheid heeft gekidnapt. Aan het kruis betaalde Hij met zijn levensbloed de losprijs.

Jezus zei dat Hij zijn Kerk zou bouwen. Het woord kerk is in het Grieks van het Nieuwe Testament ekklesia, wat "uitgeroepen" betekent. Evenals Jezus zich voor de troon moest kwalificeren door Satan te overwinnen, zo moet zijn Kerk dat ook om met Hem op die troon te zitten en over de naties macht te krijgen om hen te regeren, te onderwijzen en in het gezin van God te brengen.

De eerste Adam had als een zoon van God verwekt - bekeerd - kunnen worden indien hij van de boom des levens had genomen. Deze verwekking zou door de heilige Geest zijn genomen. Toen God de boom des levens afsloot, sloot Hij verzoening met God de Vader af - dat wil zeggen, bekering of verwekking met heilig Goddelijk leven was niet meer mogelijk. De wereld als geheel is tot de dag van vandaag afgesneden van deze verwekking, gewoonlijk door protestanten "behouden worden" genoemd. Een dergelijk behoud is voor de wereld zelfs nog niet beschikbaar. De wereld van het traditionele christendom is blind voor dit feit.

Maar de Kerk werd uit de wereld geroepen om afzonderlijk volgens Gods wet te leven, in plaats van in navolging van de eerste Adam, volgens Satans weg van zelfzuchtigheid wedijver en strijd. Daarom zei Jezus dat de Kerk evenals Hij vervolgd zou worden. Zij die in de Kerk worden geroepen, moeten volgens Gods weg van liefde leven, niet

volgens de wereldse weg van zelfzucht, wedijver en strijd. Hiervoor moet in hen de heilige Geest van God dynamisch aanwezig zijn, waardoor zij een ander doel in het leven en een andere houding en mentaliteit krijgen dan zij vroeger in de wereld hadden.

Waarom riep Christus de Kerk uit de wereld, om afzijdig van de wereld te zijn? Zij werden geroepen als leerlingen. De Bijbel noemt hen discipelen. Het woord discipel betekent leerling of beginneling. De Kerk was als een school, en Jezus was de eerste leraar. Hij riep zijn 12 discipelen, of leerlingen, uit de wereld, met het doel hen op te leiden tot leraars en tevens heersers met en onder Christus, wanneer Jezus in macht en glorie komt om op Satans troon over de gehele aarde te zitten en om alle naties zowel te regeren als te bekeren.

Tot hen in de Kerk die in genade en geestelijke kennis groeien, zegt Jezus dat Hij hun macht over de naties zal geven om die te regeren - zij zullen met Hem op zijn aardse troon zitten en zij zullen tot priesters of leraars en koningen worden gemaakt om met Christus op aarde te regeren (Openb. 2:26-27; 3:21 en 5:10).

De Kerk is in wezen een school die haar leerlingen opleidt tot leraars en machthebbers in Gods Koninkrijk.

Maar deze leerlingen - of kerkleden - moeten eerst zelf worden bekeerd, verwekt als kinderen van God, met het geschenk van de heilige Geest (boom des levens) die door Adam werd afgewezen. Waarom? Omdat het natuurlijke, vleselijke denken geen begrip van de geestelijke kennis en waarheden van God kan hebben (1 Kor. 2:9-14). Daarom heeft God een speciale voorziening getroffen, waarbij Hij degenen die Hij uit de wereld roept, predistineert om nu, in het tijdperk van de Kerk, te worden geroepen, VOORDAT God de boom des levens en behoud voor de wereld als geheel openstelt. Om deze reden worden de kerkleden de "eerstelingen" van Gods oogst voor zijn Koninkrijk genoemd.

Het zij nog eens met nadruk gesteld. Zoals Christus, de tweede Adam, kwam om zich te kwalificeren teneinde

Satan op de troon van de aarde te vervangen, zo koos en riep God bepaalde mensen uit de wereld die zich eveneens moeten kwalificeren teneinde met Christus op die troon te zitten. Dit is niet de tijd dat God probeert "de wereld te behouden". Gods dag van oordeel voor de wereld is nog niet aangebroken. Maar voor hen die speciaal worden geroepen met het doel om met Christus op die troon te zitten, is het noodzakelijk de heilige Geest te ontvangen alvorens zij Gods waarheid, die door de eerste Adam werd verworpen, kunnen leren. Daarom zijn de leden van de Kerk slechts de "eerstelingen" van hen die uiteindelijk behoud zullen ontvangen.

Wij ontvangen de heilige Geest UITSLUITEND na volledige bekering van de wijze waarop wij leefden. Wij moeten uit deze wereld komen om een leven te leiden dat zich afzijdig houdt van het leven en de wegen van de wereld, met ons denken op de dingen van God gericht, niet op de dingen van deze wereld.

Daarom hebben wij tegenstand en vervolging van de wereld. Daarom werd Jezus Christus vervolgd. Daarom glijden sommigen die enigszins geïnteresseerd raken, gedoopt worden en in de Kerk beginnen, terug in de wereld en verlaten zij de Kerk. Velen beweerden zich te hebben bekeerd terwijl zij zich niet bekeerd hadden, en zij werden gedoopt en door de kerkleden als broeders aanvaard. Deze valse broeders zijn altijd in de Kerk gekomen met de bewering dat zij leden zijn.

Jezus predikte een ondubbelzinnig Evangelie. Dat en alleen dat is het Evangelie van Jezus Christus. Het was een evangelieboodschap over het Koninkrijk van God: het verwekte en uiteindelijk geboren gezin van God, een gezin van goddelijke personen, die zijn verwekt en zullen worden geboren uit God.

Jezus kwam. Hij riep en onderwees zijn discipelen. Een van de oorspronkelijke 12, Judas Iscariot, keerde zich tegen Hem. Jezus onderwees zijn leerlingen. Daarna stierf Hij voor de zonden van de wereld en droeg degenen die Hij had onderwezen op de hele wereld in te gaan

en in alle landen dezelfde boodschap te onderwijzen die Hij hun had onderwezen.

Degenen die zich bekeerden en geloofden moesten zij dopen. Jezus zelf zei echter ondubbelzinnig: "Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke" (Joh. 6:44). Door middel van predestinatie kiest en roept God degenen die Hij aanstelt om zich te kwalificeren teneinde met Christus op de troon van de aarde te zitten wanneer Satan is verwijderd. In die tijd, die bij de Wederkomst van Christus begint, zal God voor iedereen die dan leeft de boom des levens openstellen. Voor de mensen die niet eerder zijn geroepen komt het oordeel, door een opstanding uit de doden, na de duizendjarige regeringsperiode met Christus. Het oordeel zal dan zijn gekomen voor allen die ooit hebben geleefd. In de tegenwoordige tijd evenwel is het oordeel uitsluitend op de Kerk (1 Petr. 4:17).

Na zijn dood en opstanding voer Jezus op naar de hemel om met God op Gods troon te zitten; daar is Hij ook vandaag. Tien dagen na zijn hemelvaart - 53 dagen na zijn dood - kwam de heilige Geest en vulde zijn discipelen. Op die dag der "eerstelingen" werd de Kerk geboren.

Zij groeide verbazingwekkend, maar spoedig begon de tegenstand en de vervolging. In 51 n. Chr. had een groot deel van de Kerk in Galatië zich tot een ander evangelie gewend (Gal. 1:6-7). Er rees een hevige controverse over de kwestie of het Evangelie dat moest worden verkondigd het Evangelie van Christus was of een evangelie OVER Christus. Het laatste won. In de geschiedenis van de Kerk volgde, vanaf ongeveer 70 tot 170 n. Chr., een "verloren eeuw". De oorspronkelijke ware Kerk overleefde, maar geleidelijk verloor zij veel van Jezus' leer en bijbelse waarheid. In het begin van de 20e eeuw was veel van Gods plan en waarheid verloren - maar de strijdende ware Kerk had nog altijd de naam Kerk van God, de Tien Geboden inclusief de sabbat, en ook tiendenbetaling.

Na mijn bekering kwam ik vanaf 1927 onder de leden van

het Sardes-tijdperk. Ik ben evenwel nooit lid van dat tijdperk van de Kerk geworden. In 1930 vond er onder de leden in Oregon een scheuring plaats met als gevolg de vorming van de Oregon Conference of the Church of God. Het Sardes-tijdperk van de Kerk was geestelijk nagenoeg dood. Dit was het begin van een geleidelijke overgang naar het Filadelfia-tijdperk. In juni 1931 - precies een eeuw van tijdcyclussen na de ordinatie van de oorspronkelijke apostelen - werd ik, tijdens deze overgangsperiode door de Oregon Conference of the Church of God geordineerd. Ik bleef samenwerken en omgaan met aan de Westkust wonende leden van het Sardes-tijdperk, tot 1942, toen het snel groeiende werk van het nog jonge Filadelfia-tijdperk al mijn tijd opeiste. Het huidige tijdperk begon officieel in oktober 1933. Gedurende de daaropvolgende 35 jaar groeide het gestadig met een gemiddeld tempo van rond de 30 procent per jaar.

Op 8 oktober 1947 werd Ambassador College opgericht temidden van een zware financiële strijd om het bestaan.

Sinds 1930 was er in de Sardes-kerk steeds tegenstand en een verborgen machtsstrijd onder sommige dienaren geweest.

In 1927 opende God mijn ogen voor het blijvende gebod om, naast de wekelijkse sabbat, de jaarlijkse sabbatten te vieren. Niemand van de leden van het Sardes-tijdperk in de Verenigde Staten wilde deze waarheid van de jaarlijkse sabbatten aanvaarden, afgezien van twee of drie gezinnen. Naarmate God verloren waarheden door mij aan de Kerk bleef teruggeven, verwierpen de leden van het Sardes-tijdperk alle weer ingevoerde waarheden.

Na twee jaar onderwijs op Ambassador College ter voorbereiding van nieuwe jonge dienaren begon de Kerk haar snelle groei en spoedig werden er in steeds grotere aantallen nieuwe plaatselijke gemeenten opgericht naarmate er dienaren werden opgeleid om ze te leiden.

De radio-uitzendingen, die in januari 1934 waren begonnen, brachten een steeds groter aantal kandidaten voor de doop en bekering. De eindtijd was aangebroken. God was bezig met het voorbereiden van een Kerk, goed georganiseerd



volgens zijn eigen patroon; de leden moeten worden voorbereid als koningen en priesters, die met Christus zelf zullen regeren bij zijn komst. Tijdens de groei van het tijdschrift The Plain Truth bleef ik vele boekjes schrijven over diverse belangrijke doctrines en waarheden. Televisie kwam pas nadat in 1945 de Tweede Wereldoorlog was geëindigd. Pas in juli 1955 gingen wij op de t.v. uitzenden, maar na zes maanden hielden wij ermee op. De radio-uitzendingen waren enorm toegenomen, en eind jaren '50 was het programma The World Tomorrow qua wattage het sterkste radioprogramma op aarde. De Kerk zond dagelijks uit, zeven avonden per week.

In 1960 begon in Bricket Wood, 30 kilometer ten noordwesten van Londen, de tweede Ambassador campus. Mijn oudste zoon, Richard David Armstrong, was de meest geliefde dienaar in de Kerk geworden, maar toen hij eind juli 1958 op reis was om mensen te dopen, stierf hij, nog in zijn 30e levensjaar, als gevolg van een frontale autobotsing.

In 1964 werd in Big Sandy (Texas) de derde college-campus geopend.

In de hele wereld ontwikkelde het Werk van de Kerk zich zeer snel. Op 15 april 1967 stierf mijn geliefde vrouw Loma na een gelukkig huwelijk van 50 jaar. Het was haar uitdaging over de sabbat, eind 1926, die tot mijn bekering had geleid en zij had een belangrijke helft van mijn dienaarswerk vervuld.

De groei van de Kerk hield aan tot ongeveer 1972.

In 1968 werd mij door ons Duitse kantoor bericht dat koning Leopold III van België had gezegd mij graag eens te willen ontmoeten. Ik bezocht hem op zijn kasteel in België, en er ontwikkelde zich tot aan zijn dood eind september 1983 een langdurige en hartelijke vriendschap.

Dit leidde tot ontmoetingen met vele regeringshoofden van een groot aantal landen, tot mijn hartstilstand in augustus 1977. Gedurende die jaren kwam, met projecten in verschillende landen in vele delen van de wereld, Ambassador Foundation tot ontwikkeling. Ik had ongeveer

300 van de 365 dagen per jaar buitenslands gereisd.

Tot in de jaren '60, toen er voortdurend nieuwe verloren waarheden in dit tijdperk van Gods Kerk werden hersteld, was er in de Kerk weinig wedijver of tegenstand geweest. De sluwe Satan zou deze groei in harmonie en vrede en eenheid echter niet zonder tegenstand laten voortduren. Wij moesten de waarheid van Jezus' gelijkenis van de zaaiër en het zaad leren (Lukas 8).

Het zaad dat gezaaid werd was het Woord van God, de Bijbel. Het Woord werd in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Europa en in enkele andere delen van de wereld verkondigd. Het viel op vier typen of categorieën van mensen. Het eerste en grootste aantal waren de mensen langs de weg. Zij hoorden, maar "daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden". Dit waren de miljoenen die hoorden, maar de waarheid van Gods Woord drong nooit door. Er kwam geen respons van dit grootste aantal, ofschoon zij wel hoorden, althans ten dele.

De tweede groep waren zij op de rotsen, die, toen zij het hoorden, geïnteresseerd waren en de boodschap met vreugde ontvingen. Vele van deze mensen werden gedoopt. Zij hadden echter geen wortel, en geloofden tijdelijk, maar doordat zij inzicht in het doel of het vermogen om geestelijk te groeien misten, vielen zij spoedig af.

De derde groep was die tussen de doornen. Toen zij de boodschap hoorden werden zij gedoopt. Maar de zorgen en belangen van de wereld verstikten hen. Zij wilden nog altijd als de wereld zijn. Het waren vrijzinnigen ("liberals"). Zij brachten het niet tot vrucht.

De vierde groep, de kleinste, waren zij op "goede aarde", die het woord bewaarden en uit de wereld kwamen, geestelijk groeiden in karakter en bijbelkennis. Zij brachten in verschillende maten vrucht voort "in volharding" (zie ook Mattheüs 13:23).

Zo is het in het bijzonder sinds 1969 in Gods Kerk geweest.

De wereld beschouwt zulke gebeurtenissen in een kerk

als teken van corruptie of onrecht of iets verkeerd en verwerpelijks in de kerk. Wereldse clubs, verenigingen of kerken schijnen in het algemeen niet zulke moeilijkheden of wrijvingen te hebben. Satan valt hen niet lastig; zij staan al aan zijn kant. Maar Satan wil Gods enige en enig ware Kerk vernietigen.

Welnu, hoe vonden deze wrijvingen, moeilijkheden of verdeeldheid plaats? Het is tijd dat onze leden de waarheid weten.

Eind 1971 raakten vele van onze leden in verwarring over propaganda inzake een "heilige namen"-leer die onze mensen bereikte. De strekking daarvan was dat steeds wanneer de naam van God of van Jezus wordt genoemd, deze namen niet in het Engels, maar in het Hebreeuws dienen te worden uitgesproken.

Met andere woorden, wij kunnen de Bijbel lezen en erover discussiëren in alle talen behalve wat betreft de namen van God of van Jezus Christus. Dan moeten we Hebreeuws spreken.

Gods naam, waren zij gaan geloven, kon uitsluitend in het Hebreeuws worden uitgesproken. Zij zagen het feit over het hoofd dat alle oorspronkelijke copieën van het Nieuwe Testament door dezelfde God door middel van Jezus Christus, het Woord van God, werden geïnspireerd, en wel in het Grieks, geïnspireerd door de heilige Geest. In talloze gevallen citeert het geïnspireerde, het in het Grieks geïnspireerde, Nieuwe Testament passages uit het Oude Testament die de namen van God bevatten. En in elk van deze gevallen gebruikte God door de heilige Geest de griekse namen voor God en Degene die Jezus werd, en NIET DE HEBREEUWSE TAAL.

Bepaalde mensen verlieten de Kerk om zich bij deze valse beweging aan te sluiten, misleid tot de overtuiging dat Gods Kerk dwaalde.

In die tijd werd er voorgesteld een speciaal "Doctrinal Team" te benoemen om de kwestie meer formeel te onderzoeken teneinde de werkelijke waarheid te verifiëren.

Wij wilden dat de leer en doctrines van de Kerk zonder enige ruimte voor twijfels zouden worden geverifieerd. Ik benoemde een "Doctrinal Research Committee" ten behoeve van een diepgaande studie van het onderwerp.

Een klein aantal van Ambassador afgestudeerden die dienaar in de Kerk waren geworden, was enigszins tot geleerdheid geneigd, in het bijzonder iemand die een specifiek probleem had. Hij leed aan een minderwaardigheidscomplex. Omdat sommige van onze afgestudeerden toentertijd op andere universiteiten waren ingeschreven voor hogere graden, begonnen enkelen het idee op te vatten dat een "geleerde" in de meest verheven positie van de mensheid verkeerde.

Als deze minderwaardigheidslijder in zijn eigen denken het gevoel had dat hij een geleerde was, dan zou hij zich boven andere mensen verheven voelen en dus van minderwaardigheidsgevoelens bevrijd zijn. Hij begon sommige van de gevestigde doctrines van de Kerk van God in twijfel te trekken, zoals het uitrekenen van de Pinksterdag, echtscheiden en hertrouwen, tiendenbetalen en andere.

Spoedig begon hij aan wat hij beschouwde als een wetenschappelijk onderzoek om van sommige fundamentele leerstellingen van de Kerk de ONjuistheid aan te tonen. Geleidelijk gingen een of twee anderen, en later zelfs nog meer mensen, meewerken aan dat door hen zelf ingestelde "wetenschappelijke onderzoek" om duidelijke bijbelse waarheden te WEERLEGGEN.

Het werd duidelijk dat degenen die andere universiteiten bezochten Ambassador College in intellectueel en academisch opzicht als inferieur en beneden de maat begonnen te beschouwen wegens ons geloof in God. Secularisme en het anti-God-uitgangspunt van evolutie scheen hun meer superieur dan de geopenbaarde kennis van God.

Het eerste comité dat ik had benoemd om de "heilige namen"-dwaling te onderzoeken herbevestigde de waarheid

over die kwestie zonder enige twijfel. Spoedig echter hadden enkele pseudo-geleerden zichzelf als "Doctrinal Team" aangesteld. Wat begon als een eerlijke poging om werkelijke WAARHEID te vinden en bevestigen werd na verloop van tijd een groepje "would-be geleerden" dat niet door mij was benoemd, en dat ernaar streefde de ware doctrines van de Kerk te vernietigen.

Dit bracht tweedracht in de Kerk. Deze zichzelf als "geleerden" opwerpende mensen werden, onder invloed van het onderwijs op universiteiten waar zij zich voor hogere graden hadden ingeschreven, steeds vrijzinniger. Zij wilden de rand van de afgrond van het secularisme zo dicht mogelijk benaderen, en zo vielen zij van de klip in Satans wereld.

Dit waren de jaren waarin ik door mijn opdracht niet in Pasadena aanwezig kon zijn en gedurende niet minder dan 300 van de 365 dagen van het jaar naar bijna alle delen van de wereld reisde. Deze vrijzinnige groep, aanvankelijk nog klein, kwam in Pasadena in leidinggevende posities, waarbij zij degene die gedurende mijn afwezigheid voor het dagelijkse beheer op het hoofdkwartier verantwoordelijk was omringden en beïnvloedden. Veel van wat zij deden werd zorgvuldig voor mij verborgen.

Degenen van hogere rang die onwrikbaar loyaal aan de Kerk en haar ware leerstellingen waren, maar ondergeschikt aan degene die in Pasadena de dagelijkse leiding had, werd het zwijgen opgelegd of zij werden geleidelijk uit Pasadena verwijderd en "in het veld" gezonden, om elders plaatselijke gemeenten te leiden. Er werd zoveel van wat er in Pasadena gaande was voor mij verborgen gehouden, dat ik niet beseftte dat de Kerk zich in feite in de richting van verdeeldheid, vrijzinnigheid en ofwel protestantisme ofwel totaal secularisme ontwikkelde.

In die tijd werd ook de kwestie van het verkrijgen van erkenning door de betreffende organisaties van het wereldlijke onderwijs een probleem. De vrijzinnigen in Pasadena wilden staatserkenning. Zij wilden niet worden erkend als een Bijbelcollege, maar als een volwaardig mededingende hogeschool of universiteit. Als zodanig

zou het college onder de bepalingen van de wereldlijke erkennende instanties vallen, die min of meer het beleid en het leerplan zouden vaststellen.

Uiteindelijk werd door deze inspanning van de kant van de vrijzinnigen het aantal studenten van ongeveer 500, het maximum dat ik had ingesteld, verhoogd tot 1400 en meer. Het was niet langer Gods college. Ik had me gerealiseerd wat het gevaar is als er meer dan 500 studenten op de campus verblijven, en ik had die grens als een vaste college-regel ingesteld. Gedurende deze jaren dat ik meestentijds van het hoofdkwartier in Pasadena afwezig was, werden er echter geleidelijk veranderingen aangebracht in zowel het beleid van het college als de doctrines van de Kerk.

Jezus Christus had dit college door mij opgericht als het college van God. Ik had me gerealiseerd dat het hoger onderwijs in een staat van materialisme was vervallen. Op de hogescholen en universiteiten werd aan morele en geestelijke waarden praktisch geheel voorbijgezien. Ten tijde van de oprichting van Ambassador College had ik me de enorme verantwoordelijkheid gerealiseerd dat het veronachtzamen van deze ontbrekende dimensie in het onderwijs moest worden voorkomen.

Vanaf de oprichting had ik het college het motto "Herover de ware waarden" meegegeven. Het was Gods college. Een hoge zedelijke en geestelijke gedragscode was met kracht onderwezen en gehandhaafd. Er was veel onderwijs tegen "vrijen" en andere soorten hofmakerij onder de studenten. "Vaste verkering" voor een huwelijk was verboden tot het einde van het eerste semester van het laatste studiejaar. Roken en het gebruik van drugs waren absoluut verboden.

Naarmate de vrijzinnige elementen in die jaren van mijn lange afwezigheid van Pasadena de macht op de campus in handen namen, werd de hoge gedragsnorm voor de studenten wegens een gebrek aan discipline en handhaving steeds meer geliberaliseerd. Het college werd meer en meer als

andere colleges.

Op dit punt wil ik even op de gebeurtenissen vooruitlopen om te zeggen dat ik het, na voldoende van mijn hartstilstand in augustus 1977 te zijn hersteld, in 1978 noodzakelijk vond het college te Pasadena geheel te sluiten (de colleges in Bricket Wood en Big Sandy waren toen al gesloten) en Ambassador College in Pasadena helemaal opnieuw te beginnen met slechts één eerstejaarsgroep, afgezien van enkele mensen met een juiste houding en het juiste karakter die mochten blijven om hen in staat te stellen hun studie te voltooien. Op 21 augustus 1981 werd ook de campus in Big Sandy heropend.

Maar nu terug naar de loop der gebeurtenissen.

Ik citeer nu uit een memorandum van Leroy Neff, de huidige financiële directeur, die in het eerste Doctrinal Research Committee zat, betreffende andere leden van het comité. Ik haal dit aan om een voorbeeld te geven van de richting waarin sommige vrijzinnige leden van het doctrinaire comité gingen.

1. Ieder huwelijk waarbij de mensen onbekeerd zijn, of niet volledig wisten waaraan zij begonnen, was geen geldig huwelijk.

2. Polygamie werd in het Oude Testament door God stilzwijgend goedgekeurd, dus meervoudige huwelijken of scheidingen in de tegenwoordige tijd zouden eenvoudig een vorm van polygamie kunnen zijn waarbij men vrouwen opeenvolgend heeft in plaats van gelijktijdig.

3. God scheidde van het oude Israël en vervolgens waren beide partijen vrij om te hertrouwen.

4. De dienaren moeten in staat zijn huwelijken die God heeft gesloten te ontbinden.

Deze vrijzinnigen wilden in de Kerk complete vrijheid om naar goeddunken te scheiden en te hertrouwen. Andere eisen die door de vrijzinnigen werden gesteld waren volledige vrijheid voor ieder type huwelijk, wat meer en wat minder vrijheid van tiendenbetalen, het afschaffen of modificeren van kerkelijke leerstellingen over

genezing door rechtstreeks gebed als in Jakobus 5:14, volledige vrijheid voor vrouwen in het gebruik van make-up, en ook de goedkeuring voor het vieren van verjaardagen (nooit goedgekeurd in de Bijbel) en zelfs het stemmen bij verkiezingen als deel van de wereld.

Op de Pasadena-campus ontstond steeds meer wrijving tussen de vrijzinnige en de loyale dienaren en leden die vasthielden aan de bijbelse waarheden die God in zijn Kerk had geplaatst. Het was een soort koude zenuwenoorlog.

Het was gewoonte geworden om op het hoofdkwartier in Pasadena jaarlijks een dienarenconferentie te houden. In 1974 tot 1977 werden deze conferenties ontsierd door controversen over doctrinaire kwesties.

Vlak voor de conferentie van januari 1978 was ik vastbesloten om doctrinaire onenigheid te verhinderen. Ik stond ook op het punt te vertrekken op een nieuwe wereldreis. Ik had besloten de reis uit te stellen tot na de conferentie teneinde controverse uit de vergadering te houden. Maar degene die in mijn afwezigheid de leiding zou hebben drong er bij mij op aan 's morgens voor de openingszitting te blijven, zodat ik de conferentie kon openen, en mijn vertrek om 12 uur aan te houden, en hij gaf me zijn woord dat er op de conferentie niet over doctrines zou worden gesproken, maar alleen over administratieve zaken.

Ik stemde hiermee in. Ik opende de conferentie, vertrok onmiddellijk naar het vliegveld en lunchte in het vliegtuig. Eerst ging ik naar Japan, vervolgens over de noordpool naar Europa en daarna naar westelijk Afrika alvorens naar Pasadena terug te keren.

Ik was die middag nog niet ver boven de Grote Oceaan of er werd aan de dienaren in de middagzitting van de



conferentie een lijvig drukwerk uitgedeeld, "Systematic Theology Project" geheten, of afgekort "STP", met specifieke instructies dat dit een definitief overzicht van fundamentele doctrines van de Kerk was, en dat geen enkele dienaar iets mocht prediken wat met deze verhandeling in strijd was.

Ik wist absoluut niets van dit STP, of dat het in voorbereiding was. Men had het zorgvuldig voor mij geheimgehouden. Het was een flagrante schending van de belofte die aan mij werd gedaan om mij te laten vertrekken, zodat deze doctrinaire verandering in de kerkleer buiten mijn medeweten aan alle dienaren kon worden gegeven. Ik wist niets van dit STP, in weerwil van beweringen door anderen, totdat er eind april of begin mei 1978 mij door enkele loyale dienaren een exemplaar van werd gebracht. Ik heb toen iedere dienaar in de wereld verzocht zijn exemplaar onmiddellijk te retourneren en alle vrijzinnige doctrines en leerstellingen ervan te negeren.

Men heeft mij onder de aandacht gebracht dat enkele vrijzinnigen, die niet langer lid van Gods Kerk zijn, beweren dat ik wel van dit infame STP-project afgwist. Dat is absoluut NIET WAAR. In Tucson (Arizona) waren mij enkele papers gebracht over een of twee onderwerpen die niet vrijzinnig waren, maar er was niet duidelijk sprake van dat er voorbereidingen aan de gang waren om dit STP-project te realiseren.

Sommige van deze vrijzinnige dienaren die aan het STP werkten en degene die in mijn afwezigheid met de dagelijkse leiding was belast, werd het lidmaatschap van de Kerk ontzegd en anderen verlieten de Kerk uit zichzelf.

In de tijd van het Loofhuttenfeest in de herfst van 1978 werd op een Feest dat door een van deze afgescheiden vrijzinnigen en enkele volgelingen werd gehouden, hun eigen Loofhuttenfeest, een samenzwering gesmeed om door middel van een officiële rechtszaak de Kerk aan te vallen en te vernietigen. Ongeveer zes of zeven vrijzinnige, voormalige leden, ondertekenden de rechtszaak tegen de Kerk. Dit mondde uit in een partijdig rechterlijk bevel.

In de morgen van 3 januari 1979 drongen officiële functionarissen op last van het kantoor van de Procureur-Generaal zonder enige kennisgeving vooraf in het geheim de Kerk binnen. Het rechterlijke bevel was laat de vorige dag door een rechter ondertekend.

Er volgde een zeer zware strijd om het bestaan en het leven van de Kerk. Enige maanden later liet de Staat de zaak vallen, en weer iets later gaf een rechter in hoger beroep de officiële verklaring uit dat de rechtszaak ongegrond was en nooit ingediend had mogen worden. Zelfs tot op de dag van vandaag maken sommige kranteartikelen melding van de valse aanklachten die mij beschuldigden van misbruik van miljoenen dollars aan kerkgeld, maar zij maken er nooit melding van dat wij van deze valse beschuldigingen volkomen zijn vrijgesproken.

Anderzijds echter liep deze rechtszaak van de Staat Californië, teweeggebracht door dissidente leden en voormalige leden, uit op een zuivering van vrijzinnigen, ontevreden en onruststokers, die in de Kerk van de levende God verdeeldheid veroorzaakten. En de Kerk heeft sindsdien in de afgelopen vijf jaar een zeer heilzame ontwikkeling en groei doorgemaakt.

Nu een recapitulatie van wat er met de Kerk en haar werk is gebeurd.

God heeft 35 jaar lang zijn Kerk gezegend met een onvergelykelijke groei van ongeveer 30 procent per jaar. Naarmate deze vrijzinnigen steeds meer macht in handen namen onthield God zijn zegen. Ik heb vaak gezegd dat God ons zegent naarmate wij Hem behagen. Gedurende deze vrijzinnige jaren '70 is het inkomen nagenoeg gestagneerd. In 1974 had de Kerk 1,6 procent minder inkomen dan in 1973, de eerste negatieve groei in de geschiedenis van de Kerk. Het volgende jaar daalde het nog eens 4,8 procent.

Sinds God mij van een totale hartstilstand heeft genezen en mij leidde in het verwijderen van deze vrijzinnigen, en in het weer op het spoor zetten van de Kerk, heeft Hij zijn zegeningen hersteld. Het inkomen van de Kerk zal dit jaar tweemaal zo hoog zijn als in 1978. Deze inkomensgroei stelt de Kerk in staat als nooit te-

voren het Evangelie van het Koninkrijk van God als een getuigenis in de wereld te verkondigen. Deze fysieke zegeningen worden geëvenaard door nieuwe geestelijke groei en nieuwe waarheid die aan de Kerk zijn gegeven.

Gedurende 35 jaar groeide de Kerk in een gemiddeld tempo van bijna 30 procent per jaar - een fenomenale en voor zover ik weet weergaloze groei voor bijna ieder type organisatie. Toen ik geleidelijk de uitzending van het programma The World Tomorrow aan anderen begon over te laten, was het voornamelijk op radio en was het verreweg het grootste, speciaal als religieus geklassificeerde programma ter wereld geworden, en het gebruikte een groter wattage aan radiovermogen dan enig ander programma.

In 1978 echter was het nagenoeg het kleinste geworden. Ondertussen was in 1967 het werk op de t.v. weer begonnen. Ik was voor het eerst in juni 1955 op de t.v. gaan uitzenden, maar na zes maanden had ik het gestaakt. In 1967 begonnen wij weer met een of twee stations, maar mijn stem was toen niet op de televisie te horen. Dit nam geleidelijk toe tot ongeveer 90 stations in 1975.

In deze jaren waren de t.v.-uitzendingen meestentijds ondoelmatig in het bekendmaken van het ware Evangelie.

In 1978 zakten wij terug tot wekelijks ongeveer 50 stations. In de periode na mijn hartstilstand in Tucson nam ik de t.v.-uitzendingen weer over. Zolang ik in Tucson moest blijven, bleven ze gelijkmatig, tot 1981, toen ik naar het hoofdkwartier in Pasadena terugging. Vanaf die tijd heeft het t.v.-programma een gestage groei doorgemaakt, tot wij vandaag de tweede in de wereld zijn in de categorie godsdienst, met meer dan 300 t.v.-stations overal ter wereld. Hopelijk zijn we spoedig de grootste.

Sinds begin 1985 hebben wij een gemiddelde van rond 13.000 telefonische reacties per programma. Tot dusverre hebben wij dit jaar viermaal meer dan 17.000 en eenmaal meer dan 18.000 telefonische reacties gehad.

Kijk nu eens naar de feiten van de oplage van The

Plain Truth. Vanaf het hoogtepunt van de wereldwijde oplage in 1973 ging het aantal abonnementen gedurende de vrijzinnige jaren omlaag van 3,1 miljoen tot net iets boven de één miljoen in januari 1977. In 1974 werd de financiering voor de prediking van het Evangelie in het buitenland stopgezet wegens financiële crises in Pasadena. Voor Europa betekende dat in die tijd een vroegtijdig einde van een kioskprogramma op het hele continent dat twee jaar had gekost om op te bouwen. Personeel uit Pasadena werd naar het Verenigd Koninkrijk gezonden om deze fondsen te blokkeren en besnoeiingen op te nemen als onderdeel van een algemeen beleid om alle buitenlandse gebieden zelfstandig te maken. Het gevolg was in de hele wereld een neergang van de oplagen van The Plain Truth.

Gedurende die periode in 1975 werd The Plain Truth van een mooi kwaliteitsblad gereduceerd tot een op goedkoop papier gedrukt krantje.

In 1976 herstelde ik The Plain Truth tot het niveau van een tijdschrift van hoge kwaliteit.

Het is nu heel duidelijk dat God mij voor een zeer belangrijk doel, door middel van hartmassage, van de dood door totale hartstilstand heeft doen genezen. Was ik dood gebleven, dan zou de Kerk van de levende God nagenoeg zijn vernietigd door de vrijzinnige elementen die waren binnengeslopen, in het bijzonder gedurende mijn afwezigheid op het hoofdkwartier in Pasadena. Gedurende die vrijzinnige jaren was veel van wat er zich afspeelde bij het veranderen van het beleid en liberaliseren van doctrines zorgvuldig voor mij verborgen gehouden.

De Kerk van God werd systematisch geliberaliseerd, de uitzendingen waren wereldwijd van de top naar het dieptepunt gezakt, en van grote geestelijke kracht naar bijna totale krachteloosheid. God zegt dat wij naar de vruchten moeten oordelen. Gedurende die vrijzinnige jaren droeg de Kerk vrijwel geen vrucht. The Plain Truth en ook andere publicaties waren bijna geheel ondoeltreffend geworden. Ambassador College was als college

van God verwoest. In 1978 moest ik, na mijn "opstanding" uit totale hartstilstand, Ambassador College in Pasadena geheel sluiten, en geheel opnieuw beginnen, met één eerstejaarsgroep, als in 1947. De colleges in Engeland en in Texas waren reeds gesloten.

Voor hen die door de heilige Geest van God worden geleid is het zeer duidelijk dat er een uiterst gewichtige reden was waarom God mij in 1977 op 85-jarige leeftijd terug tot leven bracht om opnieuw de touwtjes in handen te nemen en de vrijzinnige elementen te verwijderen - om opnieuw de ware waarden te heroveren en dit Filadelfia-tijdperk van Gods Kerk op de komst van Christus en op de regering van het Koninkrijk van God voor te bereiden.

Vandaag is de vaste oplage van The Plain Truth ruim 7,5 miljoen.

Het tijdschrift Youth heeft al een behoorlijk grote oplage van tegen de 200.000 bereikt. De oplage van het tijdschrift Het Goede Nieuws wordt geraamd op maandelijks tegen de één miljoen aan het einde van dit jaar. De Bijbelcursus is vernieuwd en heeft wereldwijd ongeveer 130.000 ingeschreven studenten.

God heeft veel nieuwe waarheid van groot vitaal belang geopenbaard. De Kerk heeft een nieuwe geestelijke vitaliteit. Ambassador College is eens te meer Gods college en er dienen studenten in een aantal belangrijke projecten in andere landen op de wereld. Vele van de belangrijke nieuwe bijbelse waarheden zullen in het nieuwe boek Mysterie der Eeuwen worden behandeld.

Die vrijzinnigen die in de loop van 1979 de Kerk zijn uitgegaan of die het lidmaatschap is ontzegd hebben geen idee van het verschil in de Kerk van vandaag. Zij verschilt evenzeer van toen als wit van zwart of boven van onder. In die jaren was er op het hoofdkwartier een en al wedijver, politieke streberij naar status en macht. De atmosfeer werd overheerst door doctrinaire twisten en woordenstrijd. Er is een oud gezegde: "Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel."

Toen ik van het hoofdkwartier weg was, waren er strijd en onenigheid over het beleid en doctrines, niet alleen op de campus van het hoofdkwartier, maar ook in veel plaatselijke gemeenten. Een vrijzinnige minderheid van leden veroorzaakte wrijving. Het ledental daalde iets, doordat een aantal mensen deze vrijzinnigen die weggingen volgde. God ziftte deze leden en vrijzinnige dienaren die in de Kerk verdeeldheid zaaiden. De tegenstanders, de ontevredenen, de vrijzinnigen wilden Gods regering niet in de Kerk.

In hoofdzaak sprekend over religieuze leiders zei Jezus: "Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort" (Matth. 7:16-17).

De "vruchten" van de opstandige leiders en "liberals" van de jaren '70 moeten nu voor iedereen duidelijk zijn. Na ongeveer 35 jaar van gestage groei in alle facetten van het Werk van Gods Kerk begon het groeitempo te vertragen, kwam daarna op sommige gebieden geheel tot stilstand, en tenslotte begon achteruitgang zich voor te doen in het aantal radio- en t.v.-stations, in de oplage van The Plain Truth, in het aantal aanstaande leden, het aantal medewerkers, het inkomen van het Werk, etc. - allemaal onder het "leiderschap" van de vrijzinnige elementen. Dit zijn goed-gedocumenteerde feiten die niet kunnen worden ontkend.

Ik wil dat u, gemeenteleden, hierover nadenkt en begrijpt wat er in de jaren '70 in Gods Kerk gebeurde, opdat de geschiedenis zich niet herhaalt! Ik wil dat u de "vruchten" ziet van opstandigheid tegen Gods weg en Gods regering.

Goedbeschouwd was de fundamentele kwestie aldoor die van Gods regering in de Kerk. Een volgeling van een vrijzinnige dienaar, die, zoals de apostel Paulus had voorspeld, ernaar streefde mensen achter zich aan te trekken (Hand. 20:30) zei: "Wij zijn bevrijd van dat kerkbestuur en hebben nu een losse organisatie, en zo willen wij het

hebben."

Deze vrijzinnigen, die niet langer in Gods Kerk zijn, schijnen meer geïnteresseerd te zijn in nieuws van de Kerk - in het bijzonder valse beschuldigingen, kritiek en vervolgingen door vijanden - dan de loyale leden van de Kerk. Het lijkt wel of het grootste belang in hun leven bestaat uit het aanhoren van valse berichten, beschuldigingen en insinuaties betreffende de Kerk.

Daniël profeteerde over onze tijd: "Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan" (Dan. 12:10). Dit is waarlijk een tijd van beproeving en toetsing geweest. Wij zijn de eerstelingen die zijn geroepen om leerlingen te zijn, opdat wij koningen en priesters worden om met Christus te regeren (Openb. 5:10). Wij in de Kerk zijn leerlingen, en wij bevinden ons in de periode van de eindexamens.

Kleine splintergroepjes vestigden zich in Washington, D.C., Eugene (Oregon), Tyler (Texas), Monterey (Californië) en andere plaatsen waar de groepjes te klein zijn om op te noemen. Zij dragen geen vrucht voor het Koninkrijk. Zij behagen God niet en worden door Hem niet gezegend. Jezus zei: "Aan hun vruchten zult gij hen kennen." Meestal beweren zij "takken" van de Kerk van God te zijn. Maar Jezus zei: "Ik zal mijn gemeente bouwen" (Matth. 16:18). Hij zei niet denominaties, sekten, takken of een kerk die tegen zichzelf is verdeeld. Hij zei juist dat een tegen zichzelf verdeeld huis niet kan standhouden. Er is één ware Kerk en slechts één. De apostel Paulus omschreef de menselijke, zichzelf aangesteld hebbende "takken" toen hij tot de oudsten van de plaatselijke kerk te Efeze zei dat sommigen uit hen van hen zouden uitgaan om volgelingen achter zich aan te trekken.

Paulus zei: "Maar nu zijn er wel vele leden, doch slechts één lichaam" (1 Kor. 12:20). Hoe was dat ene lichaam georganiseerd? Had het één bestuur? "En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder

krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen" (vers 28). Vers 25 zegt dat er in het lichaam geen verdeeldheid moet zijn - geen takken of tak-organisaties.

De kerk is "gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast {het gehele} bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here" (Ef. 2:20-21). Let erop dat de Kerk georganiseerd en goed ineensluitend is, niet georganiseerd met wedijverende en verschillende takken.

In Efeze 4 staat dat er slechts één georganiseerde kerk is, "een welsluitend geheel en bijeengehouden" (vers 16) - bijeengehouden alsof zij aan elkaar is gesmeed tot één goedgeorganiseerd lichaam. En hoe heeft Hij dit lichaam georganiseerd? Hoe werd het bestuurd? "En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs . . . bereikt hebben" (Ef. 4:11-13). Het is geen ONenigheid of een ander type organisatie of bestuur. Paulus zei ook: "Weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen" (1 Kor. 1:10).

Een der belangrijkste redenen van de conflicten en de vertraging van de groei in de Kerk gedurende de vrijzinnige jaren is het feit dat wij, in onze wens opstandige en vrijzinnige dienaren en leden in ons midden te houden, niet streng gehoorzaamden aan het gebod van Romeinen 16:17: "Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen." Ook in 1 Korinthe 5:11: "Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten."



Om een van de redenen - zo niet de hoofdredenen - van het conflict dat door de vrijzinnige elementen werd veroorzaakt duidelijk te maken, citeer ik uit een krant van het westen. In een interview met een voormalige dienaar, die ernaar had gestreefd om volgelingen achter zich aan te trekken, werd er betreffende deze afgescheiden kerk beweerd dat zij "een totaal andere beleidsstructuur" heeft.

Het verhaal gaat verder met uiteen te zetten dat zij totaal verschillen met de bestuurlijke structuur van Gods Kerk. Hij zei in het interview dat hij "ook niet gelooft in het uit de kerk zetten van mensen als zij niet overeenkomstig de leerstellingen ervan leven". Ook wordt er gezegd dat "de mensen in de kerk horen om hen te helpen hun problemen te overwinnen". Met andere woorden, het vrijzinnige idee is om niet te gehoorzamen aan Gods instructie om degenen die strijd en verdeeldheid veroorzaken het lidmaatschap te ontzeggen en hen te mijden, maar leden te aanvaarden die in strijd met de leerstellingen van Christus en de Bijbel denken en leven.

Een groot deel van de onenigheid van het verleden in de Kerk ging over de kwestie van bestuur. De andersdenkenden geloven in een zeer vrij bestuur - de weg van Satan en zijn wereld. Het hele doel van het Evangelie is degenen die door God worden gekozen, uit deze wereld te roepen en in de wegen van God te leiden. Gods bestuur of regering berust op Gods wet. Iedere regering, ook die van de naties in de wereld, is gebaseerd op een grondwet. Een wet is eenvoudig een stelsel van regels voor het gedrag van de mens. De gerechtigheid van God betekent louter rechtvaardig gedrag op grond van de grote geestelijke wet van God.

Christus zei: "Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden" (Matth. 15:13). En ook de apostel Johannes zei: "Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet" (1 Joh. 2:19).

Wij die in de ene en enig ware Kerk blijven, treuren

over het verlies van hen die zozeer in hun eindexamens tekortschieten.

Maar bedroefd denken wij eraan dat een deel van de verantwoordelijkheid bij ons berust omdat wij ons niet strikt hebben gehouden aan de waarschuwing van Romeinen 16:17 om degenen die verdeeldheid veroorzaken op te merken en te mijden. Wij hebben hen allen lief en bidden voor hen. Sommigen die van ons zijn uitgegaan zijn ouders, kinderen, broers, zusters of naaste familieleden van hen die standvastig blijven.

Ondertussen bidden wij ook dat God degenen van ons die loyaal blijven, voortdurend standvastig wil houden, en wil laten groeien in genade en goddelijk karakter en de kennis van onze Heer en Verlosser Jezus Christus, hen zichzelf, de wereld en Satan wil laten overwinnen en volharden tot het einde. Bidt dat u, de loyale leden van Gods Kerk, toegewijd blijft aan het Koninkrijk van God - dat is de regering van God.

Nu een laatste waarschuwing aan de Kerk en alle loyale dienaren. Als mensen die deze wonderbaarlijke gemeenschap die wij in Gods ene en enig ware Kerk hebben, hebben verlaten, zeggen zich te bekeren en wensen terug te komen, dan moeten zij nu, zoals Johannes de Doper zei, "vrucht voortbrengen die aan de bekering beantwoordt", gedurende een redelijke periode hun bekering bewijzen door werken. Persoonlijk bid ik, en ik hoop dat al onze loyale leden zullen bidden, om hun bekering en uiteindelijke terugkeer.

De Kerk is het embryo van het komende Koninkrijk van God, dat is het gezin van God. In dit Koninkrijk zal geen verdeeldheid zijn. Ook in de Kerk moet die er niet zijn.

Een persoonlijk woord tenslotte. Over enkele dagen ben ik 93 jaar oud. Al jaren wachten er sommigen als gieren op mijn dood. Zij zouden graag terugkomen om het leiderschap van de Kerk van mij over te nemen. Ik ben hierover diep bezorgd, maar geenszins verontrust. Dit is de Kerk van God, niet van een mens. Jezus Christus is het levende Hoofd van deze Kerk. Ik niet.

En Jezus Christus zal nooit toelaten dat een van hen die de Kerk zijn uitgegaan om volgelingen achter zich aan te trekken terugkomt om Gods Kerk in Satans vrijzinnigheid te leiden. Het zou niet langer Gods Kerk zijn, evenals Ambassador College Gods college niet meer was, en Christus het door mij helemaal overnieuw moest beginnen met één eerstejaarsgroep.

Als ik, bij uitzondering, mijn bezorgdheid hierover uitte, was de reactie van de leden altijd het vertrouwen dat God mij in leven zal houden. Ik hoop dat Hij dat doen zal, en ik tracht zo voorzichtig mogelijk te zijn met mijn gezondheid en fysieke conditie, maar of God mij nog 10 jaar, of nog slechts 10 minuten in leven houdt is geheel in Gods handen. Gemeenteleden, stel uw vertrouwen in Christus en de levende God en niet in mij. Als Christus mij moet wegnemen, zal Hij de Advisory Council of Elders (het adviesorgaan van oudsten) ertoe leiden een van hen te kiezen om de leiding over u voort te zetten tot de komst van Jezus Christus in macht en in glorie. Bidt dat God U in zijn Kerk zal houden, tot Hij deze zondige wereld vervangt en het wonderbaarlijke, vredige en gezegende Koninkrijk van God brengt.

(speciale bijlage van The Worldwide News van 24 juni 1985)