

**Twaalf regels
voor bijbelstudie**

TWAALF REGELS VOOR BIJBELSTUDIE

door David Jon Hill

AMBASSADOR COLLEGE PRESS
Pasadena, California



Dit boekje mag niet verkocht worden. Het is een kosteloze publikatie uitgegeven in het algemeen belang door de Theologische School van Ambassador College.

Copyright © 1972 Ambassador College (U.K.) Ltd.
Alle rechten voorbehouden

Hoe komt het dat de Bijbel het meest verkeerd begrepen boek in heel de geschiedenis is? Het meest verdraaide, verwrongen, belasterde, verkeerd voorgestelde en belogen boek dat er bestaat? Omdat men weigert te geloven dat de Bijbel precies bedoelt wat hij zegt! Pas de volgende eenvoudige, fundamentele regels toe en u zult de onomwonden waarheid van Gods Woord werkelijk leren begrijpen!

WAT ZIJN WIJ? Werden we met een DOEL op de aarde geplaatst? En met wélk doel? Waaróm is ons leven leeg, onvervuld en ongelukkig? Hoe kan ons leven GELUKKIG, INTERESSANT, OVERVLOEDIG, succesvol en welvarend worden?

Wát gebeurt er na de dood — wat is DE WEG naar een gelukkig, overvloedig en EEUWIG leven? Geen boek dat ooit geschreven is, behalve de heilige Schrift, *onthult de antwoorden* op deze fundamentele levensvragen!

Maar waarom zien we zo'n verwarring — zo'n onenigheid over wat dit Boek zegt? Waaróm zijn de honderden verschillende kerkgenootschappen en sekten het niet eens over wat hun erkende leerboek zégt? Waaróm zeggen zoveel mensen die in staat zijn bijna ieder *ander* boek te begrijpen: „Ik kan de Bijbel gewoonweg *niet* begrijpen”?

Studeer voor uzelf

U dient zélf te weten op wélke wijze u het meeste profijt uit Gods Woord kunt halen.

U dient te WETEN dat GOD BESTAAT — en u dient te wéten dat DE BIJBEL GODS GEÏNSPIREERDE WOORD IS! Als u aan deze twee fundamentele punten twijfelt, schrijf dan onmiddellijk om onze gratis boekjes *Bestaat God?* en *De Bijbel bewezen*. Voordat u zelfs maar begint de Bijbel ernstig te bestuderen, moet u beseffen dat uw Schepper de goddelijke auteur ervan is!

Bij bijbelstudie, zowel als bij alle andere dingen, is er een *juiste* en een *verkeerde* manier om iets te bereiken. Er zijn bepaalde regels die, indien opgevolgd, u een grondiger kennis van Gods Woord zullen geven — u met minder vragen zullen laten zitten en u zullen helpen te denken en handelen zoals God, omdat u begrijpt wat Hij in Zijn Woord zegt.

Bid om leiding

Voordat u zelfs de Bijbel maar opendoet, moet u *allereerst* God in GEBED vragen u voor Zijn Woord in de studie, die u van plan bent te ondernemen, ontvankelijk te maken. David was een man naar Gods hart — hij bestudeerde dat gedeelte van Gods Woord dat hem in zijn tijd ter beschikking stond. Hij mediteerde en overwoog Gods wetten en Zijn wegen. Hij stond in ieder opzicht dicht bij God, maar toch zien we vele malen door heel het boek der Psalmen heen hoe David God vroeg hem bij zijn studie te *leiden*, hem *ontvankelijk* te maken en hem Zijn Waarheid te *openbaren*.

„Heer, LEER MIJ de weg van Uw inzettingen, en ik zal hem houden ten einde toe. GEEF MIJ het verstand, en ik zal Uw wet houden; ja, ik zal ze onderhouden van ganser harte. DOE MIJ TREDEN op het pad van Uw geboden, want daarin heb ik lust. NEIG MIJN HART tot Uw getuigenissen, en niet tot gierigheid... BEVESTIG UW TOEZEGGINGEN aan Uw knecht, die Uw vreze toegedaan is... Zie, ik heb een begeerte tot Uw bevelen; MAAK MIJ LEVEND door Uw gerechtigheid” (Ps. 119:33-40).

Zonder oprecht en gelovig *Gods leiding* in uw bijbelstudie te vragen — zonder eerst *Gods Koninkrijk* en Zijn gerechtigheid te zoeken (Matth. 6:33) — zou bijbelstudie op zichzelf nutteloos zijn. Net zoals u God tevergeefs kunt eren (Markus 7:7), zo kunt u ook Zijn Woord tevergeefs bestuderen! Vele wijze en intelligente mensen hebben hun leven lang een studie van Gods Woord in de oorspronkelijke talen gemaakt, maar hebben er toch niet de diepe betekenis van kunnen peilen!

Mannen zoals Kuenen, Hooykaas, Kosters en Oort b.v., die *heel de Bijbel* van Genesis tot Openbaring hebben vertaald (de z.g. Leidse vertaling), bestudeerden zéker Gods Woord, maar zij begrepen niets van de Boodschap, van het Evangelie dat erin staat. Zelfs in de inleiding van hun vertaling zeggen zij dat zij het boek Genesis een verzameling mythen en legenden vinden!

De studie en het werk dat mensen met zo'n intelligentie bijgedragen hebben, **KUNNEN ons behulpzaam zijn**. Evenwel niet vanwege een bepaald begrip dat wij misschien bezitten — maar alleen omdat we God gevraagd hebben ons *Zijn* begrip van Zijn Woord te geven.

Een hogere opleiding is niet vereist

Denk nu niet dat u onvoldoende onderwijs genoten heeft, of dat u *niet intelligent genoeg* bent om Gods Woord te bestuderen. God zegt ons onomwonden dat het niet de wijzen, de machtigen of de edelen zijn die Hij nu tot een begrip van Zijn woord roept — lees 1 Corinthe 1:25-27 maar.

Gaat u er maar vanuit dat u *uit uzelf* niet kunt weten hoe u het Plan van God kunt doorgronden — daarom moet u Hem **VRAGEN** het u duidelijk te maken!

Als alles wat er nodig was om Gods Woord te begrijpen *hersens* waren, dan zou een groot aantal wereldse mensen een grondig begrip van Gods Woord moeten hebben! Zolang u maar kunt *lezen*, ga dan op uw knieën en vraag God oprecht u in de studie van Zijn Woord te leiden. Hij zal u verstand geven om dingen te begrijpen die de intelligentste geesten onder de mensheid niet in staat geweest zijn te begrijpen. *Gebed* zal voor u een begrip van Gods Woord ontsluiten dat Einstein niet bezat. *Gebed* zal uw geest ontvankelijk maken voor een begrip van Gods Woord dat de afgestudeerden van de grote universiteiten van de wereld niet hebben.

GEBED — uw contact met God — is belangrijk bij het begin van uw studie van Zijn Woord — Zijn contact met u — anders zou u misschien eindeloze uren aan de studie van Zijn Woord besteden, zoals een Farizeeër. De bestede tijd, de behandelde verzen, uw begrip van de geheimen van het Grieks, het onthouden van hoeveel verzen er in de Bijbel staan, zullen u **NIET BATEN** bij de wederkomst van Christus! *Alleen dat deel van Zijn Woord dat u een deel van uw eigen karakter gemaakt hebt, zal gewicht in de schaal leggen.*

INNIG GEBED om Gods leiding in uw persoonlijke bijbelstudie zal borg staan voor succes!

Uw houding moet op correctie van uzelf gericht zijn

Deze TWEEDE regel gaat eigenlijk hand aan hand met de eerste. Voordat u van uw gebed opstaat, dient u er voor uzelf terdege van bewust te zijn dat uw *doel* met deze bijbelstudie niet slechts het verkrijgen van louter theoretische kennis, noch het bewijzen of weerleggen van een bepaalde leer of van een bepaald feit is, maar dat u dichter tot de „grootte der volheid” van het karakter van Jezus Christus wilt komen. De enige manier waarop dit kan geschieden is door het CORRIGEREN van uw *natuurlijke aard!*

Gods Woord is rechtstreeks aan een ieder van ons afzonderlijk geschreven, en voor zover het ons eigen behoud betreft, heeft het met niemand anders op de aardbodem iets te maken!

Eén van de oogmerken van de Bijbel is die van VERBETERING (2 Tim. 3:16) — hij is een OORDELER der gedachten en overleggingen van het hart (Hebr. 4:12). Uw geesteshouding dient zoals die van David te zijn, die beseftte hoezeer ons hart ons om de tuin kan leiden en hoezeer we Gods terechtwijzingen nodig hebben. Aangezien u de Bijbel gaat bestuderen, sla Psalm 139:23 eens op en lees daar twee verzen met gevoel en als deel van uw gebed! „Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op de eeuwige weg.”

Zeg dit niet zomaar machinaal op, meen het echt! Doe dit niet alleen maar omdat dit artikel het *zegt*, maar omdat *u door uw Schepper gecorrigeerd wilt worden!*

Ten einde een juiste houding in uw benadering tot Gods Woord te hebben, zou het naslaan van nóg een schriftwoord u absoluut helpen de juiste houding te hebben voordat u begint. „Alzo zegt de Heer: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank van Mijn voeten; waar zou dat huis zijn, dat gij Mij zoudt bouwen, en waar is de plaats van Mijn rust? Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heer; maar *op DEZE zal Ik zien*, op de arme en verslagene van geest, en die *VOOR MIJN WOORD BEEFT*... Hoort des Heren woord, *gij, die voor Zijn Woord beeft!*” (Jes. 66: 1-2, 5.)

Deze Bijbel die u gaat bestuderen, is het **KARAKTER** en de

GEDACHTEN *van uw Schepper-God zélf!* Er moet niet over geargumenteed worden. Het is niet de bedoeling dat hij als een stok gebruikt wordt om ANDERE mensen mee te tuchtigen! Met andere woorden, als u een echtgenoot bent, gebruik dan *niet* Efeze 5:22 als wapen tegen uw vrouw — of, als u een echtgenote bent, gebruik dan *niet* Efeze 5:25 als wapen tegen uw man! Maar elk van u, man of vrouw, moet het schriftwoord dat op u slaat *op uzelf* en UZELF ALLEEN toepassen!

Beproof alle dingen

Deze DERDE regel is in zekere zin een verlengstuk van de juiste houding van regel nummer twee. Uw benadering van Gods Woord dient volkómen POSITIEF te zijn! Het voorbeeld dat door Paulus' gehoor in Berea in Handelingen 17:11 (*N. Vert.*) gegeven werd — „En dezen onderscheidden zich gunstig van die te Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en *dagelijks de Schriften nagingen*, of deze dingen zo WAREN” — was een *positieve* houding! Paulus' toehoorders te Berea onderzochten de Schriften niet om te bewijzen dat Paulus *fout* was! Zij waren NIET negatief, boos of bitter.

Als u dus iets over de Bijbel gehoord heeft dat u niet helemaal begrijpt, dient uw benadering in uw persoonlijke bijbelstudie te zijn, dat u voor uzelf bewijst dat iets *inderdaad* zo is als de Bijbel zegt.

1 Thessalonicensen 5:21 zegt: „Beproeft alle dingen”. God gebiedt ons bijvoorbeeld in het boek Maleachi Hem op de proef te stellen met de tienden. Hij verlangt van ons te *DOEN wat Hij zegt*: „Brenge al de tienden in het schathuis, opdat er spijze zij in Mijn huis; en **BEPROEFT MIJ** [STEL MIJ OP DE PROEF] nu daarin, zegt de Heer der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensters des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen” (Mal. 3:10). Dit is een POSITIEVE *stap voorwaarts*, een ontdekken wat God *zegt*, niet een zoeken naar *fouten* en *tegenbewijzen*.

De Bijbel spreekt zichzelf nooit tegen

Als u moeilijkheden hebt om een bepaalde tekst te begrijpen — als hij iets anders *schijnt* te zeggen dan een andere tekst, dient u misschien alleen maar verder te studeren. Denk altijd zonder de geringste twijfel aan het principe van regel VIER: *God spreekt*

Zichzelf nooit tegen. Daarom heeft u óf die bewuste tekst verkeerd begrepen, óf de vertaling die u aan het lezen bent is onnauwkeurig.

Maleachi 3:6 (*N. Vert.*) — „Voorwaar, Ik, de Heer, ben NIET VERANDERD, en gij, kinderen van Jakob, zijt niet verteerd” — betekent *precies* wat er staat. Hebreëën 13:8 — „Jezus Christus is gisteren en heden DEZELFDE en in der eeuwigheid” — betekent *precies* wat er staat.

De bron van waarheid is Gods Woord (Joh. 17:17) — en tenzij uw benadering ertoe en uw studie ervan vanuit dit gezichtspunt geschiedt, zult u er nooit enig inzicht uit verkrijgen.

Laten we een *ogenschijnlijke* tegenstrijdigheid in Spreuken 26:4 en 5 eens nader bezien — in vers vier staat: „Antwoord de zot naar zijn dwaasheid NIET”. Het volgende vers zegt ons evenwel: „ANTWOORD de zot naar zijn dwaasheid”.

Deze twee verzen zijn in werkelijkheid niet tegenstrijdig — ZIJ VULLEN ELKAAR AAN! Het gebruik van het ene zowel als het andere vers — d.w.z. het principe ervan dat op een bepaald gebruik toepasselijk is — hangt helemaal af van de *omstandigheden*. Deze verzen bevatten beide een schat van wijsheid die elk van ons op de juiste wijze moet leren toepassen bij het beantwoorden van vragen van anderen.

Het LAATSTE GEDEELTE VAN ELK VERS bevat de *SLEUTEL* die de betekenis van deze verzen ontsluit — en die laat zien dat het *praktische, bruikbare* en wijze *principes* zijn.

Vers vier luidt: „Antwoord de zot naar zijn dwaasheid niet, *opdat gij ook hem niet gelijk wordt*”. Het laatste gedeelte van het vers bevat de SLEUTEL: verlaag uzelf niet tot ZIJN NIVEAU in een *DISPUUT!* Redetwist niet — bijt niet van u af — probeer iemand die er kennelijk op uit is onenigheid te zaaien, niet te *bestrijden*.

Het volmaakte voorbeeld hiervan staat in Lukas 20:1-8. Christus onderwees hier in de tempel. De overpriesters, schriftgeleerden en oudsten kwamen tot Hem met deze woorden: „Zeg ons, *KRACHTENS WELKE BEVOEGDHEID* doet Gij deze dingen, of *WIE* is het die U deze bevoegdheid gegeven heeft?” (*N. Vert.*)

Hier is volkomen duidelijk dat zij er niet in geïnteresseerd waren iets te leren — zij kwamen niet als deemoedige mensen die hongerden naar nieuwe kennis. *ZIJ WAREN GEKOMEN OM MET CHRISTUS TE DISPUTEREN!*

Let eens op hoe Christus de situatie aanpakte.

„Hij antwoordde en zei tot hen: Ik zal u ook EEN VRAAG STELLEN: *Zegt Mij*: De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen?

„Zij overlegden samen en spraken: Indien wij zeggen: Uit de hemel, zal Hij zeggen: waarom hebt gij hem dan niet geloofd?

„Doch indien wij zeggen: uit de mensen, dan zal het volk als één man ons stenigen, want het is ervan overtuigd, dat Johannes een profeet was.

„En zij antwoordden, dat zij niet wisten, van waar die was.

„En Jezus zei tot hen: *DAN ZEG IK U OOK NIET*, krachtens welke bevoegdheid Ik deze dingen doe” (Lukas 20:3-8, *N. Vert.*).

Christus beantwoordde hun vraag met een *wedervraag!* Hun vraag rechtstreeks beantwoorden zou alleen maar geleid hebben tot een woordenstrijd. Christus voorkwam tweedracht door hun *NIET te antwoorden naar hun dwaasheid.*

En nu vers vijf van Spreuken 26. Opnieuw bevat het laatste gedeelte van het vers de SLEUTEL: „Antwoord de zot naar zijn dwaasheid, *opdat hij in zijn ogen niet wijs zij*”.

In dit geval — als u zijn uitdaging niet aanneemt — gaat hij *denken* dat *HIJZELF* wijs is!

De apostel Paulus zat met dit probleem. *Valse apostelen* in Corinthe beweerden dat *ZIJ* de ware apostelen van Christus waren. De *gemeente* werd op EEN DWAALSPoor GEBRACHT!

Dit was geen tijd om te zwijgen of schrandere vragen te stellen! Nu was het tijd de beweringen de kop in te drukken en deze valse apostelen VAN REPLIEK TE DIENEN!

Lees 2 Corinthe 11:23 en let erop hoe hij deze *dwaze* mannen antwoordde.

„Zijn zij dienaars van Christus? (*IK SPREEK ONWIJS ZIJNDE*) ik ben boven hen; in arbeid *overvloediger*, in slagen uitnemender, in gevangenschappen *overvloediger*, in doodsgevaar menigmaal.

„Van de Joden heb ik veertig slagen min één, vijfmaal ontvangen . . . In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid” (vers 24-27).

Paulus liet de mensen zien dat *HIJ* hun ware dienaar was! Hij *beantwoordde* en *ontzenuwde* de beweringen van deze andere mannen.

Deze twee verzen zijn niet met elkaar in tegenspraak! Integendeel, er zit veel wijsheid in. Wijsheid die wij *in ons dagelijks leven dienen TOE TE PASSEN!*

Wat zegt de BIJBEL precies?

Deze VIJFDE regel voor bijbelstudie lost vaak vele problemen op. Heel dikwijls komt ons wanbegrip voort uit de *verwarring die deze wereld veroorzaakt* — door een verkeerde uitlegging, een rechtstreekse *verdraaiing* van een tekst om die te laten overeenkomen met valse leerstellingen.

„Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in EIGEN OOG wijs zijn en in EIGEN OORDEEL verstandig” (Jes. 5:20-21, *N. Vert.*) Velen die bewéren vertegenwoordigers van God en uitleggers van Zijn Woord te zijn, VERDRAAIEN en VERWRINGEN dat Woord tot hun eigen ondergang en de ondergang van hun toehoorders.

Denk er dus altijd aan uzelf de vraag te stellen — *en te beantwoorden*: „Wat heeft de BIJBEL te zeggen?”

Johannes 3:6 is hier een goed voorbeeld van. „Hetgeen uit het vlees geboren is, dat IS vlees; en hetgeen uit de Geest geboren is, dat IS geest.” Dit is een heel duidelijke tekst die uitlegt dat vlees vlees is, en geest geest! Dat is wat de Bijbel zegt! Maar dat is niet wat de *mensen zeggen* dat de Bijbel zegt!

Soms moet u misschien een naslagwerk (iets dat wij onder een afzonderlijke regel zullen behandelen) raadplegen voor teksten zoals 1 Johannes 5:7.

Of misschien zal een moderne vertaling van uw Bijbel u helpen een tekst te begrijpen die in strijd *schijnt* te zijn met wat u weet dat de waarheid is. Neem het voorbeeld van Lukas 17:20-21: „Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, *het Koninkrijk Gods is BINNEN ULIEDEN.*” Hier zegt de Bijbel inderdaad: „Het Koninkrijk Gods is *binnen* ulieden”. Maar het betreft hier slechts de Statenvertaling waarin dit staat — het is niet noodzakelijkerwijs wat God *precies* zei. Aangezien het dus niet duidelijk in de *Statenvertaling* is, zijn er andere hulpmiddelen nodig om te weten te komen wat er wél staat. Dit brengt ons regelrecht naar de volgende regel voor bijbelstudie, regel zes.

Ga het zinsverband na

Ten einde het zinsverband na te gaan, heeft u alleen de teksten maar te lezen die **SAMENGAAN** met de tekst in kwestie. U leest de teksten *ervoor* en de teksten *erna*. In dit voorbeeld van Lukas 17:21 dient u uzelf ook een aantal vragen te stellen betreffende het verband waarin het voorkomt. De tekst die met Lukas 17:21 samengaat is Lukas 17:20! Dit vers juist *ervóór beantwoordt* de vraag betreffende vers 21, maar teneinde die vraag te beantwoorden, moet u uzelf de vraag stellen: „**WIE?**”

Met andere woorden, u moet uzelf afvragen: Als „het Koninkrijk Gods *binnen* ulieden is” — wie zijn de ulieden waarnaar de Bijbel verwijst? In dit geval verklaart vers 20 dat het de *Farizeeën* zijn! Nu **WEET** u dat Jezus Christus *zéker* niet zei dat het Koninkrijk Gods *binnenin* de **FARIZEEËN** is! Daarom helpt het verband u te zien dat er in dit bepaalde vers een *verkeerde vertaling* moet schuilen.

En jawel, wanneer u bijvoorbeeld in de Leidse of Nieuwe Vertaling kijkt, ziet u dat „binnen ulieden” vertaald dient te worden met „in uw midden” of „bij u” — hetgeen wijst op Jezus Christus *zélf* als *Vertegenwoordiger* van Gods Koninkrijk die op dat ogenblik „in het midden van” of „bij” de Farizeeën was!

Nog een voorbeeld. Veel mensen begrijpen Markus 7:19 verkeerd door te denken dat hier onrein vlees door Christus rein verklaard werd, eenvoudig omdat zij het verband niet lezen. In dit geval is het verband het gehele hoofdstuk. U moet van vers 19 teruggaan om het onderwerp te vinden waarover vers 19 gaat. Dat onderwerp heeft te maken met het al of niet ceremoniële wassen van de handen *vóórd*at men eet, en het heeft niets te maken met het feit of het voedsel dat men eet rein of onrein is volgens de wetten van Leviticus 11.

Ten einde een tekst helemaal te begrijpen, in zijn verband, dient u uzelf al de volgende vragen te stellen — en voor uzelf te beantwoorden: **WIE? WAT? WAAR? WAAROM? WANNEER?** en **HOE?** Wanneer u deze vragen betreffende een bepaalde tekst beantwoord heeft en u alle teksten die ermee samengaan, *mét* de tekst in kwestie gelezen heeft, *zult u GODS antwoord op het probleem hebben.*

Er staan zelfs *leugens* in de Bijbel en u moet ervoor oppassen dat u uzelf *goed* afvraagt wat de Bijbel zegt in het *geheel* van

het verband van iedere uiteenzetting. *De Bijbel zegt*: „Gij zult GEENSZINS sterven” (Gen. 3:4, *N. Vert.*). Dat staat in de *Bijbel!* Maar om te weten te komen of het waar is of niet, moet u te weten komen WIE het zei. In dit bepaalde geval legt hetzelfde vers uit dat Satan de duivel het zei, maar om te weten te komen of het waar is of niet (omdat soms zelfs Satan de waarheid zegt) moet u in het verband teruggaan totdat u bij Genesis 2:17 komt waar de Schepper-God als volgt geciteerd wordt: „... ZULT GIJ VOORZEKER STERVEN!” — dan weet u wat de *Bijbel in zijn GEHEEL en in waarheid ZEGT!*

Dit brengt ons tot regel nummer zeven.

Haal alle teksten erbij

Geen enkele tekst kan *op zichzelf*, UIT het verband genomen, gebruikt worden om de waarheid vast te stellen. „Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van *eigen* uitlegging” (2 Petrus 1:20).

God heeft Zijn Bijbel op een heel ongewone manier samengesteld. Hij heeft hem zo laten schrijven dat men hem op diepgaande wijze in de oorspronkelijke talen zou kunnen bestuderen, zich een heel leven lang erin zou kunnen verdiepen *zonder ooit tot de kennis der waarheid te komen*. Veel mensen hebben grote gedeelten van de Bijbel van buiten geleerd, maar zijn toch nooit gaan beseffen wat die gedeelten betekenen. U moet de hele Bijbel in zijn gehele verband nemen, *alle teksten* in die Bijbel *over één onderwerp* erbij halen, vóórdat u een bepaald onderwerp vanuit Gods gezichtspunt kunt begrijpen.

„Wie zou Hij dan de kennis leren, en wie zou Hij het gehoorde te verstaan geven? De gespeenden van de melk, de afgetrokkenenen van de borsten? Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig . . .” Zo moet iemand die bekeerd is de Bijbel bestuderen. Maar wanneer onbekeerde mensen Gods Woord hier een weinig en daar een weinig bestuderen, kunnen zij de boodschap van Gods waarheid nóg niet begrijpen, omdat zij Zijn heilige Geest niet hebben om hen te leiden. Die heilige Geest — de denkwijze en het begripsvermogen van God zelf — is de kracht die deze woorden in de eerste plaats inspireerde, en ZONDER DIE GEEST, DIE HET BEGRIP INSPIREERT, BLIJFT DE DEUR TOT *het Woord van God GESLOTEN!* (De heilige Geest wordt alléén gegeven aan degenen die God gehoorzamen — Handelingen 5:32.) Vervolgend in Jesaja:

„... Zo zal hun [zij die NIET GEHOORZAMEN] het woord des Heren zijn; gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig; opdat zij heengaan, en achterwaarts vallen, er verbreken, en verstrikt en gevangen worden” (Jes. 28:9-10, 13).

Vaak denken de mensen dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt, terwijl hij in werkelijkheid alleen maar zichzelf aanvult. Een goed voorbeeld hiervan is in Mattheus 27:37, vergeleken met Lukas 23:38, te vinden. Hier *schijnen* Mattheus en Lukas elkaar tegen te spreken in hun verklaringen over wat er op het opschrift geschreven stond dat aan de paal, waaraan Jezus Christus werd gekruisigd, bevestigd was.

Nu u toch dit artikel leest, neem even de tijd om uw Bijbel te halen en **GEBRUIK** dit voorbeeld om te bewijzen dat het opzoeken van *alle* teksten over één onderwerp u het begrip van God erover zál geven. Om te weten te komen *wat* er op dat opschrift stond, *wie* het schreef en *in hoeveel* talen het geschreven was, zult u tenminste vier teksten, niet slechts twee, te zamen moeten nemen. Sla dus eerst Mattheus 27:37 op en *schrijf op* wat de Bijbel zegt dat er op dat opschrift stond. Ga dan meteen verder naar Markus 15:26 en schrijf onder wat u al opgeschreven heeft, wat *Markus* zegt dat er op dat opschrift geschreven stond. Doe dan hetzelfde met Lukas 23:38 en ook met Johannes 19:19-20. Neem ze allemaal samen en u zult zien wat er op dat opschrift geschreven stond.

Als één van deze teksten was weggelaten, zou u niet geweten hebben dat *Pilatus* het geschreven had. Als er *twee* van deze teksten waren weggelaten, zou u niet geweten hebben dat het opschrift er oorspronkelijk in *drie talen* stond. Deze vier bronnen van informatie, elk van een andere schrijver, geven ons een volledig getuigenis van wat er oorspronkelijk geschreven stond. Geen van de teksten spreekt de andere tegen — elk dient slechts ter aanvulling en afronding van de informatie van de ander.

Laat de Bijbel de Bijbel uitleggen

In uw uitgave van de Bijbel zal het boek Openbaring vermoedelijk de titel dragen: „De openbaring van *Johannes*”. Dit is een uitstekend voorbeeld van 's MENSEN *interpretatie*. Om nu aan de weet te komen wát het boek Openbaring is — van wie

de openbaring is, *aan wie* het geschreven was en *waarover* het gaat — hoeft u alleen maar de eerste paar verzen van HET BOEK ZELF te lezen! In feite spreken de allereerste woorden van het allereerste vers de *uitlegging van de mens* al regelrecht *tegen* met de onomwonden verklaring uit de Bijbel zelf dat dit boek „DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS” is! (Openb. 1:1.)

Romeinen 3:4 is een goed en duidelijk principe om u in deze ACHTSTE regel voor bijbelstudie aan te houden: „... Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig”.

Dit boek Openbaring is voor de wereld lang een raadsel geweest — God zegt dat het een boek van *openbaring* is. *De wereld zegt*: het is een boek van *verborgen mysteriën*. Men is met vele zonderlinge uitleggingen van het boek Openbaring op de proppen gekomen — tóch is het boek Openbaring LEVENDIG in zijn eigen duidelijke omschrijving en behoeft geen uitleg! Lees nu verder in Openbaring 1.

Neem nu het geval van de zeven gouden kandelaren die Johannes in Openbaring 1 zag. U hoeft zich niet af te vragen wat dat voor zeven gouden kandelaren zijn — u hoeft alleen maar door te lezen totdat u, in het verband, bij vers 20 komt en dat vers zegt u duidelijk dat de zeven kandelaren de zeven Gemeenten zijn. In vers 16 staat dat Johannes *zeven sterren* in de hand van de Zoon des mensen zag. Het is niet nodig er uitvoerig op in te gaan wat de zeven sterren betekenen, omdat vers 20 alweer de duidelijke bijbelse waarheid laat zien — geen uitlegging nodig — dat de zeven sterren de engelen der zeven Gemeenten zijn. En zo gaat het met de rest van de Bijbel.

U hoeft alleen maar geduld te hebben en Gods Woord te onderzoeken, dan zult u Gods duidelijke antwoorden op de verwarde vragen van de mensheid vinden.

Stel geen vage teksten voorop

Misschien zou een betere algemene uiteenzetting van deze NEGENDE regel voor bijbelstudie zijn: *Stel nooit een dogma vast met behulp van een vage of moeilijk te begrijpen tekst.*

Teveel mensen *veronderstellen* dat het gezicht dat Petrus had van de onreine dieren die in een laken tot hem neergelaten werden, bevestigt dat God onrein vlees „reinigde”. Dat komt omdat zij een op zichzelf onduidelijk vers *uit zijn verband halen* dat luidt: „Hetgeen God gereinigt heeft, zult gij niet gemeen

maken" (Hand. 10:15). Zij behoeven echter alleen nog maar *twee verzen verder* te lezen en dan staat er in vers 17 heel duidelijk dat *Petrus zelf twijfelde* wat het gezicht betekende dat hij gezien had — hij maakte geen overijlde gevolgtrekkingen, maar de aanhangers van vage teksten doen dat maar al te graag! Door in hetzelfde hoofdstuk verder te lezen, zal duidelijk worden wat Petrus uiteindelijk ging begrijpen over het gezicht — lees vers 28: „God heeft mij getoond [door middel van dit gezicht], dat *ik geen MENS zou gemeen of onrein heten*”.

Zie nu de tiende regel niet over het hoofd.

Gebruik verscheidene vertalingen

In Mattheus 27:46 gebruikte Jezus Christus, toen Hij aan de paal hing voordat Hij stierf, de *Aramese* vertaling van het tweede vers van Psalm 22. Hoewel het oorspronkelijk Woord van God geïnspireerd werd in het Hebreeuws of Grieks geschreven te worden, heeft God het in bijna iedere taal die door de mensheid gesproken wordt, laten vertalen. Aangezien niet alle mensen Hebreeuws en Grieks kunnen gaan leren ten einde de Bijbel in de oorspronkelijke talen te bestuderen, zijn wij op die vertalingen aangewezen.

Soms komen wij teksten in de 17e eeuwse taal van de Statenvertaling tegen die vaag en onduidelijk zijn. Deze kunnen heel gemakkelijk opgehelderd worden door een *modernere vertaling* zoals de Nieuwe of de Willibrord-vertaling te lezen.

In dit verband is een waarschuwing evenwel op z'n plaats. Op modernere vertalingen zoals de Leidse, de Nieuwe en de Willibrord-vertaling kan men zich niet *uitsluitend* verlaten. De Statenvertaling is nog steeds de maatstaf waarmee de betrouwbaarheid van deze andere vertalingen moet worden afgemeten. Deze moderne vertalingen zullen vaak vage teksten in de Statenvertaling ophelderen, maar de kans is groot dat zij foutief zijn wanneer ze *totaal afwijken* van de Statenvertaling. Vele van deze moderne vertalingen zijn gebaseerd op onjuiste grondteksten.

Er is één ding waar bij de Statenvertaling op gelet moet worden en dat zijn de cursief gedrukte woorden. Dergelijke woorden in uw Statenvertaling, staan NIET in de oorspronkelijke talen, maar werden door de vertalers *toegevoegd*. Overal waar u dus in de Statenvertaling cursief gedrukte woorden ziet, zijn deze toegevoegd om u te helpen de betekenis van de zin te begrijpen.

De vertalers hebben evenwel niet altijd de juiste woorden ingelast. Daarom zijn sommige van deze cursieve woorden onjuist en eerder een sta-in-de-weg.

Aan de andere kant zijn *niet al de woorden die door de vertalers zijn toegevoegd* in cursief gedrukte letters. Neem bijvoorbeeld 1 Johannes 5:7, waar de verwijzing naar Drie, Die getuigen in de hemel een volkomen foutieve toevoeging is, die er door een monnik die in de middeleeuwen Bijbels overschreef, ingelast is. Dit bepaalde vers is alleen maar in de Statenvertaling opgenomen. (In de Nieuwe, Lutherse en Canisius-vertalingen staat het tussen haakjes om aan te duiden dat er over dit vers veel twijfel bestaat. De Leidse en de Willibrord-vertaling laten die bewuste passage helemaal weg.

Dikwijls kunnen deze moeilijkheden opgelost worden door eenvoudig een andere vertaling te lezen en deze met de Statenvertaling te vergelijken. Vragen die opkomen na het grondig lezen van verscheidene vertalingen van welk vers ook, zullen gering in aantal zijn en kunnen door verdere studie in bijbelverklaringen behandeld worden.

En dit leidt ons tot de elfde regel.

Stel geen dogma vast aan de hand van „bijbelverklaringen”

De *Algemene Bijbelse Encyclopedie* van M.S. & J. Miller of de *Bijbelverklaring* van K. Aug. Dächsel zijn bruikbare naslagwerken over de Bijbel. Er staan ook wel eens kanttekeningen en verwijzingen in sommige Bijbels die soms erg behulpzaam kunnen zijn, maar ook vaak misleidend. Deze voetnoten kunnen u vaak op een dwaalspoor brengen.

Daarom moeten al deze naslagwerken, verklaringen en voetnoten alléén gebruikt worden om historische of grammaticale feiten vast te stellen die op de Bijbel betrekking hebben. Ze MOGEN NIET gebruikt worden *om dogma's vast te stellen of de betekenis van de Bijbel zelf uit te leggen*. In de van voetnoten voorziene uitgaven van de Leidse en Willibrord-vertaling komt bij Openbaring 1:10 waar staat: „Ik raakte in de dag des Heren in geestvervoering...”, een voetnoot voor met de verklaring dat dit de zondag is, onder verwijzing naar twee andere verzen n.l. Handelingen 20:7 en 1 Corinthe 16:2 die beide slaan op de *eerste dag van de week*.

Deze hebben evenwel niets te maken met „de Dag des Heren” zoals die verder in het boek Openbaring besproken wordt.

Als u wilt nagaan van welke dag Christus volgens de BIJBEL Heer is, lees dan Markus 2:27-28: „En Hij zei tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de sabbat. Zo is dan *de Zoon des mensen een HEER ook van de SABBAT.*”

Dergelijke hulpmiddelen als voetnoten en bijbelverklaringen dienen dus alleen voor technische feiten gebruikt te worden en niet uitlegkundig. En nu regel TWAALF.

Maak aantekeningen in uw Bijbel!

Misschien heeft u gedacht dat er niet in de Bijbel geschreven mag worden. Tegen geen enkel *fysiek* hulpmiddel dat u kunt gebruiken — zoals aantekeningen maken met een pen of gekleurde potloden — zodat u de geestelijke waarheden in uw leven kunt onthouden en toepassen, heeft God bezwaar! Hij verwacht dat u Zijn geschreven Woord gebruikt om HEM — niet stoffelijk papier en inkt — te eren! Soms wachten we met aantekeningen maken in de Bijbel en denken dat we het later zullen doen, maar we schijnen er nooit aan toe te komen. Het is vaak zo moeilijk potlood en lineaal te voorschijn te halen en altijd schone handen te hebben. Daarom heb ik door jaren van ervaring ondervonden dat de beste manier om bijbelse waarheden duidelijk onder de aandacht te brengen is door gewoon in de marge aantekeningen te maken of gedeelten te onderstrepen.

Als u bijvoorbeeld te weten komt dat het woord „haat” in Lukas 14:21 „minder liefhebben” moet zijn, dan moet u onmiddellijk „minder liefhebben” in de marge schrijven en een lijntje trekken naar het woord „haat” in het vers. Op die manier zult u het altijd onthouden.

Pas deze twaalf regels ijverig toe en uw bijbelstudie zal zowel interessant als lonend zijn.

De schriftelijke cursus van Ambassador College

Meer dan vijftien jaar lang heeft Ambassador College door zijn in de Engelse taal uitgegeven SCHRIFTELIJKE CURSUS ertoe bijgedragen dat duizenden mensen in de Bijbel onderlegd zijn geworden. Deze unieke cursus voor begrip van de Bijbel heeft bijna 200 000 mensen in bijna elk land op aarde tot een grotere

kennis en begrip van het minst gelezen en meest misverstande boek ter wereld gebracht.

Deze cursus, die nu ook *in het Nederlands* wordt uitgegeven, is een studie van de Bijbel met een *geheel andere* opzet. Hierdoor wordt het gemakkelijk de Bijbel te begrijpen en te zien dat de Bijbel relevant is in dit ruimtetijdperk! Hij is dynamisch en nuchter — een cursus voor *inzicht*. Hij laat weten waar het op staat en haalt de waarheid direct uit de Bijbel. In elke maandelijkse les van deze cursus wordt een *diepgaande, afgeronde studie* over een bepaald onderwerp gepresenteerd.

Een verscheidenheid van onderwerpen van vitaal belang in deze hypermoderne tijd zal aan de hand van de Bijbel grondig behandeld worden. U zult stap voor stap naar de antwoorden *in uw eigen Bijbel* geleid worden!

De enige vereiste voor het volgen van deze cursus is dat u kunt lezen. Geen voorafgaand voortgezet of hoger onderwijs is nodig. Deze lessen zijn zo eenvoudig en boeiend geschreven dat zelfs een kind ze kan begrijpen. En vergeet niet dat er voor u geen kosten aan verbonden zijn! Deze cursus is *reeds betaald door anderen* die vrijwillig meewerken zodat Gods waarheid uitgestuurd kan worden aan allen die daar om vragen. De **SCHRIFTELIJKE CURSUS** is *absoluut gratis*.

Wilt u dat de **SCHRIFTELIJKE** cursus van Ambassador College de Bijbel voor 100% met *uw leven* van vandaag in verband brengt? U kunt daar een begin mee maken door ons een brief te schrijven met het verzoek u voor deze cursus in te schrijven en die vandaag nog te posten.

Schrijf ons vandaag nog — vóór u het vergeet! U zult er geen spijt van hebben! □

AANVULLENDE LECTUUR

U zou nu de volgende boekjes moeten lezen: *Wat is geloof?* en *Hebben wij de volledige Bijbel?* Deze boekjes worden gratis aangeboden als een educatieve dienst in het algemeen belang.

WAT IS HET DOEL VAN ONS BESTAAN?

DAG IN dag uit horen we over ongelukken, epidemieën, droogten, aardbevingen, hongersnood, moorden, oorlogen en talloze andere rampen!

De meeste mensen kunnen geen God die geacht wordt goed te zijn, verenigen met een wereld die kennelijk slecht is.

„Als God goed is“, redeneren ze, „als Hij LIEFDE is, zou Hij niet toestaan dat onschuldige slachtoffers veel moeten verduren en lijden, en als Hij ALMACHTIG is, dan zou Hij het zeker kunnen voorkomen!

„Waarom doet Hij dat niet?“

De meeste mensen beseffen niet dat ze met een groot doel op aarde werden geplaatst.

U dient te onderkennen wat uw levensdoel is. Het is zo oneindig GROOTSER dan u zich ooit voorgesteld heeft!

Het boekje *Waartoe bent u geboren?* zet in klare taal de ware oorzaak van het lijden op aarde uiteen, hoe u echt geluk kunt vinden — en het ware doel van ons leven!

U dient ook te weten hoe de wereld van morgen eruit zal zien. Het boekje *De ideale wereld van morgen — een blik in de toekomst* laat u zien wat er in de wereld over een tiental jaren gaat gebeuren en wat de toekomst van de mensheid — ook uw toekomst — zal zijn.

Beide boekjes zijn op aanvraag gratis verkrijgbaar.

Schrijf naar:

Ambassador College
Postbus 496
Arnhem, Nederland



REGIONALE KANTOREN:

IN NEDERLAND
EN BELGIË

AMBASSADOR COLLEGE
Postbus 496
Arnhem

IN AFRIKA

P.O. Box 1060
Johannesburg, Transvaal
Zuid-Afrika

IN AUSTRALIË

G.P.O. Box 345, Sydney
NSW 2001

IN CANADA

P.O. Box 44, Sta. A,
Vancouver 1, B.C.

OF

IN HET FRANS

Boite Postale 121
Montréal 3, Quebec

IN DUITSLAND

Postfach 1324
(4) Düsseldorf 1

IN GROOT-BRITANNIË

P.O. Box 111
St. Albans, Herts.,
Engeland

IN FRANKRIJK
EN ZWITSERLAND

LE MONDE A VENIR
91, rue de la Servette
Case Postale 10
CH-1211 Genève 7,
Zwitserland

IN ISRAËL

P. O. Box 19111
Jerusalem

IN NIEUW-ZEELAND

P. O. Box 2709
Auckland 1

IN DE FILIPPIJNEN

P. O. Box 1111
Makati, Rizal D-708

IN LATIJNS-AMERIKA

P. O. Box 5-595
México 5, D. F.,
Mexico

IN DE VERENIGDE STATEN

P. O. Box 111
Pasadena, California 91109

DIT BOEKJE MAG NIET VERKOCHT WORDEN. Het wordt door Ambassador College beschikbaar gesteld als een dienstbetoon in het algemeen belang, en wordt mogelijk gemaakt door de bijdragen van degenen die vrijwillig medewerkers geworden zijn in de ondersteuning van dit wereldomvattende werk. Ambassador College is als een afzonderlijke instelling verbonden aan de Worldwide Church of God te Pasadena, Californië, en een gedeelte van de financiële behoeften van het werk wordt gedragen door die Kerk. De uitgevers hebben niets te koop, en hoewel bijdragen dankbaar worden aanvaard, wordt het publiek nooit om financiële steun verzocht.

